



1993 - 2023

30 ΧΡΟΝΙΑ

Διακοινοβουλευτική
Συνέλευση Ορθοδοξίας

Межпарламентская Ассамблея
Православия

Interparliamentary
Assembly On Orthodoxy

الجمعية البرلمانية
للأرثوذكسية

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟΣ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
ΣΥΝΑΛΛΗΛΙΑ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΔΥΝΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΕΤΕΡΟΤΗΤΑ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΕΙΡΗΝΗ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
ΚΡΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ

Διακήρυξη

30 χρόνια Δ.Σ.Ο.: Απέναντι σε νέες προκλήσεις, Μπροστά σε νέες προοπτικές

Εμείς, μέλη αντιπροσωπειών κοινοβουλίων που συμμετέχουμε στην Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας (Δ.Σ.Ο) ή ομάδες βουλευτών ή μεμονωμένες κοινοβουλευτικές προσωπικότητες, λαβόντες μέρος στην επετειακού χαρακτήρα 30^η Γενική Συνέλευση, που συνήλθε στην Χαλκιδική από 29 Ιουνίου ως 1 Ιουλίου 2023, με θέμα: «30 Χρόνια Δ.Σ.Ο.: Απέναντι σε νέες προκλήσεις, μπροστά σε νέες προοπτικές», όντας ο μοναδικός διεθνής κοινοβουλευτικός θεσμός με ενεργό ρόλο στην προαγωγή των αξιών της Ορθόδοξης Χριστιανικής Παράδοσης στο σύγχρονο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο γίγνεσθαι,

Σεβόμενοι το καταστατικό και διακηρυκτικό πλαίσιο που διέπει επί τριάντα συναπτά έτη, από την ιδρυτική Συνεδρίαση στην Ορμύλια το 1993, τη θεσμική δομή και λειτουργία της Δ.Σ.Ο.,

Αξιολογώντας την μέχρι τώρα δράση της Δ.Σ.Ο., αλλά και την ανάγκη ρεαλιστικής προσαρμογής της για την αποτελεσματική επιδίωξη των καταστατικών σκοπών της και τη διαχείριση των προκλήσεων του Μέλλοντος,

Συμβάλλοντας στην προσπάθεια εδραίωσης των αρχών και των κανόνων του διεθνούς δικαίου, του Καταστατικού Χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ και ενισχύοντας τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της δράσης της προς το σκοπό της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, τον πλήρη σεβασμό του ευρωπαϊκού κεκτημένου και την ανάδειξη των ιστορικών και θρησκευτικών καταβολών των ευρωπαϊκών λαών,

Παρακολουθώντας με ανησυχία τις πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες που έχουν επέλθει από τις αλληπάλληλες κρίσεις οικονομικής, μεταναστευτικής, υγειονομικής και ενεργειακής φύσεως στην Ευρώπη και τον Κόσμο και *αναγνωρίζοντας* τη σημασία της διεθνούς συνεργασίας σε διακοινοβουλευτικό και διακυβερνητικό επίπεδο για την αντιμετώπιση των προκλήσεων του μέλλοντος,

Υιοθετούμε την παρούσα Διακήρυξη με στόχο α) τον καθορισμό των προτεραιοτήτων πάνω στις οποίες επιθυμούμε να χαρακτηί η μελλοντική πολιτική πορεία της Δ.Σ.Ο. και να αναβαθμιστεί η θεσμική λειτουργία και το πεδίο δράσης της τις επόμενες δεκαετίες και β) προκειμένου να καταστήσουμε γνωστές τις απόψεις μας προς όλους τους ορθόδοξους, προς όλους τους χριστιανούς και προς κάθε άνθρωπο καλής θελήσεως:

I) Διεθνής Ειρήνη και Ασφάλεια, Δικαιώματα του Ανθρώπου και Βιώσιμη Ανάπτυξη:

Καταγγέλλουμε τη συνεχιζόμενη κατοχή εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Γεωργίας και της Παλαιστίνης, την εισβολή στην Ουκρανία και τον αποκλεισμό του διαδρόμου Lachin στο Ναγκόρνο Καραμπάχ, που έχει προκαλέσει ανθρωπιστική κρίση. Καλούμε δε τα εμπόλεμα μέρη στο Σουδάν για αποκλιμάκωση των συγκρούσεων και την επικράτηση της ειρήνης. Καλούμε εν γένει σε ειρηνική διευθέτηση των συγκρούσεων σε κάθε σημείο του πλανήτη, βάσει των κανόνων του διεθνούς δικαίου και των ανθρωπιστικών αξιών.

Καταδικάζουμε απερίφραστα κάθε μορφή απειλής ή χρήσης βίας που στρέφεται κατά κρατών ή ανθρώπων είτε προέρχεται από κρατικούς είτε από μη κρατικούς δρώντες. Ο πόλεμος και η τρομοκρατία είναι φαινόμενα καταστροφικά που θέτουν εμπόδια στην ευημερία της Ανθρωπότητας. Επίσης, καταδικάζουμε κατά τρόπο απερίφραστο πράξεις βεβήλωσης και καταστροφής ιερών θρησκευτικών συμβόλων, όπου και από όποιον γίνονται, όπως πρόσφατα συνέβη με την καύση του Κορανίου στη Σουηδία.

Δηλώνουμε την αντίθεση μας προς κάθε καταστροφή έμμεση ή άμεση και κάθε είδους επίθεση ενάντια σε ιστορικά θρησκευτικά μνημεία. Σε αυτό το πλαίσιο, λαμβάνει χώρα και η εκστρατεία της Δ.Σ.Ο. για την παρουσίαση του Τόμου «*Αγία Σοφία: Οι Ναοί της του Θεού Σοφίας ανά τον Κόσμο*», με σκοπό όχι απλώς τη διάσωση της υλικής υπόστασης του μνημείου, αλλά και της πολιτιστικής του αξίας για την Ανθρωπότητα και τον Παγκόσμιο Πολιτισμό. Η διατήρηση αυτών των μνημείων είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης της κοινής ανθρωπίνης ιστορίας.

Θεωρούμε την κοινοβουλευτική διπλωματία και την παροχή καλών υπηρεσιών των διεθνών κοινοβουλευτικών θεσμών ως αξιόπιστη και αποτελεσματική μέθοδο ειρηνικής επίλυσης των διαφορών.

Αναδεικνύουμε την σημασία του διαθρησκευτικού και διομολογιακού διαλόγου στην δημιουργία ενός κλίματος αλληλοκατανόησης, με βάση την αρχή της ετερότητας και το σεβασμό του δικαιώματος της απρόσκοπτης άσκησης των θρησκευτικών ελευθεριών.

Εκφράζουμε την ανησυχία μας για την αύξηση των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών που προκαλούν, μεταξύ άλλων, οι ένοπλες συρράξεις και η φτώχεια και τονίζουμε την ανάγκη για διεθνή συνεργασία με στόχο την εξάλειψη των αιτίων που οδηγούν στη μετανάστευση και τη διαχείριση του φαινομένου αυτού σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

Πρωθούμε πολιτικές και ψηφίσματα που δίνουν προτεραιότητα στη βιώσιμη ανάπτυξη, σε ευθυγράμμιση με την παγκόσμια ατζέντα, αντλώντας έμπνευση από τις αρχές της χριστιανικής παράδοσης.

II) Κοινοβουλευτισμός, Δημοκρατικοί Θεσμοί και Κράτος Δικαίου:

Υπερασπιζόμαστε την ενδυνάμωση του Κοινοβουλευτισμού ως στοιχείο απαραίτητο για την αρχή της διάκρισης των λειτουργιών και των δημοκρατικών θεσμών σε όλες τις χώρες του Κόσμου.

Τασσόμαστε υπέρ της εδραίωσης της συμμετοχικής Δημοκρατίας, με την άμεση συμπερίληψη των πολιτών και της κοινωνίας στη δημοκρατική διακυβέρνηση.

Ενθαρρύνουμε τις Εκκλησίες και άλλους θρησκευτικούς δρώντες να επιδιώκουν τη στενή συνεργασία με τους κοινοβουλευτικούς με στόχο την ειρήνη και την ευημερία. Μια τέτοια πρακτική μπορεί να συμβάλει στην ενίσχυση των συμμετοχικών συστημάτων και στην ανάδειξη των δημοκρατικών αξιών.

Επιδιώκουμε διαχρονικά την ενδυνάμωση των εθνικών κοινοβουλίων και τον αντιπροσωπευτικό, εποπτικό και νομοθετικό τους ρόλο και στηρίζουμε την αξιοποίηση των μέσων που παρέχουν οι νέες τεχνολογίες για την προσαρμογή του κοινοβουλευτικού έργου στην ψηφιακή εποχή.

III) Διεθνής Συνεργασία και Διαθεσμικές Σχέσεις:

Επενδύουμε στην ανάπτυξη διαθεσμικής συνεργασίας με άλλους Διεθνείς και Ευρωπαϊκούς Κοινοβουλευτικούς Θεσμούς, με σκοπό να επιτευχθούν οι κοινοί μας στόχοι.

Ενδιαφερόμαστε να επεκτείνουμε τη συνεργασία μας με οργανώσεις και φορείς της κοινωνίας των πολιτών και κοινωνικούς χώρους που έχουν ως σημείο αναφοράς του πεδίου δράσης τους τις χριστιανικές αξίες.

Στοχεύουμε στην δημιουργία συνεργατικών σχέσεων με οργανώσεις και φορείς της κοινωνίας των πολιτών που σχετίζονται με τις άλλες μονοθεϊστικές θρησκείες (Ισλάμ, Ιουδαϊσμός), μέσω των οποίων προάγουμε την πολιτιστική και θρησκευτική ποικιλομορφία και ταυτόχρονα επιχειρούμε να αναδείξουμε το κοινό αξιακό υπόβαθρο των διαφορετικών θρησκευτικών καταβολών ως σημείο αρμονικής συνύπαρξης.

Καλλιεργούμε τακτικές επαφές με τις ηγεσίες και εκπροσώπους των Εκκλησιών του Χριστιανικού Κόσμου, καθώς πιστεύουμε ακράδαντα ότι οι πολιτικοί και οι θρησκευτικοί δρώντες πρέπει να συνεργάζονται από κοινού για την ευημερία των πολιτών και των πιστών.

IV) Θεσμική Αρχιτεκτονική:

Εκτιμούμε ότι οι καταστατικοί στόχοι της Οργάνωσης μας παραμένουν επίκαιροι, όμως πρέπει να αναδείξουμε νέες οργανωτικές δυνατότητες για την αντιμετώπιση των προκλήσεων του μέλλοντος.

Αποφασίζουμε την έναρξη διαβούλευσης για τη μερική τροποποίηση των καταστατικών κειμένων και την επικαιροποίηση ορισμένων θεσμικών λειτουργιών της Οργάνωσης μας, ώστε να αντιμετωπίζει τη σύγχρονη πραγματικότητα.

V) Ο Ρόλος των Χριστιανικών Αξιών στην Ευρώπη και τον Κόσμο:

Αναδεικνύουμε και προβάλλουμε αδιαλείπτως τις χριστιανικές αξίες στον δημόσιο πολιτικό λόγο και ενισχύουμε τον ρόλο που μπορούν να παίξουν στη διαμόρφωση πολιτικών και κοινωνικών προτύπων.

Υπενθυμίζουμε ότι το έτος 2025, η ημερολογιακή σύμπτωση του κοινού εορτασμού του Πάσχα από όλες τις Χριστιανικές Εκκλησίες και Ομολογίες και της συμπλήρωσης 1700 ετών από την Α' Οικουμενική Σύνοδο στην Νίκαια της Βιθυνίας αποτελεί σημαντική ευκαιρία ανάδειξης των Χριστιανικών Αξιών.

Χαιρετίζουμε την πρόσφατη πρωτοβουλία της Δια-Κοινοβουλευτικής Ένωσης (IPU) να συγκαλέσει την *Κοινοβουλευτική Διάσκεψη για τον Διαθρησκευτικό Διάλογο*, στο Μαρακές, προκειμένου να συζητήσει, μεταξύ άλλων, το ζήτημα της θέσης των θρησκευτικών αξιών στο σύγχρονο κόσμο και αποδεχόμαστε το Ανακοινωθέν του Μαρακές, που υιοθετήθηκε στις 15 Ιουνίου 2023. Εκφράζουμε δε την ικανοποίησή μας για τη σταθερή συνεργασία που έχουμε στο πεδίο της ανάδειξης του ρόλου των κοινοβουλευτικών και θρησκευτικών αξιών στον πολιτικό χώρο και την προαγωγή διαθρησκευτικού διαλόγου.

Διαπιστώνουμε την αδυναμία της ΕΕ να αναγνωρίσει και να καταγράψει την χριστιανική καταβολή των ευρωπαϊκών λαών και την δυνατότητα τους να συμβάλλουν στην νέα ευρωπαϊκή προοπτική. Πληροφορηθήκαμε την προετών πρωτοβουλία της ΕΕ για τη διεξαγωγή του Διαλόγου για το Μέλλον της Ευρώπης και συντρέξαμε προκειμένου και εκτός των άλλων, να καταγραφούν οι χριστιανικές αξίες και να αναδειχθεί η συνεισφορά τους στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Διαπιστώσαμε, όμως ότι οι προσπάθειες που καταβάλλονται από ορισμένους κύκλους της ΕΕ και από χώρους επιστημονικής γνώσης για αποχρωματισμό της Ευρώπης από τις χριστιανικές αξίες, κυριαρχούν στην Τελική Έκθεση της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης. Η απλή, έστω, αναφορά στις χριστιανικές αξίες - διαχρονικός πυλώνας του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής- απουσιάζει από το εν λόγω κείμενο. Διαπιστώνουμε ακόμη την αδυναμία των Ευρωπαϊκών Χριστιανικών Εκκλησιών να αντιληφθούν το πολιτικό διακύβευμα μιας τέτοιας εξέλιξης. Εκτιμούμε ότι η προσπάθεια αυτή είναι αντίθετη προς τις πολιτικές απόψεις των μεγάλων ευρωπαϊκών πολιτικών σχηματισμών και ενδεχομένως να οδηγήσει στο μέλλον σε μια αποδυνάμωση των όρων του Άρθρου 17 της ΣΛΕΕ¹.

Σήμερα, εδώ από την Χαλκιδική, 30 χρόνια μετά την ίδρυση της Δ.Σ.Ο., δηλώνουμε την πρόθεσή μας για ενεργότερη συμμετοχή στις διεθνείς υποθέσεις και περαιτέρω ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας και συμπράξεων, ώστε να γίνει καθολικά αποδεκτός ο ρόλος των χριστιανικών αξιών στην οικοδόμηση ενός Μέλλοντος με άξονα τη Δημοκρατία και την Ειρήνη σε παγκόσμιο επίπεδο.

¹ «Άρθρο 17 ΣΛΕΕ:

1. Η Ένωση σέβεται και δεν θίγει το καθεστώς που έχουν σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο οι εκκλησίες και οι θρησκευτικές ενώσεις ή κοινότητες στα κράτη μέλη.
2. Η Ένωση σέβεται επίσης το καθεστώς που έχουν σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο οι φιλοσοφικές και μη ομολογιακές οργανώσεις.
3. Η Ένωση διατηρεί ανοιχτό, διαφανή και τακτικό διάλογο με τις εκκλησίες και τις οργανώσεις αυτές, αναγνωρίζοντας την ιδιαίτερη ταυτότητα και συμβολή τους».