

Σεβασμιότατοι,

Σεβαστοί Πατέρες,

Κύριε Πρόεδρε και κύριε Γενικέ Γραμματέα της
Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Ορθοδοξίας,

Κυρίες και Κύριοι,

Είναι μεγάλη χαρά να απευθύνομαι στα μέλη της
Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Ορθοδοξίας
καθώς έχω διατελέσει ο ίδιος μέλος της Συνέλευσης
τα πρώτα χρόνια της θητείας μου στο ελληνικό
Κοινοβούλιο. Χαρά μεγαλύτερη γιατί απευθύνομαι σε
φωτισμένους Ιεράρχες της απανταχού Ορθοδοξίας,
από την Βόρεια και τη Λατινική Αμερική, ως τα
Πατριαρχεία της Αλεξανδρείας και της Αντιοχείας,
αλλά και της Ανατολικής και Δυτικής Ευρώπης, με τους
οποίους βρεθήκαμε κοντά ξανά κατά την περίοδο της
θητείας μου ως Υφυπουργού Εξωτερικών αρμοδίου
για τον Απόδημο Ελληνισμό την περίοδο 2012-2013.

Ιδίως, όμως είμαι ευτυχής να συμμετέχω στις εργασίες
της Συνέλευσης με την ιδιότητα του Υπουργού
Δικαιοσύνης, καθώς ο σεβασμός στα ανθρώπινα
δικαιώματα, ανεξαρτήτως φύλου, φυλής, χρώματος ή
ακόμα και θρησκευτικών πεποιθήσεων που αποτελεί
τον βασικό σκοπό του Υπουργείου του οποίου
προΐσταμαι, είναι ταυτόχρονα οι αξίες και οι αρχές της
κοινής Ορθόδοξης πίστης μας και του Χριστιανισμού.

Κυρίες και Κύριοι,

Οι εργασίες της 28^{ης} Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Ορθοδοξίας που εκκινούν σήμερα δεν προπαγανδίζουν την ανωτερότητα του δόγματος μας, ούτε μηρυκάζουν την εσωστρέφεια μεταξύ ομοδόξων.

Αντίθετα, καλούμαστε να εστιάσουμε ακόμα περισσότερο στον ρόλο των κοινοβουλευτικών θεσμών που προάγουν τις κοινές μας αρχές. Να απαντήσουμε στις σύγχρονες προκλήσεις που απειλούν τη Χριστιανική Ευρώπη της ανεκτικότητας και του σεβασμού στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Στις προκλήσεις για την Ευρώπη του ανθρωπισμού, της αλληλεγγύης και του αλτρουισμού, όχι απλώς ως φιλανθρωπία, αλλά ως κουλτούρα και ως τρόπο ζωής στην Ελλάδα και ολόκληρη τη Γηραιά Ήπειρο.

Άλλωστε, η βαθιά οικονομική κρίση που ξέσπασε στα τέλη της δεκαετίας του 2000, η έξαρση των μεταναστευτικών ροών ως απότοκες των μεγάλων εθνικών κρίσεων που ακολούθησαν την Αραβική Άνοιξη, η υγειονομική κρίση του κορωνοϊού που ενέσκηψε στην παγκόσμια κοινότητα αποτέλεσαν, απλώς, τις αφορμές προκειμένου να επιβεβαιώσει η Διακοινοβουλευτική Συνέλευση της Ορθοδοξίας τον σπουδαίο ρόλο που διαδραματίζει, ήδη από την ίδρυσή της το 1993, σε όλες τις μεγάλες προκλήσεις,

δίνοντας τις δικές της απαντήσεις σε όλα τα σύγχρονα διακυβεύματα.

Ειδικά, στην κρίση του κορωνοϊού η Ορθόδοξη κοινότητα ήρθη στο ύψος των κρίσιμων περιστάσεων. Αποδείχτηκε επαρκής και εσωτερικά ενωμένη, ικανή να ανταποκριθεί στις προκλήσεις, καθώς η ίδια διακήρυξε πως από την υγειονομική κρίση δεν κινδυνεύει η πίστη, αλλά οι πιστοί.

«Δεν είναι ο Χριστός που κινδυνεύει αλλά οι Χριστιανοί μας, δεν είναι ο Θεάνθρωπος που απειλείται αλλά εμείς οι άνθρωποι» υποστήριξε ο Οικουμενικός μας Πατριάρχης κκ Βαρθολομαίος, υπενθυμίζοντας, πως πίστη και επιστήμη δεν συγκρούονται, αλλά πρέπει να βαδίζουν δίπλα – δίπλα, χέρι - χέρι για την προστασία του υπέρτατου αγαθού, αυτού της ανθρώπινης ζωής.

Η φάση της ύφεσης που διέρχεται η υγειονομική κρίση, δεν συνιστά, δυστυχώς, αιτία εφησυχασμού, καθώς η παγκόσμια κοινότητα απειλείται ήδη με ένα τέταρτο σφοδρό κύμα διασποράς του ιού και των μεταλλάξεων του στην κοινότητα.

Αυτό, όμως, δεν σημαίνει πως δεν πρέπει να συζητήσουμε με ειλικρίνεια τώρα για τις βαθιές κοινωνικές, οικονομικές και φυλετικές διακρίσεις που διαιωνίζουν και βαθαίνουν τις ανισότητες.

Στο γόνιμο έδαφος πάνω στο οποίο θα επιλυθούν διαφορές και θα ευδοκιμήσει η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, μετά την διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την ομόδοξη Ανατολική Ευρώπη.

Αλλά, ταυτόχρονα, μπορεί να αποτελέσει το στέρεο έδαφος πάνω στο οποίο θα οικοδομηθεί το τείχος προστασίας της Ευρώπης από τις ανιστόρητες διεκδικήσεις και τις απειλές που αρθρώνονται από τις αλληπάλληλες προκλήσεις νεοοθωμανικής έμπνευσης.

Ειδικά, σήμερα, περίοδο κατά την οποία χριστιανικοί πληθυσμοί συνεχίζουν να διώκονται στη Μέση Ανατολή, ενώ χριστιανικά μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς κινδυνεύουν όπως η Αγιά Σοφιά στην Κωνσταντινούπολη ή πολύ χειρότερα καταστρέφονται, όπως στη Συρία, η Διακοινοβουλευτική Συνέλευση της Ορθοδοξίας μπορεί να διευρύνει τον παρεμβατικό της ρόλο σε έναν κόσμο που αλλάζει με κατακλυσμιαίους ρυθμούς.

Με εκπροσώπους από 25 χώρες και κοινοβούλια από την Ευρώπη, την Ασία, την Αφρική και την Αυστραλία έχει την ευκαιρία να συμβάλει στον ιστορικού ρου.

Αρκεί να διευρύνει τη συνεργασία, όχι μόνο μεταξύ των μελών του, αλλά και με τις κυβερνήσεις των χωρών τους.

Δεν σημαίνει πως πρέπει να αρκεστούμε στην ασφάλεια που παρέχουν οι υφιστάμενοι θεσμοί, όσο ικανοποιητικά και αν λειτουργούν σήμερα.

Αλλά να κοιτάξουμε με ευθυκρισία πως πρέπει να προετοιμάσουμε και πως πρέπει να σχεδιάσουμε το κοινό μας μέλλον, πώς να προστατέψουμε αποτελεσματικά τις κοινές αξίες που έρχονται από την ίδια μήτρα του κοινού μας παρελθόντος.

Σεβαστοί Πατέρες,

Κυρίες και Κύριοι,

Οι διακοινοβουλευτικοί θεσμοί μπορούν και πράγματι προάγουν τη στενότερη συνεργασία κρατών και λαών. Η εμπάθυνση τους διασφαλίζει όχι μόνο την οικονομική ανάπτυξη, αλλά κυρίως την ίδια την ειρήνη και την ευημερία των πολιτών.

Η ίδια η θεσμική υπόσταση της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη ενός διαθρησκευτικού διαλόγου μεταξύ των Εκκλησιών διαφορετικών δογμάτων.

Ενόψει της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης, η Διακοινοβουλευτική Συνέλευση της Ορθοδοξίας μπορεί να διαδραματίσει ακόμα πιο κρίσιμο ρόλο, ώστε η Ορθοδοξία να αποτελέσει υπολογίσιμο διεθνή παράγοντα, αλλά και να μετατραπεί σε ένα εύφορο έδαφος.

Αυτή τη παρεμβατική δυναμική των διακοινοβουλευτικών θεσμών υπηρετεί αταλάντευτα η ελληνική κυβέρνηση, η οποία στηρίζει τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Ορθοδοξίας και προσωπικά του Γενικού της Γραμματέα, του κ. Μάξιμου Χαρακόπουλου.

Γιατί η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει συνειδητοποιήσει πλήρως πως ο Ελληνισμός της Διασποράς και οι Ελληνορθόδοξες Εκκλησίες απανταχού της Γης, λειτουργούν ως πολλαπλασιαστές της εθνικής μας ισχύος.

Μια εθνική ισχύ σταθερά προσανατολισμένη στον σεβασμό της διεθνούς νομιμότητας, της διατήρησης της διεθνούς ισορροπίας δυνάμεων. Προσανατολισμένη στην ενίσχυση της συνεργασίας, τόσο με τις χώρες της ευρύτερης γειτονιάς, αλλά και τον υπόλοιπο κόσμο, στην προστασία και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της ζωής, που αποτελούν και το πανανθρώπινο μήνυμα της Ορθοδοξίας.

Σας ευχαριστώ!