



Χαιρετισμός

της Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας, κας Κατερίνας Σακελλαροπούλου

στην 28<sup>η</sup> Γενική Συνέλευση Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας (Κρήτη, 22-25.7.2021)

Με ιδιαίτερη χαρά απευθύνω χαιρετισμό στα μέλη της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας, με την ευκαιρία της έναρξης των εργασιών της 28ης Γενικής Συνέλευσης.

Θεωρώ ότι η επιλογή της Κρήτης ως τόπου φιλοξενίας της σημερινής συνάντησης είναι επιτυχημένη. Και αυτό διότι η Μεγαλόνησος έχει να παρουσιάσει μία πλούσια πνευματική παρακαταθήκη. Η μακραίωνη και μαρτυρική πορεία της κοσμείται από τη δράση πληθώρας υψηλών πνευματικών αναστημάτων, μεταξύ των οποίων νεομάρτυρες της πίστεως και προσωπικότητες από τον χώρο της Ορθοδοξίας που εμπνέουν, διδάσκουν και προτρέπουν σε υψηλές αξίες και ανώτερα βιώματα, τόσο αναγκαία για τον σύγχρονο άνθρωπο.

Σήμερα η χριστιανική Ευρώπη ζει στη νέα εποχή που έχει ανατείλει προς όφελος των λαών της, σε συνθήκες ανοικτού δημοκρατικού διαλόγου, χωρίς περιορισμό της ανθρώπινης ελευθερίας ή κοινωνικούς αποκλεισμούς. Ο στόχος της εγκαθίδρυσης κοινωνιών που λειτουργούν με αλληλοκατανόηση, χωρίς προκλήσεις που υπονομεύουν τη διεθνή νομιμότητα, εξακολουθεί να αποτελεί αναγκαία συνθήκη για τους λαούς μας, τόσο στο παρόν και όσο και στο μέλλον.

Η Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας, ανταποκρινόμενη στις μεγάλες πολιτικές και κοινωνικές αλλαγές που σημάδεψαν τις κοινωνίες της Ευρώπης την δεκαετία του 1990, επιδιώκει, από την ίδρυσή της, να αναδείξει την Ορθοδοξία ως εργαλείο προώθησης της συνεργασίας των ορθοδόξων χριστιανών και ως μέσο έκφρασης για την επίτευξη ειρήνης σε περιοχές όπου αυτή έχει διαταραχθεί. Προσβλέπουμε σε πλήρη αποκατάσταση των μελανών σελίδων της ιστορίας, μέσω της δημιουργίας νέων, υγιών προϋποθέσεων για την ευημερία των ευρωπαϊκών λαών, οι οποίες οφείλουν να εδράζονται στις αξίες της δημοκρατίας, της δικαιοσύνης, της ιστορικής αλήθειας, καθώς και της ιστορικής συμφιλίωσης.

Η προβολή της Ορθοδοξίας και η ανάδειξή της ως βασικού πυλώνα του σύγχρονου ευρωπαϊκού πολιτισμού είναι στις μέρες μας, πιο επίκαιρη από ποτέ. Σε ένα διεθνές περιβάλλον που επαναπροσδιορίζεται καθημερινά λόγω των ποικίλων αστάθμητων παραγόντων, κορυφώνεται η ευθύνη όλων μας να εκφέρουμε με νηφαλιότητα λόγο καταλλαγής και ελπίδας, δομικά στοιχεία της ορθόδοξης παράδοσης.



## Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Στο πλαίσιο αυτό, η Ελλάδα στέκεται αρωγός και συμπαραστάτης σε κάθε προσπάθεια που στοχεύει στον σεβασμό των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών, στις οποίες συγκαταλέγονται και οι θρησκευτικές. Στηρίζουμε τον θεσμικό διάλογο, σε εσωτερικό και διεθνές επίπεδο, ως μέσο για την ειρηνική συνύπαρξη πολιτισμών και θρησκειών. Παρακολουθούμε με ενδιαφέρον κάθε εκστρατεία για την προστασία των δικαιωμάτων των χριστιανών, καθώς και των πιστών όλων των δογμάτων και ομολογιών, σε χώρες όπου αυτοί διώκονται για τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις.

Μας ανησυχεί, δίχως αμφιβολία, ο περιορισμός της ελευθερίας που υφίστανται οι χριστιανικοί πληθυσμοί λόγω της θρησκευτικής τους ταυτότητας, ενώ σταθερός στόχος παραμένει η διερεύνηση συνθηκών ειρηνικής και ασφαλούς συνύπαρξης με αλλόθρησκους πληθυσμούς στις πατρογονικές τους εστίες.

Στο ίδιο πλαίσιο, στηρίζουμε κάθε πρωτοβουλία για την διάσωση χριστιανικών μνημείων και ναών που είτε καταστρέφονται από εκδηλώσεις φανατισμού και μισαλλοδοξίας, είτε υφίστανται αλλαγή της χρήσης τους. Η απόφαση μετατροπής της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη και της Μονής της Χώρας σε μουσουλμανικά τεμένη τραυματίζει την πανανθρώπινη αρχή περί σεβασμού στην ιστορία και την διαφορετικότητα και υποβαθμίζει κάθε προσπάθεια για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς από τη λήθη.

Είμαι πεπεισμένη ότι το έργο σας υπερβαίνει και ταυτόχρονα ενώνει λαούς και κοινωνίες. Μέσα από την ενίσχυση της ενότητας στην οποία προτρέπει η ορθόδοξη ταυτότητα, στόχος μας είναι η συστράτευση για την παγίωση ενός ασφαλούς και σταθερού περιβάλλοντος που θα προσδιορίζει την Ευρώπη και όλο τον κόσμο. Απώτερη επιδίωξή μας, η δημιουργία ενός κοινού μέλλοντος με προοπτική για τις επερχόμενες γενιές.

Με τις σκέψεις αυτές, εύχομαι να στεφθούν με επιτυχία οι εργασίες της σημερινής Γενικής σας Συνέλευσης.