



Αθήνα, 13 Μαΐου 2021

## Δήλωση της Δ.Σ.Ο. για τα γεγονότα στην Ιερουσαλήμ

Η Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας (Δ.Σ.Ο.) εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη της για τα τραγικά γεγονότα που λαμβάνουν χώρα στην Ιερή Πόλη της Ιερουσαλήμ, τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα την έκρηξη υπέρμετρης βίας, την απώλεια ανθρώπινων ζωών, συμπεριλαμβανομένων γυναικών και παιδιών, και εκτεταμένες υλικές καταστροφές.

Η Δ.Σ.Ο καταδικάζει απερίφραστα κάθε μορφής βία απ' όπου και αν προέρχεται και καλεί σε άμεση αποκλιμάκωσή της και εκτόνωση της έντασης στην περιοχή.

Η Δ.Σ.Ο. καλεί τους εμπλεκόμενους να απέχουν από κάθε πολεμική και εν γένει βίαιη ενέργεια, που αυξάνει τον βαρύ φόρο αίματος που έχουν πληρώσει οι λαοί της περιοχής εδώ και δεκαετίες, διευρύνοντας το χάσμα μεταξύ των ανθρώπων και απομακρύνοντας το όραμα της ειρηνικής συνύπαρξης.

Η Δ.Σ.Ο. καλεί όλους τους θρησκευτικούς ηγέτες της περιοχής να γίνουν οι θετικοί καταλύτες των πολιτικών εξελίξεων, συμβάλλοντας ουσιαστικά, λόγω και έργω, στην άμεση επίτευξη της εκεχειρίας και στην εμπέδωση κλίματος σταθερότητας και ειρήνης.

Επιπλέον, η Δ.Σ.Ο. συντάσσεται υπέρ της έκκλησης της διεθνούς κοινότητας, συμπεριλαμβανομένου του ΟΗΕ, της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης (IPU) και της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Μεσογείου (PAM), της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης (PACE) και της Κοινοβουλευτικής Ένωσης των κρατών μελών του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας (PUIC), για προώθηση της ειρηνευτικής διαδικασίας στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Η Δ.Σ.Ο. καλεί τη διεθνή κοινότητα με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα να επιδιώξει την άμεση παύση των συγκρούσεων και να ωθήσει τα αντιμαχόμενα μέρη να καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου.

Τέλος, η Δ.Σ.Ο. καλεί τα εμπλεκόμενα μέρη να συμμετάσχουν σε έναν καλόπιστο διάλογο, με σκοπό την επίτευξη μιας τελικής συμφωνίας που θα εξασφαλίζει μια μόνιμη και βιώσιμη επίλυση του προβλήματος, προς όφελος της ειρήνης και της ευημερίας Ισραηλινών και Παλαιστινίων, καθώς και ολόκληρης της Μέσης Ανατολής.