



Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2020

Επιστολή συμπαράστασης

Ο Γενικός Γραμματέας της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας (Δ.Σ.Ο.) Βουλευτής Δρ Μάξιμος Χαρακόπουλος απέστειλε επιστολή συμπαράστασης προς τον Πρόεδρο της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης κ. Richard Ferrand, για τα πρόσφατα τρομοκρατικά κτυπήματα. Η επιστολή κοινοποιήθηκε στον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο της Ρωμαιοκαθολικής Αρχιεπισκοπής της Μασσαλίας κ. Jean-Marc Aveline και τον Σεβασμιότατο Επίσκοπο Νικαίας κ. André Marceau.

Ακολουθεί η επιστολή:

Η Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας (Δ.Σ.Ο.) εκφράζει προς εσάς και τον φίλο γαλλικό λαό τα ειλικρινή της συλλυπητήρια και τη βαθύτατη οδύνη της για τα πρόσφατα τρομοκρατικά κτυπήματα, με θύματα αθώους και ανυπεράσπιστους συνανθρώπους μας.

Το ότι οι τρομοκρατικές αυτές πράξεις λαμβάνουν χώρα σε Ιερούς Ναούς τους προσδίδει ακόμη πιο δραματική διάσταση.

Δηλώνουμε την πλήρη αλληλεγγύη μας προς τους Γάλλους πολίτες αυτές τις κρίσιμες στιγμές, που η μισαλλοδοξία και ο θρησκευτικός φανατισμός προσπαθούν να επιβάλουν συνθήκες απειλής και τρόμου στην καθημερινότητά μας.

Η Ευρώπη είναι η ήπειρος της ελευθερίας του λόγου και της έκφρασης, της ανοχής και της δημοκρατίας, με γερά θεμέλια που στηρίζονται σε τρεις ισχυρούς πυλώνες της ιστορίας της: την αρχαία ελληνική σκέψη, το ρωμαϊκό δίκαιο και τον χριστιανισμό. Είναι αδιανόητο αυτές τις αρχές και αυτά τα κεκτημένα να τα απεμπολήσουμε στο όνομα του θρησκευτικού φανατισμού, που μετατρέπεται σε πολιτικό εργαλείο.

Με σεβασμό σε κάθε θρησκεία και τα σύμβολά της οφείλουμε να διαφυλάξουμε την ειρήνη και την αλληλοκατανόηση. Να μην επιτρέψουμε σε όσους, με αλλότρια κίνητρα, επιδιώκουν να εργαλειοποιήσουν τις θρησκείες, να ανοίξουν χάσματα στον ευρωπαϊκό πολιτισμό και στις κοινωνίες μας.

Στεκόμαστε ιδιαίτερα επικριτικοί σε όσους, για την επίτευξη των δικών τους πολιτικών στόχων, επιλέγουν να υποδαυλίσουν τον θρησκευτικό φανατισμό και έναν πόλεμο πολιτισμών και θρησκειών.

Εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι μοναδική οδός για την ανθρωπότητα είναι αυτή της ειρηνικής συνύπαρξης, της αλληλοκατανόησης και της συνεργασίας, μεταξύ όλων των κρατών και όλων των θρησκειών.

Βάρβαρες συμπεριφορές, όπως αυτές που συνέβησαν στην χώρα σας αυτές τις ημέρες, και σκοταδιστικές απειλές δεν πρόκειται να λυγίσουν τα πιστεύω μας.