



Αθήνα, 27 Ιουνίου 2018

Διακήρυξη 25ης επετείου της Δ.Σ.Ο.

Εμείς, τα μέλη αντιπροσωπειών των κοινοβουλίων που συμμετέχουν στην Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας (Δ.Σ.Ο) ή ομάδες βουλευτών ή μεμονωμένες κοινοβουλευτικές προσωπικότητες, λαβόντες μέρος στην 25η επετειακή ετήσια Γενική Συνέλευση που συνήλθε στη Βουλή των Ελλήνων, από 25 έως 27 Ιουνίου 2018 με ειδικότερο θέμα: «*Κοινοβουλευτική Δημοκρατία και χριστιανικές αξίες: 25 χρόνια Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας (Δ.Σ.Ο.)*»,

Με την ευκαιρία της 25ης επετείου της ΔΣΟ, του μοναδικού διεθνούς διακοινοβουλευτικού θεσμού που στόχο έχει την προαγωγή του ρόλου της Ορθοδοξίας και των Χριστιανικών αξιών στο διεθνές πεδίο, απευθύνουμε χαιρετισμό προς κάθε πολίτη, προς κάθε χριστιανό ορθόδοξο, όπου γης, αλλά και προς κάθε συνάδελφο βουλευτή.

Παραμένοντας σταθεροί στις αρχές και τις αξίες των καταστατικών και διακηρυκτικών κειμένων που έχουμε υιοθετήσει από την Πρώτη Συνάντηση στην Ορμύλια το 1993 μέχρι και σήμερα, τα οποία θεωρούμε επίκαιρα,

Τονίζοντας τη μέχρι σήμερα σημαντική προαγωγή του ρόλου της Ορθόδοξης Χριστιανικής Παράδοσης στα διεθνή ζητήματα και την ανάγκη για ουσιαστικότερη και πιο δυναμική ανάμιξη της ΔΣΟ στα διεθνή κοινωνικό-οικονομικά δρώμενα και εκτιμώντας τη σημασία που έχει η διεθνής συνεργασία,

Έχοντας διαπιστώσει ότι τα τελευταία χρόνια και κυρίως εξαιτίας της οικονομικής και γενικότερης κρίσης παραβιάζονται τα δικαιώματα των εργαζομένων και των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων και αγνοούνται συστηματικά οι ανθρωπίνες αξίες,

Αναγνωρίζοντας τη Μεσόγειο και τον Εύξεινο Πόντο ως χώρους συνάντησης των πολιτισμών και χώρους συνεργασίας για την ευημερία των λαών τους,



Υποστηρίζοντας τη Διακήρυξη στην Αγία Πετρούπολη της 137ης Συνέλευσης της Διακοινοβουλευτικής Ενώσεως «Για την Προώθηση του πολιτιστικού πλουραλισμού και της ειρήνης μέσω του διαθρησκειακού και διεθνολογικού διαλόγου», καθώς και τα σημεία του κειμένου της Διακήρυξης στη Μόσχα του Διεθνούς Φόρουμ «*Η Ανάπτυξη του κοινοβουλευτισμού*», που αφορούν την ανάγκη να διανοιγούν δίοδοι διεθνούς συνεργασίας με σκοπό την αποκλιμάκωση της αντιπαράθεσης και τον περιορισμό των συγκρούσεων, την ενδυνάμωση της συνεργασίας για την εξάλειψη των αναδυόμενων απειλών για την διεθνή ειρήνη.

Καταγγέλλοντας τη συνεχιζόμενη κατοχή τμημάτων της Κύπρου και της Παλαιστίνης και τις αιματηρές εξελίξεις στον ευρύτερο χώρο της Μέσης Ανατολής,

Υποστηρίζοντας τις προσπάθειες των Εκκλησιών για ενότητα και καταδικάζοντας τα σχίσματα και τις διώξεις στο χώρο της κανονικής τους διακονίας,

Ατενίζοντας με αισιοδοξία και πίστη το μέλλον του Οργανισμού,
Διακηρύττουμε ότι η ΔΣΟ, με την 25ετή πορεία της:

Αναδεικνύει τους Καταστατικούς της σκοπούς, ήτοι τον ακηδεμόνευτο Κοινοβουλευτισμό και την Ορθόδοξη Χριστιανική Παράδοση, καθιστά τον κοινοβουλευτικό λόγο και το διακοινοβουλευτικό διάλογο ουσιαστικό και αποτελεσματικό και παγιώνει τις αρχές και τις αξίες της διεθνούς συνεργασίας και τάσσεται υπέρ της προστασίας και της διαφύλαξης της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και της θρησκευτικής και πολιτιστικής ταυτότητας των λαών,

Ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ κοινοβουλίων των χωρών με επικρατούσες τις τρεις μονοθεϊστικές θρησκείες (Χριστιανισμός, Ισλάμ, Ιουδαϊσμός) και προάγει τον διαθρησκευτικό διάλογο και την πολιτιστική ετερογένεια ως στοιχεία sine qua non για μια ειρηνική και αρμονική συνύπαρξη όλων των λαών με βάση την αλληλοκατανόηση και το σεβασμό της διαφορετικότητας του άλλου,



Χαιρετίζει, συγκεκριμένα τη γόνιμη συνεργασία με την Διακοινοβουλευτική Ένωση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με την Κοινοβουλευτική Ένωση του Οργανισμού των Κρατών-Μελών της Ισλαμικής Συνεργασίας, τη Διακοινοβουλευτική Συνέλευση της Κ.Α.Κ. (Κοινοπολιτεία των Ανεξαρτήτων Κρατών) και το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο, και προσβλέπει σε γόνιμη συνεργασία με το Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Μεσογείου (PAM), Λατινοαμερικάνικο Κοινοβούλιο (PARLATINO), Κοινοβούλιο της Κεντρικής Αμερικής (PARLACEN).

Εκφράζει την ανησυχία της για την αύξηση των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών που προκαλούν, μεταξύ άλλων, οι ένοπλες συρράξεις και η φτώχεια και τονίζει την ανάγκη για διεθνή συνεργασία με στόχο τη σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο διαχείριση των μετακινήσεων πληθυσμών και την εξάλειψη των αιτίων της, Συντάσσεται με τις κοινώς αποδεκτές αρχές, τους κανόνες του διεθνούς δικαίου και της δημοκρατικής νομιμότητας καθώς και τις διακηρύξεις, που απευθύνονται στην ενδυνάμωση πνευματικών-ηθικών και πολιτισμικών αξιών. Συμβάλλει στον περιορισμό κάθε προσπάθειας επανεμφάνισης του ναζισμού και στην εξάλειψη φαινομένων εξτρεμισμού, φυλετικής, εθνικής και θρησκευτικής μισαλλοδοξίας, ενώ πρεσβεύει την διασφάλιση της εναρμόνισης του εθνικού δικαίου με τις διεθνείς επιταγές για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των θρησκευτικών μειονοτήτων,

Θεωρεί ανεπίτρεπτη την πρακτική παρεμπόδισης και λήψης περιοριστικών μέτρων σε κάθε είδους κοινοβουλευτική δραστηριότητα, που υπονομεύουν τα θεμέλια της διακοινοβουλευτικής συνεργασίας, ως αντιθέτων στους κανόνες διεθνούς δικαίου και του πνεύματος του κοινοβουλευτισμού,

Παρακολουθεί με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την ανάπτυξη της σύγχρονης τεχνολογίας και χαιρετίζει τις θετικές επιδράσεις της για τη διευκόλυνση της ζωής των ανθρώπων. Παράλληλα εκφράζει την ανησυχία της για την ανεξέλεγκτη διάδοση της τεχνητής νοημοσύνης και της ρομποτικής καθώς και τις εν γένει αρνητικές συνέπειες που ενδεχομένως έχουν στο περιβάλλον και την ελευθερία έκφρασης και προσωπικότητας των νέων ιδιαίτερος,



Αγωνίζεται για την προοδευτική διεύρυνση της ακηδεμόνευτης κοινοβουλευτικής αντιπροσώπευσης και για μια αμεσότερη και πιο ελεύθερη, συμμετοχική και συνεκτική δημοκρατική κοινωνία και παράλληλα, εδραιώνει το διάλογο και τη διαβούλευση στον πυρήνα της προσπάθειας που καταβάλει για την ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα σχετικά με το ρόλο της Ορθόδοξης Παράδοσης στη διεθνή σκηνή, ενώ συμπαρίσταται σε κάθε προσπάθεια των Χριστιανικών Εκκλησιών για τη διαμόρφωση μιας έκφρασης της ενιαίας Ορθόδοξης Παράδοσης,

Απορρίπτει κάθε έκφραση φανατισμού και ακραίου δογματισμού αναφορικά με την θρησκευτική πίστη και συμβάλλει στην απελευθέρωση της κριτικής σκέψης, που είναι απαραίτητη για το σύγχρονο άνθρωπο που κατακλύζεται από ανεξέλεγκτη και μη επαληθεύσιμη πληροφόρηση,

Αντιτίθεται σε λόγους ή/και πράξεις, που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο υποκινούν οποιαδήποτε τρομοκρατική ενέργεια και εμμένει στη θέση της για τη δημιουργία ενός Διεθνούς Αντιτρομοκρατικού Συνασπισμού υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, ο οποίος θα λειτουργεί με σκοπό την πρόληψη της τρομοκρατίας και εξτρεμισμού.

Σήμερα, εδώ από την Αθήνα, στο βήμα του Αποστόλου των εθνών Παύλου, στον λόφο της Πνύκας και υπό την σκιά της Ακροπόλεως, δηλώνουμε την πρόθεση μας για ενεργότερη ανάμιξη στα διεθνή δρώμενα και περαιτέρω προώθηση μορφών διεθνούς συνεργασίας και συμπράξεων, ώστε να γίνει καθολικά κατανοητή η σημασία των αξιών του Χριστιανισμού και δη της Ορθοδοξίας στην παγίωση της Δημοκρατίας και της Ειρήνης σε ολόκληρο τον Πλανήτη.