



Πάτρα, 17 – 18 Νοεμβρίου 2017

## Διορθόδοξο Συνέδριο: «Ευρήκαμε τον Μεσσίαν: Το μήνυμα του Αποστόλου Ανδρέου στον σύγχρονο κόσμο»

Αντιπροσωπεία της Δ.Σ.Ο. αποτελούμενη από τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα της Δ.Σ.Ο. βουλευτή κ. Αθανάσιο Μπούρα και Σύμβουλο της Δ.Σ.Ο. Δρα κ. Κώστα Μυγδάλη στις 17 Νοεμβρίου συμμετείχε στο Διορθόδοξο Συνέδριο, που διοργανώθηκε από το Ίδρυμα Αγ. Ανδρέα Πρωτόκλιτου στην Πάτρα.

Ο κ. Μπούρας μετέφερε τον χαιρετισμό της ηγεσίας της Δ.Σ.Ο. και μεταξύ άλλων είπε το εξής: «... Οι μαθητές του Κυρίου λοιπόν, είναι αυτοί που έζησαν δίπλα του και είναι ταυτισμένοι με τον ίδιο τον Χριστό. Έτσι όταν αναφερόμαστε στο έργο τους και το μήνυμά του, στην ουσία αναφερόμαστε ακριβώς στο έργο του Ευαγγελίου και του θεανθρώπου καθώς και το μήνυμα του στο σύγχρονο κόσμο. Είναι ένα θέμα που αφορά και εμάς στην ΔΣΟ και το οποίο προσεγγίσαμε πολλές φορές από διάφορες σκοπιές αναζητώντας ανάλογες απαντήσεις. Σπεύδω να σας πληροφορήσω πως η Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας εδώ και 24 χρόνια προσπαθεί ακριβώς να συμβάλει στην εμπέδωση θέσεων, απόψεων και πολιτικών και την ερμηνεία κοινωνικών γεγονότων που έχουν ως αφετηρία την προώθηση της αλληλοκατανόησης και της ειρήνης με βάση το Ευαγγέλιο του Χριστού, μέσα από τον διαθρησκευτικό διάλογο και τον θετικό καθορισμό των σχέσεων της πολιτικής με τις θρησκείες».

Ο κ. Μυγδάλης ομίλησε επί του θέματος της Α' συνεδρίας «**Η συμβολή της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην αντιμετώπιση των προβλημάτων του σύγχρονου ανθρώπου**» και επισήμανε το εξής: «Στην φετινή μας Γενική Συνέλευση επισημαίνουμε: “...Η δαιμονοποίηση της παγκοσμιοποίησης και των νέων τεχνολογιών πληροφορικής ως την πηγή των δεινών, όπως εκφράζεται από τις συντηρητικές δυνάμεις, μεταξύ άλλων και από την Εκκλησία, κάθε άλλο παρά βοηθάει να ξεπεραστούν τα δεινά αυτά. Δεν συμβάλλει θετικά στην ζωή των πολιτών και των πιστών. Αντίθετα μια σοβαρή προσπάθεια προσέγγισης και διερεύνησης αυτής της κατάστασης αλλά και περιορισμού των βλαπτικών αποτελεσμάτων και συνεπειών της είναι αναγκαία...”. Δική μου προσωπική πεποίθηση είναι, πως το αύριο θα είναι τελείως, αναπάντεχα διαφορετικό, από το σήμερα μια και αλλάζουν τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε στις παραγωγικές και κοινωνικές μας σχέσεις, τα νέα εργαλεία δε, διαρκώς παλιώνουν με ρυθμούς πολύ γρήγορους και άλλα νέα εμφανίζονται που ο άνθρωπος, η κοινωνία δεν προλαβαίνουν να τα εντάξουν στην γνωστή λογική του με βάση την οποία ένα και ένα κάνει πάντοτε δύο και ποτέ δεν κάνει κάτι άλλο. Καλό και χρήσιμο είναι να μην ξεχνάμε αυτό που έλεγε ο Σολτζενίτσιν «οι νίκες χρειάζονται στις κυβερνήσεις, ενώ οι ήττες χρειάζονται στους λαούς...”.