



Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2016

**Συμμετοχή του γενικού γραμματέα της Δ.Σ.Ο.  
στο 4ο Ελληνο-Ρωσικό κοινωνικό Φόρουμ**

Ο Γενικός Γραμματέας της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας (Δ.Σ.Ο.) βουλευτής κ. Ανδρέας Μιχαηλίδης και ο Σύμβουλος της Δ.Σ.Ο. Δρ. Κώστας Μυγδάλης έλαβαν μέρος και ομίλησαν στο 4ο Ελληνο-Ρωσικό Κοινωνικό Φόρουμ, που διοργανώθηκε στο πλαίσιο του έτους Ρωσίας στην Ελλάδα και Ελλάδας στη Ρωσία, στην Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2016.

Το Φόρουμ τίμησαν με την παρουσία τους οι δυο Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Ρωσίας κκ. Ν. Κοτζιάς και Σ. Λαβρώφ.

Ο κ. Μιχαηλίδης στην χαιρετιστήρια ομιλία του αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στις δραστηριότητες της Δ.Σ.Ο. κατά την παρελθούσα περίοδο καθώς και στην εξεύρεση τρόπων επίλυσης των προβλημάτων που ανησυχούν τον κάθε πολίτη. Είπε μεταξύ άλλων: « Στη Δ.Σ.Ο. αισθανόμαστε την ανάγκη να διαβεβαιώσουμε κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη του κόσμου, ότι πολιτικά βρίσκεται στο πλευρό κάθε ανθρώπου που αισθάνεται ανήσυχος και αδύναμος μπροστά στην παγκόσμια κατάσταση, κάθε πρόσφυγα, κάθε άνεργου, κάθε εμπερίστατου πολίτη της γης, κάθε γυναίκας που διώκεται ή ταλαιπωρείται ψυχικά και σωματικά. Κάθε ελεύθερου ανθρώπου που αναζητά στην ζωή του δικαιοσύνη και αξιοκρατία, κάθε άνεργου νέου που παλεύει για το μέλλον του. Η Δ.Σ.Ο. ως απάντηση στην κρίση που βιώνουμε, καλεί τους λαούς να περιφρουρήσουν και να αναδείξουν την ιστορική τους μνήμη απέναντι σε φαινόμενα αναβίωσης του φασισμού, του ρατσισμού, σε φαινόμενα διάκρισης των ανθρώπων σε φαινόμενα κάθε μορφής βίας και μάλιστα θρησκευτικής...».

Ο κ. Μυγδάλης στην ομιλία του με θέμα: «Η χριστιανική ορθόδοξη παράδοση ως παράγοντας συνεννόησης και καταλλαγής στον Ανατολικό κόσμο» είπε το εξής:

«...Ο χριστιανισμός της Ανατολικής πλευράς του κόσμου σε σχέση με την κεντρική Ευρώπη, η Ορθοδοξία δηλαδή, ασφαλώς δύναται και επιβάλλεται μάλιστα να ζει και να αναπνέει με την βεβαιότητα ότι ορθοτομεί τον λόγο του ζώντος Θεού εις τους αιώνες τον αιώνων.... Η πολιτική Θεολογία κινείται σε ένα ερμηνευτικό ορίζοντα που έχει ως αφετηρία την πολιτική



ανθρώπινη διάσταση. Η πολιτική δεν είναι μια επιπλέον διάσταση της όλης πραγματικότητας, αλλά είναι η ίδια ή πραγματικότητα. Μια τέτοια θεολογική ερμηνευτική τονίζει την πολιτική διάσταση της ανθρώπινης ζωής, ανιχνεύει τους παράγοντες που την προσδιορίζουν και αναζητά τις δυνατότητες αλλαγής της υπάρχουσας πολιτικής πραγματικότητας...».

Η Δ.Σ.Ο. σε ξεχωριστό εκθεσιακό χώρο παρουσίασε τις εκδόσεις της, οι οποίες προκάλεσαν μεγάλο ενδιαφέρον του κοινού.