

Το 1294, ο Βυζαντινός στρατηγός Ανδρόνικος Ασάν ως Επίτροπος του Μορέως κατέλαβε με αιφνιδιαστική επίθεση εναντίον των Φράγκων του Πριγκιπάτου της Αχαΐας τη μεσαιωνική πόλη Νικλί (Αρχαία Τεγέα) που ήταν έδρα βαρωνίας. Ο Ασάν βλέποντας ότι θα ήταν δύσκολο να κρατήσει αυτό το κάστρο που βρισκόταν σε πεδινή θέση και χρειαζόταν πολύ στρατό, έδωσε εντολή να "κατακρημνίσουν" και να "κατασκάψουν" όλη την πόλη, όπως κι έγινε. Κοντά στα ερείπια του Νικλίου ο Ασάν κατασκεύασε δύο φρούρια για τον έλεγχο της περιοχής, το Κάστρο Τσιπιανά (Γουλάς Νεστάνης) και το Κάστρο Μουχλί στα οποία άφησε φρουρά. Το Μουχλί προϋπήρχε σαν πόλη, πριν ακόμα από τη Φραγκοκρατία. Με το χτίσιμο της οχύρωσης εξελίχθηκε σε σημαντική καστροπολιτεία και κάποιες πηγές το συνέκριναν ακόμα και με τον Μυστρά. Πρόκειται σίγουρα για υπερβολή αλλά είναι ενδεικτικό του γεγονότος ότι υπήρξε κάποτε σπουδαίο κάστρο. Το 1458 όταν επέδραμαν οι Οθωμανοί στην Πελοπόννησο, το κάστρο πολιορκήθηκε και μετά από λίγες μέρες ο φρούραρχος Δημήτριος Ασάνης (συγγενής εξ αγχιστείας των Παλαιολόγων και απόγονος του Ασάν) αναγκάστηκε να το παραδώσει καθώς οι Τούρκοι μπόρεσαν να κόψουν το νερό. Όπως τα λέει γλαφυρά και ο Κόντογλου: «Ο σουλτάνος πήγε και ετέντωσε στην Τεγέα, κι από κει στο Μουχλί, που το πολιορκήσε κι έκοψε το νερό και το παράδωσε ο Δημήτρης Ασάνης έντιμα». Το Μουχλί τότε καταστράφηκε ολοσχερώς και δεν ξανακούστηκε.

---

In 1294, the Byzantine general Andronikos Asan as Epitropos (steward) of Morea attacked by surprise the Franks of the Principality of Achaea and conquered the medieval town Nikli (ancient Tegea) that was the seat of the barony. Realising that it would be difficult to keep this castle, as it was on a lowland and it would require a great army, Asan gave orders for «demolishing» and «digging down» the whole town, as it happened. Near the ruins of Nikli, Asan had two fortresses constructed, so as to control the area, Tsipliana Castle (Goulas of Nestani) and Mouchli Castle, where he left guards. Mouchli existed as a town before, even prior to the Frankish Occupation. When the fortification was built, it became an important castle-town, compared even to Mystras in some sources. This is definitely an exaggeration; it indicates, though, that it had been once a great castle. In 1458, when Ottomans invaded the Peloponnese, the castle was sieged and a few days later the garrison commander Demetrios Asanis (relative-in-law of the Palaeologians and a descendant of Asan) was forced to surrender it, as the Turks managed to cut off the water supply. As Kontoglou vividly narrates: «The sultan went and camped in Tegea, and from there to Mouchli, which he sieged and cut-off the water, and Demetrios Asanis surrendered it honourably». Mouchli was completely destroyed and wasn't heard of again.

---

В 1294 году византийский военачальник Андроник Асан как наместник Пелопоннеса, внезапно напав на франков в ахейском княжестве, занял средневековый город Никли (античная Тегея), который был центром бароната. Асан, видя, что ему будет трудно удержать крепость, расположенную на равнине, и что ему нужна сильная армия, дал приказ разрушить город и захоронить его под обломками стен, что и произошло. Неподалеку от развалин Никли Асан построил две крепости, чтобы держать местность под контролем – крепость Ципиана (Гулас

Нестанис) и крепость Мухли, в которых он оставил гарнизоны. Мухли как город существовал и ранее, еще до периода франкского владычества. После строительства оборонительных стен он превратился в город-крепость, в некоторых источниках его даже сравнивают с Мистрасом. Разумеется, это преувеличение, которое свидетельствует о том, что когда-то он был важной крепостью. В 1458 году, когда османы наступали на Пелопоннес, началась осада крепости и через несколько дней начальник гарнизона Димитрий Асанис (некровный родственник Палеологов и потомок Асана) был вынужден сдать ее, так как туркам удалось перекрыть водоснабжение. Как об этом образно пишет Ф.Кондоглу: «Султан расположился возле Тегеи, а затем – возле Мухли, начал осаду крепости, перекрыл водоснабжение, и Димитрий Асанис честно сдал ее». Тогда Мухли было полностью разрушено, и о нем больше никто никогда не слышал.