



Μόσχα, 5 Απριλίου του 2016.

**Ανακοινωθέν μετά το τέλος της συνεδρίασης της Διεθνούς Γραμματείας,  
των Προέδρων και Εισηγητών των Επιτροπών της ΔΣΟ.**

Η Διεθνής Γραμματεία της Δ.Σ.Ο. που συνήλθε στους χώρους της Κρατικής Δούμας της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην τακτική της Συνεδρίαση στις 4 και 5 Απριλίου του 2016 παρουσία του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης της ΔΣΟ κ.Σεργκέι Ποπόφ, απευθύνει θερμό μήνυμα προς όλους τους πολίτες του κόσμου οι οποίοι τάσσονται υπέρ της ειρήνης σε όλο τον κόσμο, συμβάλλουν στην επίτευξη της αλληλοκατανόησης μεταξύ των ανθρώπων, αναγνωρίζουν την ανάγκη συμφιλίωσης με το ξένο και το διαφορετικό, προσφέρουν βοήθεια και παρέχουν προστασία στους ανθρώπους και όλες τις ζωτικές έννοιες οι οποίες χρήζουν προστασίας και στοργής.

Η Γραμματεία επιμένει στην άποψη και διεκδικεί με βεβαιότητα την αναγνώριση από όλους πως η Κοινοβουλευτική Δημοκρατία είναι ο μόνος δρόμος επίλυσης των σύνθετων προβλημάτων του σύγχρονου κόσμου και υπερασπίζεται τα κεκτημένα των λαών του κόσμου, απέναντι σε κάθε προσπάθεια περιορισμού των δικαιωμάτων των πολιτών. Τα μεγάλα προβλήματα που ενίοτε οδηγούν σε αμφισβήτηση δημοκρατικών κατακτήσεων, επιλύονται υπέρ των λαϊκών συμφερόντων μόνο μέσα στο κατακτημένο δημοκρατικό περιβάλλον. Τα 70 χρόνια άλλωστε από το τέλος του Β' παγκοσμίου πολέμου, είναι η επέτειος που μας το θυμίζει.

Η Γραμματεία χαιρετίζει την απόφαση των αγιωτάτων Ορθοδόξων Εκκλησιών για την σύγκληση το τρέχον έτος της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου η οποία θα λάβει χώρα στην Ορθόδοξη Ακαδημία της Κρήτης. Η Δ.Σ.Ο χαιρεί διότι κατά τρόπο διακριτικό και συλλογικό συνέβαλε με τις δυνάμεις της στην πορεία προς την σύγκληση. Αναμένει δε, με θερμό ενδιαφέρον τα συνοδικά κείμενα των αποφάσεων προκειμένου να τα αναδείξει με την σειρά της, καθότι η Ορθοδοξία είναι η Εκκλησία της συνοδικότητας.

Η Γραμματεία χαιρετίζει επίσης την πρώτη συνάντηση του Μακαριωτάτου πατριάρχη Μόσχας κ.Κυρίλλου με τον Αγιώτατο πάπα Ρώμης Φραγκίσκο, συμβάλλουσα στην κατανόηση και την ενότητα των Χριστιανικών Εκκλησιών.

Η Γραμματεία διακηρύσσει την αμέριστη συμπαράστασή της προς τους πρόσφυγες της ευρύτερης περιοχής της Μέσης Ανατολής, χριστιανούς και μουσουλμάνους, επισημαίνοντας παράλληλα την απόλυτη αντίθεσή της στην προσπάθεια αλλαγής του θρησκευτικού χάρτη της περιοχής και την εκρίζωση των χριστιανών από τις πατρογονικές τους εστίες.



Το πρόβλημα αποκτά ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Η μη συμμόρφωση σε ειρηνευτικές αποφάσεις διεθνών οργάνων ή πολυμερών συναντήσεων το καθιστά ακόμη δυσκολότερο. Η εξάπλωση της τρομοκρατίας σε όλον τον κόσμο προσθέτει επιπλέον προβλήματα και φόβους στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Η Δ.Σ.Ο. στηρίζει τις προσπάθειες της Ρωσίας, των ΗΠΑ και των άλλων χωρών που αφορούν στην καταπολέμηση του ISIS και των εξτρεμιστικών οργανώσεων στη Συρία. Η Γραμματεία καλεί όλες τις αναπτυγμένες χώρες της Ευρώπης, την Μεγάλη Βρετανία και τις ΗΠΑ, να συμβάλουν στην ασφαλή εγκατάσταση των προσφύγων στην χώρα τους. Καταδικάζει τις ακραίες συμπεριφορές ηγετών των χωρών και κομμάτων που προκαλούν την εμφάνιση ρατσιστικών φαινομένων στον χώρο της Ευρώπης. Η Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας, ως εκ της φύσεως της δεν προτίθεται να καταλογίσει πολιτικές ευθύνες σε εγκληματικές πολιτικές πρωτοβουλίες που μεγαλώνουν τα αδιέξοδα.

Η Δ.Σ.Ο. εκφράζει την σοβαρή της ανησυχία σχετικά με την άνευ προηγουμένου κλιμάκωση της κατάστασης στην γραμμή επαφής μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων του Καραμπάχ και του Αζερμπαϊτζάν και καλεί στην επίλυση του σύνθετου αυτού προβλήματος αποκλειστικά με ειρηνικό τρόπο.

Επίσης καλεί όλους τους λαούς της Γης να διαφυλάξουν και να αναδείξουν την ιστορική τους μνήμη και κρίση. Είναι ο μόνος ασφαλής τρόπος προκειμένου ο κάθε πολίτης του κόσμου να αντιδράσει με τις δημοκρατικές νόμιμες διαδικασίες σε τέτοιες απόπειρες που με το πρόσχημα της αποκατάστασης της δημοκρατικής νομιμότητας και των μεταρρυθμίσεων, παρεμβαίνουν σε ξένες χώρες προς εξυπηρέτηση μεγάλων ιδιωτικών συμφερόντων στον τομέα της ενέργειας, στοχεύοντας στην αλλαγή του γεωπολιτικού χάρτη της περιοχής παραβλέποντας την μεταβολή της πολιτισμικής της ταυτότητας.

Πρόεδρος της  
Γενικής Συνέλευσης

Σεργκί Ποπόφ,  
Βουλευτής της Κρατικής Δούμας  
της Ρωσικής Δημοκρατίας

Γενικός Γραμματέας

Ιωάννης Αμανατίδης,  
μέλος της Βουλής των Ελλήνων