



Ψήφισμα της Διεθνούς Γραμματείας  
της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας (Δ.Σ.Ο.)  
για τα προβλήματα της Νοτίου Αφρικής

Τα μέλη της Διεθνούς Γραμματείας της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας, μετά από επίσκεψη που πραγματοποίησε στην Νότιο Αφρική και αφού ήρθε σε επαφή με πολλές οργανώσεις πολιτικές, θρησκευτικές, πολιτισμικές, κοινωνικές της Δημοκρατίας της Νοτίου Αφρικής, με τις οποίες είχε συνομιλίες για τα προβλήματα που απασχολούν σήμερα τον Αφρικανικό χώρο, μετά από το συνέδριο το οποίο διοργάνωσε το Τμήμα Νεοελληνικών και Λατινικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Γιοχάνεσμπουργκ που είχε σαν θέμα « Η Ορθοδοξία μπροστά στα μεγάλα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα της Αφρικής. Η συμβολή των μονοθεϊστικών θρησκειών στην επίλυσή τους», στο οποίο έλαβε μέρος και εκπρόσωποι της ομίλησαν, σε συνεδρίαση της εξέδωσε το παρακάτω ψήφισμα:

Τα μεγάλα προβλήματα που απασχολούν αυτήν την ήπειρο ενώ είναι γνωστά σε όλους, οι προσπάθειες που γίνονται σήμερα για την επίλυσή τους από τον πολιτισμένο κόσμο, είναι περιορισμένες και αναποτελεσματικές. Και όμως, είναι σε όλους μας γνωστό, ότι τα περισσότερα από αυτά τα προβλήματα δημιουργήθηκαν και συσσωρεύθηκαν από την εποχή της αποικιοκρατίας η οποία στοίχισε στην ήπειρο αυτή μεγάλες κοινωνικοοικονομικές απώλειες. Παράλληλα οι όποιες αξίες του δυτικού πολιτισμού, κατά την περίοδο αυτήν, επιβάλλονταν με βίαιες και βίαιες μεθόδους.

Έτσι οι λαοί της Κεντρικής και Νοτίου Αφρικής εισήλθαν στο στάδιο της δυτικοποίησης σχετικά αργά, και σε πολλές περιπτώσεις, βίαια.

Παρ'όλα αυτά, τα πρότυπα της δυτικής κουλτούρας έχουν εδραιωθεί στις χώρες της Κεντρικής και Νοτίου Αφρικής. Πάνω σε αυτά εξελίχθηκε όλη η νεότερη ιστορία της περιοχής. Πολλές φορές οι Ευρωπαϊκές ιδέες για την δημοκρατία και την πολιτική, και την θρησκευτική συνείδηση, συγκρούονται με τις όποιες τοπικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες. Όλα αυτά προστίθενται στην κοινωνικοοικονομική κρίση ευρείας κλίμακας, που είναι συνδεδεμένη με την υπανάπτυξη του βιομηχανικού δυναμικού πολλών αφρικανικών χωρών και με την δημογραφική έκρηξη της δεκαετίας του '90.

Επιπλέον οι ανεπτυγμένες χώρες της Δύσης στηρίζοντας τα δικά τους βιομηχανικά προϊόντα, περιορίζουν την παρουσία «ξένων» στις διεθνείς αγορές, ενώ η στήριξη της ντόπιας γεωργικής παραγωγής από τις ανεπτυγμένες χώρες, αποτρέπει την ζήτηση των αγροτικών προϊόντων από χώρες του τρίτου κόσμου.

Η φτώχεια, η πείνα, οι αρρώστιες και οι πόλεμοι της Αφρικής είναι εγκληματικές πράξεις ανθρώπων. Είναι εγκλήματα χωρίς τιμωρία.

Σήμερα, μετά την απελευθέρωση από τον αποικιακό ζυγό, όλες αυτές οι χώρες αναζητούν τον δικό τους δρόμο ανάπτυξης.

Οι λαοί της Κεντρικής και Νοτίου Αφρικής σήμερα χρειάζονται ουσιαστική υποστήριξη για να ξεπεράσουν την κοινωνικοοικονομική κρίση μεγάλης κλίμακας που έχει πλήξει την ήπειρο. Για να ξεπεράσουν την φτώχεια και την ανέχεια. Για να σταματήσουν οι τόσο συχνοί θάνατοι από την πείνα και τις αρρώστιες που



μαστίζουν την ήπειρο. Για να βγουν από αυτήν την παρατεταμένη κρίση που κοστίζει χιλιάδες ανθρώπινες ζωές. Κρίση την οποία άλλωστε καθορίζουν οι όποιες ιδιαιτερότητες στην εξέλιξη αυτής της ηπείρου, στην ιστορία της οποίας συνέβησαν ουσιαστικές ανατροπές στον τομέα της κοινωνικοπολιτικής και πολιτιστικής ζωής, αλλά και η στυγνή εκμετάλλευση ανθρώπων και φυσικών πόρων.

Για τον λόγο αυτό, τα μέλη της Διεθνούς Γραμματείας της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας, διακηρύσσουν ότι για την εξάλειψη της φτώχειας είναι απαραίτητη η διεύρυνση της διεθνούς βοήθειας, ο σχεδιασμός αποτελεσματικών συστημάτων διανομής της ανθρωπιστικής βοήθειας, ώστε αυτή να φτάνει στους αναξιοπαθούντες συνανθρώπους μας, η αλλαγή των όρων του διεθνούς εμπορίου υπέρ των φτωχών και αδυνάτων και η καταπολέμηση των βίαιων συγκρούσεων. Και γι' αυτό, πρέπει να επιλυθεί το σημαντικότερο πρόβλημα της Αφρικής, εκείνο των φυλετικών διακρίσεων και του φυλετισμού.

Καλούμε όλες τις εθνικές κοινότητες της Κεντρικής και Νοτίου Αφρικής να αποκηρύξουν την επιθετική πολιτική ενάντια στις άλλες εθνικές ομάδες. Η συμβολή των ορθοδόξων κοινοτήτων σε αυτόν τον τομέα μπορεί να είναι σημαντική.

Σήμερα στην Αφρική παρατηρείται αύξηση του αριθμού των Ορθοδόξων ανάμεσα στους ντόπιους κατοίκους πέραν των πολλών ορθοδόξων εθνοκοινοτήτων που υφίστανται. Με τα μέσα των Ορθοδόξων χριστιανών χτίζονται νοσοκομεία και σχολεία, πραγματοποιείται αποστολή ιατροφαρμακευτικής και ανθρωπιστικής βοήθειας. Θεωρούμε απαραίτητη την υποστήριξη αυτών των διαδικασιών καθώς και την πραγματοποίηση μόνιμης βοήθειας με υλικά αγαθά απ'όλη την παγκόσμια Ορθόδοξη κοινωνία. Εμείς, οι Ορθόδοξοι κατά το θρήσκευμα κοινοβουλευτικοί, πρέπει να καταστήσουμε γνωστές τις ανησυχίες μας για τα προβλήματα της αφρικανικής ηπείρου στα εθνικά κοινοβούλια και στα διακοινοβουλευτικά ευρωπαϊκά όργανα.

Θεωρούμε απαραίτητο να στοιχειοθετήσουμε την συνεργασία μας με τον Διεθνή Ερυθρό Σταυρό, με τις διεθνείς διακοινοβουλευτικές ενώσεις, καθώς και με όλες τις χριστιανικές ομολογίες, προκειμένου να αναδείξουμε τα προβλήματα της Αφρικής και τις προσπάθειες για την επίλυσή τους. Ιδιαίτερα μάλιστα το έτος 2006 που είναι αφιερωμένο στην Αφρική και τα προβλήματά της.

Η Δ.Σ.Ο σφίγγει το χέρι κάθε αφρικανού πολίτη, συμπαρίσταται σε κάθε έναν που δοκιμάζεται από την φτώχεια και τις αρρώστιες και διαδηλώνει μαζί τους την πίστη στην άποψη, που θεωρεί τα προβλήματα της Αφρικής μέρος των προβλημάτων του ανεπτυγμένου οικονομικά κόσμου.

Αποτίνει φόρο τιμής προς όλους όσους παντοiotρόπως ταλαιπωρήθηκαν ή θυσίασαν την ζωή τους ενάντια στο «απαρτχάιντ» υπερασπιζόμενοι την τιμή και την υπόληψη του κοινωνικού συνόλου.

Καλεί όλες τις ανεπτυγμένες χώρες, τα κοινοβούλιά τους, τις κοινωνικές οργανώσεις, τους μη κυβερνητικούς οργανισμούς, κάθε καλής θελήσεως άνθρωπο, να εξαντλήσουν κάθε δυνατό περιθώριο συμβάλλοντας στην επίλυσή τους.

Γιοχάνεσμπουργκ, Δημοκρατία της Νοτίου Αφρικής,  
3 Δεκεμβρίου 2005