



Αθήνα, 20 Αυγούστου 2013

Δ Η Λ Ω Σ Η

Με ιδιαίτερη αγανάκτηση, αλλά και βαθεία ανησυχία, η Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας (Δ.Σ.Ο.), μαζί με όλο τον πολιτισμένο κόσμο, στέκεται πάνω στα προχθεσινά γεγονότα, που έλαβαν χώρα στην Αλβανία, στον Ορθόδοξο Ναό των Εισοδίων της Θεοτόκου της Πρεμετής.

«Ιδιωτικοί Αστυνομικοί» (;), ένστολοι, με περισσή μανία και πρωτοφανή αγριότητα, αλλά δίχως την παραμικρή νομιμοποίηση, προέβησαν σε σειρά βανδαλισμών, ιεροσυλίες, βιαιοπραγίες, ληστρικές επιδρομές και κλοπές. Μέσω της τηλεοράσεως, γίναμε μάρτυρες, μαζί με τον άλλο κόσμο, των πρωτοφανών αυτών σκηνών.

Τέτοια γεγονότα, απροκάλυπτα και βάρβαρα:

Ανακόπτουν την πορεία της Αλβανίας προς την πρόοδο και σκιάζουν τη διεθνή εικόνα της.

Πλήττουν τον πυρήνα των ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών.

Επιστρέφουν την Αλβανία και τον κόσμο σε εποχές που θεωρείτο ότι έχουν παρέλθει δίχως επιστροφή.

Προκαλούν θλίψη και αγανάκτηση σε κάθε πολιτισμένο άνθρωπο και λαό.

Η Δ.Σ.Ο.:

Καταγγέλλει τα γεγονότα αυτά, απ' όπου και αν προέρχονται.

Ζητεί την αυστηρή τιμωρία παντός ηθικού και φυσικού αυτουργού.

Απαιτεί την αποκατάσταση όλων των ζημιών και την επιστροφή των παρανόμως ιδιοποιηθέντων αντικειμένων και ιερών σκευών.

Εκφράζει την συμπάθειά της στους παθόντες, τον Ορθόδοξο Χριστιανικό λαό της Αλβανίας και τον σεπτό προκαθήμενο της Αυτοκέφαλης Ορθόδοξης Αλβανικής Εκκλησίας Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας κκ. Αναστάσιο.

Καλεί τους επικεφαλής των κρατών, των διεθνών οργανισμών, καθώς και πάντα αρμόδιο να παρέμβουν