



ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Εμείς, οι υπογράφωντες την παρούσα διακήρυξη, λαβόντες μέρος στην 20^η επετειακή ετήσια Γενική Συνέλευση της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας (Δ.Σ.Ο), που συνήλθε στη Βουλή των Ελλήνων, από 27 έως 30 Ιουνίου 2013 με ειδικότερο θέμα: «**Κοινοβουλευτική Δημοκρατία – Χριστιανισμός – Ορθοδοξία: αξίες και έννοιες**», απευθύνουμε εγκάρδιο χαιρετισμό προς κάθε πολίτη, προς κάθε χριστιανό ορθόδοξο, όπου γης, αλλά και προς κάθε συνάδελφο βουλευτή ορθόδοξο κατά το θρήσκευμα.

Περαιτέρω, αισθανόμαστε την ανάγκη να υπογραμμίσουμε ότι:

- Οι διακηρυγμένοι στόχοι των ιδρυτικών κειμένων της Δ.Σ.Ο., των ετών 1994 και 1995, στην Αθήνα και Μόσχα, όπως μάλιστα αυτοί συμπληρώθηκαν με τις αποφάσεις των κατ'έτος Γενικών Συνελεύσεων, παραμένουν πάντα επίκαιροι και συμβάλλουν καθοριστικά στην θρησκευτική αλληλοκατανόηση και την ειρηνική συνύπαρξη των λαών, καθώς και στη συνεργασία των εκκλησιών τους και των εν γένει θρησκευτικών τους εκφράσεων.
- Η λειτουργία της Δ.Σ.Ο. καταδεικνύεται ουσιαστική και ωφέλιμη για τα διεθνή κοινοβουλευτικά δεδομένα και υποστηρικτική της δημοκρατίας, της αλληλοκατανόησης και της προσέγγισης κοινοβουλευτικών από όλον τον κόσμο. Οι συνεργασίες τις οποίες σύνηψε με Κοινοβούλια και βουλευτές άλλων θρησκευτικών πεποιθήσεων, καθίστανται πολλαπλά χρήσιμες και ουσιαστικές, όπως και οι σχέσεις της με το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο, την Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Κ.Α.Κ. καθώς και την Κοινοβουλευτική Ένωση των κρατών-μελών του Οργανισμού Ισλαμικής Συνδιάσκεψης (Κ.Ε.Ι.Σ.)

Η Δ.Σ.Ο με την 20ετή δράση της:

Παγιώνει την παρουσία της ως μια διακοινοβουλευτική οργάνωση, που προβάλλει υψηλές πνευματικές αξίες μέσω δημοκρατικών θεσμών,

Επιτυγχάνει την προσέγγιση όλων των ανά τον κόσμο κοινοβουλευτικών – πολιτικών προσωπικοτήτων με χριστιανικό ορθόδοξο φρόνημα, δημιουργώντας μία μόνιμη

δομή επικοινωνίας και ενημέρωσης και καθιστώντας τον πολιτικό κόσμο κοινωνό των προβλημάτων των ορθοδόξων.

Αναδεικνύει την ενότητα στην πολυμορφία των Ορθοδόξων Χριστιανών ως βασικό πυλώνα στο χώρο της Παιδείας και του Πολιτισμού, παρακάμπτοντας προκαταλήψεις εθνικής ή κομματικής ταυτότητας.

Προβάλλει τις αρχές και αξίες του Χριστιανισμού και της Δημοκρατίας, τονίζοντας τις υποχρεώσεις όλων μας για την διατήρηση και περαιτέρω ανάδειξη αυτών των αξιών, τα δικαιώματα των ανθρώπων, την ισότητα, το δικαίωμα στην εργασία και στην μάθηση, την προστασία της ζωής και του περιβάλλοντος.

Συνεχίζει να οικοδομεί ειρηνικές και δημιουργικές επαφές, καθώς και σχέσεις με όλες τις Εκκλησίες, καθιστάμενη κοινωνός των προβλημάτων τους. Τα συνέδρια και οι συναντήσεις τις οποίες οργάνωσε, όπως και οι ετήσιες Γενικές Συνελεύσεις, επεξεργάστηκαν σύγχρονες θέσεις κι απόψεις για μια σειρά θεμάτων, κρίσιμων και ουσιαστικών για τον κοινοβουλευτισμό, για το νομοθετικό έργο που επιτελούν τα κοινοβούλια, αλλά και για σύμπασα την κοινωνία. Με θάρρος και παρρησία κατέθεσε απόψεις για τα προβλήματα που απασχολούν το σύγχρονο άνθρωπο και την καθημερινότητά του.

Σήμερα, εδώ από την Αθήνα, στο βήμα του Αποστόλου των εθνών Παύλου, στον λόφο της Πνύκας και υπό την σκιά της Ακροπόλεως, δηλώνουμε αλληλέγγυοι προς κάθε άνθρωπο που διώκεται ή ταλαιπωρείται για τα θρησκευτικά του φρονήματα και τις πεποιθήσεις του, σε κάθε σημείο του πλανήτη. Εδώ, ενθυμούμενοι τον Απόστολο των εθνών Παύλο, ομολογούμε και συμμεριζόμαστε τις αξίες που είχε διακηρύξει που τώρα έχουν αναγνωριστεί απ' όλους.

Διακηρύσσουμε ακόμη, εν μέσω της κρίσεως, την ανάγκη η κοινωνία και οι κρατικοί θεσμοί να σταθούν στο πλευρό κάθε δοκιμαζόμενου ανθρώπου, αλληλέγγυοι των λαών και περιοχών της γης οι οποίες μαστίζονται από φτώχεια, πείνα και φυσικές καταστροφές.

Αθήνα, 29 Ιουνίου 2013