

ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ



ΠΡΑΚΤΙΚΑ 16^{ης} Γενικής Συνέλευσης της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας

Βελγιάδι, 24 – 28 Ιουνίου 2009

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

ΕΛΛΑΔΑ

κ. ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ, Αναστάσιος, βουλευτής,
Γ' Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων
Επικεφαλής της Ελληνικής Κοινοβουλευτικής Αντιπροσωπείας στη Δ.Σ.Ο.
κ. ΡΕΓΚΟΥΖΑΣ, Αδάμ, βουλευτής
Ταμίας της Δ.Σ.Ο.
Μέλος της Επιτροπής Οικονομικών της Δ.Σ.Ο.
κ. ΤΣΙΟΚΑΣ, Θεοχάρης, βουλευτής
Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας της Δ.Σ.Ο.
Μέλος της Επιτροπής Παιδείας της Δ.Σ.Ο.
Συμμετέχει και ο κ. Αριστοτέλης Α. Παυλίδης, βουλευτής, τ. Γενικός Γραμματέας της Δ.Σ.Ο.

ΕΣΘΟΝΙΑ

κ. VELMAN, Vladimir, βουλευτής
Μέλος της Επιτροπής ΜΜΕ της Δ.Σ.Ο.
κ. KORB, Valeri, βουλευτής
Μέλος της Επιτροπής Πολιτισμού της Δ.Σ.Ο.

ΙΟΡΔΑΝΙΑ

κ. KHOURY, Tareq Sami Hanna, βουλευτής
Μέλος της Επιτροπής Κανονισμού της Δ.Σ.Ο.
Μέλος της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Δ.Σ.Ο.
κ. HADDAD, Redha Khalil Khuri, βουλευτής
Μέλος της Επιτροπής Παιδείας της Δ.Σ.Ο.
Δρ. RABIE ABU, Khaled
Γραμματέας

ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ

κ. ΚΟΤΟΒΙΧ, Valeriy, βουλευτής
Μέλος της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Δ.Σ.Ο.
κ. MILIUTIN, Alexandr, βουλευτής
Μέλος της Επιτροπής Πολιτισμού της Δ.Σ.Ο.

ΚΥΠΡΟΣ

κ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ, Λευτέρης, βουλευτής
Μέλος της Διεθνούς Γραμματείας της Δ.Σ.Ο.
Μέλος της Επιτροπής Κανονισμού της Δ.Σ.Ο.
κ. ΒΑΡΝΑΒΑ, Γεώργιος, βουλευτής
Μέλος της Επιτροπής Οικονομικών της Δ.Σ.Ο.
Μέλος της Επιτροπής Πολιτισμού της Δ.Σ.Ο.
κ. ΒΟΤΣΗΣ, Άγγελος, βουλευτής
Πρόεδρος της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Δ.Σ.Ο.
κα ΝΕΟΦΥΤΟΥ, Γεωργία
Γραμματέας

ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ

κα ΡΑΔΑΛΥΑΚ, Alena
βουλευτής

ΛΕΤΟΝΙΑ

κ. ΚΛΕΜΕΝΤΙΕΒ, Andrei, βουλευτής
Μέλος της Επιτροπής ΜΜΕ της Δ.Σ.Ο.

ΟΥΓΚΑΝΤΑ

κ. SSEKIKUBO, Theodore, βουλευτής
Μέλος της Διεθνούς Γραμματείας της Δ.Σ.Ο.

ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΗ ΑΡΧΗ

κ. ΚΟΚΑΛΥ, Fuad, βουλευτής
Μέλος της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Δ.Σ.Ο.
κ. SALAMA, Moheeb Salama
βουλευτής

ΠΟΛΩΝΙΑ

κ. CZYKWIN, Eugeniusz, βουλευτής
Μέλος της Διεθνούς Γραμματείας της Δ.Σ.Ο.

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

κ. DUMITRESCU, Cristian

βουλευτής

κ. IGNAT, Miron, βουλευτής

Μέλος της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Δ.Σ.Ο.

ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

κ. ΡΟΡΟV, Sergei, βουλευτής

Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης της Δ.Σ.Ο.

κ. SEMIONOV, Viktor, βουλευτής

Μέλος της Διεθνούς Γραμματείας της Δ.Σ.Ο.

Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών της Δ.Σ.Ο.

κ. ZATULIN, Konstantin, βουλευτής

Πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Πολιτικής της Δ.Σ.Ο.

κα MIZULINA, Elena, βουλευτής

Μέλος της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Δ.Σ.Ο.

κα KUZMINA, Irina

Γραμματέας

κα BARANOVA, Olga

Γραμματέας

ΣΕΡΒΙΑ

κ. ČOTRIĆ, Aleksander

βουλευτής

κ. MIHAJLOVIC, Ognjen, βουλευτής

Μέλος της Επιτροπής Κανονισμού της Δ.Σ.Ο.

ΣΟΥΔΑΝ

Δρ. FANOUS MATTA, Safwat Sobhi, βουλευτής

Μέλος της Επιτροπής Βιοηθικής της Δ.Σ.Ο.

ΣΥΡΙΑ

κ. ABBOUD Nazih, βουλευτής

Μέλος της Επιτροπής Διεθνούς Πολιτικής της Δ.Σ.Ο.

Σύμβουλοι της Διεθνούς Γραμματείας της Δ.Σ.Ο.

- καθ. ALEXEEV, Valery
- Δρ. ΜΥΓΔΑΛΗΣ, Κώστας

ΟΜΙΛΗΤΕΣ

- καθ. κ. Νικόλαος Ζαχαρόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής Θεολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ

- κ. Vlakhovich Alexander, βουλευτής, επικεφαλής της Σερβικής αντιπροσωπείας στην Κ.Σ. ΟΣΕΠ
- κ. ŽIŽIĆ, Zoran, Μέλος του Κοινοβουλίου του Μαυροβουνίου
- κ. Michail Krotov, Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Κρατών (ΚΑΚ)
- Αιδ. Δρ. Daniel Buda, Υπεύθυνος προγράμματος για την Εκκλησία και τις οικουμενικές σχέσεις του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών (WCC)
- κα Elizabeta Kitaponic, Υπεύθυνη Γραμματέας για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και Επικοινωνία, Επιτροπή Εκκλησίας και Κοινωνίας του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Εκκλησιών (CEC)
- Πανος. Αρχιμανδρίτης Ιωάννης Τσαφταρίδης – Γραφείο ενημέρωσης δραστηριοτήτων της Δ.Σ.Ο στη Νότιο Αφρική
- κα Kseniya Gouliayeva, Προϊσταμένη τμήματος εξωτερικών υποθέσεων της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Κρατών (ΚΑΚ)
- κ. Slavko Krstajich, Επικεφαλής του τμήματος Σερβίας-Μαυροβουνίου του Διεθνούς Ιδρύματος για την Ενότητα των Ορθοδόξων Λαών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2009

- Αφίξεις συνέδρων στο αεροδρόμιο του Βελιγραδίου. Υποδοχή και μεταφορά στο ξενοδοχείο Hyatt (Δ/νση: Milentija Poponica 5, Τηλ.: +381 11 301 1234, Φαξ: +381 11 311 2234).
- Γεύμα στο ξενοδοχείο.
- 18.30 - Αναχώρηση από το ξενοδοχείο για την Εθνοσυνέλευση της Δημοκρατίας της Σερβίας.
- 19.00 - **Επίσημη Τελετή Έναρξης**
 - Χαιρετισμοί – μηνύματα.
- 20.00 - Πέρασ τελετής έναρξης.
 - Αναμνηστική φωτογράφιση.
 - Περιήγηση στους χώρους της Εθνοσυνέλευσης.
 - Συνέντευξη Τύπου. (Συμμετέχουν η Πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης της Δημοκρατίας της Σερβίας, ο Γενικός Γραμματέας και ο Πρόεδρος της Γ.Σ. της Δ.Σ.Ο.)
- 20.30 - Παράθεση δεξίωσης από την Πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης της Δημοκρατίας της Σερβίας προς τιμή των συνέδρων (στην Εθνοσυνέλευση της Δημοκρατίας της Σερβίας).
 - Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2009

- 09.30 - Αναχώρηση από το ξενοδοχείο για το 'Παλάτι της Σερβίας' (Palata Srbije).
- 10.00 - Έναρξη των εργασιών.
- 10.00 – 10.15 - Διαδικασία αντικατάστασης του Γενικού Γραμματέα της Δ.Σ.Ο.
- 10.15 – 11.00 - Εισηγήσεις επί του κεντρικού θέματος: **«Η παγκόσμια οικονομική κρίση και οι επιπτώσεις της στην κοινωνική – πνευματική – πολιτιστική παράδοση της Ευρώπης. Ο ρόλος της Ορθοδοξίας».**

- Εισήγηση από τον Ομότιμο Καθηγητή Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Νικ. Ζαχαρόπουλου με θέμα: *«Οικονομική κρίση και Ορθοδοξία – μεταξύ φόβου και ελπίδας»*.
- Εισήγηση από τον Σύμβουλο της Δ.Σ.Ο. καθηγητή κ. Valery Alexeev με θέμα: *«Η Θρησκευτική διάσταση της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης»*.
- 11.00 – 11.30 - Λοιπές εισηγήσεις.
- 11.30 – 11.45 - Διάλειμμα για καφέ.
- 11.45 – 13.00 - Εισηγήσεις επί του θέματος: **«Οι προκλήσεις ενόπιον των Ορθόδοξων Χριστιανών στο Κόσσοβο και Μετόχι»**.
- 13.00 - Αναχώρηση από το 'Παλάτι της Σερβίας' για γεύμα στο εστιατόριο «Two Deers» στην περιοχή Scadarlija.
- 15.00 - Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
- 16.00 - Αναχώρηση από το ξενοδοχείο για το 'Παλάτι της Σερβίας'.
- 16.30 – 18.00 - Συνέχεια των εργασιών.
Τοποθετήσεις επί του θέματος: **«Οι προκλήσεις ενόπιον των Ορθόδοξων Χριστιανών στο Κόσσοβο και Μετόχι»**.
- 18.00 – 18.15 - Διάλειμμα για καφέ.
- 18.15 – 20.00 - Απολογισμός δραστηριοτήτων από τον Γραμματέα της Δ.Σ.Ο.
- Απολογισμός οικονομικής διαχείρισης έτους 2008 – 2009 από τον Ταμία και Μέλος της Επιτροπής Οικονομικών κ. Αδάμ Ρεγκούζα.
- Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2008 – 2009.
- Παρουσίαση από τον Γραμματέα της Δ.Σ.Ο. και έγκριση του προγράμματος δραστηριοτήτων της Δ.Σ.Ο. έτους 2009 – 2010.
- Παρουσίαση οικονομικού προϋπολογισμού έτους 2009 – 2010 από τον Ταμία και Μέλος της Επιτροπής Οικονομικών κ. Αδάμ Ρεγκούζα.
- Έγκριση οικονομικού προϋπολογισμού έτους 2009 – 2010.
- 20.00 - Λήξη των εργασιών.
- Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
- 20.45 - Αναχώρηση από το ξενοδοχείο.
- 21.00 - Δείπνο στο εστιατόριο «Kalemegdanska terasa», στο κάστρο του Βελιγραδίου.

- Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2009

- 09.30 - Αναχώρηση για το 'Παλάτι της Σερβίας'.
- 10.00 – 11.00 - Συζήτηση – υιοθέτηση ψηφίσματος επί του θέματος: *«Οι προκλήσεις ενώπιον των Ορθόδοξων Χριστιανών στο Κόσσοβο και Μετόχι».*
- 11.00 – 12.15 - Συζήτηση – τοποθετήσεις επί του κεντρικού θέματος: *«Η παγκόσμια οικονομική κρίση και οι επιπτώσεις της στην κοινωνική – πνευματική – πολιτιστική παράδοση της Ευρώπης. Ο ρόλος της Ορθοδοξίας».*
- 12.15 – 12.30 - Διάλλειμα για καφέ.
- 12.30 – 15.30 - Συζήτηση – Υιοθέτηση ψηφίσματος – αποτελεσμάτων της 16^{ης} Γενικής Συνέλευσης της Δ.Σ.Ο.
- 15.30 – 16.00 - Προτάσεις περί τόπου διεξαγωγής της 17^{ης} Γενικής Συνέλευσης το 2010.
- 16.00 - Παράθεση γεύματος εκ μέρους της Εθνοσυνέλευσης της Δημοκρατίας της Σερβίας στο 'Παλάτι της Σερβίας'.
- Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
- Ελεύθερο απόγευμα.
- 21:00 - Παράθεση δείπνου από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης της Δ.Σ.Ο. και τον Γενικό Γραμματέα της Δ.Σ.Ο. προς τιμή των συνέδρων στο ξενοδοχείο Hyatt.

Σάββατο, 27 Ιουνίου 2009

- 10.00 - Αναχώρηση από το ξενοδοχείο.
- Ξενάγηση στη πόλη του Βελιγραδίου.
- 12.00 - Αναχώρηση από το Βελιγράδι για την πόλη Sremski Karlovci.
- 13.00 - Ξενάγηση στην πόλη Sremski Karlovci.
- 13.30 - Επίσκεψη στο Μοναστήρι.
- 14.00 - Γεύμα από το Πατριαρχείο της Σερβίας προς τιμή των συνέδρων.
- 15.00 - Επιστροφή στο Βελιγράδι – ξενοδοχείο.

- Ελεύθερο απόγευμα.
- 19.45 - Αναχώρηση από το ξενοδοχείο.
- 20.00 - Παράθεση δείπνου από τη Σερβική αντιπροσωπεία στη Δ.Σ.Ο. προς τιμή των συνέδρων στη 'Λέσχη των Βουλευτών' (Club of MPs) στην περιοχή Dedinje.
- Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

Κυριακή, 28 Ιουνίου 2009

- Αναχωρήσεις Μελών της Δ.Σ.Ο.

**ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ 16^{ΗΣ} ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ
ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ**

***“Η παγκόσμια οικονομική κρίση και οι επιπτώσεις της
στην κοινωνική – πνευματική – πολιτιστική παράδοση
της Ευρώπης. Ο ρόλος της Ορθοδοξίας”***

**ΤΕΤΑΡΤΗ, 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009
Βελιγράδι**

ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ

Προεδρεύει ο SERGEI POPOV: Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε της Βουλής, κυρία Slavica Đukić-Dejanović, αξιότιμε Γενική Γραμματέα της Δ.Σ.Ο, Σεβασμιώτατε Επίσκοπε Μπάτσκας κ.κ. Ειρηναιέ, αξιότιμα μέλη της Δ.Σ.Ο, αξιότιμοι φιλοξενούμενοι της τελετής αυτής, με την ευκαιρία της έναρξης της 16ης Γ.Σ. σας ευχαριστώ από την καρδιά μου.

Είναι ιδιαίτερη χαρά να χαιρετίσω τα μέλη των αντιπροσωπειών της Δ.Σ.Ο, όπως και τις αντιπροσωπείες οι οποίες πρόκειται να έρθουν, και ελπίζουμε ότι αύριο αυτή η αίθουσα θα είναι πιο γεμάτη.

Ιδιαίτερα ευχαριστώ τα στελέχη της Δημοκρατίας της Σερβίας, συγκεκριμένα την Βουλή της Σερβίας, και εσάς, κα Πρόεδρε, για τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουμε τη Συνέλευσή μας εδώ, στη Σερβία, σ’ αυτή την ορθόδοξη χώρα, της οποίας οι κάτοικοι με το ελεύθερο πνεύμα, υπήρξαν πάντα στο στόχαστρο.

Η σημερινή μας Συνέλευση λαμβάνει χώρα στην ιστορική αίθουσα της Βουλής της Σερβίας. Εμείς αγαπάμε την πρωτεύουσα του φιλοξενούντος κράτους σας. Όπως τα Ρωσικά Ουράλια διαχωρίζουν την Ευρώπη από την Ασία, έτσι και τα σύνορα της Βαλκανικής Χερσονήσου και της Κεντρικής Ευρώπης, βρίσκονται εδώ στο Βελιγράδι. Αυτή είναι μία πόλη η οποία υπέστη σφοδρές επιθέσεις στρατών. Στα τείχη της επιτέθηκαν και οι Κέλτες και οι

Γάλλοι και οι Σλάβοι και οι Τούρκοι, αλλά κανένας δεν μπόρεσε να νικήσει το σερβικό πνεύμα.

Ο Ρωσικός λαός πάντα ήταν και θα είναι πιστός φίλος του σερβικού λαού. Εμείς τώρα, γιορτάσαμε μία οδυνηρή επέτειο. Στη Σερβία και σε πολλές πόλεις πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις για την μνήμη των θυμάτων της βαρβαρικής επίθεσης. Σήμερα, θα γιορτάσουμε τα 600 χρόνια από τη μάχη του Κοσσόβου. Θα επανέλθουμε στο πρόβλημα του Κοσσόβου και είμαι σίγουρος ότι θα επιβεβαιώσουμε την θέση μας, στηρίζοντας την με την κατάλληλη απόφαση.

Ένας χρόνος έχει περάσει από την προηγούμενη Συνέλευσή μας στην Ρόδο, όπου τονίσαμε τον ρόλο της Ορθοδοξίας και όλες τις πιθανές προκλήσεις οι οποίες μπορούν να συμβούν στον κόσμο. Δυστυχώς, φέτος πολλές προειδοποιήσεις μας έχουν επαληθευτεί. Η κρίση έχει επεκταθεί σε όλο τον κόσμο και εκφράζεται με οικονομικές διαταραχές και αύξηση της έντασης, η ανάγκη να ακουστεί η Ορθόδοξη φωνή εντείνεται ώστε όλοι οι Χριστιανοί της Ευρώπης να αντιληφθούν την σύγκρουση αυτή. Αυτές τις μέρες, κατά τη διάρκεια των εργασιών μας, θα μπορέσουμε να μιλήσουμε για τις Ορθόδοξες αξίες και να γνωριστούμε με την ιστορία και τον πολιτισμό της Σερβίας.

Σας εύχομαι επιτυχία στις εργασίες, να ακουστούν ενδιαφέρουσες απόψεις για την ασφάλεια και την ενότητα των Ορθοδόξων μπροστά στις προκλήσεις, εν ονόματι της ελευθερίας, κυριαρχίας και εδαφικής ακεραιότητας.

Θα μου επιτρέψετε να δώσω τον λόγο τώρα στην Πρόεδρο της Βουλής για να κηρύξει και επισήμως την έναρξη της Γ.Σ. Δίνω τον λόγο, στην διδάκτορα κα Slavica Đukić-Dejanović.

S. ĐUKIĆ-DEJANOVIĆ: Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, Σεβασμιώτατοι, εξοχότατοι, καθώς και αγαπητοί βουλευτές.

Με μεγάλη χαρά σας υποδέχομαι εδώ στο Βελιγράδι, στις εγκαταστάσεις του Κοινοβουλίου της Σερβίας, είμαστε οικοδεσπότες της 16ης Γ.Σ. της Δ.Σ.Ο. Είμαι πεπεισμένη ότι αυτή η Συνέλευση θα είναι μία ευκαιρία για την εμβάθυνση της συνεργασίας μεταξύ των μελών μας. Όπως ξέρετε, η

Δημοκρατία της Σερβίας, από την ίδρυση της οργάνωσης αυτής, επιδιώκει να εμβαθύνει και να συσφίξει τις σχέσεις με τα μέλη της Δ.Σ.Ο. Όλα αυτά τα χρόνια έχει αποδείξει ότι ασχολείται με τον ρόλο της πνευματικότητας στον κόσμο και την ανάληψη πρωτοβουλιών οι οποίες αντικατοπτρίζουν μία ολοκληρωμένη προσέγγιση στις αξίες, συμφιλιώνοντας τα συμφέροντα όλων των μελών.

Επίσης, αυτός ο οργανισμός κατά τον καλύτερο τρόπο επιβεβαιώνει την σημασία αυτής της διακοινοβουλευτικής συνεργασίας. Όλοι εμείς, τα μέλη της Δ.Σ.Ο., μέλη των αντιπροσωπειών, συναντηθήκαμε με σκοπό να υπενθυμίσουμε στην κοινωνία, σε όλα τα όργανα εκτελεστικής εξουσίας για τις επίκαιρες προκλήσεις, οι οποίες υπερβαίνουν τα σύνορα των κρατών, περιοχών, αλλά και ενώνουν για την επίλυσή τους.

Γι' αυτό, θεωρώ ότι τα δύο θέματα της ετήσιας Συνέλευσης, η παγκόσμια οικονομική κρίση και οι επιπτώσεις της στην κοινωνική, πολιτιστική και πνευματική παράδοση της Ευρώπης και οι προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζει ο πληθυσμός του Κοσσόβου, είναι επίκαιρα. Πριν αριθμήσουμε τις ορατές επιπτώσεις της κρίσης, πρέπει να διαπιστώσουμε τις αιτίες. Χωρίς κατηγορίες, διότι οι άγνωστες αιτίες δεν αποτελούν θέμα το οποίο θα μας επιβραδύνει από το στόχο μας. Υπάρχει βέβαια, πάντα, η διάκριση του ψεύδους από την αλήθεια, το καλό και το κακό, αλλά αυτό δεν πρέπει να είναι η ουσία της παγκόσμιας κρίσης. Θα πρέπει να δούμε ότι το ιδανικό δεν είναι να περιμένουμε να επιλυθούν τα προβλήματα από μόνα τους. Πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι, λόγω των κοινωνικών, πνευματικών και πολιτιστικών δυναμικών των μελών της οργάνωσής μας.

Την κρίση θα την ξεπεράσουμε, αλλά χρειάζεται να το θέλουμε, να είμαστε καλοπροαίρετοι και να μην είναι ατομική πρωτοβουλία. Είναι κάτι το οποίο στην πνευματικότητα λέγεται οικουμενικότητα. Ο άνθρωπος δημιουργήθηκε ως ελεύθερο άτομο, η ελευθερία τον καθιστά εικόνα του Θεού. Ορισμένοι άνθρωποι όχι μόνο δεν αισθάνονται την ανάγκη για την ελευθερία, αλλά έχουν πολλές φορές καταδικάσει τον εαυτό τους με το μίσος.

Πιστεύουμε ότι η Ορθοδοξία μπορεί να προσφέρει μία καλή λύση, όσον αφορά τους Σέρβους, και εννοώντας το Κόσσοβο και Μετόχι. Αυτό θα πρέπει να επεκταθεί στην παγκόσμια κοινότητα, να εγκαινιάσει δυνατότητες και πρωτοβουλίες, όσον αφορά τον πληθυσμό εκεί στο Κόσσοβο. Με δυο λόγια, πρέπει να καλλιεργεί συμβιβασμούς.

Αξιότιμοι συμμετέχοντες, ελπίζω ότι αυτή η συνάντηση θα είναι πετυχημένη, βασισμένη στην ανταλλαγή εμπειριών, αλλά βέβαια και στη συνεργασία των δύο Κοινοβουλίων μας.

Σας εύχομαι καρποφόρα συμπεράσματα και σας καλωσορίζω εδώ στη Σερβία, όπου υπάρχει μία έντονη ανάγκη για φιλοξενία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

S. POPOV: Αξιότιμοι συνάδελφοι, επιτρέψτε μου να δώσω το λόγο στον μεγάλο μας φίλο, μέλος της Βουλής των Ελλήνων κ. Αριστοτέλη Παυλίδη.

A. ΠΑΥΛΙΔΗΣ: Σεβασμιώτατε, Άγιοι Πατέρες, θεωρώ εξαιρετική τιμή να βρίσκομαι στην αίθουσα συνεδριάσεων του Σερβικού Κοινοβουλίου και μάλιστα Κυρία Πρόεδρε να είμαι πλάι σας, παρουσία μέλους της Κυβερνήσεως της Σερβίας, παρουσία των Πρέσβων, παρουσία συναδέλφων τόσο από τη Σερβική Βουλή όσο και των μελών της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας. Ο Πρόεδρος μας κ. Πορον μου δίδει την ευκαιρία να αποταθώ σ' εσάς ως αποχωρών Γενικός Γραμματέας της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας, Κυρία Πρόεδρε, ο Επικεφαλής της Ελληνικής αντιπροσωπείας στην οποία με αντικαθιστά, το μέλος του Προεδρείου της Βουλής των Ελλήνων, Αντιπρόεδρος κ. Νεράντζης. Η χώρα σας είναι αδελφικά συνδεδεμένη με την πατρίδα μου, την Ελλάδα, με τις χώρες από τις οποίες προέρχονται τα μέλη της Συνελεύσεως για πολλούς λόγους αλλά κυρίως λόγω των θρησκευτικών δεσμών. Οι ιστορίες μας είναι παράλληλες, και οι περιπέτειες μας παράλληλες. Σκοπός της Συνελεύσεώς μας είναι να αμβλύνουμε τις διαφορές με βάση την αντίληψη της Χριστιανικής Ορθοδοξίας και να βοηθήσουμε στην επίλυση των πολιτικών και άλλων προβλημάτων, μεταξύ των οποίων και το οικονομικό που σήμερα θα συζητήσουμε.

Με το πνεύμα αυτό, ήρθα από το Συμβούλιο της Ευρώπης, από το Στρασβούργο, για να μετάσχω σε αυτή την εξαιρετική συνάντηση 16^η Γενική

Συνέλευση υπό την Προεδρεία του κ. Ρορον, με την παρουσία σας και όσων προανέφερα και να ευχηθώ στα μέλη της Συνελεύσεως καθώς επίσης και στους συναδέλφους, Βουλευτές του Σερβικού Κοινοβουλίου, να έχουν όλοι κουράγιο και να συνεχίσουν τον αγώνα της Δημοκρατίας, κατανόηση μεταξύ των λαών μας και επίλυση των σύγχρονων προβλημάτων.

S. ΡΟΡΟΝ: Αξιότιμοι φίλοι, δίνω το λόγο στον Επίσκοπο Μπάτσκα κ. Ειρηναίο να αναγνώσει το χαιρετιστήριο μήνυμα της Αυτού Αγιότητας Πατριάρχη της Σερβίας κ. Παύλου.

ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΜΠΑΤΣΚΑΣ κ. ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ: Αξιότιμοι κύριοι και κυρίες, συμμετέχοντες της Συνέλευσης, αγαπητοί αδελφοί, με ιδιαίτερη χαρά σας απευθύνομαι, με διπλή ιδιότητα, αφενός ως απεσταλμένος Της Αυτού Παναγιότητας του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου, ο οποίος μου ανέθεσε το καθήκον να μεταφέρω το μήνυμά του στην Συνέλευση αυτή και αφετέρου, ως απεσταλμένος της τοπικής Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, και στο όνομα της Αυτού Αγιότητας κ. Παύλου, Πατριάρχη της Σερβίας, ο οποίος ασθενεί και ο Αναπληρωτής του, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Αμφιλόχιος, ο οποίος εκτελεί χρέη Προέδρου της Ιεράς Συνόδου της Σερβικής Ορθοδόξου Εκκλησίας, δυστυχώς δεν μπόρεσε να έρθει.

Πρώτα απ' όλα, θα ήθελα να σας μεταφέρω το μήνυμα και τον χαιρετισμό Της Αυτού Θειοτάτης Παναγιότητας του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου. Θα σας το διαβάσω στα ελληνικά. Δυστυχώς, δεν προλάβαμε να το μεταφράσουμε στα Ρώσικα και Σερβικά, αλλά πιστεύω ότι όλοι θα μπορείτε να παρακολουθήσετε με τη βοήθεια των διερμηνέων.

«Τοις Εντιμοτάτοις κ. Σεργίω Ποπόφ, Προέδρω, και κ. Αριστοτέλει Παυλίδη, Γενικώ Γραμματεί της Διακοινοβουλευτικής Συνελεύσεως Ορθοδοξίας, τέκνοις της ημών Μετριότητος εν Κυρίω αγαπητοίς, χάριν και παρά Θεού.»

Ευχαριστούμεν από καρδιάς διά την γενομένην εις ημάς πρόσκλησιν, όπως παραστώμεν εις τας εργασίας της 16^{ης} Γενικής Συνελεύσεως της Διακοινοβουλευτικής Συνελεύσεως Ορθοδοξίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί εις Βελιγράδιον από κδ' έως κη' Ιουνίου ε.ε.

Λυπούμεθα διότι αδυνατούμεν όπως παρευρεθώμεν προσωπικώς, συγκαίρομεν όμως διά την Γενικήν ταύτην Συνέλευσιν και ειδικώτερον διά το επιλεχθέν θέμα προς επεξεργασίαν, «Η παγκόσμια οικονομική κρίση και οι επιπτώσεις της στην κοινωνική, πνευματική, πολιτιστική παράδοση της Ευρώπης, Ο ρόλος της Ορθοδοξίας», το οποίον μαρτυρεί ορθόδοξον ευαισθησίαν και ευθύνην του Σώματος της Διακοινοβουλευτικής Συνελεύσεως υμών διά τα σύγχρονα και επίκαιρα προβλήματα του ανθρώπου της σήμερον.

Από το ενταύθα Ιερόν Κέντρον της Ορθοδοξίας παρακολουθούντες μετ' αμερίστου ενδιαφέροντος τα προγράμματα και επιτεύγματα υμών, απευθύνομεν εγκάρδιον χαιρετισμόν και πατρικήν ευλογίαν εις την Γενικήν Συνέλευσιν και εις ένα έκαστον εξ υμών, ευχόμενοι πλήρη επιτυχίαν των εργασιών αυτής.

Όντως, οι άνθρωποι της εποχής ημών διέρχονται σοβαρωτάτην κρίσιν. Η κρίσις αύτη δεν είναι μόνον οικονομική, αλλά το αποτέλεσμα και η συνέπεια της κρίσεως βασικών αξιών και αι οποίαι εν συνεχεία επηρεάζονται έτι περισσότερον.

Ο σύγχρονος άνθρωπος επαναλαμβάνει το παράπτωμα των προγόνων του, αυτονομούμενος και θεωρών εαυτόν παντοδύναμον και ικανόν άνευ του δημιουργού αυτού να επιτύχει τα πάντα. Βασικαί αξίαι των ανθρώπων και ειδικώτερον η αξιοπρέπεια του ανθρωπίνου προσώπου δεν ευρίσκονται πλέον εις το προσκήνιον. Κύριον μέλημα των ισχυρών κατέστη η υπερβολική αύξησις της ισχύος αυτών και των πλουσίων η ασύστολος αύξησις του πλούτου αυτών. Αι εξαιρέσεις βεβαίως δεν αγνοούνται. Η κρίσις, όθεν, της συγχρόνου εποχής δεν αποτελεί τυχαίον γεγονός, έχον συνεπακόλουθα και πλείστα όσα θύματα. Βεβαίως η Εκκλησία δεν καταδικάζει εκ των προτέρων τον πλούτον και την οικονομίαν, αλλά την κατάχρησιν και την εκμετάλλευσιν. Οι πατέρες της Εκκλησίας τονίζουν, ότι είμεθα διαχειρισταί και οικονόμοι των αγαθών αυτών, βασικαί αρχαί, αι οποίαι ελησμονήθησαν με αποτέλεσμα την

κρίσιν. Οι άνθρωποι εξαπατηθέντες με ανεκπληρώτους τας υποσχέσεις και ελπίδας των, αναμένουν στήριγμα και βοήθειαν.

Η Εκκλησία ημών, την στιγμήν αυτήν, αγωνιά και φροντίζει, προσφέρουσα στήριγμα και πυξίδα πορείας προς έξοδον εκ του αδιεξόδου. Και επαναλαμβάνομεν όσα είπομεν κατά την επίσκεψιν του Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ρουμανίας κυρίου Δανιήλ εις την έδραν ημών: «Τας δυσκόλους αυτάς ημέρας της πτώσεως των ειδώλων της οικονομίας, της ιδεολογίας, της «κενής απάτης» της φιλοσοφίας και των λοιπών πολυποικίλων «σημαιών ευκαιρίας» των «δοκούντων είναι τι», οι οφθαλμοί πάντων των κοπιώντων και πεφορτισμένων συνανθρώπων μας, οι οφθαλμοί πάντων των πεινώντων και διψώντων την Αλήθειαν και την Δικαιοσύνην, ευρίσκονται προσηλωμένοι εις χείρας ημών, «ως οφθαλμοί παιδίσκης εις χείρας της κυρίας αυτής», κατά το ψαλμικόν».

Το μήνυμα του Ευαγγελίου προτάσσει και η Εκκλησία ημών, η οποία, πιστεύουσα εις την δημιουργίαν του ανθρώπου κατ' εικόνα Θεού, τονίζει πάντοτε την προτεραιότητα του ανθρωπίνου προσώπου και της αξιοπρέπειας αυτού και θέτει ως βάσιν διά το κοινωνικόν γίνεσθαι ουχί την οικονομίαν, αλλά τας βασικάς αρχάς του Ευαγγελίου, την ισοτιμίαν των ανθρώπων, -ανεξαρτήτως χρώματος, φυλής, έθνους, θρησκείας και γλώσσης-, την αγιότητα της ζωής και γενικώτερον της Δημιουργίας του Θεού, την κοινωνίαν και ειρηνικήν διαβίωσιν των λαών, την καταλλαγήν και την αγάπην. Η Ορθοδοξία, λοιπόν, πιστεύει ότι ο άνθρωπος "ανεξαρτήτως χρώματος, θρησκείας, φυλής, εθνικότητας, γλώσσης, είναι φορέυς της εικόνας Θεού, αδελφός ή αδελφή μας, ισότιμον μέλος της ανθρωπίνης οικογενείας", καθώς τονίζεται και εις το Κείμενον της Γ' Πανορθοδόξου Προσυνοδικής Διασκέψεως της Γενεύης του 1986 με τίτλον: "Η συμβολή της Ορθοδόξου Εκκλησίας εις επικράτησιν της ειρήνης, της δικαιοσύνης, της ελευθερίας, της αδελφосύνης και της αγάπης μεταξύ των λαών, και άρσιν των φυλετικών και λοιπών διακρίσεων".

Επίσης τονίζει η Εκκλησία ημών και προτείνει και προωθεί κάθε είδους ειλικρινή και σοβαρόν Διάλογον μετά των Εκκλησιών, τον

Οικουμενικόν Διάλογον, μετά των Θρησκειών, τον Διαθρησκειακόν Διάλογον, και μετά των πολιτικών δυνάμεων, τον Διάλογον Εκκλησίας και Πολιτείας.

Διά τον λόγον τούτον συνιστώμεν και τα κείμενα εκείνα, τα οποία συνετάχθησαν εκ της συνεργασίας αυτής και εις τα οποία είναι σημαντική και η συμβολή των Ορθοδόξων, προερχομένων και εκ των χωρών, τας οποίας αντιπροσωπεύετε υμείς. Π.χ. εις το Τελικόν Μήνυμα της Β' Ευρωπαϊκής Οικουμενικής Συνελεύσεως εις το Γκράτς της Αυστρίας τον Ιούνιον του 1997 απευθύνονται όλαι αι ευρωπαϊκαί Εκκλησίουι προς τους πολιτικούς υπευθύνους και προς όλους τους πολίτας της Ευρώπης και συνιστούν επιτακτικά εις αυτούς μεταξύ άλλων:

- «όπως τονίζουν την αξιοπρέπειαν του ανθρωπίνου προσώπου και την αγιότητα της ανθρωπίνης ζωής,*
- όπως αποκαταστήσουν και διαφυλάξουν την προτεραιότητα του ανθρωπίνου προσώπου έναντι των οικονομικών συμφερόντων, και όπως καταπολεμήσουν μεταξύ άλλων την ανεργίαν κυρίως μεταξύ των νέων,*
- όπως ενδιαφερθούν διά την αξιοπρέπειαν και την τήρησιν των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των προσφύγων, των μεταναστών και των απελαθέντων και διά το δικαίωμα ασύλου των προσφύγων και την ελευθέραν επιλογήν τόπου κατοικίας αυτών,*
- όπως λάβουν τα απαραίτητα μέτρα διά να ανακαμφθεί η παρούσα πορεία της καταστροφής του περιβάλλοντος και η εκμετάλλευσις των φυσικών πόρων του κόσμου και δημιουργηθούν σταθεραί συνθήκαι ζωής δι' ολόκληρον την δημιουργίαν.*

Διατρανούμεν την πεποίθησιν ημών ότι η ηθική διάστασις της δικαιοσύνης εις την περιοχόν της πολιτικής, της οικονομίας, της τεχνικής, και των μέσων μαζικής ενημερώσεως παίζουν ένα απαραίτητον ρόλον διά να καταστεί η καταλλαγή πραγματικότης εις την ζωήν όλων των ανθρώπων».

Και η Charta Oecumenica, η οποία υπεγράφη τον Απρίλιον του 2001 εις Στρασβούργον και αποτελεί το αποτέλεσμα της συνεργασίας όλων των Ευρωπαϊκών Εκκλησιών, ουσιωδώς δε και των ορθοδόξων Εκκλησιών, διά την

προώθησιν της συνεργασίας αυτών, τάσσεται απεριφράστως υπέρ της αξιοπρεπείας του ανθρωπίνου προσώπου ως δημιουργήματος του Θεού και κατά της οικονομικής και κοινωνικής αδικίας. Τονίζονται εν αυτή αι πνευματικάί αξίαί της ειρήνης, της δικαιοσύνης, της ελευθερίας, της ανοχής και του αλτροισμού, ο σεβασμός της ζωής, η αξία του γάμου και της οικογενείας, η βοήθεια των πτωχών, η συγγνώμη και το έλεος. Αρχαί, αι οποίαι έχουν ατονήσει, ή έχουν αφανισθή εκ του οικονομικού και πολιτικού συστήματος των ημερών ημών.

Η κοινή αυτή πεποίθησις, λοιπόν, όλων των Εκκλησιών της Ευρώπης, η μαρτυρία αύτη του χριστιανικού και ορθοδόξου μηνύματος και τα συγκεκριμένα αυτά επίσημα κείμενα, τόσον τα πανορθόδοξα όσον και τα οικουμενικά, δεν πρέπει να αγνοούνται υπό των υπευθύνων της ρυθμίσεως της ζωής των λαών. Ίσως είναι μάλιστα δυνατόν και χρήσιμον, όπως αποτελέσουν τα κείμενα ταύτα και αντικείμενον κοινής επεξεργασίας εις μελλοντικάς Συνελεύσεις υμών.

Γνωστή τυγχάνει, τέλος, και η πρωτοβουλία του Οικουμενικού ημών Πατριαρχείου, κατόπιν της οποίας πραγματοποιείται ήδη από ετών και ο επιτυχής Διάλογος της Ορθοδοξίας μετά των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Επί τούτοις, ευχόμενοι και αύθις πλήρη επιτυχίαν της Συνελεύσεως υμών, απονέμομεν υμίν ολόθυμον την πατρικήν και Πατριαρχικήν ημών ευλογίαν, εις ενίσχυσιν, και επικαλούμεθα εφ' υμάς την χάριν και το άπειρον έλεος του Θεού. Ο Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαίος, Διάπυρος προς Θεόν ευχέτης πάντων υμών».

Θα μου επιτρέψετε τώρα, να μεταφέρω ακόμη μία φορά, εγκάρδιους χαιρετισμούς, ευχές και ευλογίες, για την επιτυχία αυτής της Γενικής Συνέλευσης της Δ.Σ.Ο., από την πλευρά της Αυτού Αγιότητας του Πατριάρχη της Σερβίας κ. Παύλου και του αναπληρωτή του, του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη Μαυροβουνίου Αμφιλοχίου, καθώς και από όλα τα μέλη της Ιεράς Συνόδου της Σερβικής Ορθοδόξου Εκκλησίας. Ας δώσει ο Θεός για μία

ευλογημένη και επιτυχημένη Σύνοδο, ας είναι προς όφελος του Χριστιανισμού και γενικώς όλης της ανθρωπότητας.

S. POPOV: Σεβασμιώτατε, επιτρέψτε μου να σας ευχαριστήσω εκ μέρους των μελών της Δ.Σ.Ο. Παρακαλούμε να μεταφέρετε τους θερμούς μας χαιρετισμούς στην Αυτού Θειοτάτη Παναγιότητα τον Οικουμενικό Πατριάρχη και στον Αγιότατο Πατριάρχη Σερβίας κ. Παύλο τις ευχαριστίες μας για τις θερμές ευχές. Θεωρώ ότι η Συνέλευσή μας θα μπορέσει να σταθεί αντάξια του υψηλού επιπέδου των μηνυμάτων των δύο Πατριαρχών.

Θα δώσω τώρα τον λόγο για χαιρετιστήριο μήνυμα της αυτού Μακαριότητας του Πατριάρχη Μόσχας και Πασών των Ρωσιών κ.κ. Κύριλλου, από τον κ. Valery Alexeev.

V. ALEXEEV: Κυρία Πρόεδρε της Βουλής, Σεβασμιώτατε Επίσκοπε Μπάτσκας Ειρηναίε, αξιότιμε κύριε Γενικό Γραμματέα, αξιότιμοι Βουλευτές, αγαπητοί συνάδελφοι, αδελφοί και αδελφές, αξιότιμοι κύριοι Πρέσβεις, συμμετέχοντες στην 16^η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Δ.Σ.Ο.

Αυτή η Συνέλευση πρέπει να παρατηρήσει και να λάβει υπόψη όλα τα σημαντικά ζητήματα του κόσμου. Κατανοούμε όλοι μας ότι αυτή η οικονομική κρίση ήδη έχει ξεπεράσει τα όρια της απλής κρίσης, ότι διεισδύει σε όλες τις σφαίρες του ανθρώπου ως κοινωνικού όντος. Τώρα, γίνονται προσπάθειες να ξεπεραστούν αυτές οι σοβαρές επιπτώσεις που υπάρχουν σήμερα στον κόσμο. Πιστεύω ότι θα δούμε διέξοδο από αυτήν την παγκόσμια κρίση.

Τώρα, θα σας διαβάσω την επιστολή του Πατριάρχη Μόσχας και Πασών των Ρωσιών, του κ.κ. Κυρίλλου.

«Αξιότιμοι διοργανωτές, συμμετέχοντες και προσκεκλημένοι της Συνέλευσης. Χαιρετίζω εκ βάθους καρδίας τους Ιεράρχες της Σερβικής ορθόδοξης Εκκλησίας, τους βουλευτές των εθνικών Κοινοβουλίων, τους θρησκευτικούς παράγοντες διαφόρων χωρών, με την ευκαιρία έναρξης της Συνέλευσης αυτής. Επιθυμούμε σ' αυτή τη δύσκολη στιγμή, όχι μόνο οικονομικής αλλά και πνευματικής κρίσης, που υπέστη η ανθρωπότητα, να συζητηθούν και να επιλυθούν με ορθόδοξο τρόπο τα σημαντικότερα θέματα που αφορούν τη δίκαιη και ασφαλή συνύπαρξη των ανθρώπων στον σύγχρονο κόσμο. Το θέμα που

συζητείται αφορά τα επίκαιρα θέματα της κοινωνικής ύπαρξης των ανθρώπων, από την επίλυση των οποίων θα εξαρτηθεί κατά πολύ η τύχη της Ευρώπης και όλου του κόσμου.

Πρέπει να δούμε ότι αυτή η Δ.Σ.Ο, η οποία ενώνει εκπροσώπους σχεδόν 30 χωρών από την ίδρυσή της πριν από μερικά χρόνια, με την βοήθεια μερικών οργανισμών λειτουργεί στην ανάπτυξη αμοιβαίας χρήσιμης συνεργασίας μεταξύ της Ορθοδοξίας και των συμμετεχόντων θρησκευτικών κοινοτήτων και δραστηριοτήτων, οι οποίες λειτουργούν ως προς την επίλυση της κρίσης.

Επιθυμούμε ο κόσμος, ειδικά από την ηθική πλευρά, να εμβαθύνει και θέλουμε να ενώσουμε το πνεύμα και να τηρήσουμε τα λόγια του Αποστόλου Παύλου. Η παγκόσμια κρίση και μεν έχει τις ρίζες της στην απώλεια των ηθικών αξιών, και στην εκκοσμίκευση, η Ορθοδοξία όμως ως παραδοσιακή θρησκεία και πίστη πολλών λαών και χωρών του σύγχρονου κόσμου, βρίσκεται ενώπιον αυτής της μεγάλης πρόκλησης έχουσα ως εφόδιο τον πνευματικό της πλούτο. Ελπίζω ότι οι Ορθόδοξοι Βουλευτές, οι οποίοι εκπροσωπούν όλες τις τοπικές Εκκλησίες, θα μπορέσουν σ' αυτή την Συνέλευση να προετοιμάσουν την Ορθόδοξη ερμηνεία της κρίσης, η οποία πλήττει στον κόσμο, και να συμβάλλουν στην επίλυσή της.

Χαιρετίζω το γεγονός ότι η Συνέλευση διεξάγεται στην πολύπαθη γη της Σερβίας, στην πρωτεύουσα, το Βελιγράδι, το οποίο πριν από 10 χρόνια υπέστη τεράστιες ζημιές από τους βάρβαρους βομβαρδισμούς από τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ. Χαιρετίζω επίσης την αλληλεγγύη με τον Σερβικό λαό. Το ζήτημα του Κοσσόβου και του Μετοχίου απειλεί την εδαφική ακεραιότητα της Σερβίας, αλλά και αποτελεί και σοβαρή πρόκληση για τη σταθερότητα της Ευρώπης και προβάλλει τον καταστροφικό χαρακτήρα των πολιτικών εκείνων, που εφαρμόζονται από θέση ισχύος, και με την χρήση δύο μέτρων και δύο σταθμών.

Έχοντας υπόψη την τραγική κατάσταση, αυτό δεν είναι μόνο αντιπαραγωγικό, αλλά πιστεύω ότι ορισμένες χώρες ό,τι και να κάνουν σχετικά με το ζήτημα αυτό, πρέπει να πούμε ότι με τον τρόπο αυτό καταστρέφεται το παγκόσμιο σύστημα, το οποίο έγινε μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και το σύστημα το οποίο επηρεάζει την παγκόσμια κρίση, αποτελεί απειλή κατά τα

λόγια του Αποστόλου Παύλου: «θα έρθει ο καιρός που οι άνθρωποι πρέπει να μαθαίνουν τα πρώτα μηνύματα και ηθικά μηνύματα του Θεού».

Ελπίζω ότι στην Συνέλευση αυτή θα ακουστούν όχι μόνο επικλήσεις προς τα Κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις διαφόρων χωρών, διεθνείς οργανισμούς ώστε να εφαρμόζουν μία ισορροπημένη πολιτική, προσανατολισμένη προς τη διατήρηση και διαφύλαξη θρησκευτικών και πολιτισμικών παραδόσεων, εγκαθίδρυση των πνευματικών αξιών στην ζωή της κοινωνίας, αλλά και η απαίτηση να ληφθούν μέτρα τα οποία θα συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων αυτών. Σας εύχομαι επιτυχία.».

S. POPOV: Αξιότιμε κ. Alexeen, εκ μέρους της Συνέλευσης, απευθύνουμε στον Πατριάρχη Μόσχας και Πασών των Ρωσιών εγκάρδιο χαιρετισμό με ευγνωμοσύνη για τα λόγια του.

Επιτρέψτε μου να δώσω τον λόγο στον επικεφαλής της Ελληνικής Κοινοβουλευτικής Αντιπροσωπείας, στον Γ' Αντιπρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, κ. Αναστάσιο Νεράντζη για το χαιρετιστήριο μήνυμα του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων, κ. Δημήτρη Σιούφα.

A. NERANTZHS: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αποτελεί για μένα ιδιαίτερη χαρά και τιμή να απευθύνομαι ενώπιον της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Ορθοδοξίας με την πρόσθετη ιδιότητα του υποδειχθέντος νέου Γενικού Γραμματέα αυτής, σε αντικατάσταση του συναδέλφου κ. Παυλίδη, ο οποίος, όπως ακούσατε, αποχωρεί για προσωπικούς λόγους.

Η Ελλάδα, λοιπόν, το Ελληνικό Κοινοβούλιο και ο Πρόεδρος του Δημήτρη Σιούφα, απευθύνουν εις μεν τον Σερβικό λαό αδελφικό ασπασμό, εις δε το Προεδρείο της Διακοινοβουλευτικής Συνελεύσεως της Ορθοδοξίας τις θερμότερες ευχές τους για κάθε επιτυχία.

Γνωρίζετε, εκλεκτή ομήγουρις, ότι η Ελλάδα μαζί με την Ρωσία έχουν ιδιαίτερη έγνοια γι' αυτήν τη Συνέλευση της Ορθοδοξίας, διότι αποτελεί, κατ' αρχήν, δικό τους πνευματικό τέκνο, το οποίο, με τον καιρό, μεγαλώνει, βελτιώνεται και αναγνωρίζεται απ' όλους. Γνωρίζετε επίσης, ότι οι δεσμοί, οι οποίοι συνδέουν την Ελλάδα με την Σερβία, δεσμοί ιστορικοί, δεσμοί

κοινωνικοί, δεσμοί γεωγραφικοί αλλά και θρησκευτικοί, είναι παλαιοί, ισχυροί, και ακατάλυτοι.

Ορθά λοιπόν, οι εργασίες της Συνελεύσεως, έγιναν στη Σερβία. Ορθά το θέμα και το αντικείμενο αυτών των εργασιών σχετίζεται με την παγκόσμια κρίση, η οποία, όπως θα μου δοθεί και αύριο η ευκαιρία να αναλύσω, χαρακτηρίζεται μεν ως οικονομική αλλά είναι πολυεπίπεδη και, στην ουσία, αποβαίνει κρίση πίστεως.

Παρακολουθούμε όλοι το δύσκολο οδοιπορικό του Σερβικού λαού εργαζόμεθα δε, μέσα από την εκκλησιαστική εμπειρία, να δοθούν λύσεις τέτοιες, που να ανταποκρίνονται στις αρχές του δικαίου και της ηθικής.

Χαίρομαι που είμαι εδώ μαζί σας και εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες της Συνελεύσεως.

S. ΡΟΡΟΒ: Τώρα, αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, θα μου επιτρέψετε κατά την παράδοσή μας, να διαβάσω το χαιρετιστήριο μήνυμα του Προέδρου της Κρατικής Δούμας της Ρωσικής Ομοσπονδίας: *«Αξιότιμοι φιλοξενούμενοι και συμμετέχοντες της 16^{ης} ετήσιας Γ.Σ., σας χαιρετώ, ευρισκομένους στο φόρουμ αυτό, στην πρωτεύουσα της Σερβίας, Βελιγράδι. Ξέρουμε όλοι ότι η παγκόσμια κρίση δεν προκλήθηκε μόνο από οικονομικούς λόγους, αλλά είναι αυτονόητο ότι αυτή η κρίση προκλήθηκε από εκείνους οι οποίοι θέλουν να έχουν επιπλέον κέρδος, οι οποίοι δεν ανησυχούν για τις επιπτώσεις των ενεργειών τους. Αυτή η ανήθικη συμπεριφορά δεν είναι συμβατή με την ηθική συμπεριφορά.*

Κατά τις Ορθόδοξες αρχές, ξέρουμε ότι το καθήκον καλεί, είναι σημαντικό να ακούσουμε την γνώμη της Ορθόδοξης Εκκλησίας και ποια είναι η προσέγγισή της για την επίλυση της παγκόσμιας κρίσης και την διαφύλαξη της παράδοσης, των εθίμων και της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Υπό τις συνθήκες αυτές, η Συνέλευση αυτή, σύμφωνα με το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ευρωπαϊκών Εκκλησιών, εργάζεται βάσει των ορθόδοξων αξιών. Είμαι πεπεισμένος ότι κατά τον διάλογο στα πλαίσια της συνέλευσης αυτής, θα καταβάλετε προσπάθειες για να προσεγγίσετε τις επιπτώσεις της κρίσης με ένα ευαγγελικό τρόπο.»

Αγαπητοί φίλοι, θα μου επιτρέψετε να δώσω τον λόγο στον Γενικό Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Κοινοπολιτείας Ανεξάρτητων Κρατών, κ. Michail Krotov.

M. KROTOV: Αξιότιμε κ. Πρόεδρε, αξιότιμοι επίσκοποι και συμμετέχοντες της 16^{ης} Γ.Σ., σας απευθύνομαι εκ μέρους της Κοινοπολιτείας Ανεξάρτητων Κρατών. Όπως γνωρίζετε τα μέλη της Κ.Α.Κ είναι και Ορθόδοξοι και Μουσουλμάνοι. Γι' αυτό, προσπαθούμε να συνεργαστούμε, επιδιώκουμε την ανάπτυξη της συνεργασίας πρώτα απ' όλα με τα αντίστοιχα Κοινοβούλια. Πέρυσι, υπογράψαμε συμφωνία με την Κοινοβουλευτική Ένωση της Ισλαμικής Συνδιάσκεψης. Θα θέλαμε να υπογράψουμε μία αντίστοιχη συμφωνία του ίδιου επιπέδου με τη Δ.Σ.Ο.

Εμείς συνεργαζόμαστε και με την Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία, κάνουμε φεστιβάλ νεολαίας κάθε χρόνο, το Φεστιβάλ Ορθόδοξων τροβαδούρων. Κάθε χρόνο διοργανώνουμε με την Ρωσική Εκκλησία, προσκυνηματικές εκδηλώσεις από την πόλη Βίτεμπσκ προς το Σμολένσκ, όπου συμμετέχουν εκπρόσωποι της Ορθόδοξης Νεολαίας από την Ρωσία, Ουκρανία, Λευκορωσία, Μολδαβία. Όσον αφορά στο Βελιγράδι και στην Σερβία όπου γίνεται αυτή η Συνέλευση, υπήρξαμε πάντα υποστηρικτές της. Τα μέλη μας ανέκαθεν καταδίκασαν τον βομβαρδισμό της Σερβίας και δεν είμαστε αδιάφοροι για το Κόσσοβο και ιδιαίτερα σε σχέση με την Ορθοδοξία στο Κόσσοβο. Ειδικά μετά από το συμβάν του 2006, το πογκρόμ.

Όχι μόνο οι ορθόδοξοι αλλά και οι μουσουλμάνοι, και εγώ προσωπικά ήμουν μάρτυρας της εθνικής κάθαρσης, είδα σχολεία και νοσοκομεία να καταστρέφονται. Το έχω μεταφέρει στους Οργανισμούς. Σκοπός μας είναι να μεταφέρουμε αυτές τις πληροφορίες σε όλους τους Κοινοβουλευτικούς οργανισμούς του κόσμου, και σε συνέχεια της πρωτοβουλίας μας αυτής στις 29 Απριλίου οι έτεροι μας – η κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου Ευρώπης – συζήτησαν εκτάκτως αυτό το θέμα και υιοθέτησαν ειδικό ψήφισμα. Ενδιαφερόμαστε να ενισχυθεί η συνεργασία με την Δ.Σ.Ο και σας προσκαλώ στις 2 – 3 Δεκεμβρίου, να έρθετε στη Γενική μας Συνέλευση.

S. POPOV: Ευχαριστώ τον κ. Krotov για τα εγκάρδια λόγια του. Βεβαίως και υποστηρίζουμε την πρότασή σας. Πιστεύω πως θα υποστηρίξουμε την πρότασή σας και αντιπροσωπεία της Δ.Σ.Ο. θα συμμετάσχει στη Συνέλευσή σας.

Να δώσουμε τώρα τον λόγο στον υπεύθυνο του προγράμματος για την Εκκλησία και τις Οικουμενικές Σχέσεις του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών, Αιδεσιμότατο κ. Daniel Buda.

D. BUDA: Ο Γενικός Γραμματέας του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών, απευθύνει το μήνυμά του: *«Αξιότιμε Πρόεδρε της Δ.Σ.Ο, Σεβασμιώτατε κ.κ. Ειρηναίε και όλοι οι συμμετέχοντες, χαιρετίζω όλους τους συμμετέχοντες εκ μέρους του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών, τη μεγαλύτερη οικουμενική οργάνωση την οποία απαρτίζουν 349 εκκλησίες απ' όλο τον κόσμο. Η Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας επί 16 συναπτά έτη προσκαλεί το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών στις ετήσιες Συνελεύσεις της. Με την ευκαιρία αυτή, θα ήθελα να ευχαριστήσω για τις προσκλήσεις αυτές. Είναι γεγονός ότι η προσήλωση και αφοσίωση των εκκλησιών-μελών του ΠΣΕ από τον Ορθόδοξο χώρο, καθιστά τη συμμετοχή μας στις συνελεύσεις του σημαντικού αυτού σώματος φυσική συνέπεια. Το ΠΣΕ είναι περήφανο γιατί 15 Ανατολικές και 7 Ορθόδοξες Εκκλησίες της Άπω Ανατολής είναι μέλη του και γιατί η ορθόδοξη παράδοση έχει παίξει και συνεχίζει να παίξει σημαντικό ρόλο στη θεμελίωση, ανάπτυξη, ζωή και το έργο του ΠΣΕ και τις ευρύτερες αλληλέγγυες εκκλησίες.*

Όπως σίγουρα γνωρίζετε, ο απλός λαός εκφράζοντας την πίστη του σε όλους τους τομείς της ζωής, συμπεριλαμβανομένης και της πολιτικής έχει παίξει ένα σημαντικό ρόλο στην ιστορία της ορθοδοξίας. Έχοντας στενούς δεσμούς με την ιεραρχία και τον κλήρο, ο απλός λαός εξέφρασε με γνήσιο τρόπο, την πίστη του στον Ιησού Χριστό και όπου ήταν απαραίτητο συνέβαλε τα μέγιστα για να βοηθήσει την επίλυση συγκρούσεων μέσα στην εκκλησία. Είναι αρκετό να αναφέρω το ρόλο του λαού στην σύγκλιση, οργάνωση και παρακολούθηση των οικουμενικών Συνόδων, οι οποίες διαδραματίζουν κύριο ρόλο στη ζωή της Ορθόδοξης εκκλησίας και προσφέρουν έμπνευση, κατευθυντήριες γραμμές και προσανατολισμό σε όλους τους Χριστιανούς και στο οικουμενικό κίνημα.

Η Διακοινοβουλευτική Συνέλευση ορθοδοξίας παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, βοηθώντας την κοινωνία να κατανοήσει καλύτερα την ορθόδοξη παράδοση και τις αξίες στην Ευρώπη και τον κόσμο. Αυτός είναι ουσιώδης στόχος της οργάνωσής σας και για τους Ορθόδοξους αδελφούς και αδελφές αλλά και για Χριστιανούς από άλλες παραδόσεις. Παρ' όλο που οι Ορθόδοξες εκκλησίες ανακαλύπτονται εκ νέου και τυγχάνουν αναγνώρισης από άλλες Χριστιανικές, εκκλησίες και παρ' όλη την παρουσία μίας αναπτυσσόμενης Ορθοδοξίας σε όλα τα μέρη του κόσμου, υπάρχουν ακόμη πολλά πολύτιμα στοιχεία της παράδοσής μας που πρέπει να ανακαλυφθούν. Η βοήθειά σας να τα ανακαλύψουμε αποτελεί συμφέρον όλων μας.

Χαίρομαι ιδιαίτερα με την απόφασή σας να συζητήσετε κατά την 16^η ετήσια Γενική σας Συνέλευση για την παγκόσμια οικονομική κρίση και τις επιπτώσεις της στην κοινωνική, πνευματική και πολιτιστική Ευρωπαϊκή παράδοση καθώς και για το πώς ο ρόλος της Ορθοδοξίας μπορεί να συμβάλει στην εξεύρεση λύσης γι' αυτή την μεγάλη πρόκληση που αντιμετωπίζουμε όλοι μας. Επιλέγοντας ένα τόσο καυτό θέμα έχετε ήδη εκφράσει την κοινωνική και οικονομική δέσμευσή σας. Αισθάνομαι σίγουρος ότι η Συνέλευσή σας θα εμπνευστεί να προτείνει δημιουργικές λύσεις σ' αυτό το επίκαιρο και σύνθετο θέμα. Φέτος, η φιλοξενία σας στη Σερβία, μία χώρα με δυνατή ορθόδοξη παράδοση ο πληθυσμός της οποίας έχει υποφέρει πολύ τα τελευταία χρόνια, μπορεί μόνο να εμπλουτίσει την αποστολή της οργάνωσής σας.

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω ακόμα μία φορά για την ευκαιρία που μου δώσατε να εκφράσω την εκτίμησή μου για το έργο σας. Εύχομαι να έχετε μία γόνιμη συνάντηση, εποικοδομητικό διάλογο και εμπνευσμένες μελλοντικές δράσεις για το καλό της Ορθοδοξίας και την ενότητα όλης της Εκκλησίας.»

S. POPOV: Ευχαριστώ για τα τόσο ωραία λόγια. Αξιότιμοι φίλοι, αξιότιμοι φιλοξενούμενοι, πριν από το τέλος της τελετής, θα εκφράσω ακόμα μία φορά την πιο ειλικρινή ευγνωμοσύνη στην κα Πρόεδρο της Βουλής, για τα ωραία λόγια τα οποία ακούσαμε, για την φιλοξενία την οποία αισθανθήκαμε ευρισκόμενοι εδώ, στην Δημοκρατία της Σερβίας, στο Βελιγράδι.

Οι εργασίες μας θα συνεχιστούν αύριο. Θα ήθελα να τονίσω ότι αύριο αρχίζουμε στις 10.00'. Στις 9.00' θα είναι η συνεδρίαση της Διεθνούς Γραμματείας της Δ.Σ.Ο. Θα μου επιτρέψετε να κλείσω την τελετή έναρξης της 16^{ης} Ετήσιας Γ.Σ. της Δ.Σ.Ο.

ΠΕΜΠΤΗ, 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009

Προεδρεύων S. ΡΟΡΟΝ: Αγαπητοί φίλοι, χθες είχαμε την τελετή έναρξης και χαίρω ιδιαίτερος που μπορώ να σας καλωσορίσω. Το πρωί είχαμε συνεδρίαση της Διεθνούς Γραμματείας της Οργανώσεώς μας. Εξ' ονόματος της Διεθνούς Γραμματείας, προτείνεται αρκούτως διευρυμένη ημερήσια διάταξη. Υπάρχουν κάποιες παρατηρήσεις, συμπληρωματικά σχόλια, όσον αφορά στην ημερήσια διάταξη;

Οφείλουμε να εξετάσουμε δύο βασικά ζητήματα. Ένα οργανωτικό ζήτημα που αφορά τον απολογισμό των εργασιών της Διεθνούς Γραμματείας κατά το παρελθόν έτος, τον οικονομικό απολογισμό και την έγκριση του προϋπολογισμού για την επόμενη περίοδο. Υπάρχουν παρατηρήσεις; Εγκρίνεται η ημερήσια διάταξη.

Περνούμε στο 1^ο ζήτημα της ημερήσιας διάταξης. Αξιότιμοι συνάδελφοι, λάβαμε μία αίτηση εκ μέρους του αξιότιμου κ. Γενικού Γραμματέως μας, κ. Παυλίδη, στην οποία προσωπικώς παρακαλεί να τον απαλλάξουμε των καθηκόντων του, ως Γενικού Γραμματέως. Παρακαλούμε λοιπόν να εξετάσουμε αυτό το αίτημα και να λάβουμε απόφαση.

Να δώσουμε τον λόγο στον κ. Παυλίδη, για μία σύντομη ανακοίνωση.

A. ΠΑΥΛΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε.

Άγιοι Πατέρες, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στη ζωή μας αρκετές φορές το απρόοπτο σημαδεύει την εξέλιξη των πραγμάτων. Στην πολιτική ζωή κυρίως, το απρόοπτο ρυθμίζει την εξέλιξη των πραγμάτων. Το απρόοπτο λοιπόν με οδήγησε στο να υποβάλω την παραίτησή μου, ενώπιον του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων, από την θέση του επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Δ.Σ.Ο.

Συνέπεια αυτού είναι ό,τι προηγουμένως ανέφερε ο Πρόεδρος και φίλος κ. Ρορον, ότι ζητώ και από εσάς, μέλη της Γ.Σ. της Δ.Σ.Ο., να εγκρίνετε αυτή την απαλλαγή από τα καθήκοντα του Γ.Γ., τα οποία ανέλαβα κατόπιν αποφάσεώς σας, τιμητικής για μένα αποφάσεως, και τα οποία μου επέτρεψαν

να αναπτύξω δραστηριότητες, στα πλαίσια της Οργανώσεώς μας, τέτοιες που με έφεραν εγγύτερα σε σας όλους, μία εντυπωσιακή ανάπτυξη φιλικών σχέσεων, προκειμένου να επιτευχθεί ο εξαιρετικός σκοπός, η αξιοποίηση των αρχών του Ορθόδοξου Χριστιανισμού, για την προσέγγιση των λαών μας, και την αντιμετώπιση προβλημάτων, την επίλυσή τους, και κυρίως την σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των Ορθοδόξων Βουλευτών, που με την ψήφο τους ρυθμίζουν την ζωή των λαών τους.

Με την σύντομη αυτή αναφορά στο πλαίσιο συνεργασίας μας και στην ανακοίνωση της παραιτήσεώς μου από της θέσεως που προανέφερα, παρακαλώ κ. Πρόεδρε, εσάς και τους συναδέλφους, να υιοθετήσετε το αίτημα, όπως ανέφερε ο κ. Ρορον, και να προχωρήσετε στις εργασίες της παρούσης Συνόδου και περαιτέρω, στην πορεία αυτής της εξαιρετικής Οργανώσεως, της οποίας θεωρώ εαυτόν μέλος, όποια και αν είναι η εξέλιξη των πραγμάτων.

Ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη σας, κ. Πρόεδρε.

Θέλω να αναφερθώ σε ένα μόνο γεγονός, ότι δια παραλλήλου αποφάσεώς του προς αυτήν που αναφέρεται στο πρόσωπό μου, ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων κ. Σιούφας, τοποθέτησε ως επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας τον Αντιπρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Αναστάσιο Νεράντζη. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας, κύριοι συνάδελφοι.

S. ΡΟΡΟΝ: Ποιος θα ήθελε να ομιλήσει; Ο κ. Χριστοφόρου, από την Κύπρο.

Λ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ: Αυτά τα οποία θα αναφέρω, δεν θα είναι πραγματικά καθόλου επιτηδευμένα, εξ αιτίας της αποχωρήσεως του κ. Παυλίδη, αλλά θα είναι η πραγματική διάσταση των πραγμάτων. Εμείς θα είμεθα ευτυχείς, και αυτό πρέπει να καταγραφεί στην Γ.Σ. και να εκδοθεί και ως ανακοίνωση, θα είμεθα ευτυχείς αν συνεχιζόταν αυτή η πολυσήμαντη, πολυδιάστατη παρουσία του κ. Παυλίδη εις την Γενική μας Συνέλευση, αλλά και ευρύτερα στις εργασίες της Δ.Σ.Ο.

Θεωρούμε ότι η παρουσία του προσέφερε σημαντικά σε όλα τα επίπεδα και σε όλους τους τομείς, και σε αυτόν οφείλεται και το γεγονός του προγραμματισμού των ανοιγμάτων μας, σε χώρες που μέχρι σήμερα η Δ.Σ.Ο.

δεν κατόρθωσε να προσεγγίσει, και αναμένουμε ότι σ' αυτό το επίπεδο θα υπάρξει αξιοποίηση εκ μέρους μας του κ. Παυλίδη.

Πιστεύω ακράδαντα, ότι και με τα νέα δεδομένα που θέσπισε η Δ.Σ.Ο., δηλαδή αποδίδοντας τον τίτλο του επιτίμου σε κάθε έναν που αποχωρεί, μέσα από αυτή την νέα ιδιότητα, θα αξιοποιηθεί όπου δει ο κ. Παυλίδης. Και θα είμαστε ευτυχείς να τον έχουμε μαζί μας, σε διάφορα ζητήματα που θεωρούμε απαραίτητη την παρουσία του.

Αυτά τα οποία εκφράζω, τα εκφράζω προσπαθώντας να αποπληθώρισω τον λόγο μου, γιατί θεωρώ ότι δεν μπορώ να αποδώσω την εκτίμηση, την αγάπη, αλλά πολύ περισσότερο την αξία που προσδίδουμε στην προσωπικότητα του κ. Παυλίδη, που με την παρουσία του λάμπρυνε και προσέδωσε προστιθέμενη αξία στις εργασίες και στο έργο της Δ.Σ.Ο. Αυτά που λέμε δεν είναι λόγια του αέρα, δεν είναι έπεα πτερόεντα, εμείς θέλουμε αυτή η Συνέλευση, με την αποδοχή της παραίτησης, αφού είναι έντονη επιθυμία εκ μέρους του, να καταγράψει, γιατί θεωρούμε ότι τα γραπτά μένουν, να καταγράψει στην απόφαση αποδοχής της οικειοθελούς παραίτησεως του κ. Παυλίδη, ότι η επιθυμία μας ήταν να παραμείνει και παρ' όλα αυτά εμείς θα σεβαστούμε την απόφασή του, δηλώνοντας ότι η αξιοποίησή του από εδώ και στο εξής θα είναι δεδομένη. Όπως θεωρώ ότι πρέπει να γίνει κανόνας η αξιοποίηση του οποιουδήποτε επιτίμου της Δ.Σ.Ο. που βρίσκεται εν ενεργεία Βουλευτής, να είναι ως θέμα αρχής πλέον. Πόσο μάλλον, στην περίπτωση του κ. Παυλίδη, που εμείς θεωρούμε ότι δεν εξάντλησε την προσφορά του εδώ, αλλά έχει να προσφέρει πολύ περισσότερα.

Εμείς, ως αντιπροσωπεία της Κύπρου, τον ευχαριστούμε από καρδιάς για ό,τι πρόσφερε και όπως είπα, εμείς θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε να έχουμε γέφυρα συνεργασίας της Συνελεύσεώς μας με τον κ. Παυλίδη.

Και πάλι, εκ μέρους όλων ευχαριστώ και μεταφέρω τις ευχαριστίες και του Προέδρου της Βουλής και όλης της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κύπρου.

S. ΡΟΡΟΥ: Σας ευχαριστούμε, κ. Χριστοφόρου. Και εγώ, ως Πρόεδρος, θα ήθελα να εκφράσω την λύπη μου, την ειλικρινή λύπη μου για την απόφαση του

φίλου μου του κ. Παυλίδη. Οφείλω όμως να σεβαστώ αυτή την απόφασή του, και να πω ότι για το σύντομο αυτό χρονικό διάστημα που εργαστήκαμε από κοινού, διευθετήσαμε ολόκληρη σειρά μεγάλης κλίμακας ζητημάτων.

Θα ήθελα να επισημάνω ότι κατά την διάρκεια του τελευταίου έτους είχαμε πληθώρα εκδηλώσεων, οι οποίες προετοιμάστηκαν με την άμεση ηγετική παρουσία του κ. Παυλίδη. Δεδομένου όμως ότι μας απευθύνθηκε με τέτοια παράκληση, οφείλουμε να σεβαστούμε την παράκλησή του, γι' αυτό λοιπόν, επιτρέψτε μου να θέσω το ζήτημα σε ψηφοφορία.

Ποιος είναι υπέρ του να ικανοποιήσουμε αυτή την παράκληση, του Βουλευτού της Βουλής των Ελλήνων, κ. Παυλίδη; Ψηφοφορία, ποιος είναι υπέρ; Σας ευχαριστώ. Ποιος είναι κατά; Λευκό;

Στο σημείο αυτό διεξάγεται ψηφοφορία με ανάταση

.....
S. ΡΟΡΟΝ: Κύριε Παυλίδη, ικανοποιήθηκε η παράκλησή σας. Για άλλη μία φορά, εξ ονόματος όλων των συμμετεχόντων της Ολομελείας μας, επιτρέψτε μου να εκφράσω τις ειλικρινείς ευχαριστίες μας για την εργασία σας στο αξίωμα του Γενικού Γραμματέως. Λυπούμεθα, η ζωή όμως προχωρά, και σας ευχόμεθα περαιτέρω επιτυχίες στην κοινοβουλευτική σας δραστηριότητα.

Επιτρέψτε μου, εξ ονόματός μας, να σας δώσουμε ένα μικρό αναμνηστικό δώρο.

Λ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ: Την δέουσα τιμή μέσω ενός συμβολικού δώρου, στον κ. Παυλίδη.

Στο σημείο αυτό γίνεται η απονομή του αναμνηστικού δώρου

.....
S. ΡΟΡΟΝ: Συνεχίζουμε τις εργασίες μας.

Παρακαλώ λοιπόν να έχω την προσοχή σας. Αξιότιμοι συνάδελφοι, έχω μία επιστολή από τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, κ. Δημήτριο Σιούφα, θα αναγνώσω αυτή την επιστολή: «Αξιότιμε κ. Πρόεδρε, Εξ ονόματος της Βουλής των Ελλήνων, σας ανακοινώνω ότι προτείνουμε τον Γ' Αναπληρωτή Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας,

κ. Νεράντζη, ως Γ.Γ. στο μέλλον, της Δ.Σ.Ο. Παρακαλώ να εγκρίνετε αυτή την παράκλησή μας».

Λάβαμε λοιπόν αυτή την επιστολή, αλλά βάσει του κανονισμού μας, επισήμως η πρόταση είναι εισήγηση της Ελληνικής Αντιπροσωπείας. Ως εκ τούτου, θα επιθυμούσα να δώσω τον λόγο στον κ. Τσιόκα, Αναπληρωτή Γ.Γ.

Θ. ΤΣΙΟΚΑΣ: Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Βέβαια, είναι πάρα πολύ συγκινητικό, ένας πετυχημένος Γ.Γ. να αποχωρεί, αλλά από την άλλη πλευρά, είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό να προτείνεται να συνεχίσει σ' αυτή τη θέση, ένας Βουλευτής της Βουλής των Ελλήνων, του οποίου η διαδρομή είναι πάρα πολύ πλούσια σε δράση και σε προσφορά.

Εν τούτοις, είναι ταυτόχρονα και εντυπωσιακή, για το γεγονός ότι προτείνεται από την πλευρά της Ελληνικής Αντιπροσωπείας και από την πλευρά του Προέδρου της Βουλής, να σηματοδοτήσει την θέση του Γ.Γ., ένα πρόσωπο το οποίο τυχαίνει να είναι και Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων.

Είναι μεγάλη τιμή για την οργάνωσή μας, πιστεύω, καθότι δείχνει την θέληση της χώρας μου, της Ελλάδας, να αναβαθμίσουμε την συμμετοχή μας και την εμπλοκή μας σ' αυτή την διεθνή οργάνωση, που έχει πάρα πολλά να δώσει στο μέλλον.

Ο κ. Νεράντζης, είναι βαθύς γνώστης και των θεολογικών ζητημάτων, αλλά και των κοινωνικών προβλημάτων, που άπτονται και σχετίζονται με τα θεολογικά ζητήματα. Ο κ. Νεράντζης είναι ένας έγκριτος νομικός, με πλούσια προσφορά και μεγάλη αξιοπιστία στο πολιτικό σύστημα της Ελλάδας. Ο κ. Νεράντζης υπηρέτησε την χώρα από την θέση του Υπουργού σε διάφορα Υπουργεία, και αυτό του δίνει την δυνατότητα να συμβάλει πιο ουσιαστικά, όπως άλλωστε και ο κ. Παυλίδης, στην δυναμική και στην προοπτική της Οργάνωσης, στα σχέδια που έχουμε για το μέλλον αυτής της Οργάνωσης και τα οποία θα εκφραστούν με τον προγραμματισμό των δράσεων που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα δραστηριοτήτων μας.

Κατανοούμε λοιπόν, κ. Πρόεδρε, ότι η Ελληνική Αντιπροσωπεία προτείνει για την θέση αυτή τον κ. Νεράντζη, κατανοούμε ότι το πρόβλημα

του καταστατικού προβλέπει αυτό να γίνει κατά τον καθορισμένο χρόνο. Μέχρι τότε όμως, επειδή υπάρχει εμπειρία και έχουν δοκιμαστεί αυτά τα μεταβατικά σχήματα, παλιότερα, όταν ο κ. Παπαθεμελής απερχόταν και έπρεπε να αντικατασταθεί από την νέα κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία, να εφαρμόσουμε ακριβώς το ίδιο σύστημα, να μη χάσουμε χρόνο. Ουσιαστικά θα είναι ο κ. Νεράντζης επικεφαλής της Αντιπροσωπείας, θα είναι ουσιαστικά ο Γραμματέας, τυπικά όμως στο διάστημα μέχρι να γίνουν κανονικά οι εκλογές, την θέση αυτή ως αναπληρωτής, θα την έχω εγώ και τις αποφάσεις έτσι κι αλλιώς θα τις επικυρώνει η Γ.Σ. και η Διεθνής Γραμματεία της Δ.Σ.Ο.

Για όλους αυτούς τους λόγους λοιπόν, χαιρετίζω την παρουσία του και εκτιμώντας αυτή την αλλαγή που γίνεται, να μη κουράσουμε άλλο το θέμα, να προχωρήσουμε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, και να επικυρώσουμε αυτή την διαδικαστική πρόταση, που έκανα, και να προχωρήσουμε στα θέματα διαδικασίας.

S. POPOV: Αξιότιμοι συνάδελφοι, ακούσαμε την πρόταση της Ελληνικής Αντιπροσωπείας. Υπάρχουν ερωτήσεις για την πρόταση που μόλις τώρα ακούσαμε; Ίσως θα ήθελε κάτι να πει ο αξιότιμος επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας.

A. NERANTZHS: Η στιγμή είναι το ελάχιστο μόριο του χρόνου. Παρά ταύτα, υπάρχουν φορές που προσλαμβάνει ιδιαίτερα τεράστιες διαστάσεις. Κάτι τέτοιο συμβαίνει και εδώ. Τρία ρήματα οριοθετούν αυτό που αισθάνομαι. ***Το ένα είναι ότι εισέρχομαι***, εισέρχομαι για πρώτη φορά επισήμως στην Δ.Σ.Ο. ***Το δεύτερο ρήμα είναι διαδέχομαι***, διαδέχομαι στην θέση του Γ.Γ. μέχρι των οριστικών εκλογών, ένα συνάδελφο και συναγωνιστή, τον Αριστοτέλη Παυλίδη, με τον οποίο είμαστε μαζί 35 ολόκληρα χρόνια, με διάφορα διαλείμματα, στην Βουλή των Ελλήνων, και έχουμε συνεργαστεί.

Και το τρίτο ρήμα είναι ότι συναισθάνομαι. Συναισθάνομαι το διπλό βάρος που μου δημιουργεί αφ' ενός μεν η διαδοχή και από την άλλη πλευρά η ανάληψη μιας τόσο σημαντικής θέσεως.

Χαιρετίζω λοιπόν αυτή την συνέλευση. Είναι βέβαιο ότι τον κ. Πρόεδρο, τον οποίο τώρα μόλις γνώρισα (όπως και την Διεθνή Γραμματεία

του και τους Συμβούλους του), εξετίμησα και ως πρόσωπο και για την παρηρησία του και την ευελιξία του, και είμαι βέβαιος ότι θα έχουμε μία άριστη συνεργασία. Όσον αφορά για το τι θα μπορέσω να πετύχω, είμαι πανευτυχής, ξέρετε γιατί; Μετά την επιστολή του Προέδρου της Ελληνικής Βουλής και μετά τα τόσα καλά που είπε ένας άλλος άξιος Έλληνας πολιτικός, ο κ. Θεοχάρης Τσιόκας, εάν εγώ αποτύχω θα κυνηγάτε αυτούς, εκείνοι θα φταίνε, γιατί με παρουσίασαν με περισσότερα προσόντα από εκείνα που διέθετα.

Εύχομαι σε όλους μας, ο Θεός να μας χαρίζει υγεία αλλά και φώτιση, και παραμένω υπόχρεος για την ευγενική στάση την οποία κράτησε ο Πρόεδρος, η Βουλή του αλλά και ολόκληρη η ομήγυρη, απέναντι στο αίτημα της Ελληνικής Αντιπροσωπείας, το οποίο προήλθε από την αυθόρμητη, την οικειοθελή αποχώρηση του Α. Παυλίδη από την θέση αυτή. Οι θεσμοί κάνουν τους ανθρώπους, άρα λοιπόν, οι θεσμοί επιβιώνουν, ο Παυλίδης έπαψε να είναι το λειτουργικό εργαλείο, αλλά παραμένει φίλος και αρωγός αυτής της προσπάθειας και σαν τέτοια τον αντιμετωπίζουμε. Ευχαριστώ και πάλι.

S. ΡΟΡΟΝ: Αξιότιμοι συνάδελφοι, είχαμε μία πρόταση, να προσδιορίσουμε την θέση μας, μία πρόταση για τον διορισμό του κ. Νεράντζη, ως προσωρινώς εκτελούντος χρέη Γ.Γ., μέχρι την επόμενη Ολομέλεια, που θα έχουμε πλήρη επανεκλογή όλων των ηγετικών οργάνων της Ολομελείας μας. Είναι κατανοητό σε όλους;

Μετά τις τοποθετήσεις των συναδέλφων επί της προτάσεως για τη θέση του Γενικού Γραμματέα της Δ.Σ.Ο. από τον συνάδελφο κ. Αναστάσιο Νεράντζη με βάση τον κανονισμό λειτουργίας της Οργάνωσής μας καλούμαστε να ψηφίσουμε για την εκλογή του.

Θέτω λοιπόν σε ψηφοφορία την πρόταση της Ελληνικής αντιπροσωπείας για τη θέση του Γενικού Γραμματέα.

Παρακαλώ τα μέλη των 16 κοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών που συμμετέχουν στην φετινή Γενική Συνέλευση να ψηφίσουν δι' ανατάσεως της χειρός. Καλούνται πρώτα να ψηφίσουν όσοι είναι υπέρ της πρότασης του Γενικού Γραμματέα.

Στο σημείο αυτό διεξάγεται ψηφοφορία με ανάταση

.....
S. POPOV: Διακρίνω ομοφωνία. Υπάρχει κανείς που ψηφίζει κατά? Κανείς. Η πρόταση εγκρίνεται κατά απόλυτη πλειοψηφία.

Συγχαίρουμε λοιπόν τον κ. Νεράντζη για την εκλογή του. Σας ευχόμεθα επιτυχείς εργασίες στο νέο αξίωμα, ευελπιστούμε να έχουμε γόνιμη συνεργασία. Η εμπειρία που διαθέτει η Βουλή των Ελλήνων, θα επιθυμούσαμε να πολλαπλασιαστεί και στα πλαίσια της δικής μας οργανώσεως. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό, από τις νέες αυτές θέσεις, η Οργάνωσή μας να καταστεί ισχυρότερη, εγκυρότερη. Και συνδέουμε με το όνομά σας, τις ελπίδες μας για την περαιτέρω ανάπτυξη της Οργανώσεώς μας.

Και τώρα, αξιότιμοι συνάδελφοι, περνούμε στο δεύτερο ζήτημα της ημερήσιας διάταξης, στο κεντρικό μας θέμα. Το θέμα μας είναι: *«Η Παγκόσμια Οικονομική κρίση και οι επιπτώσεις της στην κοινωνική – πνευματική – πολιτιστική παράδοση της Ευρώπης. Ο ρόλος της Ορθοδοξίας»*. Είναι ακούρντως επίκαιρο πρόβλημα της καθημερινότητας και δυστυχώς δεν είναι νέο. Στην πορεία των συναντήσεών μας, επανειλημμένως επισημάναμε ότι ο σύγχρονος κόσμος βρίσκεται ενώπιον νέων δοκιμασιών, νέων προκλήσεων και αυτές οι προκλήσεις ουσιαστικά είναι απόρροιες ενός θεμελιώδους αιτίου, της απάρνησης των θεμελιακών συστημάτων αξιών, λόγω των λεγομένων νέων αξιών.

Όπως επεσήμανε στην συνάντηση με την Ορθόδοξη Νεολαία προσφάτως, η αυτού Αγιότητα ο Πατριάρχης Μόσχας και Πασών των Ρωσιών, ανέφερε ότι ως ανθρωπίνος πολιτισμός τω όντι έχουμε μεταβεί σε μία άκρως περίπλοκη περίοδο, σε μία περίοδο κρισιακής υπάρξεως. Και θα ήταν πλάνη εάν θεωρούσαμε ότι κάποια προβλήματα που συνδέονται με τις πιστώσεις ακινήτων, είναι το βασικό αίτιο. Υπάρχει μία πρωταρχική αιτία, είναι η κρίση της ανθρώπινης προσωπικότητας, είναι κρίση των ηθικών αισθημάτων, είναι η κρίση της απώλειας αξιών.

Ο σύγχρονος κόσμος δεν συγκλονίζεται σήμερα μόνο από την οικονομική κρίση. Στις Ολομέλειές μας επανειλημμένως έχουμε αναφερθεί στα ζητήματα της οικολογίας, στον μηδενισμό από πολιτισμικής απόψεως, για την

απώλεια της ταυτότητας, για την απώλεια ιστορικών περιφερειών. Δυστυχώς, εξακολουθούν να διαλύονται βασικά, θεμελιώδη θεσμικά ερείσματα πολιτισμού, το έθνος, η οικογένεια, η θρησκεία. Όλοι οι ειδικοί προσφάτως, μας διαβεβαίωναν ότι το σημαντικότερο είναι το κεφάλαιο και τα μέσα παραγωγής. Στην μεταβιομηχανική εποχή η τεχνολογία διανοίγει νέους οικονομικούς ορίζοντες, πλην όμως, η τρέχουσα κρίση έδειξε ότι το βασικό στοιχείο της οικονομίας είναι ο άνθρωπος. Από τον νου, από την ψυχή, από την ηθική του κατάσταση εξαρτάται το παρόν και το μέλλον της παγκόσμιας οικονομίας.

Όταν οι χρηματικοί πόροι του παγκόσμιου οικονομικού συστήματος αποσπώνται από την εργασία, όταν οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι, τότε αργά ή γρήγορα η οικονομία παύει να είναι αποδοτική και βιώνει μία κρίση.

Θα επιθυμούσα, σε συνδυασμό με τα παραπάνω, να δώσω μία εκτίμηση εκ μέρους διαφόρων Χριστιανικών Εκκλησιών, για την κατάσταση που έχουμε σήμερα. Είναι πολύ ενδιαφέρον για μας, υπάρχει μία επιστολή του Gordon Brown προς τον Πάπα της Ρώμης, που αναφέρει ότι η ηθική δεν είναι η εξωτερική πλευρά της κρίσεως, αλλά η εσωτερική. Κατά την άποψη πολλών κληρικών του Καθολικισμού, είναι πασιφανές ότι στο επίκεντρο των σύγχρονων προβλημάτων βρίσκεται η παγκόσμια οικονομική αντίληψη, η οποία είναι ασθενής και φονική, διότι ο μηχανισμός της εδράζεται στα προσωπικά συμφέροντα ενός εκάστου.

Εάν υπό αυτούς τους όρους δεν αποκαταστήσουμε τον ρόλο της ηθικής στις οικονομικές σχέσεις, δεν θα έχουμε ένα ελπιδοφόρο σύστημα ρυθμίσεως της οικονομίας. Να λοιπόν τι αναφέρει ο Δρ. Rogate Mshana, επικεφαλής του προγράμματος του Παγκοσμίου Συμβουλίου των Εκκλησιών «*Φτώχεια, Πλούτος και Οικολογία*». «*Αναφερόμαστε λοιπόν σε μία ηθική κρίση, η κρίση φέρει τα γνωρίσματα του ασύστατου της ηθικής του Προτεσταντισμού και μάλλον οι Χριστιανοί μπορούν να λύσουν αυτή την κατάσταση.*».

Ο Χριστιανισμός, στην διάρκεια των 2.000 χρόνων, ήταν η βάση της δομήσεως του Ευρωπαϊκού και του παγκόσμιου συστήματος αξιών.

Στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο αναφέρεται *‘ελάτε προς Εμέ όλοι, όσοι βρισκόσαστε σε κατάσταση ανάγκης’*. Ακριβώς σ’ αυτό εδράζεται η αρχή της πολιτικής υποστήριξης των ανατολικοευρωπαϊκών Χριστιανικών Κοινοτήτων. Δεν είναι μόνο κάποια κοινωνικά συμβόλαια, δεν είναι κάποια ιδιοτελή συμφέροντα, αλλά είναι οι παραδόσεις που διαμορφώνουν την ηθική προσταγή μας. Προς επίτευξη των ως άνω στόχων, οφείλουμε να αναπτύξουμε πολλών επιπέδων διάλογο με όλες τις κοινωνικές ομάδες, συμπεριλαμβανομένου του επιχειρείν, των κρατικών παραγόντων, των πολιτειακών θεσμών, των θρησκευτικών ηγετών. Νομίζω ότι οι σημερινές συζητήσεις μας θα πρέπει να εξυπηρετήσουν ακριβώς την εκπόνηση αυτών των προτάσεων, μέσω των οποίων θα μπορέσει η Οργάνωσή μας να προωθηθεί περαιτέρω.

Καλώ λοιπόν όλους τους συναδέλφους, να λάβουν ενεργώς μέρος στην συζήτηση, και πρώτον θα ήθελα να προσκαλέσω τον αξιότιμο εισηγητή μας, τον Ομότιμο Καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, κ. Νίκο Ζαχαρόπουλο, με θέμα *«Οικονομική κρίση και Ορθοδοξία – μεταξύ φόβου και ελπίδας»*.

Ν. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Αφού εκφράσω τις ευχαριστίες μου για την πρόσκληση να εισηγηθώ, σχετικά με ένα τόσο φλέγον θέμα, ενώπιον ενός εκ των πλέον εκλεκτών ακροατηρίων, που έχει συγκροτηθεί με την ψήφο λαών, με την υπέροχη Ορθόδοξη Παράδοση, έρχομαι να σας επισημάνω ότι κατά την γνώμη μου τρεις είναι οι βασικοί όροι στους οποίους πρέπει να επικεντρώσουμε την προσοχή μας.

Στο θέμα *«Η παγκόσμια οικονομική κρίση, οι επιπτώσεις της στην κοινωνική, πνευματική και πολιτιστική παράδοση της Ευρώπης, ο ρόλος της Ορθοδοξίας»*, κρίση, επιπτώσεις, Ορθοδοξία. Θα προσπαθήσω, αναφερόμενος με απόλυτη συντομία στους όρους αυτούς, να εξυφάνω κάποιες σκέψεις και απόψεις μου σχετικά με αυτούς, και να σκιαγραφήσω το πλαίσιο του όλου ζητήματος, από την πλευρά ενός Θεολόγου – Ιστορικού.

Την παθογένεια του όλου ζητήματος, εσείς την γνωρίζετε κάλλιον όλων. Επιτρέψτε όμως εγώ, να σας παραπέμψω στην Βίβλο, σε μία απλή, σύντομη διήγηση την οποία παραθέτει ο συγγραφέας του πρώτου βιβλίου των

Βασιλειών, προκειμένου να δοθεί επιγραμματικά το στίγμα της κακοδαιμονίας που έπληξε την ανθρωπότητα στις μέρες μας.

Ο Βασιλιάς Αχαάβ λέει, ήθελε να προσθέσει στα βασιλικά κτήματα, το γειτονικό αμπέλι του Ναβουθέ. Οι προτάσεις του βασιλιά για παραχώρηση του αμπελιού σ' αυτόν, ή την αγορά ή την ανταλλαγή, βρήκαν την οριστική και αμετάκλητη αρνητική απάντηση του Ναβουθέ, με τα λόγια: *«Ο Κύριος μου να με φυλάξει από τέτοια πράξη, το αμπέλι αυτό είναι η κληρονομιά μου, η κληρονομιά της γης είναι των ανθρώπων, του καθένα ανθρώπου».*

Η διήγηση δεν τελειώνει βέβαια εδώ. Ο βασιλιάς Αχαάβ πέφτει σε κατάσταση κατάθλιψης, χάνει τον ύπνο του. Από την κατάσταση αυτή τον βγάζει η πονηρή σύζυγός του, η Ιεζάβελ. Οργανώνει τελετές αγνισμού σε όλη την επικράτεια, βάζοντας επικεφαλής τον Ναβουθέ, αλλά συγχρόνως φροντίζει να εμφανιστούν δύο διεφθαρμένοι πολίτες, και κατά την διάρκεια των τελετών να τον συκοφαντήσουν, για πράξεις που επέσυραν την ποινή του θανάτου με λιθοβολισμό.

Ας σας δώσω ακόμα μία σημαντική λεπτομέρεια. Ο βασιλιάς μετάνιωσε για την πράξη του, ύστερα από παρέμβαση του Προφήτη Ηλία, ο οποίος επέκρινε τον βασιλιά γιατί όχι απλώς σκότωσε τον Ναβουθέ, αλλά του πήρε την περιουσία του, που ήταν η κληρονομιά του.

Επεξεργαστείτε παρακαλώ τα στοιχεία της διήγησης αυτής και προβείτε σε προεκτάσεις και προσθήκες, αναγωγές, παραβολές και αντιστοιχίες, του τότε και του τώρα. Είμαι βέβαιος ότι αυτές θα μπορούσαν να είναι πολλές και ποικίλες και σημειολογικά πλούσιες για το θέμα μας, που σας οδηγούν χωρίς δολιχοδρομίες στο φαινόμενο κρίση.

Ο όρος κρίση έχει ελληνική την καταγωγή του και έχει περάσει στις λατινογενείς γλώσσες, διατηρώντας κατά κάποιον τρόπο την φωνητική μορφή του. Ο όρος είναι παράγωγο του ρήματος κρίνω, εξετάζω, αποφασίζω και δηλώνει διάκριση και απόφαση. Μ' αυτή την έννοια χρησιμοποιήθηκε από τον πατέρα της ιστορίας, τον Θουκυδίδη, στου οποίου την ιστορία του Πελοποννησιακού πολέμου απαντάται έξι φορές, Ήρθαν όμως οι γιατροί, με τον Ιπποκράτη κυρίως, να τον χρησιμοποιήσουν σαν όρο ευρύτατα, να τον

φορτίσουν εννοιολογικά και μέσα από αυτή τη σημειολογία να περάσει γενικότερα στον κόσμο μας, ως γλωσσικό θησαύρισμα. Στο έργο του «*Περί Επιδημιών*» ο Ιπποκράτης έδωσε την έννοια της κρίσης ως την εμφάνιση όξυνσης σε κάποια ασθένεια, ή ως μείωση της δύναμης αντίστασης σ' αυτήν. Τέλος, στην μετάπτωση σε κάποια άλλη ασθένεια. Δέστε πόσο ταιριάζει ο ορισμός αυτός στο φαινόμενο σήμερα που έχουμε μπροστά μας, που πλήττει την ανθρωπότητα.

Επιδημική ασθένεια, μείωση δύναμης αντίστασης, όξυνση και μετάπτωση σε επιπλοκές. Δεν βρισκόμαστε σε επίπτωση σε ένα από αυτά, αλλά σε όλα αυτά συλλήβδην, κατά συρροή και σε όλους τους τομείς δραστηριότητας του ανθρώπου. Κατάρρευση της παγκόσμιας οικονομίας. Ξέρετε βέβαια πως ο όρος οικονομία συγκροτείται από δύο βασικούς όρους, τους οίκος και νόμος. Ο πρώτος δηλώνει το σπίτι, το νοικοκυριό, και προϋποθέτει την αναφορά σε όλες τις δραστηριότητες που απορρέουν από την σύστασή του. Κάθε μικρός λοιπόν οίκος και κάθε μεγάλος, τοπικός ή διεθνής, βρίσκεται σε κατάρρευση.

Ο δεύτερος όρος επισημαίνει τον τρόπο με τον οποίο ο οίκος πρέπει να λειτουργεί, δηλαδή με κανόνες, προδιαγεγραμμένο πρόγραμμα, το οποίο όπως φαίνεται σήμερα, έχει γίνει αναποτελεσματικό για το κοινωνικό σύνολο, δηλαδή για τον οίκο.

Προηγήθηκαν ορισμένοι κακοί προάγγελοι αυτής της κατάστασης, μετά την ανθρωποκτόνα κρίση του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, που επέφερε περαιτέρω καταστροφή των υλικών, πνευματικών και πολιτιστικών αγαθών. Ας θυμηθούμε μερικούς από αυτούς. Στα 1973 και 1979, η πετρελαϊκή κρίση, στα 1987 η Μαύρη Δευτέρα στην Wall Street που έμοιαζε με πεδίο μάχης. Στα 1994 το φαινόμενο Τεκίλα, η Μεξικανική δηλαδή κρίση, στα 1997 το φαινόμενο Η τίγρης σε νευρική κρίση, η οικονομική κρίση στην νοτιοανατολική Ασία. Στα 1998 – 2000 η κρίση της Αργεντινής, στα 2002 εκείνη της Τουρκίας. Αυτά και άλλα γεγονότα, δεν στάθηκαν ικανά να δώσουν το απαραίτητο μήνυμα της επερχομένης μεγάλης οικονομικής συμφοράς, της οποίας τα εμφανή σημεία είχαμε από το 2007, χωρίς μάλιστα το τέλος της να

είναι χρονικά προβλέψιμο, για την λήψη των ριζικών μέτρων αποφυγής μιας γενικής κατάρρευσης της οικονομίας.

Οι επιπτώσεις της εμφανίζονται καθημερινά σε όλους τους τομείς της δραστηριοποίησης του ανθρώπου. Στον υλικό όσο και στον πνευματικό τομέα, έχουν καταρρακωθεί οι πνευματικές αξίες του πολιτισμού μας. Ο κοινωνικός ιστός βαδίζει πλησίστιος σε διάλυση, ενώ η κοινωνική συνοχή εμφανίζεται βαριά πληγωμένη. Η εργασία, αγαθό σε μεγάλη ανεπάρκεια. Η ανεργία οδηγεί στρατιές πολιτών σε απελπισία, κυρίως εκείνους που έχουν ανειλημμένες οικονομικές υποχρεώσεις και δεν έχουν κατοχυρώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης. Και σε απόγνωση τους νέους, που δεν βρίσκουν εργασία για τον πορισμό των βασικών αγαθών της διαβίωσης τους.

Η φτώχεια σαν ορμητικός χείμαρρος, ξαπλώνεται σε ανεπτυγμένες και μη χώρες. Η αδικία και η ανισότητα, λαμβάνει φοβερή και απειλητική έκταση. Το περιβάλλον μολύνεται ανεπανόρθωτα και εξαντλείται ως πηγή ζωής, ξεδιάντροπα, χωρίς έλεος, από μέρους του ευεργετούμενου από αυτό, ανθρώπου. Γι' αυτό και τον τελευταίο καιρό, ο Οικουμενικός Πατριάρχης μας, κ.κ. Βαρθολομαίος, έδωσε ιδιαίτερη σημασία στα ζητήματα του περιβάλλοντος, έτσι ώστε να αποκαλείται σήμερα ο Πράσινος Πατριάρχης.

Όλα αυτά και τόσα άλλα, τα οποία ως γνωστά σε σας τα αντιπαρέρχομαι, δημιούργησαν ένα διεθνές κλίμα απελπισίας και φόβου. Οι απλοί πολίτες αναμένουν από εσάς, τους ηγέτες της πολιτικής, με την βοήθεια και των σχετικών με αυτήν επιστημών, να προβείτε άμεσα και αποτελεσματικά, στην ρύθμιση της νέας ρότας που πρέπει η ανθρωπότητα να ακολουθήσει, στην οικονομία και σε όλους τους λοιπούς τομείς που αυτή επηρεάζει.

Όπως η κρίση, σύμφωνα με την ιατρική επιστήμη, δεν σημαίνει καταστροφή και θάνατο, έτσι και η οικονομική κρίση δεν είναι οπωσδήποτε ένας προάγγελος καταστροφής. Αυτή όταν εμφανίζεται και αναγνωρίζεται ως δεδομένη, τότε ακριβώς δηλώνεται ότι επιτέλους, οι άνθρωποι συνειδητοποιούν την κατάστασή τους, και επομένως μπορούν να λάβουν όλα

τα απαραίτητα μέτρα της αντιμετώπισης της. Ακριβώς για να μην οδηγηθεί κανείς στην καταστροφή.

Είναι επομένως η κρίση, το στάδιο εκείνο ή η φάση εκείνη, ή το σημείο του κύκλου εκείνο, στην πορεία της ζωής, που όπως είπε ο Λένιν, κατά την διάρκειά του δεν πρέπει κανείς να περιμένει το χόρτο της καταστροφής να φυτρώσει. Ορθά παρατήρησε, πρόσφατα, η Angela Merkel πως δεν πρέπει να σκεφτόμαστε και να αναμένουμε οπωσδήποτε το χειρότερο, αλλά να αντικρίζουμε θαρραλέα το πρόβλημα και να αναζητούμε την λύση του, μέσα όμως από συλλογικές διαδικασίες.

Αυτό σας προσανατολίζει ασφαλώς κι εσάς, μία εξαιρετική συσσωμάτωση διακοινοβουλευτική της Ορθοδοξίας, στην ανάληψη σύντονης δράσης, αλλά και ακλόνητης προσήλωσης στην ελπίδα, που αποτελεί ένα από τα βασικά πιστεύω της Ορθοδοξίας, και γενικότερα του Χριστιανισμού.

Ο Προφήτης Ιερεμίας, του οποίου ο λόγος έχει ταυτιστεί με τον θρήνο γενικά και ειδικά με την καταστροφή που είχαν υποστεί οι Ισραηλίτες, είναι αυτός που παρά το γεγονός αυτό έχει την δυνατότητα να βλέπει το επέκεινα της καταστροφής. Αφού αρχικά, εξ αιτίας των δραματικών γεγονότων της εποχής του, και την τότε ρευστή πολιτική κατάσταση, στραφεί κατά των βασιλέων για την αλόγιστη πολιτική τους, κατά των ιερέων για την προσήλωσή τους στους τύπους, την κερδοσκοπία και την προκλητική στάση τους, καθώς και την πολυτέλεια και την έλλειψη ασκητικότητας, και τέλος κατά των ψευδοπροφητών, για τις φρούδες ελπίδες που καλλιεργούσαν στον λαό, έρχεται επιγραμματικά να τονίσει, πως είναι καταραμένος ο άνθρωπος που ελπίζει σε άνθρωπο και απομακρύνεται από τον Θεό, και στηρίζεται στην ανθρώπινη δύναμη.

Θα είναι, λέει, σαν τον θάμνο στην έρημο. Θα μείνει εκεί, στα βράχια της ερήμου, σε τόπο άγονο και ακατοίκητο. Ποτέ του δεν θα δει καλό. Ευλογημένος όμως είναι ο άνθρωπος, που ελπίζει στον Θεό και τον εμπιστεύεται. Ο αφορισμός αυτός δεν μένει έτσι, μετέωρος. Αλλά έχει το σαφές διάγραμμά του στην χριστιανική παράδοση και ειδικότερα σε εκείνη της Ορθοδοξίας, που αναφέρεται στην ψυχοσωματική λειτουργία του ανθρώπου,

όταν βρεθεί σε καταστάσεις κρίσης. Είναι δεδομένο ότι η Ορθόδοξη παράδοση δίνει ιδιαίτερη σημασία στο γεγονός ότι η πίστη μας η Χριστιανική, δεν επιτρέπει να ακολουθούμε μανιχαϊστικές αρχές και να προβαίνουμε σε ανεπίτρεπτους και εξωπραγματικούς διαχωρισμούς, αλλά μέσα στο πνεύμα και την ύλη που συγκροτούν τον άνθρωπο.

Επομένως, το ενδιαφέρον μας σύμφωνα με την πίστη μας, στρέφεται και προς τις δύο κατευθύνσεις, και προς την πνευματικότητα και προς τα αγαθά με τα οποία πορίζεται κανείς τον τρόπο της επιβιώσής του. Ο Θεός, πάντως, δίνει κανόνες για την εύρυθμη λειτουργία της οικονομικής ζωής. Αυτοί παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και σήμερα, και μπορούν να χαρακτηριστούν ως ρηξικέλευθοι και προοδευτικοί.

Ο Ιωσήφ, ο γιός του Ιακώβ, καθίσταται άριστος οικονομικός διαχειριστής στην Αίγυπτο, ο οποίος επιτυγχάνει να απαλλάξει από την πείνα τον Αιγυπτιακό λαό και όχι μόνο. Η στην συνέχεια, πάντως, παρέκκλιση του από τις Χριστιανικές αρχές, και η απομάκρυνσή του από την ηθική, καθώς και το λαθεμένο βήμα του, να υποτάξει την εξουσία στην οικονομία, κάτι που φαίνεται ότι συμβαίνει και σήμερα, υπήρξαν οι πρώτες και βασικές αφορμές για την οικονομική δυσπραγία του λαού του, καθώς και την τελική υποδούλωσή του.

Και σ' αυτήν όμως την κρίση, δόθηκε το ελπιδοφόρο μήνυμα του Θεού για βοήθεια, με τελικό αποτέλεσμα την ελευθερία και την κληρονομιά της γης της Επαγγελίας. Οικονομικά θέματα απασχολούν σοβαρά την Βίβλο, ενώ συγχρόνως επισημαίνονται οι φόβοι κρίσης εξ αιτίας τους, κατά την πορεία της ζωής. Μερικά από αυτά είναι: η ρύθμιση και οι περιορισμοί αγοραπωλησιών, οι τρόποι καλλιέργειας της γης και τα δικαιώματα σ' αυτήν, δάνεια και τόκοι, εκτροφή κοπαδιών, η μέριμνα υπέρ των πτωχών και αδυνάτων, των χηρών και των ορφανών, αποκατάσταση των αδικιών και έγνοια για την επιβολή της δικαιοσύνης και πολλά άλλα.

Η οικονομική πάντως δραστηριότητα του ανθρώπου, αυτό οφείλω να σας το τονίσω, εξετάζεται πάντοτε στο πλαίσιο των σχέσεών του με τον Θεό. Το πνεύμα της Γραφής είναι αντίθετο στην κατάτμηση της ζωής σε

θηρσκευτική και μη θηρσκευτική, όλα φαίνονται να έχουν ενιαία αντιμετώπιση με βάση την αγάπη και την αφοσίωση στον Θεό, πάντοτε όμως μέσω του άλλου, μέσω του συνανθρώπου. Η ασκητικότητα, η αυτάρκεια που οδηγεί στην επάρκεια, ο εξανθρωπισμός, η κατάργηση των περιορισμών, που οι πεπτωκότες άνθρωποι θέτουν μεταξύ τους, η μετατροπή του ατομισμού σε αλτρουισμό, της φιλαυτίας σε φιλαλληλία, της εγωπάθειας σε συμπάθεια, ο σεβασμός του περιβάλλοντος, αποτελούν ορισμένους οδοδείκτες της ορθόδοξης παράδοσης, για την επίτευξη της βασιλείας του Θεού επί της γης. Τονίζω, επί της γης!

Αξιότιμες κυρίες και κύριοι,

Ένας Θεολόγος ιστορικός, προσπάθησε από το φιλόξενο βήμα της Δ.Σ.Ο. να επιχειρήσει να σας υπομνήσει πως η υποφώσκουσα ελπίδα που πηγάζει από την Ορθόδοξη παράδοσή μας, μπορεί να αποτελέσει το έναυσμα για τις διορθωτικές ενέργειες και σ' αυτή την φάση της πορείας της ιστορίας της ανθρώπινης ζωής, που διαγράφεται σκοτεινή και γεμίζει φόβους την ανθρωπότητα.

Η δική μου προσπάθεια σήμερα, επικεντρώθηκε στο να παράσχει κάποια σημειολογία απλώς, που να σκιαγραφεί την προοπτική μιας κάποιας ανάγνωσης νέας του όλου θέματος που μας απασχολεί, που να έχει την αναφορά της στην ορθόδοξη και ειδικότερα και γενικότερα στην Χριστιανική παράδοση. Η πρόταση αυτή δεν στηρίζεται σε φρούδες ελπίδες, σύμφωνα με την διςχιλιόχρονη πορεία της ιστορίας του Χριστιανισμού. Με κανένα τρόπο δεν ισχύει αυτό, που όπως έλεγε ο οικονομολόγος Ρομπ Βαν Ντρίμελεν, έβλεπαν μερικοί να συμβολίζεται στον τρόπο κατανομής των κτιριακών εγκαταστάσεων των Σχολών Οικονομικών Σπουδών, Επιστημών και της Θεολογίας, στο ελεύθερο πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ.

Η Οικονομική Σχολή, όπως ίσως γνωρίζετε, στεγάζεται στους κάτω ορόφους, ενώ η Θεολογική στους άνω. Έλεγαν λοιπόν πως η Οικονομική Σχολή με τα δύο πόδια της πατάει στέρεα στο έδαφος, ενώ η Θεολογική φαίνεται να στρέφεται στα ουράνια. Με κανέναν τρόπο μία τέτοια άποψη δεν γίνεται αποδεκτή. Η γνήσια Ορθόδοξη εκκλησία και η γνήσια θεολογία της,

έχουν στραμμένο το ενδιαφέρον τους στον άνθρωπο, έχουν άμεση και στενή σχέση με την οικονομία. Εύκολα η Ορθόδοξη παράδοση, και με την βοήθεια την δική σας, δεν μπορεί να μείνει έξω και μακριά από όλες τις εκφάνσεις της ανθρώπινης δραστηριότητας και του πολιτισμού, νομίζω! Ευχαριστώ.

S. ΡΟΡΟV: Σας ευχαριστούμε, αξιότιμε κ. Καθηγητά, για την πολύ ενδιαφέρουσα και λαμπρή εισήγησή σας.

Και τώρα, επιτρέψτε μου να δώσω τον λόγο για ομιλία, στον αξιότιμο Καθηγητή Φιλοσοφίας, κ. Valery Alexeev, με θέμα «*Η Θρησκευτική διάσταση της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης*».

V. ALEXEEV: Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Αξιότιμε κύριε εκτελούντα χρέη Γ.Γ., κύριε Παυλίδη, αξιότιμοι φίλοι και συνάδελφοι, θα επιθυμούσα πρωτίστως να επισημάνω την σημασία και την επικαιρότητα του θέματος της 16^{ης} διασκέψεώς μας, που διεξάγεται εν μέσω της παγκόσμιας οικονομικής κρίσεως. Δεν τίθεται υπό αμφισβήτηση, ότι η εμβαθύνουσα οικονομική κρίση, έχει υπερβεί τα όρια της χρηματοοικονομικής και διαλαμβάνει όλες τις σφαίρες της ζωτικής δραστηριότητος του ανθρώπου.

Καθίσταται πασιφανές ότι δια των παλαιών μεθόδων, αυτή η παγκόσμια κρίση δεν μπορεί να υπερβληθεί. Εδώ γίνεται λόγος περί ενός νέου τρόπου δομήσεως του κόσμου. Υπάρχουν πολλές προβλέψεις, διεξάγονται διάφορα οικονομικά φόρουμ. Το 13^ο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ έγινε στην Αγία Πετρούπολη, όπου συζητήθηκαν τα ζητήματα, δηλαδή εάν έφτασε στο απόγειό της αυτή η κρίση, πώς θα πορευθεί περαιτέρω η οικονομική κρίση, τι θα συμβεί με τις παγκόσμιες αγορές, κ.ο.κ.

Οι απαντήσεις σε όλα αυτά τα ζητήματα πρέπει να αναζητηθούν σε ένα άλλο επίπεδο. Το κύριο αίτιο είναι η φύσις του ανθρώπου, που μας οδηγεί μία στον φόβο, μία στην ευφορία, ανακοίνωσε ο Alan Greenspan, γνωστός αμερικανός οικονομολόγος, ο οποίος μέχρι προσφάτως, επί μακρόν, ηγείτο του οικονομικού συστήματος των ΗΠΑ και είναι ένας από τους βασικούς ενεχόμενους στην νυν οικονομική κρίση. Η αναγνώριση αυτή σημαίνει πολλά. Δεν νομίζω ότι, όπως είπε κάποιο γνωστό ιστορικό πρόσωπο, η κρίση οδήγησε σε μετάνοια. Όμως, αυτή η αναγνώρισή του, δείχνει ότι πίσω από την κρίση

βρίσκεται η ανθρώπινη απληστία, επιβεβαιώνει την δική μας πεποίθηση ότι όλα έχουν ως αίτιο τον άνθρωπο.

Εκτός της απληστίας και άλλα ανθρώπινα αμαρτήματα και πάθη, οδήγησαν σ' αυτή την κρίση. Καταπιέζουν την υψηλή αξιοπρέπεια και τον προορισμό του ανθρώπου ως δημιουργήματος κατ' εικόνα και καθ' ομοίωση του Δημιουργού. Στη βάση αυτών των απωλειών βρίσκεται η υποβάθμιση της θρησκευτικής πίστεως ως δεσμού του ανθρώπου μετά του Θεού. Η απίσχνανση της πίστεως οδήγησε στην απώλεια ζωτικών προσανατολισμών. Ως συνέπεια μιας εκκοσμικεύουσας, φιλελεύθερης αντιλήψεως, αθεϊστικής αντιλήψεως του κόσμου. Αυτό αφορά και την τροπή της τεχνικής σε βασική κατεύθυνση του κόσμου, γεγονός που οδηγεί σε υποβάθμιση της προσοχής, όσον αφορά την πνευματική ηθική κατάσταση.

Ο άνθρωπος σπεύδει διαρκώς, βιάζεται, δεν έχει χρόνο, δεν μπορεί να σταθεί, δεν μπορεί να αναστοχαστεί, δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει τα φαινόμενα και τα γεγονότα της ζωής. Το είναι του ανθρώπου που πληρούται από τεχνική τεχνολογία, ορθολογισμό, τεχνοκρατισμό, πραγματισμό, οι απόλυτες αξίες, οδηγούν σε μία σχετικοκρατία, στον θετικισμό, όλα αυτά οδήγησαν στην μείωση των ανθρώπινων ενδιαφερόντων, στον ακραίο εξορθολογισμό.

Ιδιαίτερα θίγεται η πνευματική σφαίρα, θίγεται η ατομικότητα, το ανεπανάληπτο της προσωπικότητας. Στην πίεση της τεχνολογικής επαναστάσεως δεν καταστρέφεται μόνο ο άνθρωπος αλλά και το περιβάλλον και όλος ο πνευματικός και υλικός κόσμος του ανθρώπου. Η τέχνη έχει την τάση να αντιδρά και να αναστοχάζεται με αισθήματα και συναισθήματα, με ακριβή καλλιτεχνικά μέσα αποδίδεται η νόσος της ανθρωπότητας. Αυτό συμβαίνει και τώρα.

Στην Βιέννη την προηγούμενη εβδομάδα, είχαμε την πρώτη προβολή της νέας παράστασης του Kristoff Martaller "Risenbutsbach". Η παράσταση αυτή θα προβληθεί στην Νεάπολη, στην Αθήνα, στο Τόκιο και αλλού. Η παράσταση αυτή αφορά και την νυν κρίση, περισσότερο μάλιστα αναφέρεται στο τέλος αυτής της κρίσεως, στην κατάσβεση του πολιτισμού μας, όταν τόσο

πολύ διαπερνά τα πάντα ο φόβος, η φοβία, που είναι άγνωστο το από πού προέρχεται. Ο άνθρωπος ασχολείται με τα ζητήματα της ζωής του, αλλά τα πάντα διαλαμβάνει αυτό το δέος, αυτός ο φόβος. Οι ήρωες της παραστάσεως φοβούνται να απωλέσουν την υλική τους ευημερία, φοβούνται ότι το σύνηθες σύστημα καταναλώσεως θα αρχίσει να δυσλειτουργεί. Και ο κόσμος όλος διαρρηγνύεται ενώπιον των οφθαλμών τους.

Αναφέρονται στη συνέχεια σε λόγια περί της οικονομίας, δεν γίνεται λόγος περί ψυχής, περί αγάπης, περί υψηλών αισθημάτων. Και η πραγματικότητα γίνεται φοβερή, οι άνθρωποι έχουν λησμονήσει τον Θεό. Βλέπουμε λοιπόν ότι και η πρωτοπόρος τέχνη, επισημαίνει ότι ο κόσμος μας δεν είναι υγιής, η ανθρωπότητα έχει μεγάλη ανάγκη μιας σωτηρίας.

Σήμερα, αξιότιμοι συνάδελφοι, διερευνούμε την φύση της κρίσεως, θέτουμε θρησκευτικά, Ορθόδοξα κριτήρια και όχι μόνο εμείς, οι Ορθόδοξοι πολιτικοί, κοινωνικοί παράγοντες, ασχολιόνται με αυτά. Πολιτικοί πανευρωπαϊκού επιπέδου, αν και εκπροσωπούν άλλες θρησκείες, στοχάζονται και συνδέουν την κρίση με την στρέβλωση των παραδοσιακών ηθικών βάσεων του είναι. Ο Μπαρόζο, Πρόεδρος της Επιτροπής, και ο Πέτερινγκ, επικεφαλής του Ευρωκοινοβουλίου, στις Βρυξέλλες, τον Μάιο, στην συνάντηση με τους εκπροσώπους των παραδοσιακών θρησκειών της Ευρώπης, επισήμαναν την αναμφισβήτητη σύνδεση της κρίσεως με την απίσχναση των ηθικών αξιολογικών προσανατολισμών της κοινωνίας.

Στις 16 Ιουνίου, πριν από δύο εβδομάδες, τα ίδια προβλήματα βρίσκονταν στο επίκεντρο της προσοχής των θρησκευτικών ηγετών της Ρώμης. Ο Πρόεδρος της Ιταλίας Ντ. Ναπολιτάνο, υπογράμμισε τον σημαντικό ρόλο των ηθικών και πνευματικών αξιών στην παγκόσμια πολιτική. Ο επικεφαλής της ιταλικής πολιτείας, ανέφερε ότι προς υπέρβαση της κρίσεως, είναι απαραίτητη η προσφυγή στις ηθικές αξίες. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας, Φραττίνι, επεσήμανε επίσης ότι η κοσμική ιδεολογία του 20^{ου} αιώνα, χρεοκόπησε. Αυτό είναι ένα σημαντικό πόρισμα. Υπογράμμισε ότι μόνο η θρησκεία είναι εις θέση να εμπνεύσει με νέα ενέργεια τις κοινωνικές διεργασίες. Κατ' αυτόν τον τρόπο, το οικονομικό φιλελεύθερο δόγμα,

χρεοκόπησε διότι καταστρέφοντας τις αξίες, δεν κατάφερε να τις αντικαταστήσει παρά μόνο με πρωτόγονη επιδίωξη της κερδοσκοπίας. Η απουσία πνευματικότητας επικεντρώνεται σε αυτή την σπουδή της δραστηριότητας, που οδηγεί σε κρίσεις οικολογικές, πολεμικές, κοσμοθεωρητικές, δημογραφικές, χρηματοπιστωτικές, και οδήγησε και στην παγκόσμια συστημική κρίση που έχουμε σήμερα. Είναι απαραίτητο να επαναπνευματικοποιηθεί ο εσωτερικός κόσμος του ανθρώπου, να ενισχυθεί το πνευματικό του δυναμικό.

Και σ' αυτή την κατεύθυνση κινείται και η απόφαση της Διακοινοβουλευτικής Συνελεύσεως του Συμβουλίου της Ευρώπης, από 29/1 του τρέχοντος έτους, περί των συνεπειών της παγκοσμίου οικονομικής κρίσεως. Στο έγγραφο αυτό, ορθώς επισημαίνεται ότι η φονική διοικητική πρακτική η οποία διαμορφώθηκε τα τελευταία έτη, πρέπει να υπογραμμιστεί ότι καμία άλλη θεσμική διοργάνωση, παρά μόνο αυτή που προανέφερα, βασίζεται ακριβώς στις κοσμικές φιλελεύθερες αντιλήψεις. Ακόμα και αυτό το κέντρο των Ευρωπαίων Αριστερών και Φιλελευθέρων, αναφέρεται στην καταστροφική επίδραση του αθεϊσμού και της εκκοσμίκευσης.

Είναι απαραίτητη η επιστροφή στις παραδοσιακές πνευματικές αξίες. Θα υπάρξει μία κίνηση στο βάθος της ανθρώπινης ψυχής, και εδώ είναι εξαιρετικός ο ρόλος της θρησκείας. Η Ορθόδοξη ηθική εκτιμάται λόγω ακριβώς της σημασίας της για την σωτηρία της ψυχής, όχι από την άποψη της εμπορευματοκρατίας. Και εδώ συμφωνώ απολύτως με τον συνάδελφο, με τον κ. Ζαχαρόπουλο, τον προλαλήσαντα.

Η οικονομική κρίση μας έδωσε την δυνατότητα να αναστοχαστούμε τα θεμέλια της ζωής μας, το αν λειτουργεί εύρυθμα το οικονομικό σύστημα, το κατά πόσο είναι επωφελές για την πνευματική και ηθική υγεία του ανθρώπου. Είναι πασιφανές ότι η κρίση θα αλλάξει τον κόσμο και το πράττει αυτό. Η μεταλλασσόμενη παγκόσμια οικονομία θα οδηγήσει και σε πολιτικές αλλαγές. Θα είναι όμως αυτές οι αλλαγές προς όφελος, θα είναι προς την καλύτερη πλευρά; Είναι ένα μεγάλο ερώτημα αυτό. Στην παγκόσμια σκηνή εκ νέου εμφανίζεται το φαινόμενο, η επάνοδος του οποίου θα ήταν ανέφικτη κατά το

παρελθόν. Αποκαλείται κρατικός καπιταλισμός, είναι ένας εφιάλτης για την φιλελεύθερη οικονομία. Σκεφθείτε το. Οι κυβερνήσεις και όχι οι ιδιωτικοί μέτοχοι, έχουν τις σημαντικότερες παγκόσμιες πετρελαϊκές εταιρείες, και ελέγχουν το 75% των παγκόσμιων ενεργειακών πόρων. Αυτό έγινε στην διάρκεια τριών ετών, είναι μια φανταστική αλλαγή αυτή.

Ο Γιάν Μπρέμερ, Πρόεδρος της γνωστής εταιρείας EURASIA GROUP, η οποία γνωρίζει καλά την κατάσταση της οικονομίας, πηγαίνει ακόμη παραπέρα και οδηγείται σε πορίσματα, ανακοινώνοντας προσφάτως ότι σε τέτοιες καταστάσεις σε τομείς όπως η πετρελαϊκή χημεία, η ηλεκτρική ενέργεια, η μεταλλουργία, οι λιμένες, η ναυσιπλοΐα, ο εξορυκτικός τομέας, οι τηλεπικοινωνίες, η αεροπορία, όλα αυτά δεν τίθενται απλώς υπό όρους ρυθμίσεως, αρχίζουν να τίθενται αμέσως υπό πολιτική διεύθυνση. Και αυτό γίνεται από κυβερνήσεις όχι μόνο των φτωχών, αλλά και των πλούσιων και ανεπτυγμένων χωρών.

Που οδηγεί όλο αυτό; Αδιαμφισβήτητα σε ανάπτυξη του παγκόσμιου ανταγωνισμού αλλά και στην αναδιανομή των οικονομικών ζωνών επιρροής στον κόσμο, καθώς επίσης και ως επίπτωση αυτού στην εμφάνιση στρατιωτικο-πολιτικών συνασπισμών στην παγκόσμια πολιτική, σε μία νέα διαμόρφωση της κατανομής ισχύος στον πλανήτη, στην ενίσχυση της πολιτικής ρητορικής και της ανταγωνιστικότητας. Μόνο που ανταγωνίζονται πλέον, όχι διεθνικές εταιρείες, αλλά κράτη και στρατιωτικοπολιτικοί συνασπισμοί, γεγονός που δεν θα μειώσει αλλά θα αυξήσει την παγκόσμια ανασφάλεια. Μπορεί να οδηγήσει σε παγκόσμιους πολέμους με το τετριμμένο σχήμα, νέες αγορές, πηγές πόρων, νέες εκτάσεις, και πλούτος.

Η παγκόσμια οικονομική κρίση δημιούργησε πολλές αυταπάτες, συμπεριλαμβανομένων και φαντασιών, όσον αφορά την παγκόσμια συσπείρωση ενώπιον του κακού, λόγω της εσφαλμένης αντίληψης ότι όλοι βουλιάζουμε στην ίδια βάρκα κλπ. Δεν πρέπει να έχουμε αυταπάτες, θα σωθούν μεμονωμένα, πνίγοντας ο ένας τον άλλον. Ούτε η Κίνα, ούτε οι ΗΠΑ, ούτε η Ινδία, ούτε η Ευρώπη, είναι αφελείς. Ο σκληρός υπολογισμός θα καθορίσει την συμπεριφορά του κάθε παγκόσμιου παίκτη. Η απουσία

εμπιστοσύνης θα αυξηθεί. Σύμφωνα με ορισμένες προβλέψεις, οι ΗΠΑ μπορεί να έχουν έναν υποψήφιο ο οποίος θα προσεγγίσει πολλούς, κηρύσσοντας την αποκοπή της χώρας από τον υπόλοιπο κόσμο. Και σήμερα, αυτές οι φωνές πυκνώνουν στις ΗΠΑ.

Εάν η Ουάσινγκτον υιοθετήσει μία τέτοια προστατευτική πολιτική και προβεί σε άμεσο και σκληρό έλεγχο της οικονομικής δραστηριότητας, οι κυβερνήσεις των υπολοίπων χωρών θα υποχρεωθούν να ανταποκριθούν. Θα είναι αναπόφευκτη η διέξοδος, ποτέ στους νεότερους χρόνους, η πολιτική διακύβευση των οικονομικών λύσεων δεν ήταν τόσο μοιραία. Μόνο η νυν οικονομική κρίση οδηγεί σε νέες αλλαγές στην παγκόσμια οικονομική τάξη.

Αυτό αναφέρεται και στις ειδικές υπηρεσίες. Η Γερμανική Αντικατασκοπεία, προσφάτως, δημοσιοποίησε μία εισήγηση για την μετακρισιακή παγκόσμια τάξη πραγμάτων. Μεταξύ των τριών βασικών σεναρίων του μέλλοντος, δεν υπάρχουν ελπιδοφόρα, δεν υπάρχουν αισιόδοξα. Η αναβάθμιση της ισχύος της Κίνας και η μείωση του ρόλου των ΗΠΑ οδηγεί σε έναν διπολικό κόσμο και σε μία επανεμφάνιση του Ψυχρού Πολέμου. Οι Γερμανοί κατάσκοποι προβλέπουν και μία Τρίτη εκδοχή, όταν όλα τα αντικρισιακά μέτρα αποβούν μη αποτελεσματικά, όταν ο εθνικός απομονωτισμός και ο προστατευτισμός θα οδηγήσει σε νέες περιπλοκές, στην καταστροφή της παγκόσμιας αγοράς.

Οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ δεν προσπαθούν να εξωραΐσουν την κατάσταση. Είναι σαφές ότι η τεράστια αύξηση της ανεργίας, η καταστροφή των συστημάτων κοινωνικής ασφαλείας και τα οξυμένα κοινωνικά, πολιτικά, πολιτειακά προβλήματα και οι εντάσεις στις ΗΠΑ, στην Ευρώπη και σε άλλες χώρες, θα οδηγήσουν σε μαζικές ταραχές. Και αυτό, με βάση τις προβλέψεις των Γερμανών, θα είναι το μικρότερο πρόβλημα.

Προφανώς σε αυτές τις καταστάσεις, ορισμένες δυνάμεις θα οδηγηθούν σε δημαγωγικές λύσεις. Άνθρωποι οι οποίοι θα κατευθύνουν το μίσος και την απελπισία σε άλλους λαούς, σε άλλες χώρες, δημιουργώντας νέους πολέμους. Δυστυχώς, ο μελλοντικός πόλεμος έχει πολλούς συμμάχους. Είναι πειρασμός να αποποιηθεί των ευθυνών του ο καθένας. Ο κόσμος πρέπει να ετοιμαστεί για

τεράστιες δοκιμασίες. Πρέπει να επανέλθουμε στις πρωταρχικές εμπειρίες των εθνικών ψυχολογιών, των παραδοσιακών αξιών. Ο ρόλος της θρησκείας δεν είναι απλώς ένας αερόσακος ασφαλείας. Πρωτίστως είναι μία προσπάθεια επαναπνευματικοποίησης ενός κόσμου χωρίς πνεύμα. Είναι απαραίτητο να κατευθυνθούν όλα αυτά, όχι σε μία κατεύθυνση εναντίον του κλήρου.

Θα είναι μία απελπισμένη και απεγνωσμένη εξέγερση. Ας θυμηθούμε λοιπόν τους φιλοσόφους του 19^{ου} αιώνα, που σύγκριναν την θρησκεία με το όπιο του λαού. Θα επανέλθουν στο προσκήνιο τέτοιες αντιλήψεις. Μήπως απαλλαγίκαμε από άλλους κινδύνους από το κουτί της Πανδώρας του παρελθόντος; Είναι πολύ εύκολο να αντιληφθούμε τον κίνδυνο του μαχόμενου εθνικισμού, της τρομοκρατίας, της επιθετικής εκκοσμίκευσης κλπ. Σήμερα δεν έχουν χρεοκοπήσει μόνο οι δημιουργοί της κρίσεως. Να εργαστούμε για την αναζήτηση τύπων νέας συγκρότησης του κόσμου. Δεν έχουμε το δικαίωμα να αφήσουμε την ευκαιρία, ούτως ώστε να μην είναι οι οικονομικές πλευρές αυτές που θα καθορίζουν τα πάντα. Χρειάζεται μία νέα παγκόσμια τάξη πραγμάτων, που δεν θα συνδέεται μόνο με οικονομικές μεθόδους.

Επιπλέον, η οικονομία οφείλει να είναι συνδεδεμένη με μη υλικές, με άυλες πτυχές. Όλη η νέα εποχή μας στηριζόταν στις κοσμικές καταστάσεις, στην ύλη. Εκείνο που χρειάζεται είναι η έμπνευση, η ελπίδα, η αποκάλυψη, οι νέες ελπίδες, ο νέος πολιτισμός. Η δίψα για την ελπίδα, για την αυτοθυσία. Όλα αυτά εμπεριέχουν, σαν σε δυσκοπότερο την θεία αλήθεια της Ορθόδοξου διδασκαλίας. Ό,τι κάνουμε σήμερα, αξιότιμοι συνάδελφοι, είναι ένας αγώνας για την κατάκτηση του μέλλοντος. Ο αγώνας για την ιδιωτικοποίηση του μέλλοντος είναι ανελέητος.

Ποιες θα είναι οι αξίες του ανθρώπου για το αύριο και για το σήμερα, ποιος θα είναι ο κόσμος του μέλλοντος; Και το θέμα της υπάρξεως του κόσμου του ίδιου τίθεται σε αμφισβήτηση. Οφείλουμε να προωθήσουμε τις ορθόδοξες πνευματικές αξίες στην ζωή της κοινωνίας, στην υπόθεση της Ορθόδοξου Εκκλησίας, η οποία ανταποκρίνεται στις προκλήσεις της εποχής μας. Η Ορθόδοξη ηθική καλλιεργεί έναν διάλογο και κάποια ιδεώδη για την δίκαιη οικονομία, για την ελεύθερη δράση της προσωπικότητας του επιχειρηματία.

Όλες αυτές οι αρχές βρίσκονται στον κώδικα των ηθικών κανόνων της οικονομικής δραστηριότητας, όπως διατυπώνονται στο Παγκόσμιο Ρωσικό Λαϊκό Συμβούλιο της Μόσχας. Αυτός ο κώδικας κανόνων θα πρέπει να δημιουργήσει αντισώματα εναντίον των ακροτήτων, δεξιών και αριστερών.

Πρέπει να βοηθήσουμε την Ορθόδοξη Εκκλησία, να δημιουργεί γέφυρες με τους παράγοντες του πολιτισμού, της επιστήμης, της τέχνης, με όλες τις συνιστώσες της κοινωνίας, ούτως ώστε να βοηθήσουμε εκατομμύρια ανθρώπους να αποκτήσουν νόημα στην ζωή τους, χρησιμοποιώντας και την τηλεορία και τα ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένου και του Internet.

Ο Πατριάρχης Μόσχας και Πασών των Ρωσιών κ. Κύριλλος, το επισήμανε, διατηρώντας τις πνευματικές προτεραιότητες στην ζωή, προετοιμάζοντας τον εαυτό μας για το Βασίλειο των Ουρανών, πρέπει να χρησιμοποιούμε τις γνώσεις, την εμπειρία, όχι για καταστροφή. Σε αυτές τις εξωτερικά σημαίνουσες εκφάνσεις της ζωής, η Ορθόδοξη προσέγγιση έχει σημαντικά σημεία επαφών με άλλες παραδόσεις, με σύγχρονες ιδέες περί του ανθρώπου. Είναι απαραίτητη η καλλιέργεια σεβασμού για τις άλλες θρησκείες. Να μην υπάρχουν διαθρησκειακές συρράξεις.

Τι χρειάζεται λοιπόν για τον διαθρησκειακό διάλογο; Η απαίτηση του απόλυτου δεν αίρεται, απαιτείται να υπογραμμίσουμε ότι η ανάπτυξη των αρχών του διαλόγου είναι μία πολιτική δυνατότητα για την υπέρβαση των βαθύτατων αντιφάσεων της πνευματικής κρίσεως, για την αποφυγή των οικολογικών αδιεξόδων και της πυρηνικής νύχτας. Για να διατηρήσουμε την διαφορετικότητα των θρησκειών, σε όλη την ιδιομορφία και τον πλούτο τους, αφ' ετέρου, χρειάζεται μια αλληλοκατανόηση για την ενίσχυση των επαφών. Κατ' αυτόν τον τρόπο, θεωρούμε ότι με την πίστη στον Χριστό και με την δυνατότητα να προβλέπουμε, θα μπορέσουμε ενεργώς να δραστηριοποιηθούμε.

Υπενθυμίζω αξιότιμοι συνάδελφοι, ότι αφορμή για τη δημιουργία ενός τέτοιου “συναδελφικού” οργανισμού, όπως ο Οργανισμός Ισλαμικής Συνδιάσκεψης, ήταν τα γεγονότα του Αυγούστου του 1969 στην Ιερουσαλήμ, τα οποία θα μπορούσαν να μετατραπούν σε πολιτική και πολεμική κρίση. Η

δραματική διάλυση της Σοβιετικής Ενώσεως και του σοσιαλιστικού μπλοκ, δημιούργησε ανισορροπίες στην παγκόσμια τάξη πραγμάτων. Κάθε φορά που ο κόσμος, στο δεύτερο ήμισυ του 20^{ου} αιώνα προσκρούει σε σοβαρές απειλές, οι παραδοσιακές θρησκείες αναζητούν απαντήσεις στις παγκόσμιες κρίσεις. Μία ώθηση στην δημιουργία νέου μοντέλου επίδρασης του δυναμικού των πνευματικών αξιών των παραδοσιακών θρησκειών, στην λήψη πολιτικών και οικονομικών αποφάσεων που αφορούν τη μοίρα όλου του κόσμου, θα πρέπει να είναι πορίσματα της νυν συστημικής κρίσεως που έχει διαλάβει την ανθρωπότητα.

Στην βάση αυτού του μοντέλου, η ζωή θα πρέπει να στηρίζεται στην παραδοσιακή θρησκεία. Η πίστη του ανθρώπου είναι βασικός προσανατολισμός στην κοινωνία των ανθρώπων. Το τι και πώς επιλέγεται, θα πρέπει να διέπεται από τις ζωτικές αξίες. Το πρόβλημα της αγωγής της πίστεως, τίθεται ως θεμελιώδες στην υπόθεση του γίνεσθαι της προσωπικότητας. Τεράστια σημασία έχει η διαπαιδαγωγική δραστηριότητα στο εκπαιδευτικό σύστημα, ως μέθοδος αφομοιώσεως των βασικών αξιών της ζωής, και όχι μόνο ως τρόπος συσσώρευσης γνώσεων.

Ολοκληρώνοντας, θα επιθυμούσα να επισημάνω ότι η κρίση στην οικονομία μπορεί να γίνει αιτία διαλύσεως, οπισθοδρομήσεως, αλλά και καταλύτης ανάπτυξης της χώρας, της Ευρώπης, του κόσμου, της κοινωνίας, της ηθικής. Όλα αυτά εξαρτώνται από την θέση που θα λάβουμε. Είμαι πεπεισμένος ότι η Δ.Σ.Ο. είναι ένας σοβαρός οργανισμός που δρα από κοινού με τους εταίρους και με το δικό μας ίδρυμα και με άλλα ιδρύματα, όπως ανέφερε προσφάτως ο Πατριάρχης Μόσχας και Πασών των Ρωσιών κ. Κύριλλος, που διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο στο επίπεδο των Κοινοβουλευτικών, έχοντας ένα δυναμικό για την διευθέτηση παρόμοιων προβλημάτων, ούτως ώστε να υπαγορεύσει στον κόσμο τον ορθό δρόμο. Ευχαριστώ για την προσοχή σας.

S. POPOV: Ευχαριστούμε τον κ. Alexeen. Αξιότιμοι συνάδελφοι, θα ήθελα να σας συμβουλευτώ. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, έχουμε διάλειμμα, ή μήπως

θέλετε να συνεχίσουμε τις εργασίες; Ποια είναι η άποψή σας; 15 λεπτά διάλειμμα.

.....
A. ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ: Αξιότιμοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Θα συντομεύσω την εισήγησή μου, για να μην κουράζεται και το ακροατήριο. Πρέπει σε 15 λεπτά να χωρέσει ένα τόσο τεράστιο θέμα.

Η διεθνής κρίση που διερχόμαστε, λοιπόν, αποκλήθηκε μεν οικονομική, αλλά είναι πολυεπίπεδη, με γενικότερες πολιτικές επιπτώσεις και πολιτισμικά χαρακτηριστικά. Τα κοινωνικοπνευματικά οικοδομήματα, αρχές, αξίες, πρότυπα, των οποίων η ανέγερση στοίχισε στο ανθρώπινο γένος ποταμούς αιμάτων και εκατόμβες θυσιών, καταρρέουν δια μιας, ως χάρτινοι «βαβελικοί» πύργοι. Γελοιοποιούνται σύμβολα και χλευάζονται συμπεριφορές, που ήταν στο απυρόβλητο, πολύ και επί πολύ. Όλα δείχνουν ότι πρόκειται για μια πρωτοφανή πλημμύρα, που τείνει να καταρρίψει όλα τα υδρονομικά φράγματα και τα αντερείσματα, επαπειλώντας να επαναφέρει τον, από αιώνων, καλλιεργούμενο χώρο, στην πρωτόγονη κατάστασή του.

Διατρέχουμε άμεσο κίνδυνο, αν συνεχίσει απρόσκοπτα αυτή η πλημμυρίδα, να διερωτηθούμε κι εμείς, διαπιστώνοντας με δέος, μαζί με τον Προφήτη Ιερεμία: *«Πώς εάλω και εθηρεύθη το καύχημα πάσης της γης; Εγεννήθησαν οι πόλεις αυτής ως γη άνυδρος και άβατος. Ου κατοικήσει εν αυτή ουδέ εις, ουδεμή καταλύσει εν αυτή υιός ανθρώπου».*

Οι συλημένοι όμως επί γης ναοί του Θεού και των ανθρώπων, δηλαδή οι κοινωνίες, τείνουν να γίνουν χώροι ακατοίκητοι από το θείο. Όπου όμως δεν οικεί το θείο, δεν οικεί και άνθρωπος, η δε γη παύει να είναι η «οικουμένη». Η ανθρωπότητα όμως σύμπασα, κάθε άλλο παρά θέλει να γυρίσει πίσω τον τροχό της ιστορίας. Μιας και είναι καταδικασμένη να προοδεύει.

Αυτές πάντως, οι παραδοχές, διόλου δεν αναιρούν τις αβίαστες ψηλαφήσεις μας, πάνω στον κορμό της ανθρωπότητας, όπως αυτός διαμορφώνεται στο μέσον της κρίσεως. **Αντικοινωνία, Αντιοικονομία, Αντιπολιτισμός.** Η εξελισσόμενη παγκόσμια κρίση θέτει, με περισσή ένταση αυτή τη φορά, επί τάπητος, το θέμα της ανάγκης της πλήρους και συνεχούς

αρδεύσεως της παγκόσμιας οικονομικής διακυβέρνησης, από το φρέαρ των θεμελιωδών ηθικών αξιών, πρωταρχικές των οποίων αναδεικνύονται η αλληλεγγύη και ο σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Η συμβολή της θρησκείας και των Εκκλησιών, είναι καίριας και κύριας σημασίας ως προς αυτό, δεδομένου ότι, κατά κανόνα, αυτοί οι παράγοντες είναι που επωμίζονται την φροντίδα και διεκπεραιώνουν το έργο της συμπαραστάσεως, στα πλέον ασθενή μέλη των κοινωνιών μας. Σήμερα, που εξαιτίας και της κρίσεως, ιδιαίτερα στην Ευρώπη, η ανεργία και η φτώχεια εξακολουθούν επικίνδυνα την ανοδική τους πορεία - και όπως συνέβαινε στην αρχαία Αθήνα των μέσων του 4^{ου} αιώνα, κατά την περιγραφή του Ισοκράτη, **«πλήθος είναι οι συνεχώς πενόμενοι», «οι αναγκαίων απορούντες»** - διαρκώς γίνεται αντιληπτό ότι το κάθε μέλος της κοινωνίας μας αντιμετωπίζει προβλήματα, τα οποία, επειδή ακριβώς είναι κοινά για όλους σχεδόν, η κοινωνία η ίδια είναι εκείνη που πρέπει να τα αντιμετωπίσει, με επίκεντρο πάντοτε τον άνθρωπο.

Η κρίση αυτή δοκιμάζει και τις θρησκείες, ιδιαιτέρως δε στην Ευρώπη, την Ορθοδοξία. Και τούτο, γιατί ο Ευρωπαίος άνθρωπος δεν αναζητά σήμερα από την Ορθοδοξία μία απλή ξενάγηση σε ένα λαμπρό παρελθόν, χρειάζεται απάντηση στο προσωπικό ιστορικό του πρόβλημα. Στο πρόβλημα του παρόντος αιώνας, που δεν είναι τόσο ή δεν είναι μόνο το πρόβλημα του Θεού, αλλά είναι και το πρόβλημα του ίδιου του ανθρώπου. Η σωτηρία του ανθρώπου, η κόλαση, η αμαρτία, η επί γης δικαίωση, ο αφανισμός, ακόμη και αθών και νέων αδιακρίτως, από ασθένειες, θεομηνίες, πολέμους, δυστυχήματα κλπ. Ποιος άραγε είναι ο σημερινός λόγος της Ορθοδοξίας, απέναντι στα προβλήματα αυτά;

Ο σύγχρονος άνθρωπος, μη βρίσκοντας πειστικές εξηγήσεις, χλευάζει και απομακρύνεται. Αδρανεί η εκκλησιαστική του συνείδηση, διερωτάται στο μέσον της δυστυχίας, πνευματικής και υλικής, που συνοδεύει αυτόν και την ίδια την κρίση, πού είναι ο Θεός; Γιατί μένει τόσο σιωπηλός; Γιατί σπάνια εμφανίζεται; Γιατί ούτε με ακούει, ούτε με εισακούει; Γιατί δεν με βλέπει; Και

αυτά βέβαια, είναι έργοι και μελήματα της σύγχρονης, κοινωνικής κυρίως, Θεολογίας. Ενώ εμείς είμαστε πολιτικός οργανισμός Αυτό είναι αλήθεια.

Και ναι μεν η πολιτική δεν είναι η ηθική, δεν βρίσκεται όμως και εκτός της εμβέλειας της ηθικής. Δεν μπορούμε ούτε να την αναγάγουμε την πολιτική στην ηθική, αλλά ούτε και να την αποκόψουμε τελείως από αυτήν. Με άλλα λόγια, η πολιτική δεν είναι μεν η ηθική, αλλά έχει μία ηθική. Οι αρετές που δικαιούμεθα να απαιτούμε από τους πολιτικούς, δεν είναι μόνο οι κοινώς αποδεκτές ηθικές αρχές. Εδώ έχουμε να κάνουμε με μία ηθική της ευθύνης, η οποία είναι συνδεδεμένη με το φαίνεσθαι της δημόσιας σφαίρας, δηλαδή με την μέριμνα για τον κόσμο.

Η παγκόσμια οικονομική κρίση που διερχόμαστε, συνεπιφέρει, πάντως τονώνει, την κρίση της πίστεως. Της πίστεως, την οποία σχεδόν αχρηστεύει. Οδηγεί η παγκόσμια αυτή κρίση στην θρησκευτική αδιαφορία, που είναι μία παθητική στάση απουσίας προβληματισμού και τελικώς άγει στον συνειδητό αθεϊσμό. Και αυτές οι συνέπειες, για μία θρησκεία όπως η Ορθοδοξία, που δεν έχει δυστυχώς, την αριθμητική υπεροπλία του καθολικισμού, είναι ακόμη πιο οδυνηρές, αφού οδηγούν στην περαιτέρω απομείωση του πληρώματός της και την απίσχνανση του κύρους της. Τέλος, εξ αιτίας της κρίσεως, φθάσαμε στο σημείο η αναφορά κάποιου σήμερα για την πολιτική ή την τέχνη, ακόμη και τη θρησκεία, σε σχέση με την αλήθεια, να είναι μία απόπειρα απρόσφορη, ανόητη και σχεδόν ακατανόητη, μια γλώσσα ύποπτη και ανησυχητική, αφού πυροβολεί κατά των παγιωμένων απόψεων του ευτροφισμού και της καλοζωίας.

Ακόμη και η θρησκεία μοιάζει αδιάφορη για την προτεραιότητα της αλήθειας, μεταποιημένη η ίδια σε συμβατικό κρατικό θεσμό, οργανωμένο με ψυχρό ορθολογισμό, για την εξυπηρέτηση των θρησκευτικών αναγκών του λαού. Σε κρίσιμο λοιπόν σταυροδρόμι, συγκαλείται η παρούσα Συνέλευσή μας. Τι δέον γενέσθαι;

Κάποιοι, υπό καθεστώς αναμφισβήτητα ηπιότερων συνθηκών, μίλησαν για την ανάγκη μιας νέας θρησκευτικής πίστης, που θα μπορούσε να ανασυντάξει την ανθρωπότητα. Αυτής της απόψεως είναι ο Καρλ Γιουνγκ, ενώ

άλλοι, όπως ο Καρλ Γιάσπερς, ζήτησαν από την ανθρωπότητα απλώς και μόνο να λογικευθεί. Κάποιοι άλλοι επισημαίνουν ότι οι κοινωνίες, όπως άλλωστε και τα άτομα, συνειρίζονται μόνο με την καταστροφή, μόνο που αυτή πρέπει να είναι ριζική. Κάποιοι άλλοι τέλος, θυμήθηκαν τον αρχαίο Έλληνα φιλόσοφο Αριστοτέλη, ο οποίος δίδασκε πως η αρετή βρίσκεται ανάμεσα στην υπερβολή και την έλλειψη, στον δρόμο της μεσότητας.

Δεν επεδίωκε ο Αριστοτέλης τόσο, όπως ο Πλάτων, να προσεγγίσει τα ιδανικά που πλανιόνταν ως σκιές, στο σπήλαιο που περιέγραφαν οι πλατωνικοί διάλογοι, αλλά ζητούσε ο Αριστοτέλης περισσότερο την ισορροπία ανάμεσα σε αντίθετα ιδανικά, σε αντίθετες επιδιώξεις. Έχουν μεγάλη δόση αλήθειας και ορθότητας, καθώς και περισσή αξία, όλες αυτές οι δοξασίες. Αλλά ο λόγος του Νίτσε εξακολουθεί ακόμη να ηχεί, μυστικός, καταλυτικός και δραματικά επίκαιρος.

Αυτό που είναι νέο, είπε ο Νίτσε, στην παρούσα κατάστασή μας, είναι η πεποίθηση που καμία εποχή δεν την είχε μέχρι τώρα, πως δεν κατέχουμε την αλήθεια. Το κυρίαρχο όμως είναι να καταστήσουμε επίκεντρο των προσπαθειών μας τον κάθε άνθρωπο. Προς αυτή την ανθρωποκεντρική θεώρηση και προσέγγιση, μπορεί και πρέπει να συμβάλλει δραστικά και η Γ.Σ. μας, την οποία με δέος και εξαιρετική τιμή χαιρετίζω, και πάλι με αυτή την παρθενική ομιλία μου, που περιλαμβάνει θησαύρισμα διαφόρων απόψεων, αλλά και παράθεση προσωπικών μου ερεθισμών και βιωμάτων.

Όλα αυτά που συντόμως παρέθεσα, εκπέμπουν μία ακτινοβολία, που θα μπορούσα να την ονομάσω αλαμπή, δηλαδή που στερείται λάμψεως. Στερείται λάμψεως διότι δεν φαίνεται καινούργια, αφού μας ξαναφέρει στα αιώνια, δεν φαίνεται επαναστατική, γιατί δεν γκρεμίζει αλλά οικοδομεί, δεν φαίνεται βαθιά, γιατί το βάθος της τραβάει πέρα από το βεληνεκές της όρασης του κοινού νου. Ο Θεός ας φωτίσει τις σκέψεις μας και ας οδηγήσει τα βήματά μας προς τον δρόμο του καλού και του αγαθού. Ας είναι η δική μας πεπερασμένη δυνατότητα, ελάχιστη συμβολή στο δύσκολο τούτο εγχείρημα για το κοινό καλό. Ευχαριστώ.

S. ΡΟΡΟΒ: Σας ευχαριστώ κ. Γενικέ Γραμματέα. Και τώρα, επιτρέψτε μου να δώσω τον λόγο στον κ. Παυλίδη.

A. ΠΑΥΛΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα πρότεινα να λάβει τον λόγο κάποιος από άλλη αντιπροσωπεία, για να μη μονοπωλούμε. Κάποιος άλλος και μετέπειτα εγώ.

S. ΡΟΡΟΒ: Τότε, δίνω τον λόγο στον κ. Aleksander Čotrić, από την Σερβική Δημοκρατία.

A. ČOTRIC: Αξιότιμε κ. Πρόεδρε, αξιότιμε κύριε πρώην Γενικέ, αξιότιμε κύριε νυν Γενικέ, αξιότιμοι συνάδελφοι,

Με μεγάλη ικανοποίηση και χαρά, ο συνάδελφος κ. Mihajlović, και εγώ, εκπρόσωποι του Κοινοβουλίου της Σερβίας στην Δ.Σ.Ο., σας καλωσορίζουμε στην Σερβία και σας ευχόμεθα καλή διαμονή στην πρωτεύουσα, το Βελιγράδι. Η πόλη αυτή είναι αφιερωμένη στην Θεομήτορα από το 1403. Δύο εκατομμύρια κατοίκους έχει το Βελιγράδι, 8 εκατ. η Σερβία, θα είναι ιδιαίτερα ευχάριστο να αισθάνεστε σαν στο σπίτι σας, ανάμεσα σε συγγενείς σας, από πνευματικής και θρησκευτικής απόψεως, είστε οι εγγύτεροι σ' εμάς.

Χαιρόμεθα ιδιαίτερος που ευρισκόμεθα εδώ, στην πρωτεύουσά μας, η οποία αυτές τις ημέρες είναι το κέντρο τριών σημαντικών γεγονότων. Είναι η Ολομέλειά μας, η οποία ταυτοχρόνως διεξάγεται με την συνάντηση των Σέρβων όλου του κόσμου, καθώς επίσης και η Πανεπιστημιάς, η συνέλευση δηλαδή φοιτητών από όλο τον κόσμο.

Ως προς την έκταση, η Σερβία είναι μία μικρή χώρα, όπως και ως προς τον πληθυσμό είναι επίσης μικρός ο λαός μας. Κατά το παρελθόν όμως, η χώρα μας, ο λαός μας, διαδραμάτισαν πολύ σημαντικό ρόλο στο κοινωνικό γίνεσθαι και είμεθα υπερήφανοι, διότι είμεθα χριστιανοί πρωτίστως, είμεθα Ορθόδοξοι, διότι αυτό είναι η ουσία της ταυτότητάς μας.

Όπως βλέπετε εδώ, στο έμβλημά μας, στην σημαία μας, έχουμε έναν λευκό αετό, δικέφαλο αετό. Η μία κεφαλή πρεσβεύει την πολιτεία, η δεύτερη την εκκλησία. Και εμείς στην ιστορία μας, επί 300 χρόνια δεν είχαμε κράτος, ήμασταν υπό τουρκική κατοχή. Δεν είχαμε κανέναν κρατικό θεσμό, εκτός του

εκκλησιαστικού. Χάρη όμως στην Σερβική Ορθόδοξη Εκκλησία, παραμείναμε και επιβιώσαμε ως λαός, και παραμείναμε Ορθόδοξοι, παραμείναμε Σέρβοι.

Λόγω της θρησκείας μας γίναμε στόχος των κατακτητών, γίναμε θύματα γενοκτονίας. Θέλω να επισημάνω ότι οι Ουστάσι της Κροατίας, από το 1941 μέχρι το 1945 του παρελθόντος αιώνας, στο δήθεν ανεξάρτητο κράτος τους, εξόντωσαν ένα εκατ. ορθοδόξους Σέρβους, αθώα παιδιά, γέροντες, γυναίκες, άντρες μόνο με το επιχείρημα ότι ήταν Σέρβοι και Ορθόδοξοι. Σε ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης, στο Γιάσσενοβατς, είχαμε μάρτυρες 700.000 ανθρώπους.

Επιτρέψτε μου να σας υπομνήσω ότι ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος το 1914, ξεκίνησε ακριβώς με την επίθεση της Αυστροουγγαρίας εναντίον της Σερβίας. Και στην άμυνά μας συμμετείχε η Τσαρική Ρωσία, η απελευθέρωση της Σερβίας το 1918 επετεύχθη λόγω της βοήθειας του φιλικού Ελληνικού λαού και της Κυβερνήσεως της Ελλάδος, που βοήθησε και πάνω από 2 χρόνια βρίσκονταν στην επικράτεια της Ελλάδος ο Σερβικός στρατός και ο βασιλιάς. Μετά την επανάκτηση των δυνάμεων, αυτός ο στρατός απελευθέρωσε τη Σερβία.

Θέλω να υπομνήσω τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, την επίθεση της Χιτλερικής Γερμανίας εναντίον της Σοβιετικής Ενώσεως, τον Απρίλιο του 1941 επιτέθηκε στην Σερβία, στην Γιουγκοσλαβία, για δύο μήνες καθυστέρησε η επίθεση στην Σοβιετική Ένωση και 22 Ιουνίου που ξεκίνησε η επίθεση στην Σοβιετική Ένωση, λόγω όμως του γεγονότος ότι η Γιουγκοσλαβία ανθίστατο στον Χίτλερ, δεν κατάφεραν τελικά να επισπεύσουν την επιδρομή τους και να κατακτήσουν την Μόσχα.

Το 1944-45 με την μεγάλη βοήθεια και τις μεγάλες θυσίες του Ερυθρού Στρατού, και είμεθα ευγνώμονες στον Ρωσικό λαό και στους υπόλοιπους λαούς της τέως Σοβιετικής Ενώσεως, απελευθερώθηκε η χώρα μας. Και σήμερα, όταν μερικά διεθνή κέντρα επιθυμούν να μας αποσπάσουν και το Κόσσοβο και το Μετόχι, αυτό το λίκνο του εδάφους μας, αναφέρομαι στο Κόσσοβο και το Μετόχι, η επίσημος ονομασία αυτής της νοτίου επαρχίας της

Σερβίας. Μετόχια είναι ελληνική ονομασία, που αναφέρεται στην ιδιοκτησία, την περιουσία των μοναστηρίων.

Έχουμε εκατοντάδες ορθοδόξους ναούς και μοναστήρια και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο είναι ιδιαίτερα σημαντικό να το επισημάνουμε αυτό. Όταν μερικά κέντρα λοιπόν, διεθνή κέντρα, επιθυμούν να μας αποσπάσουν και αυτά τα εδάφη, η Ρωσία, η Ελλάδα, η Ρουμανία, η Κύπρος, και άλλες ορθόδοξες χώρες, ανθίστανται και δεν επιτρέπουν αυτό το ψευδοκράτος να εγκριθεί από τους διεθνείς οργανισμούς πρωτίστως από τον ΟΗΕ.

Υπόμνησα όλα αυτά τα ιστορικά γεγονότα, δεδομένου ότι εδώ στα Βαλκάνια, συχνά προσκρούουμε σε σκληρές προκλήσεις. Ακούσαμε ήδη, επιτύχαμε λύσεις χάρη στους φίλους και συμμάχους μας στο παρελθόν. Η Σερβία είναι μία γέφυρα μεταξύ Ευρώπης και Ασίας. Μεταξύ Αδριατικής και Δουνάβεως, μεταξύ Βαλκανικών χωρών και Ρωσίας. Βρισκόμαστε σε μεγάλους διαύλους και πράγματι, σε κάθε θύελλα διάφοροι στρατοί κινούνταν βάσει αυτής της οδού, που βρίσκεται ακριβώς στην έδρα μας, γι' αυτό και έχουμε πολλές ανθρώπινες απώλειες.

Πρώτη φορά στην ιστορία, χάρη στο σχέδιο της Ενωμένης Ευρώπης, μπορούμε να αντλήσουμε κάποια οφέλη, λόγω αυτών των διόδων, των διαύλων. Βρισκόμαστε στον Δούναβη, έναν ποταμό που ενώνει 20 χώρες τις Ευρώπης, ενώνει με τον Εύξεινο Πόντο, με την Μεσόγειο, με τον Ατλαντικό. Η Ε.Ε. παίζει τον ρόλο ενός παγκόσμιου γίγαντα. Εκτός των ΗΠΑ, η Ρωσία ενισχύεται και ξαναγίνεται υπερδύναμη, η Κίνα, η Ινδία και η Βραζιλία καταλαμβάνουν τις παγκόσμιες αγορές και μόνο η Ε.Ε. μπορεί να διαδραματίσει έναν σημαντικό ρόλο σ' αυτό το παγκόσμιο χωριό.

Και παρά τη διαβεβαίωση ότι το κεφάλαιο και οι επενδύσεις δρουν ανεξαρτήτως φυλών, θρησκειών, λαών, πολιτισμών, ωστόσο αυτό δεν ισχύει. Υπάρχει επιθυμία συνεργασίας μεταξύ των χωρών μας. Επιθυμούμε να είναι παραπάνω αυτές οι δυνατότητες. Προϋπόθεση είναι οι καλές πολιτικές σχέσεις και αυτό αφορά και την συνάντησή μας, εδώ στην Δ.Σ.Ο. Για εμάς, για το κράτος μας, είναι πολύ σημαντικό να έχουμε καλές σχέσεις με το κάθε κράτος, το οποίο εσείς, αξιότιμοι συνάδελφοι, εκπροσωπείτε. Διότι είμεθα πεπεισμένοι

ότι εσείς όλο και πιο πολύ θα υποστηρίζετε τις φιλικές σχέσεις μεταξύ των Κοινοβουλίων και μεταξύ των κρατών μας.

Στην Σερβία λέμε ότι ό,τι δεν μας σκοτώνει, μας κάνει πιο δυνατούς. Λέμε επίσης, ότι μηδέν κακόν αμιγές καλού και ως εκ τούτου, η κρίση αυτή η οποία μας θίγει από υλικής απόψεως, οδηγεί σε οτιδήποτε οδηγεί οποιαδήποτε άλλη κρίση. Διότι η κρίση απαιτεί πνευματική αλληλεγγύη, θρησκευτικότητα και εδώ ειδικό ρόλο έχουν να διαδραματίσουν οι εκκλησίες μας, οι οποίες συγκεντρώνουν και προσφέρουν βοήθεια προς τους φτωχούς, διδάσκουν την αγάπη, την ανεκτικότητα, και αφομοιώνουν ό,τι καλύτερο έχει ο άνθρωπος.

Η Ορθόδοξος Εκκλησία της Σερβίας, έχει μεγάλο κύρος. Βάσει όλων των ερευνών που διεξάγονται τα τελευταία χρόνια, απ' όλους τους θεσμούς της χώρας, η Εκκλησία χαίρει του υψηλότερου σεβασμού στον πληθυσμό μας, γεγονός που σημαίνει ότι υπερβαίνει σε κύρος την δικαστική εξουσία, το Κοινοβούλιο, τα κόμματα. Βάσει ερευνών που έγιναν πριν από μερικές ημέρες, καταδεικνύεται ότι η Εκκλησία έχει 10 φορές παραπάνω επιρροή από το Κοινοβούλιο της Σερβίας. Αυτό είναι μία καλή πληροφορία για την Εκκλησία, κακή πληροφορία όμως για εμάς, τους Βουλευτές.

Ακριβώς γι' αυτό, αξιώνουμε από την Εκκλησία σοβαρές απαντήσεις στα σημαντικότερα προβλήματα, για το τι μέλλει γενέσθαι. Και ταυτοχρόνως, ανταλλάσσοντας εμπειρίες, με όλες τις χώρες, εκπρόσωποι των οποίων παρευρίσκονται εδώ, διασφαλίζουμε την δυνατότητα διευθέτησης των προβλημάτων, που προκαλούνται από την παγκόσμια κρίση και σε άλλες χώρες, οι οποίες δεν διαθέτουν τέτοια εμπειρία.

Και τέλος, ένας από τους καλύτερους Σέρβους συγγραφείς, ο Τσεγκάνσκι, ο οποίος αναγκάστηκε να μεταναστεύσει λόγω του κομμουνιστικού καθεστώτος στην Γιουγκοσλαβία, ζούσε στην Αγγλία, έγραψε λοιπόν ένα διήγημα Ευρωπαϊκής διάστασης, που έχει μεταφραστεί σε πολλές ευρωπαϊκές γλώσσες, για τους Σέρβους οι οποίοι περιπλανώνται στην Ευρώπη ως πρόσφυγες, μέχρι που βρήκαν τελικά ένα σπίτι στην Ρωσία. Έγραψε λοιπόν ότι οι δεκάδες χιλιάδες Σέρβοι αυτού του τύπου, είχαν μία μόνο ελπίδα. Την

γλυκιά Ορθοδοξία! Και αυτή η ελπίδα, μας κρατά μέχρι τώρα. Ευχαριστώ για την προσοχή σας.

S. POPOV: Ευχαριστώ κ. Čotrić. Και τώρα, ευχαρίστως θα δώσουμε τον λόγο στον κ. Άγγελο Βότση, εκπρόσωπο της Κύπρου.

A. ΒΟΤΣΗ: Θα ήθελα κατ' αρχήν να ευχαριστήσω τους Συναδέλφους από το Σερβικό Κοινοβούλιο, για την υποδοχή που μας επιφύλαξαν, και να υπενθυμίσω την σημασία της διεξαγωγής της 16^{ης} Γενικής Συνέλευσης στην Σερβία, της οποίας ο Ορθόδοξος πληθυσμός υφίσταται μία επιπλέον δοκιμασία, ένεκα της βίαιης απόσχισης της περιοχής του Κοσσυφοπεδίου.

Εδώ, επειδή τυχαίνει να μιλώ ακριβώς μετά από τον φίλο από την Σερβία, θα ήθελα να του μεταφέρω το μήνυμα, ότι η δική μας χώρα, η μικρή Κύπρος, η οποία από το 1974 είναι υπό ένα μεγάλο ποσοστό της, 40% υπό την κατοχή της Τουρκίας, και η μικρή Κύπρος η οποία αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα που μοιάζουν με τα δικά σας προβλήματα, είναι και θα εξακολουθήσει να είναι, ένας βασικός συμπαράστατης στον αγώνα του Σερβικού λαού, τον οποίο διεξάγετε όλα αυτά τα χρόνια. Έναν αγώνα τον οποίο στο παρελθόν, ο Κυπριακός λαός στήριξε και θα συνεχίσει να στηρίζει. Και στην συνέχεια και ο κ. Χριστοφόρου και ο κ. Βαρνάβα, στις παρεμβάσεις τους και στο ψήφισμα για το ειδικό αυτό θέμα που έχουμε για το Κόσσοβο, θα καταγράψουν αυτή την συμπαράσταση και ενίσχυση στον αγώνα σας.

Κατά το διεθνές συνέδριο της Δ.Σ.Ο. που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Μάιο στην Εύβοια, με ευθύνη του κ. Zatulin, Προέδρου της Επιτροπής Διεθνούς Πολιτικής, η συνέλευση ορθά αποφάνθηκε ότι η κρίση του παγκόσμιου αξιακού συστήματος και η παγκόσμια οικονομική κρίση, είναι μεταξύ τους άρρηκτα συνδεδεμένες, είναι για την ακρίβεια η δεύτερη συνεπακόλουθο της πρώτης.

Η κρίση των αξιών στις οποίες βασίζονται οι κοινωνίες, επήλθε κυρίως με την θεοποίηση του χρήματος, στα πλαίσια ενός οικονομικού συστήματος του οποίου βασικές συνισταμένες είναι η μαζική παραγωγή, η μαζική κατανάλωση σε μία ασύδοτη επιδίωξη της μεγιστοποίησης του κέρδους,

θυματοποιώντας τον άνθρωπο σε όλα τα στάδια λειτουργίας αυτού του συστήματος.

Η οικονομική κρίση που πλήττει σήμερα ολόκληρο τον πλανήτη, αποτελεί την απτή απόδειξη της αποτυχίας αυτού του συστήματος, το οποίο θέτει ως προτεραιότητα όχι τον άνθρωπο, αλλά το κέρδος, παραγνωρίζοντας τις πανανθρώπινες ηθικές αξίες που προστατεύουν την ανθρωπότητα από την βιαιότητα που γεννά η απληστία, η ματαιοδοξία και ο τυχοδιωκτισμός. Το καπιταλιστικό σύστημα, βεβαίως, δεν αποτελεί το μοναδικό παράδειγμα συστήματος που αποτυγχάνει, λόγω της υποτίμησης της σημασίας του ανθρώπου και των ηθικών αξιών. Άλλα ακραία συστήματα, όπως ο απόλυτος κρατισμός στην πρακτική εφαρμογή των θεωριών του κομμουνισμού, που υποβάθμισαν την σημασία των πνευματικών και συναισθηματικών αναγκών, καθώς και της ηθικής ολοκλήρωσης των ανθρώπων, αποδείχθηκαν εξ ίσου λανθασμένα.

Επιτυχημένο μπορεί να χαρακτηριστεί μόνο ένα σύστημα, που προσφέρει στους πολίτες, στους ανθρώπους που το αποτελούν, συνθήκες ειρήνης, ευημερίας, κοινωνικής δικαιοσύνης και ασφάλειας. Η Ορθόδοξη Χριστιανική Πίστη είναι ίσως το μοναδικό σύνολο αξιών, που αν εφαρμοστεί στην καθημερινή ζωή με όραμα, έχει τις δυνατότητες να δημιουργήσει και να διασφαλίσει πολλές από αυτές τις συνθήκες. Και αυτό γιατί η Ορθοδοξία αρθρώνει λόγο μεστό, και κατά την διδασκαλία της και πρακτική της, δίνει έμφαση στην αγάπη για τον άνθρωπο, στον σεβασμό και στην δικαιοσύνη. Θέτει ως προτεραιότητα τις πνευματικές και όχι τις υλικές αξίες, δίνει λύσεις στα ψυχοπνευματικά αλλά και κοινωνικά προβλήματα του ατόμου και προσφέρει ευγενή ιδανικά, δίνοντας νόημα και σκοπό στις ζωές των ανθρώπων.

Η Δ.Σ.Ο. καλείται σήμερα να συμβάλει έμπρακτα στην απάμβλυνση των προβλημάτων που προέκυψαν από την οικονομική κρίση, που πλήττει πρώτα απ' όλα τον απλό άνθρωπο. Η Συνέλευση, επομένως, θα πρέπει έχοντας ως πυξίδα την Ορθόδοξη ηθική διδασκαλία και παράδοση, και αξιοποιώντας την κοινοβουλευτική της δύναμη, να αναλάβει το έργο της προώθησης

πολιτικών, που να στοχεύουν στην ανακούφιση των οικονομικά ευάλωτων ομάδων της κοινωνίας, καθώς και στην λήψη μέτρων στήριξης της απασχόλησης, της αλληλεγγύης και της κοινωνικής συνοχής.

Σε συνθήκες οικονομικής κρίσης, συνέπεια της αχαλίνωτης επιδίωξης του κέρδους, αναδεικνύεται η σημασία διεύρυνσης του κοινωνικού κράτους, επέκτασης του δικτύου κοινωνικής προστασίας και βελτίωσης του επιπέδου λειτουργίας του ρυθμιστικού πλαισίου της εργασίας, στην προσπάθεια ελαχιστοποίησης των επιπτώσεων στον απλό άνθρωπο. Με άλλα λόγια, εμείς οι Βουλευτές, μέλη της Δ.Σ.Ο., έχουμε ηθικό καθήκον και πολιτική ευθύνη να αγωνιστούμε, τόσο σε εθνικό επίπεδο, όσο και σε διεθνές επίπεδο, μέσω και της Συνέλευσης, προς άσκηση επιρροής για την εφαρμογή τέτοιων πολιτικών, που να διέπονται από μια φιλοσοφία κοινωνικής ευαισθησίας, δημιουργώντας μία πιο δίκαιη κοινωνία, όπως υπαγορεύουν οι ρίζες και οι διαχρονικές ηθικές αρχές της Ορθοδοξίας.

Η Ορθοδοξία ως φιλοσοφία και σύνολο αξιών, με εφαρμογή στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων, έχει τις δυνατότητες να αποτελέσει εκ νέου το θεμέλιο για μία δίκαιη κοινωνία, η οποία θέτει στο επίκεντρό της τον άνθρωπο, και η οποία επομένως, θα προστατεύσει τον άνθρωπο από φαινόμενα όπως η παγκόσμια οικονομική κρίση, με την προϋπόθεση ότι η φιλοσοφία της Ορθόδοξης Χριστιανικής Πίστεως θα μετατραπεί από απλή διακήρυξη σε πολιτική δράση. Σας ευχαριστώ.

S. ΡΟΡΟΒ: Σας ευχαριστούμε για την πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία σας. Και τώρα, με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση, δίνω τον λόγο στον κ. Παυλίδη.

A. ΠΑΥΛΙΔΗΣ: Ευχαριστώ κ. Πρόεδρε. Η βάση της συζητήσεώς μας είναι οι εισηγήσεις του καθηγητού του κ. Ζαχαρόπουλου και του Συμβούλου μας, του καθηγητού επίσης κ. Alexeev. Θέλω και τους δύο να τους συγχαρώ για τον τρόπο με τον οποίο παρουσίασαν το θέμα το κύριο της συνελεύσεώς μας και οι οποίοι μας έδωσαν και γραμμή επί της οποίας πρέπει να πορευθούμε εμείς οι πολιτικοί, ώστε σαν μέλη Κοινοβουλίων που στηρίζουμε κυβερνήσεις ή μετέχουμε σε κυβερνήσεις, να πάρουμε αποφάσεις που θα αμβλύνουν τις διαφορές μεταξύ των διαφόρων στρωμάτων των λαών μας, προκειμένου να

επιτύχουμε ό,τι έχει ιδιαιτέρως υπογραμμισθεί στο ψήφισμα που εκδόθηκε πέρυσι, στην Ρόδο, μετά τις εργασίες της παρόμοιας συναντήσεως, στην Γενική μας Συνέλευση.

Εκείνο το ψήφισμα, στο οποίο επιτρέψτε μου να αναφερθώ, έκανε ορισμένες διαπιστώσεις. Ότι η διεθνής κοινότητα υφίσταται τις συνέπειες της παγκοσμιοποίησης της οικονομίας, το ακούμε κάθε λίγο και λιγάκι, παγκοσμιοποίηση της οικονομίας. Εκείνο το ψήφισμα έκανε χρήση, κ. καθηγητά, του όρου κρίσις, όπως εσείς την περιγράψατε, αλλά μέσα από την δική μας πολιτική αντίληψη.

Λέει το ψήφισμα της Ρόδου: Η κρίση του παραδοσιακού αξιακού συστήματος, αποτελεί οδυνηρά βεβαιωμένη πραγματικότητα. Αυτή η κρίση, καταλήγει, οδήγησε και σε φαινόμενα εντυπωσιακής διαφοράς στην οικονομική κατάσταση μεταξύ κρατών, μεταξύ λαών και μεταξύ τμημάτων κοινωνίας του ίδιου κράτους.

Έλεγε το ψήφισμα: Οι θρησκείες, ως δυνάμεις διαμόρφωσης του αξιακού συστήματος της κάθε κοινωνίας, καλούνται να ανταποκριθούν στο αίτημα της αναδιαρθρώσεως του συστήματος.

Εμείς λοιπόν σήμερα, στο Βελιγράδι, απολαμβάνοντας την φιλοξενία του Σερβικού Κοινοβουλίου, πρέπει κάπου να καταλήξουμε, για να δώσουμε ένα σήμα στους συναδέλφους μας, που δεν είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι, με το πνεύμα να πάμε εγγύτερα σε ό,τι εσείς είπατε κ. Αντιπρόεδρε του Ελληνικού Κοινοβουλίου και επανέλαβαν και οι προλαλήσαντες και εκ μέρους του Κυπριακού Κοινοβουλίου, αλλά και εκ μέρους του Σερβικού, να πάμε εγγύτερα στον άνθρωπο.

Μετέχουν σε διεθνείς οργανισμούς, οι οποίοι έκαναν ανάλυση του πού οφείλεται αυτή η λεγομένη οικονομική κρίσις. Κύριοι συνάδελφοι, δεν έχω καταλάβει τίποτα από τις αναλύσεις αυτές. Ο καθένας διηγείται ό,τι νομίζει, δεν μπορεί να προσδιορίσει το αίτιο αυτής της οικονομικής κρίσεως, που ξεκίνησε από τις ΗΠΑ. Το χειρότερο δε, δεν μπορεί να προβλέψει μέχρι πού θα φτάσει. Και το ακόμη χειρότερο, ποια είναι η θεραπεία. Κανένας!

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Αναπτύξεως, EBRD Λονδίνου, σοφές κεφαλές, οικονομολόγοι, εφύγαμε τα μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, που μετείχαμε στην συνάντηση με την Διοίκηση, με σύγχυση μεγαλύτερη από εκείνη με την οποία φθάσαμε στο Λονδίνο. Σήμερα, Στρασβούργο, τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης, ανταλλάσσουν απόψεις επί της κρίσεως και πώς θα αντιμετωπιστεί.

Κύριε Πρόεδρε, πολλή φιλολογία, ώρες ατελείωτες, φάρμακο κανένας! Λυπούμαι που τα λέω αυτά. Σήμερα που μιλούμε, γίνεται στο Συμβούλιο της Ευρώπης θέμα «economic crisis», το έχουν μάθει και τα παιδάκια στο σχολείο κ. καθηγητά, «economic crisis»! Μία διαπίστωση έγινε μόνο, αναφερόμενος τώρα στο φαινόμενο που ανεδύθη στις ΗΠΑ. Έπαυσαν να λειτουργούν μηχανισμοί ελέγχου της οικονομίας. Έτσι αποχαλινώθηκε η απληστία και οδήγησε το σύστημα στο να ξεφύγει από το πλαίσιο μέσα στο οποίο κάποτε κάποιοι επιχείρησαν να του επιτρέψουν να αναπτυχθεί. Ελησμονήθη ότι το κέρδος δεν είναι θεμιτόν μόνο σαν οικονομική διαδικασία, αλλά είναι σαν μία προσπάθεια η οποία διαχέεται.

Δεν μπορώ να πω ποιο είναι το επόμενο βήμα, αλλά έχω να προτείνω στην Συνέλευσή μας, βασιζόμενος πάντοτε στο κείμενο που εμείς συντάξαμε στην Ρόδο, πιθανώς μέρος αυτού να το επαναλάβουμε και εδώ, ότι αναλαμβάνουμε αποστολή να μεταφέρουμε την αντίληψη την βασισμένη στην Ορθόδοξη Χριστιανοσύνη, και όχι μόνο σ' αυτήν, και άλλες θρησκείες την συμμερίζονται, αλλά μιλάμε τώρα εμείς σαν Χριστιανοί Ορθόδοξοι πολιτικοί, πρέπει να δούμε πώς κάποιο σύστημα ελέγχου, όχι καταναγκασμός, ένας έλεγχος, θα καθιερωθεί από τους σχεδιάζοντες την γενικότερη οικονομική ανάπτυξη, πώς το κέρδος θα διαχέεται, για να μη παρατηρούνται φαινόμενα που τα παιδιά μας θα τα ακούνε και δεν θα πιστεύουν. Ο Πρόεδρος της τάδε εταιρείας, πήρε δώρο σε έναν χρόνο 300 εκατ. δολάρια. Ποιος να το πιστέψει κύριοι συνάδελφοι, αν δεν το έχει ζήσει όπως το ζήσαμε εμείς; 300 εκατ. δολάρια, δηλαδή όσο χρειάζεται, κύριε Πρόεδρε, για να ζήσει ένα μικρό κράτος. Και δεν είναι ένα σύμπτωμα μόνο. Εξέλιπε ο έλεγχος, βάσει νόμων, βάσει αρχών, και κάποιες από τις αρχές είναι οι αρχές της Ορθοδοξίας.

Μήνυμα: Αναδιάρθρωση του συστήματος βάσει αρχών που επηρεάζονται και από την Ορθόδοξο Χριστιανοσύνη. Και κυρίως, ή παράλληλα, η υπογράμμιση όπως κάναμε στην Ρόδο, ότι υπάρχουν και πολιτικά ζητήματα που πρέπει να δούμε, μέσα σ' αυτό το περιβάλλον της κρίσεως, ως Χριστιανοί Ορθόδοξοι. Πολιτικοί είμεθα πάνω απ' όλα, πολιτικοί! Δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε τα συμβαίνοντα στην Μέση Ανατολή. Δεν μπορούμε!

Τοποθέτηση στο προηγούμενο ψήφισμα για το Κόσσοβο και τα συμβαίνοντα στα Βαλκάνια, για τα ισχύοντα στην Κύπρο, άποψή μου είναι πως πρέπει να τα επαναλάβουμε, ώστε εδραιωμένες οι θέσεις μας να γίνονται γνωστές και εκτός Συνελεύσεώς μας και έτσι να καταστεί δυνατόν να γίνει πεποίθηση ότι η Συνέλευσή μας αταλάντευτα προσηλωμένη στην εφαρμογή των αρχών του διεθνούς δικαίου και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θεωρεί ότι νομιμοποίηση μονομερών αποσχιστικών ενεργειών – Κόσσοβο δηλαδή – ευρίσκεται σε ευθεία σύγκρουση με τις αρχές μας. Παρόμοιο ισχύει για το Κυπριακό, όχι ακριβώς το ίδιο, και ότι επίσης, είναι ανάγκη να αντιμετωπιστεί το ταχύτερο δυνατόν η εξεύρεση λύσεως στη Μέση Ανατολή. Και όταν λέω Μέση Ανατολή, ουσία είναι το Παλαιστινιακό. Σύσταση κράτους, όπως τα δύο μέρη επιθυμούμε να αποφασίσουν, οι Ισραηλινοί και οι Παλαιστίνιοι.

Με αυτές τις σκέψεις κλείνω την παρέμβασή μου, η οποία μάλλον θα είναι και η τελευταία παρέμβαση, στην εξαιρετική συζήτηση που έχετε αναπτύξει. Ευχαριστώ που με ακούσατε.

S. ΡΟΡΟΒ: Σας ευχαριστώ κ. Παυλίδη. Και τώρα, θα ήθελα να δώσω τον λόγο στον κ. Konstantin Zatulin, ο οποίος είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Πολιτικής, ο οποίος με την εντολή της Διεθνούς Γραμματείας, τον Μάιο, προτού πραγματοποιηθεί η Συνέλευσή μας, διοργάνωσε ένα πολύ ενδιαφέρον συνέδριο στην Ελλάδα, με ένα παρεμφερές θέμα.

K. ZATULIN: Ευχαριστώ πολύ κ. Πρόεδρε. Πράγματι, στις 26/5 κατόπιν πρωτοβουλίας της Επιτροπής της Δ.Σ.Ο., επί ζητημάτων Διεθνούς πολιτικής και διεθνών σχέσεων, διεξήχθη Συνέδριο για την Ορθόδοξο κοινότητα και την

δοκιμασία της παγκοσμίου οικονομικής κρίσεως. Στο συνέδριο αυτό συμμετείχαν αρκετοί εκπρόσωποι της παγκόσμιας κοινότητας, είχαμε διανείμει προσκλήσεις προκαταρκτικώς, και νομίζω ότι η πλειονότητα των εθνικών αντιπροσωπειών είχε την δυνατότητα να λάβει μέρος. Δυστυχώς, δεν μπόρεσαν να έρθουν όλοι όσοι επιθυμούσαν. Ενδεχομένως και η οικονομική κρίση έπαιξε τον ρόλο της στις δυνατότητες που είχαμε. Πλην όμως, σ' αυτό το Συνέδριο έλαβαν μέρος Βουλευτές μέλη της Ολομελείας μας από: Κύπρο, Ελλάδα, Λευκορωσία, Ρωσία, Συρία. Είχαμε προσκεκλημένους και από την Ουκρανία.

Το Συνέδριο αυτό, βάσει τίτλου, ασχολήθηκε με το κεντρικό θέμα της παρούσας ολομελείας μας. Σταθήκαμε ιδιαίτερα σε ζητήματα που αφορούν την κατάσταση των οικονομιών των χωρών της Ορθοδοξίας και της επιδράσεως της κρίσεως. Αναφερθήκαμε στην συμβατότητα της Ορθοδοξίας με την οικονομία της αγοράς, και επιχειρήσαμε να προτείνουμε κάποιες νέες ιδέες, σχέδια, μορφές αλληλεπιδράσεως των Ορθοδόξων χωρών, σε συνθήκες οικονομικής κρίσεως.

Πράγματι, όπως επεσημάνθη κατά την διάρκεια των εργασιών του Συνεδρίου, οι χώρες μας ανήκουν σε διάφορες περιοχές και ηπείρους. Είναι διαρθρωμένες κατά διαφορετικό τρόπο, εντάσσονται σε ποικίλες συμμαχίες και συνασπισμούς πολιτικούς, οικονομικούς κλπ. Έχουμε όμως κάποια κοινά που μας ενώνουν. Είναι η Ορθοδοξία, είναι η πίστη μας. Και σε συνθήκες τόσο σοβαρής οικονομικής κρίσεως, οφείλουμε να θυμόμαστε αυτό το στοιχείο και να επιχειρήσουμε να συνεργαστούμε προς εξάλειψη των δραματικών επιπτώσεων.

Στη πορεία του Συνεδρίου δεν μπορέσαμε να βρούμε απαντήσεις σε όλα τα ζητήματα τα οποία γεννώνται από την κρίση και σε πλήρη βαθμό να ολοκληρώσουμε την απαρίθμηση των θεμάτων, είτε την διατύπωση εναλλακτικών οδών διεξόδου από αυτή την κρίση, καθώς επίσης και ολοκληρωμένων προτάσεων. Ορισμένες ομιλίες επ' αυτών των ζητημάτων υπήρξαν και μπορείτε να πληροφορηθείτε μέσω αυτών στο ενημερωτικό δελτίο της Δ.Σ.Ο., σε συνοπτική μορφή. Πλήρης δημοσίευση των πρακτικών

μας θα υπάρξει σε έντυπο μορφή και θα σας διαβιβαστεί μέσω της Διεθνούς Γραμματείας της Δ.Σ.Ο.

Θα επιθυμούσα να υπογραμμίσω, ότι φυσικά η οικονομική κρίση όπως διακηρύσσει και ο Πατριάρχης Κύριλλος, είναι μία μορφή κρίσεως επί των διαβημάτων και των πεπραγμένων των ανθρώπων. Και δεν συνέβη αυτό στις χώρες της Ορθοδόξου παραδόσεως, δεν γεννήθηκαν στις χώρες μας όλες αυτές οι γενεσιουργές αιτίες της θύελλας που εξαπολύθηκε εναντίον μας. Μπορούμε ωστόσο να δούμε πώς μπορούμε να συνεργαστούμε σε πνεύμα αλληλοβοήθειας, να στρέψουμε, να επισύρουμε την προσοχή των χωρών και των λαών μας στην αναγκαιότητα επανόδου των ορθοδόξων αξιών, μεταξύ άλλων και για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στην κρίση καλύτερα.

Είναι σημαντική η ιδέα του αυτοπεριορισμού. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να στρέψουμε την προσοχή μας στην ανάγκη λήψεως αποφάσεων για την συρρίκνωση του χάσματος μεταξύ πλουσίων και πτωχών. Για την δικαιοσύνη των μέτρων διεξόδου από την κρίση, ούτως ώστε πρωτίστως να εδράζονται στους έχοντες, στα στρώματα του πληθυσμού που έχουν πόρους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, αυτοί που είναι πλουσιότεροι, εκείνοι οι οποίοι έχουν περισσότερες δυνατότητες, οφείλουν να καταβάλουν περισσότερες προσπάθειες, ούτως ώστε να στηριχτούν οι άνθρωποι που είναι ασθενέστεροι και πτωχότεροι στις ίδιες τους τις χώρες.

Και με την σειρά τους οι χώρες οι οποίες είναι πιο εύπορες, που διαθέτουν περισσότερες δυνατότητες, οφείλουν επίσης να στρέψουν την προσοχή τους στις οικονομίες των χωρών εκείνων οι οποίες έχουν χαμηλότερο επίπεδο ευημερίας.

Θα ήθελα να επισημάνω ότι η Ρωσική Ομοσπονδία καταβάλει ορισμένες προσπάθειες στα πλαίσια της Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Κρατών, έχει δημιουργηθεί ένα ίδρυμα με πόρους 10 δις δολάρια, το οποίο έχει ως σκοπό να βοηθήσει τις εθνικές οικονομίες των εν λόγω χωρών, να αναπληρώσουν τις απώλειες που συνδέονται με την οικονομική κρίση. Τα $\frac{3}{4}$ αυτών των πόρων προέρχονται από την Ρωσική Ομοσπονδία.

Υπάρχουν και άλλες προσπάθειες. Δυστυχώς, παραμένουν ανεπαρκείς όλες αυτές οι προσπάθειες, και ο ρόλος της Δ.Σ.Ο. ως καταξιωμένου οργάνου, τουλάχιστον για το Σώμα των Βουλευτών, οφείλει να υπογραμμίζεται. Εμείς οι ίδιοι, ως Βουλευτές των χωρών μας, πρέπει να δίνουμε το παράδειγμα σ' αυτή την περίοδο.

Δεν θα συνεχίσω να αφηγούμαι τα πεπραγμένα του Συνεδρίου. Φρονώ ότι υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι συμμετείχαν σ' αυτό το συνέδριο, πολλοί έχουν σαφή αντίληψη των πλεονεκτημάτων αλλά και των ανεπαρκειών αυτού του εγχειρήματος. Προσπαθήσαμε να μην καταφέρουμε σοβαρά πλήγματα στον προϋπολογισμό της Δ.Σ.Ο., προσελκύσαμε πόρους που μας επέτρεψαν να διεξαχθεί αυτό το Συνέδριο και προτιθέμεθα να το πράξουμε και στο εξής αυτό, στο μέτρο του δυνατού.

Θα ήθελα, ολοκληρώνοντας την παρέμβασή μου σ' αυτό το θέμα, να αναφερθώ και επί ενός άλλου ζητήματος, το οποίο αδιαμφισβήτητα δεν μπορεί να αγνοηθεί στην πορεία αυτής της ετήσιας Διακοινοβουλευτικής μας Συνελεύσεως. Ευρισκόμεθα στην επικράτεια της Σερβίας, ακούσατε την ομιλία του Βουλευτού από την Σερβία, του αξιότιμου συναδέλφου μας. Ήθελα να επισημάνω ότι διεξάγεται αυτή η συνέλευσή μας κατά την επέτειο των 10 ετών του πολέμου του ΝΑΤΟ εναντίον της Γιουγκοσλαβίας, ως αποτέλεσμα του οποίου είχαμε την διάλυση του κράτους της Γιουγκοσλαβίας και στην σύγχρονη φάση, την προσπάθεια απόσπασης – εκ των πραγμάτων έχει διεξαχθεί ήδη – μίας επαρχίας της Σερβίας, του Κοσσόβου και Μετοχίου, από την Σερβία.

Στις 24/3 του 1999 ακριβώς γι' αυτόν τον λόγο άρχισε αυτός ο πόλεμος. Για πολλούς από μας που τότε βιώσαμε την κατάσταση αυτή, διαμαρτυρόμεθα για τα πεπραγμένα, για τα αεροσκάφη τα οποία κατευθύνονταν για να βομβαρδίσουν την Γιουγκοσλαβία και που όμως εξακολουθούν να πετούν και εξακολουθούν να βομβαρδίζουν, αυτή είναι η αίσθηση που δημιουργείται. Δυστυχώς, η παγκόσμια κοινότητα εν συνόλω, δεν άντλησε μόνο σημαίνοντα πορίσματα από αυτή την τραγική εμπειρία ενός πολέμου στο κέντρο της

Ευρώπης, εναντίον ενός ανεξάρτητου κράτους, εκ μέρους ενός οργανισμού που εμπεριέχει, περιλαμβάνει, και άλλα ανεξάρτητα κράτη.

Θα ήθελα λοιπόν να επισύρω την προσοχή σας, ότι είναι καθήκον μας εν τωιαύτη περιπτώσει, η υιοθέτηση ενός εγγράφου, το οποίο θα πρέπει να προσδιορίζει την θέση μας ως Δ.Σ.Ο. από την άποψη της υποστηρίξεως των Ορθόδοξων Χριστιανών στο Κόσσοβο και Μετόχι. Να υποστηρίζει την εδαφική ακεραιότητα της Σερβίας.

Θα επιθυμούσα φυσικά να επισύρω την προσοχή σας, όλοι το κατανοούμε, νομίζω ότι όλοι εκπροσωπούμε τα εθνικά Κοινοβούλια χωρών που σε διάφορους βαθμούς είχαν εμπλακεί σ' αυτή την ιστορία, και χώρες οι οποίες επισήμως έλαβαν μέρος και στην συνέχεια αναγνώρισαν λίγο αργότερα την ανεξαρτησία του Κοσσόβου από την Σερβία κατά τον χρόνο εκείνο, οι οποίες συνδέονται με τον στρατιωτικό εκείνο συνασπισμό που διεξήγαγε τις επιχειρήσεις, χωρίς να συμμετέχουν άμεσα. Αλλά και χώρες οι οποίες δεν είναι μέλη του Βορειοατλαντικού Συμφώνου, και ως εκ τούτου δεν είχαν κάποιες δεσμεύσεις ενώπιον αυτού του Συμφώνου.

Θα ήθελα να επισημάνω λοιπόν, ότι όπως και με την κρίση, το πρόβλημα του Κοσσόβου και Μετοχίου, θα πρέπει να συνενώνει τους Βουλευτές από τις Ορθόδοξες χώρες, διότι εδώ γίνεται λόγος για τιμωρία της Ορθοδοξίας. Για την τιμωρία μιας Ορθόδοξου χώρας, της Σερβίας, ξεκινώντας από εντελώς διαφορετικούς σκοπούς και θέσεις, που δεν θα ήθελα να εξηγήσω, αν και θα μπορούσα να το κάνω τώρα.

Προσκρούομε λοιπόν σε μία εκ των πραγμάτων πολιτισμική και θρησκευτική γενοκτονία στο Κόσσοβο, όπου καταστρέφονται ενώπιον των διεθνών παρατηρητών και ενώπιον ειρηνευτικών δυνάμεων, καταστρέφονται ιεροί τόποι της Ορθοδοξίας. Το Κοινοβούλιο της Ρωσικής Ομοσπονδίας, η κρατική Δούμα, επανειλημμένως εξέφρασε την θέση της επ' αυτού του ζητήματος. Τελευταία το έπραξε εξ αφορμής της 10ετίας από της ενάρξεως της πολεμικής επιθέσεως του ΝΑΤΟ εναντίον της Γιουγκοσλαβίας. Ουδέποτε θα αναγνωρίσουμε την επίθεση του ΝΑΤΟ – και αναφέρομαι εδώ στην θέση της Ρωσικής Ομοσπονδίας – που ήταν ένας τρόπος ποινής κατά της Σερβίας για

υπαρκτά και ανύπαρκτα ανομήματα. Νομίζω ότι η Ρωσική Κυβέρνηση δεν πρόκειται να αναγνωρίσει την αυτονομία του Κοσσόβου.

Και θα ήθελα να πω ότι κάθε προσπάθεια επιφανειακών συσχετισμών μεταξύ της θέσης μας επί του Κοσσόβου και της θέσης μας για την αναγνώριση της Νοτίου Οσετίας και της Αμπχαζίας δεν αντέχουν την παραμικρή κριτική. Η αναγνώριση του Κοσσόβου από μια σειρά δυτικών χωρών, προήλθε μετά από μία παρατεταμένη περίοδο απώλειας της κυριαρχίας της Σερβίας επί του Κοσσόβου και μίας πλήρους εκμηδένισης αυτών των δικαιωμάτων, από ένα εκστρατευτικά σώμα του ΝΑΤΟ. Γι' αυτό άλλωστε, αρνηθήκαμε να συμμετάσχουμε σ' αυτό το εκστρατευτικό σώμα, γιατί την ηγεσία αυτών των δυνάμεων ουδόλως την απασχολεί η εκπλήρωση των υποχρεώσεων της εδαφικής ακεραιότητας της Σερβίας, όπως εκφράστηκαν στην γνωστή απόφαση του ΟΗΕ.

Στην Αμπχαζία και στη Νότια Οσετία, που εδώ και μιάμιση δεκαετία είχαν αποσπαστεί από την Γεωργία, μέχρι τον Αύγουστο του παρελθόντος έτους, δεν δίναμε την συγκατάθεσή μας να τις αναγνωρίσουμε ως ανεξάρτητες. Αναγκαστήκαμε να το πράξουμε αυτό, μετά την πολεμική επίθεση την οποία εξαπέλυσε η Γεωργία εναντίον της νοτίου Οσετίας.

Τίθεται λοιπόν το ερώτημα. Η αναγνώριση του Κοσσόβου έγινε σε συνθήκες πολεμικής επιθέσεως της Σερβίας εναντίον του Κοσσόβου; Ή μήπως μαζικών βομβαρδισμών καταγιστικών πυρών στην Πρίστινα, έγινε άραγε εκ μέρους των ενόπλων δυνάμεων της Σερβίας; Υπήρξαν άραγε κάποια γνωρίσματα προετοιμασίας επιθέσεως εκ μέρους της Σερβίας, εναντίον του Κοσσόβου, για να υποχρεωθεί ο πληθυσμός αυτής της επαρχίας να υποταχθεί, το 2008; Το 2007 δεν υπάρχει κανένα τέτοιο στοιχείο, κανένα τέτοιο γεγονός.

Δεν θα επιθυμούσα να εμβαθύνω στις λεπτομέρειες αυτής της συζητήσεως. Νομίζω ότι η απόφαση που προτείνεται από την Σερβική αντιπροσωπεία, οφείλει να συζητηθεί και να εγκριθεί μαζί με την βασική απόφαση της Ολομελείας μας. Ενδεχομένως θα πρέπει να γίνει πιο σύντομη, σε κάθε περίπτωση όμως είναι καθήκον μας ως Ολομέλεια, να αναφερθούμε στις διώξεις που υφίστανται οι Ορθόδοξοι στο Κόσσοβο και Μετόχι, που είναι

ένα πασιφανές γεγονός. Εάν δεν το πράξουμε αυτό, εν τοιαύτη περιπτώσει, δεν καταλαβαίνω τι νόημα, ειλικρινά, τι νόημα έχει η ύπαρξη μιας τέτοιας Ολομέλειας. Και να βρισκόμαστε στην επικράτεια της Σερβίας, οι Σέρβοι έχουν προσδοκίες από εμάς αυτή τη στιγμή, θα άλλαζα την ονομασία αυτού του ψηφίσματος, όχι προβλήματα των Ορθοδόξων αλλά στήριξη στους Ορθοδόξους Χριστιανούς του Κοσσόβου και Μετοχίου. Τις υπόλοιπες αλλαγές θα τις συζητήσουμε όταν μιλήσουμε για το κείμενο. Σας ευχαριστώ πολύ.

S. ΡΟΡΟΒ: Ευχαριστώ κ. Zatulín. Όταν θα συναγάγουμε τα πορίσματα για την δραστηριότητά μας, κατά το παρελθόν έτος, όταν συζητήσουμε για τις δραστηριότητες των επιτροπών μας, θα συζητήσουμε και για την δραστηριότητα της Επιτροπής Διεθνούς Πολιτικής. Παρακάλεσε ο κ. Khouiry από την Ιορδανία, να έχει τον λόγο.

T. KHOURY: Αγαπητοί συνάδελφοι, εμείς επίσης αντιμετωπίζουμε κρίση στη Γάζα. Υπάρχουν πάρα πολλοί Ορθόδοξοι Παλαιστίνιοι στη Γάζα οι οποίοι έχουν έλλειψη τροφίμων, φαρμάκων καθώς και ελευθερία μετακινήσεων. Διαμένουν σε άθλιες συνθήκες της Ισραηλινής κατοχής. Οι Ισραηλινοί κλείνουν τα σύνορα. Αυτή η κατοχή δεν επιτρέπει την μεταφορά τροφίμων και αγαθών πρώτης ανάγκης. Εμείς ως Ιορδανοί και Παλαιστίνιοι βουλευτές είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε τη Διεθνή Γραμματεία σε όλα τα θέματα που έχουν σχέση με αυτό.

S. ΡΟΡΟΒ: Ολοκληρώνουμε λοιπόν το πρωινό μέρος της συνεδριάσεώς μας. Μία σύντομη πληροφορία για τις περαιτέρω εργασίες μας. Ο κ. Κ. Μυγδάλης έχει τον λόγο.

K. ΜΥΓΔΑΛΗΣ: Ο κ. Νεράντζης με παρακάλεσε να ανακοινώσω το εξής: η Ελληνική αντιπροσωπεία αισθάνεται την ανάγκη να τιμήσει έναν από τους σημαντικότερους εθνικούς ήρωες, ο οποίος δολοφονήθηκε τέλη του 1700, εδώ, στο Βελιγράδι, από τους Τούρκους. Πρόκειται για τον Ρήγα Φερραίο, εθνικό ήρωα της Ελλάδος και όχι μόνο, αναγνωρισμένη προσωπικότητα στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων. Ξεκινώντας από εδώ προς το εστιατόριο, θα κάνουμε μία ολιγόλεπτη στάση εκεί που είναι το άγαλμά του. Έχουν κληθεί οι Ιερείς να αναπέμψουν μία δέηση υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του. Θα

καταθέσει η ελληνική αντιπροσωπεία ένα στεφάνι, και αμέσως μετά θα συνεχίσουμε προς το εστιατόριο. Ευχαριστώ πολύ.

S. POPOV: Όλα κατανοητά λοιπόν; Ξεκινούμε, κάνουμε μία μικρή στάση μπροστά στο μνημείο και στην συνέχεια στο εστιατόριο.

Διάλειμμα για γεύμα

Προεδρεύει ο S. POPOV: Αγαπητοί φίλοι, συνεχίζουμε τις εργασίες μας. Έχουν έρθει καινούργιοι συμμετέχοντες, έχει καταφθάσει ένας πολύ μεγάλος φίλος μας από την Ουγκάντα, ο κ. Ssekikubo. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που μπορούμε να τον καλωσορίσουμε. Είχε μία δύσκολη πτήση, αλλά βρίσκεται μαζί μας. Ας τον χαιρετίσουμε.

Ήρθε ο κ. Viktor Semionov, Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών, για να ενδυναμώσει τις τάξεις μας. Συνεχίζουμε την συζήτηση του θέματος που έχουμε δηλώσει, συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Θα ήθελα να διευκρινίσω, είχε αναβληθεί η εισήγηση του κ. Βαρνάβα από την Κύπρο, θα ομιλήσετε;

Γ. ΒΑΡΝΑΒΑ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα με την δική μου σειρά να ευχαριστήσω και εκ μέρους της Κυπριακής Αντιπροσωπείας, την Σερβική Αντιπροσωπεία, για την θερμή υποδοχή και φιλοξενία και να εκφράσω την συμπάθεια και συμπαράσταση εκ μέρους του Κυπριακού Λαού, στις δοκιμασίες στις οποίες υποβάλλεται ο Ορθόδοξος Σερβικός Λαός, εξ αιτίας της παράνομης και μονομερούς απόσχισης της περιοχής του Κοσσυφοπεδίου, από την επικράτεια της Σερβικής Δημοκρατίας.

Η Κύπρος συμπάσχει στα δεινά στα οποία υπόκειται ο λαός της Σερβίας, αφού και η ίδια είναι εδώ και 35 ολόκληρα χρόνια, θύμα βίαιης διαίρεσης, ως χώρα και ως λαός. Συνέπεια της παράνομης τουρκικής στρατιωτικής εισβολής και συνεχιζόμενης κατοχής. Γι' αυτό εμείς, οι Κύπριοι Βουλευτές, μπορούμε πολύ εύκολα να αντιληφθούμε το δράμα που βιώνει ο Σερβικός Λαός και ιδιαίτερα ο Ορθόδοξος πληθυσμός του Κοσσυφοπεδίου.

Θα ήθελα εδώ να πω ότι και στην Κύπρο βιώνουμε κάτι παρόμοιο. Να πω ότι οι Εκκλησίες αλλά και οι ιεροί τόποι και χώροι στην Βόρεια Κύπρο, η οποία βρίσκεται υπό κατοχή, έχουν βεβηλωθεί από τον Τούρκο κατακτητή. Το

ζήτημα της προστασίας των θρησκευτικών και πολιτιστικών μνημείων αγγίζει εντονότερα τις ευαίσθητες χορδές των Κυπρίων, καθώς, δυστυχώς, γινόμαστε καθημερινά μάρτυρες της σύλησης και καταστροφής της πολιτιστικής μας κληρονομιάς στα κατεχόμενα, έτσι ακριβώς όπως και ο Σερβικός λαός βιώνει την λεηλασία των μνημείων θρησκευτικής λατρείας και πολιτιστικής κληρονομιάς στην αποσχισμένη περιοχή του Κοσσυφοπεδίου.

Πεποίθησή μας είναι ότι η διάσωση και προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς της κάθε χώρας, αφορά και την διεθνή κοινότητα, η οποία και έχει τοποθετηθεί – ως όφειλε άλλωστε – μέσω ρητών συμβάσεων και άλλων αποφάσεων που δεσμεύουν τα κράτη και αποσκοπούν στην διαφύλαξη και στην διάσωσή της, ως τμήμα της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Επομένως, πρέπει να αναζητηθούν οι τρόποι προστασίας της, καθώς και ισχυρών αποτρεπτικών πολιτικών και τιμωρητικών προνοιών, έναντι των παρανομοούντων.

Από την άλλη, θα πρέπει επίσης να προβληθεί αντίσταση σε πολιτικές δήθεν λιτότητας, που επιβάλλουν εκπτώσεις σε δαπάνες που αφορούν τον πολιτισμό και την διάσωση του μνημειακού πλούτου. Γιατί τα ιστορικά, πολιτιστικά και θρησκευτικά μνημεία είναι ό,τι μαρτυρεί σήμερα την ιστορία κάθε λαού. Και όπως πολύ ορθά έχει διατυπωθεί στο παρελθόν, λαός χωρίς ιστορική μνήμη είναι καταδικασμένος σε αφανισμό, είτε φέρει ευθύνη για την αμνησία του, είτε του έχουν στερήσει άλλοι τα ίδια τα μνημεία που τον συναποτελούν.

Ερχόμενος στις ίδιες ευθύνες του κράτους και των φορέων του, για την διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς μιας χώρας και του λαού της, θα ήθελα να προσθέσω κάποιες σκέψεις. Αποδεδειγμένα, οι συνέπειες της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης αγγίζουν όλους τους τομείς της καθημερινότητάς μας και επαναπροσδιορίζουν τις προτεραιότητες των κυβερνητικών πολιτικών. Οι κυβερνήσεις στην προσπάθειά τους να μειώσουν τις αρνητικές επιπτώσεις της κρίσης στα δημοσιονομικά, αλλά και στους πολίτες, επικεντρώνονται σε επενδύσεις που στόχο έχουν την

επαναδραστηριοποίηση της οικονομίας, την ενίσχυση της ρευστότητας και γενικά στην ανάκαμψη της οικονομίας.

Αναπόφευκτα, αυτό έχει άμεσο αντίκτυπο στις μη κερδοφόρες δαπάνες του δημοσίου, για ευνόητους λόγους, με αποτέλεσμα να τίθενται συχνά στο περιθώριο, προγράμματα που αφορούν την πολιτιστική ανάπτυξη. Η στέρηση οικονομικών πόρων από τον τομέα του πολιτισμού, δημιουργεί ελλείψεις στην γενικότερη ανάπτυξη της κοινωνίας, και όπως διαπιστώνεται πλήττει μεταξύ άλλων ερευνητικά σχέδια και επιστημονικά προγράμματα, που αποσκοπούν στην διάσωση του μνημειακού πλούτου και που συχνά απαιτούν υψηλές δαπάνες.

Ο μνημειακός πλούτος αποτελεί εστία πολιτισμού και εθνικής συνείδησης για κάθε λαό, και γι' αυτό είναι απαραίτητη η προστασία και η διατήρηση του. Είναι πραγματικά λυπηρό όταν βλέπουμε μνημεία τεράστιας ιστορικής, πολιτιστικής και ιδιαίτερα θρησκευτικής αξίας, να αφήνονται στο έλεος των καιρικών συνθηκών και στην φθορά του χρόνου, στα πλαίσια της λεγόμενης πολιτικής οικονομικής λιτότητας. Γι' αυτό, θα πρέπει εμείς, τα μέλη της Δ.Σ.Ο. να φροντίσουμε ώστε πέρα από τις διαμαρτυρίες και προσπάθειες διαφώτισης για την καταστροφή της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, από παράνομες κατοχές και λεηλασίες, να εγκύψουμε στο θέμα χάραξης πολιτικής και διάθεσης κονδυλίων, για όσα μνημεία έχουμε υπό την ευθύνη μας, εννοώ οι χώρες μας, οι λαοί μας, καλλιεργώντας το δημόσιο πνεύμα και τον πολιτισμό στην συνείδηση κάθε πολίτη. Συντηρώντας και προβάλλοντας τον όποιο πολιτιστικό πλούτο διαθέτουμε.

Καταλήγοντας, μέσα σε αυτά τα πλαίσια, αφού μιλούμε για τον πολιτισμό, θα ήθελα να συγχαρώ ιδιαίτερα τους Έλληνες Συναδέλφους, για τα εγκαίνια του νέου Μουσείου της Ακρόπολης, ως ένα λαμπρό παράδειγμα των όσων έχω αναφέρει πιο πάνω, και ως επίσης λαμπρό παράδειγμα ότι η πολιτιστική κληρονομιά ενός λαού, είναι μέρος της παγκόσμιας κληρονομιάς. Ευχαριστώ.

S. POPOV: Σας ευχαριστούμε για την λαμπρή σας ομιλία. Και τώρα, επιτρέψτε μου να δώσω τον λόγο στον κ. Czykwin, Βουλευτή του Κοινοβουλίου της Δημοκρατίας της Πολωνίας.

E. CZYKWIN: Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι συνάδελφοι, ύστερα από πολλές εισηγήσεις και τα χτεςινά μηνύματα, το μήνυμα του Παναγιωτάτου Πατριάρχη Βαρθολομαίου, του Ρώσου Πατριάρχη και του Σέρβου Πατριάρχη, εγώ ως μηχανικός στο επάγγελμα, είναι δύσκολο να πω οτιδήποτε, σε ό,τι αφορά την θεολογία και την φιλοσοφία. Θα περιοριστώ σε μία μικρή πρόταση, σε ό,τι αφορά το πρώτο θέμα. Θα ήθελα όμως να πω, ότι λέγονται τόσα πολλά πράγματα για τις αιτίες της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, που θυμήθηκα ότι ο μεγάλος Άγιος, ο Νικόλαος ο Σέρβος, πολύ απλά απαντά σε κάποιον που τον ρωτά σε μία σύντομη επιστολή, για την αιτία της κρίσης η οποία συγκλόνισε κατά την δεκαετία του 1920-1930 την Δυτική Ευρώπη. Ο δεσπότης χρησιμοποιεί την λέξη κρίση.

Σήμερα όμως, άκουσα με ενδιαφέρον την εισήγηση του καθηγητή, ο οποίος μας θύμισε ότι αρχικά η κρίση κατανοείτο από τον λαό ως κρίση του Θεού. Και συμβουλεύει τον ερωτώντα, *«άλλαξε την λέξη κρίση με την λέξη δίκη και θα κατανοήσεις πάρα πολλά πράγματα, θα διευκρινιστούν πάρα πολλά πράγματα και θα καταλάβεις σε τι οφείλεται η κρίση»*. Φυσικά, οι Ορθόδοξοι ηγέτες μας, εκφέρουν απόψεις επί του θέματος. Χτες ακούσαμε το μήνυμα του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχη, του Πατριάρχη Μόσχας και Πασών των Ρωσιών Κυρίλλου, το ακούσαμε και σήμερα, εκφράστηκε η σκέψη ότι η κρίση δεν είναι μόνο κατάρρα, αλλά και ευλογία. Δίνει την δυνατότητα να επαναδιερμηνεύσουμε τις αξίες, αναγκάζει τους ανθρώπους να σκεφθούν, να στοχαστούν. Σήμερα, ο φίλος μας κ. Valery Alexeen επέστησε την προσοχή μας σ' αυτό το γεγονός.

Φυσικά, έχουμε πάνω σε τι να στοχαστούμε, προπαντός εμείς οι Ορθόδοξοι πολιτικοί. Στην δράση μας πρέπει να διεκδικούμε φυσικά τις αρχές της δίκαιης κατανομής των πόρων και του πλούτου που υπάρχει στις χώρες μας. Είμαστε επίσης υποχρεωμένοι να βοηθήσουμε και προσπαθούμε να το

κάνουμε και το έχουμε συζητήσει στις συνελεύσεις μας, να υποστηρίξουμε τις εκκλησίες μας, στο κήρυγμα του Ευαγγελίου στον σύγχρονο άνθρωπο.

Αν η αιτία πολλών προβλημάτων της οικονομικής κρίσης, είναι η απώλεια των πνευματικών αξιών, είμαστε υποχρεωμένοι να βοηθήσουμε την Εκκλησία στις προσπάθειές της, που αποβλέπουν στο να εξηγήσει στους ανθρώπους τι σημαίνει το πνεύμα της Χριστιανοσύνης, τι σημαίνει η Ορθόδοξη πίστη. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό σ' αυτά τα πλαίσια, να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις, ούτως ώστε η κάθε ενορία μας, το κάθε μοναστήρι, η κάθε κοινότητα, να παραμένει πάνω απ' όλα τόπος προσευχής, κέντρο της πνευματικής ζωής, και να γίνει εκ παραλλήλου και το κέντρο της μόρφωσης, μορφωτικό και πολιτιστικό κέντρο.

Ποιος άλλος εκτός από την Εκκλησία μπορεί να πείσει τον σύγχρονο άνθρωπο, ότι ο κόσμος χρειάζεται ηθική και ότι πρέπει η οικονομική δραστηριότητα να ωφελεί τους πάντες. Εμείς, οι Βουλευτές, έχουμε ευθύνη. Από το πώς θα εκτελεί η Εκκλησία την αποστολή της, θα εξαρτάται με ποιον τρόπο η κοινωνία θα επιλύει τα οικονομικά προβλήματα, όπως και τα λοιπά προβλήματα.

Σε ό,τι αφορά το δεύτερο θέμα που συζητούμε, θα ήθελα να πω ίσως μερικά λόγια. Έχει περάσει πάνω από ένας χρόνος, από την στιγμή που κηρύχθηκε η ανεξαρτησία του Κοσόβου. Τα βάσανα των αδελφών μας, των Ορθόδοξων Σέρβων, και εκείνων των ανθρώπων που παραμένουν στο Κόσσοβο και Μετόχι, και εκείνων που εκδιώχθηκαν ως αποτέλεσμα των εθνοκαθάρσεων, συνεχίζονται και πρέπει να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους, πρέπει να τους ανακουφίσουμε από τα βάσανά τους. Οι προσπάθειες μας όμως αυτές δεν είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικές. Δεν αποφέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Δεν μπορούμε όμως να παραμένουμε σιωπηλοί, δεν μπορούμε να χάνουμε την πίστη μας, ότι συν Θεώ στο πολύπαθο Κόσσοβο θα επικρατήσει ξανά η ειρήνη. Και πρέπει να εξασφαλίσουμε την πλήρη προστασία των δικαιωμάτων των κατοίκων του Κοσόβου.

Πρέπει να θυμηθούμε τα λόγια του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος έλεγε ότι πρέπει να βοηθούμε όλους τους ανθρώπους, όλα τα αδέλφια μας στην

πίστη. Κατ' αρχάς, θα ήθελα να πω μερικά λόγια για τις προσπάθειες που καταβάλλουν οι Ορθόδοξοι της Πολωνίας, ούτως ώστε να βοηθήσουν τα αδέρφια μας στο Κόσσοβο. Αναφέρθηκα σ' αυτό στο προηγούμενο Συνέδριο μας. Σας παρακαλώ να μην το εκλάβετε ως έπαινο. Πιστεύω ότι όλα αυτά μπορούν να αποτελέσουν αφορμή για την κοινή μας συνεργασία, ούτως ώστε να βοηθήσουμε τα αδέρφια μας στο Κόσσοβο.

Θα γνωρίζετε ότι το 95% των κατοίκων του Κοσσόβου είναι Ρωμαιοκαθολικοί και περίπου 400.000 είναι Ορθόδοξοι, δηλαδή το 1%. Ζούσαν χρόνια στην μεθόριο μεταξύ της Ρωσίας και της Καθολικής Ευρώπης. Και ο λαός της Πολωνίας γνωρίζει τι σημαίνουν τα βάσανα, οι μαρτυρίες για την Ορθοδοξία. Γι' αυτό, οι μαρτυρίες των αδελφών μας στο Κόσσοβο, προκαλούν ειλικρινή αισθήματα συμπόνιας και συμπάθειας εκ μέρους του λαού μας. Γι' αυτό, όταν η Πολωνία έγινε μέλος του ΝΑΤΟ, όλα τα ΜΜΕ ήταν και παραμένουν μονομερή και κατηγορούν αποκλειστικά τους Σέρβους, για όλα τα κακά που λαμβάνουν χώρα στα Βαλκάνια.

Οι Ορθόδοξοι στη χώρα μας, βοηθούν όλα τα θύματα του πολέμου, κάναμε και συμβολικές πράξεις βοήθειας μέσω της Σερβικής Εκκλησίας. Θυμόμαστε τα θύματα και γίνονται δεήσεις για τους Ορθόδοξους του Κοσσόβου στις Εκκλησίες μας. Και θα ήθελα να πω μερικά λόγια για τις πρακτικές μας πρωτοβουλίες.

Ζούμε στην εποχή όπου τον ρόλο κλειδί στην διαμόρφωση της οποιασδήποτε ενόρασης του κόσμου στην σύγχρονη πραγματικότητα, παίζουν τα ΜΜΕ. Το θυμόμαστε και προσπαθήσαμε να παρουσιάσουμε στην πολωνική κοινωνία, έστω και μικρές αλλά αντικειμενικές πληροφορίες για την κατάσταση στο Κόσσοβο και Μετόχι. Πολύ σημαντικές υπήρξαν οι πρωτοβουλίες των νέων μας, οι οποίοι μετά το προσκύνημα στο Κόσσοβο, ετοίμασαν μία επαγγελματική έκθεση, Κόσσοβο και Μετόχι, και η έκθεση αυτή προκάλεσε αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον, επειδή για πολλούς πιστούς Πολωνούς, η κλίμακα της καταστροφής του Χριστιανικού πληθυσμού στο Κόσσοβο, ήταν συγκλονιστική.

Η έκθεση αυτή παρουσιάστηκε σε πάρα πολλές πόλεις της Πολωνίας, στο Κοινοβούλιο της Πολωνίας, στις Βρυξέλλες, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατά την συζήτηση του προβλήματος του Κοσσόβου. Χάρη στην στήριξη της Διεθνούς Γραμματείας της Συνέλευσής μας, την παρουσιάσαμε και στην Βενετία στα μέλη της Συνέλευσής μας και σήμερα, θα ήθελα να το υπογραμμίσω ότι στους κύκλους των πιστών, στους κύκλους των καθολικών, την παρουσιάζουμε και σήμερα. Παρουσιάζουμε πληροφορίες για την Εκκλησία του Κοσσόβου. Στο Κοινοβούλιο της Πολωνίας, όπου υπάρχει ένας Ορθόδοξος Βουλευτής, υιοθετήθηκε ένα ψήφισμα στο οποίο καταδικάζονταν οι βάρβαρες πράξεις εναντίον του Ορθόδοξου πληθυσμού του Κοσσόβου, ο οποίος εκδιώκεται από την περιοχή. Μπορεί να είναι φωνή βοώντος εν τη ερήμω, αλλά εφέτος συμπληρώθηκαν 10 χρόνια από τότε που άρχισε η επίθεση κατά του Σερβικού λαού. Από το βήμα του Κοινοβουλίου μας, υπενθύμισα αυτό το γεγονός στους Βουλευτές, ούτως ώστε να αποτίσουμε φόρο τιμής στα θύματα του πολέμου.

Με ενδιαφέρον άκουσα την πρόταση του κ. Zatulin και συμμερίζομαι πέρα ως πέρα αυτή την ιδέα. Πρέπει οπωσδήποτε να υιοθετήσουμε ένα ψήφισμα για το Κοσσυφοπέδιο. Και πιστεύω ότι εμείς οι Ορθόδοξοι, που έχουμε μαζευτεί στο Βελιγράδι, στην επικράτεια της Σερβίας, πρέπει να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας με τους ομοδόξους μας, στο Κόσσοβο και Μετόχι. Θα ήθελα να προσθέσω ότι εκδώσαμε και τέτοιου είδους ημερολόγια για το Κόσσοβο και αυτά τα ενημερωτικά δελτία γι' αυτή την έκθεση, τα οποία εκτυπώσαμε στην Πολωνική, την Αγγλική και την Γερμανική γλώσσα, και μοιράσαμε πάνω από 20.000 τέτοια ενημερωτικά δελτία, σε ανθρώπους που εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους γι' αυτό το πρόβλημα. Σας ευχαριστώ.

S. ΡΟΡΟV: Θα ήθελα να σας υπομνήσω, αξιότιμοι φίλοι, για όσους παρευρέθησαν στη Συνέλευσή μας στην Βενετία, την πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση την οποία ο κ. Czykwin έφερε μαζί του, υπόδειγμα του τι μπορεί να κάνει ένας Βουλευτής, με αρχές, που θαρρετά αφομοιώνει τις Ορθόδοξες αρχές μας. Θα ήθελα ολοψύχως να σας ευχαριστήσω γι' αυτό. Νομίζω ότι πολύ ορθά εγείρεται το ζήτημα που αφορά το ψήφισμα. Υπάρχουν κάποιες παρατηρήσεις.

Αλλά ας ακούσουμε τους επόμενους. Είπαμε ότι πρέπει να δοθεί η δυνατότητα να ακούσουμε τις θέσεις, τις απόψεις. Δεν υπήρξε καμία ομιλία κατά της αποφάσεως, μόνο μερικές παρατηρήσεις ακούστηκαν. Γι' αυτό λοιπόν, αξιότιμοι φίλοι, και οι επικείμενοι ομιλητές, παρακαλούνται να πουν δυο λόγια και για το σχέδιο ψηφίσματος. Είναι μία θερμή παράκληση και προς το Προεδρείο και προς τους Συμβούλους και προς την Διεθνή Γραμματεία, ούτως ώστε να ακουστούν τα ζητήματα τα οποία ανησυχούν. Ο κ. Andrei Klementiev από την Λετονία, έχει τον λόγο.

A. KLEMENTIEV: Καλησπέρα σας. Και εγώ θα ήθελα να υποστηρίξω τον Πολωνό Συνάδελφο. Φυσικά, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το ζήτημα, συζητείται σε πάρα πολλά διεθνή φόρα όμως και σήμερα, στην χώρα αυτή που βρισκόμαστε, έχει ιδιαίτερη σημασία να εγκριθεί αυτό το ψήφισμα, όσον αφορά το πρόβλημα των Ορθοδόξων Χριστιανών στο Κόσσοβο και Μετόχι.

Τα τελευταία χρόνια είχαμε μία ανταπόκριση, νομίζω, στο θέμα, στο Κίεβο το 2004, στην Βενετία το 2006, δεν είναι η πρώτη φορά που λαμβάνουμε θέση επ' αυτού και εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στους Χριστιανούς οι οποίοι έχουν περιέλθει σε μία δεινή θέση. Θα πρότεινα να μην έχουμε μόνο ένα ψήφισμα, να απευθυνθούμε στις χώρες αυτές, την Ρωσία και την Ελλάδα, που έχουν ετοιμάσει ενδεχομένως και τα σχέδια, να ετοιμάσουν έγγραφα ισχυρότερα, για τον Οργανισμό για την Ασφάλεια και την Συνεργασία στην Ευρώπη. Εκεί συζητούνται πολλά ζητήματα που αφορούν τις σεξουαλικές μειονότητες φερ' ειπείν, μπορείτε να τους πείτε ότι έχουμε και κάποια άλλα ζητήματα που απασχολούν την Ευρώπη.

Αναφερόμαστε στον Ορθόδοξο Χριστιανισμό στο κέντρο της Ευρώπης, και στα στοιχειώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Αναφερόμαστε στο γεγονός ότι σήμερα, στο κέντρο της Ευρώπης, θαυμάσια μπορεί κάποιος να καταστρέφει ναούς, να βεβηλώνει ιερούς τόπους και να μην έχει την παραμικρή ευθύνη γι' αυτό. Κατανοώ ότι οι άνθρωποι οι οποίοι ετοιμάζουν αυτές τις προβοκάτσες, έχουν και κάποιους αρωγούς, κάποιους προστάτες. Θα ήταν φυσικά ουτοπικό να πιστεύουμε ότι η Λετονία θα λάμβανε κάποια πρωτοβουλία επ' αυτού, αλλά

ο Ορθόδοξος πολιτισμός της Λετονίας, οπωσδήποτε και άνευ όρων θα υποστηρίξει αυτή την αντίληψη.

Το ψήφισμα αυτό αναφέρει το γεγονός ότι επισύρουμε την προσοχή του ΟΗΕ, του Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Συνεργασία στην Ευρώπη. Αν όμως απευθυνθούμε στους ηγέτες μας, οι οποίοι συγκεντρώνονται στο ΝΑΤΟ, την Ελληνική και την Ρωσική αντιπροσωπεία, ίσως θα ωθήσουμε αυτό το ζήτημα πέρα από αυτό το νεκρό σημείο που βρίσκεται. Αφορά λοιπόν μία αλήθεια που απεικονίζει την νυν κατάσταση, χρειάζονται αποφασιστικά βήματα, ούτως ώστε μετά από αυτά τα αποφασιστικά βήματα να υπάρξει και κάποια αντίδραση. Εάν γίνει αυτό εφικτό, θα έκανα την εξής παρατήρηση, συμπληρωματικά προς το σχέδιο ψηφίσματος, να είναι πιο αυστηρή η διατύπωση.

Εάν αυτό το κείμενο προωθηθεί πέραν των τειχών αυτής της οργανώσεως, θα πρέπει να το προωθήσουμε με τέτοιο τρόπο που να εισακουστεί. Εξ όσων ενθυμούμαι και η Διακοινοβουλευτική Συνέλευση του Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Συνεργασία στην Ευρώπη, θα μπορούσε να στείλει μία ομάδα εμπειρογνομόνων, να συναντηθεί επιτόπου με τον πληθυσμό, να μην περιοριστεί σε επαφές μεταξύ των επισήμων, οι οποίοι εν πολλοίς δημιουργούν τα προβλήματα. Αλλά να πάει επί τόπου, να μιλήσει με τον πληθυσμό, και σε μία μεγάλη Συνέλευση που συγκαλείται κατ' έτος, κατά το θέρος, να αναφερθεί στο τι συμβαίνει, στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του ΟΑΣΕ.

Τι συμβαίνει λοιπόν μεταξύ των Ευρωπαίων; Είμεθα έτοιμοι να συζητήσουμε περί αφηρημένων ζητημάτων, αλλά όταν αφορά συγκεκριμένα ζητήματα, συγκεκριμένες πληγές, προσπαθούμε δια της διπλωματικής οδού να υπεκφύγουμε, ούτως ώστε να μη στενοχωρήσουμε κάποιους εταίρους, ιδιαίτερα τους πέραν του ωκεανού ευρισκόμενους. Δεν υπάρχει ενιαία προσέγγιση στην Ευρώπη. Δεν αναγνώρισαν όλες οι χώρες της Ευρώπης, την ανεξαρτησία αυτής της χώρας. Νομίζω όμως, ότι πρέπει να υποστηρίξουμε αυτή την απόφαση, αυτό το ψήφισμα, διότι είναι το σημαντικότερο. Η οικονομία έρχεται και παρέρχεται, αυτό το πρόβλημα όμως, αν στο εγγύς

μέλλον δεν το διευθετήσουμε, θα γίνει χρόνιο και δεν πρόκειται να λυθεί. Ευχαριστώ για την προσοχή σας.

S. POPOV: Σας ευχαριστώ. Ενδιαφέρουσες είναι οι προτάσεις και οι απόψεις σας. Όσον αφορά το σημαντικότερο, συμφωνήσαμε, νομίζω, περί των προτεραιοτήτων. Αμφότερα τα θέματα είναι σημαντικά, άνευ όρων. Οι ιδέες είναι ενδιαφέρουσες, όλα όμως τα έγγραφά μας αποστέλλονται σε όλους τους Διεθνείς Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς. Εσείς θα θέλατε να υποστηρίξουμε την ιδέα περαιτέρω, στα πλαίσια της Κοινοβουλευτικής Συνελεύσεως του ΟΑΣΕ, να εγείρεται και εκεί αυτό το θέμα. Πολύ ενδιαφέρουσα η άποψη. Θα μπορούσαμε να απευθυνθούμε με παράκληση στους συναδέλφους από την Ελλάδα, την Κύπρο, να το επεξεργαστούν αυτό το ζήτημα στα Κοινοβούλια τους, στην Ρωσία επίσης. Είναι πολύ σημαντικό ζήτημα, πολύ σημαντικό πρόβλημα. Δεν μπορούμε να το λύσουμε βέβαια εμείς, αλλά να απευθυνθούμε σε Συναδέλφους, να το συζητήσουν στα Κοινοβούλια αυτό το ζήτημα. Νομίζω ότι θα ήταν πράγματι πολύ επίκαιρο. Η απόφαση ούτως ή άλλως, αποστέλλεται.

Όσον αφορά τις διατυπώσεις, ελάτε να το συζητήσουμε στην Διεθνή Γραμματεία το πρωί, όταν το συζητήσαμε είχαμε την εξής ιδέα. Να την εγκρίνουμε ως βάση αυτή την εκδοχή του ψηφίσματος, και να δώσουμε εντολή στους Συμβούλους μας να το επεξεργαστούν βάσει των προτάσεων, των επιθυμιών που θα ακουστούν. Θα τελειώσουμε λοιπόν την συζήτηση και κανείς δεν θα έχει αντίρρηση, νομίζω, να λάβουμε ως βάση προς συζήτηση αυτό το έγγραφο, ως βασικό έγγραφο ψηφίσματος, και μετά να δούμε τις διατυπώσεις τις επιμέρους, ποιος έχει κάποιες επιθυμίες, κάποιες τροπολογίες, κάποιες διακριβώσεις. Συμφωνήσαμε; Θα προσεγγίσουμε αυτό το ζήτημα. Τώρα, θα ήθελα να προσκαλέσω τον συνάδελφο από την Ρουμανία.

M. IGNAT: Αξιότιμε κ. Πρόεδρε της Γενικής Συνέλευσης της Δ.Σ.Ο., αξιότιμα μέλη της Διεθνούς Γραμματείας, αξιότιμοι συνάδελφοι Βουλευτές, εμείς ως μέλη της Ρουμανικής Αντιπροσωπείας, εκφράζουμε την βαθιά ανησυχία μας για τα όσα συμβαίνουν σήμερα στις Σερβικές επαρχίες του Κοσόβου και Μετοχίου. Αποδίδουμε ιδιαίτερη προσοχή στα ψηφίσματα τα

οποία έχουν εγκριθεί επ' αυτών των ζητημάτων στις Ολομέλειες της Δ.Σ.Ο, στο Κίεβο το 2004, στην Βενετία το 2006 και στην νήσο της Ρόδου το 2008.

Ήρθε ο καιρός, για άλλη μία φορά, να απαιτήσουμε την τήρηση των αποφάσεων, των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του 1999, όπου υπογραμμίζεται, για άλλη μία φορά, η σημασία της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Σερβικής Δημοκρατίας. Ο συνάδελφος κ. Klementien αναφέρθηκε στην ανάγκη να αποσταλεί σε διάφορους διεθνείς οργανισμούς αυτή η απόφαση. Και εγώ ως μέλος του ΟΑΣΕ συμφωνώ. Μετά από λίγες μέρες, την Κυριακή, θα υπάρχει ολομέλεια στο Βίλνιους, θα συμμετάσχω και αν στην ημερήσια διάταξη τεθεί αυτό το ζήτημα, θα το στηρίξω.

Η Αντιπροσωπεία μας εκφράζει ιδιαίτερα την ανησυχία της και καταδικάζει αυτή τη διάκριση την οποία υφίστανται οι Ορθόδοξοι στο Κόσσοβο και Μετόχι. Απευθυνόμαστε σε όλες τις χώρες-μέλη της Δ.Σ.Ο. να καταδικάσουν αυτή τη γενοκτονία, στην οποία υποβάλλεται ο πληθυσμός σ' αυτές τις σερβικές επαρχίες του Κοσσόβου και Μετοχίου, όπου καταστρέφονται ναοί, μονές και άλλα ιερά της Ορθοδόξου πίστεως. Η αντιπροσωπεία μας υπογραμμίζει την σημασία της εγκρίσεως ενός ψηφίσματος, όσον αφορά την κατάσταση στο Κόσσοβο και Μετόχι σήμερα, λαμβάνοντας υπόψη ότι πριν από 10 χρόνια ο Ορθόδοξος λαός της Σερβίας δοκιμάστηκε σκληρά από την πολιτική των χωρών του ΝΑΤΟ. Συμφωνούμε στο ψήφισμα της σημερινής συνεδριάσεως, να υπάρχει ένα σημείο στο οποίο εμείς ως Βουλευτές, εκπρόσωποι των Κοινοβουλίων μας, απαιτούμε ο ΟΗΕ, η UNESCO, ο ΟΑΣΕ, η Ε.Ε., και άλλοι διεθνείς οργανισμοί, να επισύρουν την προσοχή τους και την βαθιά τους ανησυχία, για τα τεκταινόμενα σήμερα, όσον αφορά την πολιτισμική και θρησκευτική κληρονομιά της Ορθοδοξίας στις επαρχίες Κόσσοβο και Μετόχι.

Στο Κοινοβούλιο της Ρουμανίας, στην ημερήσια διάταξη, τίθεται το ζήτημα της αναγνώρισης της ανεξαρτησίας του Κοσσόβου. Εμείς, ως Βουλευτές των Κοινοβουλευτικών Ομάδων της μειοψηφίας, ομοφώνως ψηφίσαμε κατά. Και θέλω να υπογραμμίσω, ότι μέχρι σήμερα και το

Κοινοβούλιο της Ρουμανίας και η χώρα, δεν του έχουν αναγνωρίσει την ανεξαρτησία. Μεταξύ Ρουμανίας και Σερβίας, ως δύο εγγύς Βαλκανικών χωρών, ανέκαθεν υπήρχαν και θα υπάρχουν σχέσεις καλής γειτονίας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ.

Προεδρεύει ο V. ALEXEEV: Αξιότιμοι συνάδελφοι, επιτρέψτε μου κατόπιν εντολής του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης και του Γενικού Γραμματέως, να αναλάβω την προεδρεία. Να ευχαριστήσω τον κ. Ignat για την ομιλία του, για την ετοιμότητά του να υποστηρίξει ένα ψήφισμα για το Κόσσοβο που θα ληφθεί στην συνέχεια στα πλαίσια της συνεδριάσεώς μας στα πλαίσια άλλων διεθνών και διευρωπαϊκών οργανισμών, όπως ο ΟΑΣΕ, και άλλοι.

Τώρα, θα έχει τον λόγο η κα Padalyak, από την Λευκορωσία, από την Άνω Βουλή, και έχει εγγραφεί να ομιλήσει η κα Elizabeta Kitonovic, εκπρόσωπος του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Εκκλησιών.

A. PADALYAK: Αξιότιμοι συνάδελφοι, πρωτίστως θα ήθελα να ευχαριστήσω για την μεγάλη τιμή που μου κάνετε, να παρευρεθώ στην Ολομέλεια της Δ.Σ.Ο. Να ευχαριστήσω την φιλοξενούσα χώρα, για την τόσο θερμή υποδοχή, χθες ακούσαμε μία χορωδία. Αισθάνομαι ως Ορθόδοξος σαν να βρίσκομαι στον Παράδεισο, είναι πασιφανές ότι τα όσα συμβαίνουν σήμερα στον κόσμο και αποκαλούνται οικονομική κρίση, δεν είναι προσωρινοί κραδασμοί, αλλά συστημική κρίση.

Φρονώ λοιπόν ότι το βασικό πρόβλημα έγκειται στο γεγονός ότι το κράτος, οι διάφορες κοινωνικές ομάδες, οι πολιτικοί, οι διοικούντες, οι κυβερνώντες, λίγο ακούνε αλλήλους. Σε αντιδιαστολή με αυτούς, σήμερα, στην Ολομέλειά μας, ομιλούμε σε διάφορες γλώσσες, πλην όμως, κατανοούμε αλλήλους, αντιλαμβανόμαστε την συμφορά των συναδέλφων μας. Και σήμερα θα ήθελα να εκφράσω και την δική μου υποστήριξη εκ μέρους της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας, να υποστηρίξω την πρόταση για την έγκριση ενός ψηφίσματος που θα επιτρέψει τον μεγαλύτερο διάλογο μεταξύ εξουσίας, διαφόρων θεσμών και των ανθρώπων. Εκφράζουμε επίσης την αλληλεγγύη μας ως ηθικό καθήκον απέναντι της κοινωνίας, των ανθρώπων, και του Κυρίου του Θεού. Ευχαριστώ για την προσοχή σας.

V. ALEXEEV: Σας ευχαριστώ κα Padalyak για την παρέμβασή σας. Σας χαιρετίζουμε, είναι η πρώτη φορά που παίρνετε μέρος στις εργασίες μας. Ελπίζουμε ότι είναι μόνο η αρχή, και θα χαρούμε να σας ξαναδούμε σε διάφορες εκδηλώσεις μας, διαφόρων μορφών. Σας ευχαριστώ και πάλι.

Ο λόγος δίνεται στην κα Elizabeta Kitanovic και παρακαλούμε να προετοιμαστεί ο κ. Χριστοφόρου από την Κύπρο.

E. KITANOVIC: Θα ήθελα να χαιρετίσω τις εργασίες της Δ.Σ.Ο., εξ ονόματος του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Εκκλησιών, εξ ονόματος του Γ.Γ. και θα ήθελα να σας μεταφέρω τους χαιρετισμούς του και να σας ευχηθώ καλή επιτυχία. Πρόκειται για έναν οργανισμό που περιλαμβάνει 125 Εκκλησίες, μεταξύ των οποίων είναι και η Σερβική Εκκλησία.

Οι εκπρόσωποι αυτού του Οργανισμού, επισκέφθηκαν το Κόσσοβο και έφριξαν, σε καμία χώρα του κόσμου ο κόσμος δεν πηγαίνει στην Εκκλησία, φρουρούμενος, πράγμα που συμβαίνει μόνο στο Κόσσοβο, οπότε το πρόβλημα του Κοσσόβου πρέπει να επιλυθεί, τηρουμένων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Εκκλησιών έστειλε ένα μήνυμα σε σχέση με το Κόσσοβο, όταν κηρύχθηκε η ανεξαρτησία του. Παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Κόσσοβο και Μετόχι, σε ό,τι αφορά την Ορθόδοξη Εκκλησία. Παραβιάζεται επίσης το πρόβλημα της Ορθόδοξης Εκκλησίας και στο Μαυροβούνιο και στην Fygom. Και πρέπει επίσης να έχουμε υπόψη μας το γεγονός ότι δεν έχει επαναλειτουργήσει η Θεολογική Σχολή της Χάλκης, ότι παραβιάζονται τα δικαιώματα των Ορθοδόξων στην Κύπρο και στην Λωρίδα της Γάζας.

Αναμφίβολα, η παγκόσμια οικονομική κρίση θα διαρκέσει μερικά χρόνια και θα παραβιάζονται τα δικαιώματα μας. Πρέπει να αποστείλουμε ένα σχετικό μήνυμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες. Πιστεύω ότι πρέπει να εκμεταλλευτούμε την δυνατότητα της Συνέλευσής μας και να ενημερώσουμε σχετικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες. Οι οικονομικές συμφωνίες που συνάπτονται παραβιάζοντας τα ανθρώπινα δικαιώματα, δεν μπορούν να διασφαλίσουν την ευημερία. Ο κάθε άνθρωπος είναι πλάσμα του Θεού και πλάστηκε κατ' εικόνα και ομοίωσή του.

V. ALEXEEV: Σας ευχαριστούμε κα Kitanovic, για την ομιλία σας, η οποία υπήρξε πολύ περιεκτική και πολύ εμπνευσμένη. Και πιστεύω ότι ήταν ένα στολίδι. Έχετε προβάλει και κάποια επιχειρήματα στην ομιλία σας.

Ο λόγος δίνεται στον κ. Χριστοφόρου, μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κύπρου.

Λ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ: Ευχαριστώ κ. Πρόεδρε. Κατ' αρχήν, θέλω να τονίσω εμφαντικά ότι η παρουσία μας και μόνο για να πραγματοποιήσουμε την Γ.Σ. μας εδώ, στην Σερβία, δεν πρέπει να περάσει απλώς ως μία διαδικαστική πράξη και ότι ήρθε και η σειρά της Σερβίας για να πραγματοποιηθεί η Γ.Σ. αλλά είναι μία πράξη με καθαρά πολιτικά μηνύματα. Ότι είμαστε εδώ, γιατί εδώ υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα εις βάρος των Ορθοδόξων Σέρβων στο Κόσσοβο και Μετόχι. Και στέλνουμε το μήνυμα αυτό που συνέχει την δημιουργία και την λειτουργία της Δ.Σ.Ο., που είναι μήνυμα αλληλεγγύης και συμπαράστασης. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό και ει δυνατόν να τονιστεί και με το πέρας των εργασιών της Συνελεύσεως μας, ότι αυτή η Συνέλευση δεν είναι μόνο για την παγκόσμια οικονομική κρίση, αλλά είναι μία Συνέλευση που στέλνει το μήνυμα ότι εδώ παραβιάζονται αρχές, παραβιάζονται δικαιώματα, παραβιάζεται και κονιορτοποιείται κάθε αρχή και κάθε αξία που υπάρχει στην Ε.Ε.

Πιστεύω ότι μέσα από το ψήφισμα που θα εκδώσουμε για το Κόσσοβο και Μετόχι, δοκιμάζεται και ο δυναμισμός, η αποτελεσματικότητα και η προοπτική της ίδιας της Δ.Σ.Ο. Ότι είμαστε μία οργάνωση όπου δεν μασάνε τα λόγια τους, όταν τίθενται ζητήματα παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δη Ορθοδόξων Χριστιανών. Με λύπη διαπιστώνω, ότι όπου υπάρχουν ορθόδοξοι λαοί, όπου υπάρχουν χώρες που ουσιαστικά βρίσκονται σε μία συνολική ορθοδοξοχριστιανική πίστη, εκεί δημιουργούνται προβλήματα, εκεί πλήττονται, εκεί χτυπιούνται ανελέητα και διαρκώς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, είτε βρισκόμενοι ως μειονότητες, είτε ως πλειονότητες σε διάφορες χώρες, βρίσκονται υπό διαρκή διωγμό. Δέστε τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο. Δυστυχώς, και δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι είναι διαθρησκευτικό το θέμα, οι Μουσουλμάνοι επεκτείνονται όχι μόνο σε θρησκευτικό επίπεδο, αλλά

και σε εθνικιστικό επίπεδο και ουσιαστικά βρίσκονται σε μετωπική διαρκή σύγκρουση, παραβιάζοντας αρχές και δικαιώματα, όπου υπάρχει Ορθόδοξος Χριστιανός.

Δεν απειλούνται ποτέ οι Μουσουλμάνοι και από κανέναν Ορθόδοξο Χριστιανό, τουναντίον, οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί και οι Ορθόδοξες Χριστιανικές χώρες βρίσκονται υπό διαρκή απειλή Μουσουλμανικών χωρών. Πιάστε ολόκληρη την Υδρόγειο, δέστε ολόκληρες περιοχές στην Μεσόγειο, στα Βαλκάνια, όπου υπάρχουν Μουσουλμάνοι και Χριστιανοί, ποιοι είναι αυτοί που απειλούνται, ποιων τα δικαιώματα παραβιάζονται, ποιοι παραβιάζουν αρχές δικαίου και ποιοι πραγματικά προσπαθούν να καταβροχθίσουν κάθε τι χριστιανικό.

Για το Κόσσοβο, δεν χρειάζεται κάποιος να τα επισκεφθεί για να μάθει την σκληρή πραγματικότητα. Εάν επισκεφθεί αντικειμενικά το διαδίκτυο, θα δει καθημερινά τις βιαιότητες και την παραβίαση κάθε αρχής δικαίου και ανθρωπίνου δικαιώματος που γίνεται εις βάρος των Ορθοδόξων Χριστιανών.

Συντομολεκτικά θα αναφέρω μερικά πρόσφατα τα οποία κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο. Μόνο τους τίτλους θα αναφέρω. Περίπου 3.500 Σέρβοι στο Ανατολικό Κόσσοβο, προς το παρόν χωρίς νερό και ρεύμα. Οι Σέρβοι στο Κόσσοβο Πομοράβλια από το 1999 μέχρι σήμερα, δεν πέρασαν ούτε μία μέρα χωρίς περιορισμούς ρεύματος. Αυτό μπορεί να είναι μόνο ένα μικρό δείγμα, που αποδεικνύει τι γίνεται σε όλα τα επίπεδα, όταν μάλιστα την ίδια στιγμή η Σερβία, το κράτος της Σερβίας, επί περισσότερες φορές προσέφερε δωρεάν προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας στις Σερβικές περιοχές του Κοσσόβου. Αλλά αυτές οι προτάσεις πάντα απορρίπτονταν.

Σφετερισμός δικαιωμάτων ιδιοκτησίας της Ιεράς Μονής Κρατσάνιτς. Οι Σέρβοι απαιτούν αμοιβαιότητα, όσον αφορά την επιστροφή των εκτοπισθέντων, και όχι η Δύση να επιστρέφει μόνο τους Αλβανούς στις Σερβικές περιοχές, μη διασφαλίζοντας την επιστροφή στους Σέρβους. Βία κατά των Σέρβων ανεπίτρεπτη, σε βαθμό που το Πρακτορείο Ταρτάς αναφέρει: Η κυβέρνηση της Ρωσίας προειδοποίησε σήμερα ότι οι βίαιες πράξεις – και μιλάμε τώρα, πρόσφατα, τον Απρίλιο – κατά των Σέρβων στο Κόσσοβο και

Μετόχι, είναι ανεπίτρεπτες και ακόμα μία φορά κάλεσε για την τήρηση του διεθνούς δικαίου. Η λεγόμενη Κοσσοβάρικη Αστυνομία αφαιρεί από τους Σέρβους ακόμα και τα διπλώματα οδηγείσεως.

Πυροβολισμοί από τα αλβανικά σπίτια στο Ντζαν. Εάν κάποιος όμως – και αυτό είναι το θλιβερό και το τραγικό – ανατρέξει χρονολογικά στην ιστορία αυτών των Σερβικών περιοχών του Κοσσόβου, θα κατανοήσει πώς επήλθε μία ολοκληρωτική εθνοκάθαρση, μία ολοκληρωτική γενοκτονία των Σέρβων. Οι Σέρβοι από πλειοψηφία έγιναν μειοψηφία στον τόπο τους, και αυτοί που ήταν πραγματικά μειοψηφία, έγιναν αφέντες σε έναν χώρο και μία περιοχή, που ούτε ιστορικά, ούτε πολιτιστικά, ούτε θρησκευτικά, ούτε γεωγραφικά τους ανήκει. Μιλάμε για δημιουργία ενός εγκάθετου καθεστώτος με την ανοχή κάποιων, για να εξυπηρετήσουν αποκλειστικά και μόνο τα γεωστρατηγικά τους συμφέροντα και η διεθνής κοινότητα στο σύνολό της είτε το επιβραβεύει, είτε το ανέχεται δια της σιωπής της.

Δεν φτάνει μόνο εμείς οι χώρες που δεν ψηφίσαμε αυτό το ψευδοκράτος, και δεν το στηρίξαμε, απλώς να απέχουμε από την θετική ψήφο και στήριξη. Αυτό που χρειάζεται είναι να δυναμώσουμε τις φωνές μας, να ενώσουμε τις φωνές μας, για να αποτραπεί και να ανατραπεί αυτό το ψευδοκαθεστώς που υπάρχει στο Κόσσοβο και Μετόχι.

Εγώ πιστεύω, τελειώνοντας, γιατί και οι άλλοι αγαπητοί συνάδελφοι, ήταν ιδιαίτερα γλαφυροί και εύστοχοι στα του Κοσσόβου και δεν χρειάζονται περιττά λόγια για να διακηρύξουμε και να επισημάνουμε την ευθύνη που έχουμε σαν Δ.Σ.Ο., γιατί εγώ το θεωρώ ευθύνη και χρέος της Δ.Σ.Ο., να αποδείξει εμπράκτως ότι υπάρχουμε όχι μόνο για να είμαστε σε θεωρίες και λόγια, αλλά και στην πράξη, με όλα τα μέσα, να δώσουμε το μήνυμα ότι δεν πρόκειται να ανεχόμεθα, είτε στο Κόσσοβο, είτε οπουδήποτε αλλού, παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συρρίκνωση των Ορθοδόξων Χριστιανών και εγκαθίδρυση ψευδοκαθεστώτων, όπως είναι αυτό του Κοσσόβου και Μετοχίου.

Η άποψή μου είναι ότι σε όσα περιλαμβάνονται στο ψήφισμα και τα οποία τα υπερθεματίζω, αν γίνει αποδεκτό να μπει ακόμα μία παράγραφος, που

να λέει ευθαρσώς: «καταδικάζουμε απερίφραστα τις συνεχιζόμενες βιαιότητες και διώξεις εις βάρος του Σερβικού πληθυσμού στο Κόσσοβο και Μετόχι, που προσλαμβάνουν μορφή εθνικής γενοκτονίας και την απαράδεκτη προσπάθεια διαγραφής και αλλοίωσης της Σερβικής ταυτότητας, ιστορίας και χαρακτήρα της επαρχίας Κοσσόβου και Μετοχίου». Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

Προεδρεύει ο S. ΡΟΡΟΒ: Θα ήθελα να διευκρινίσω, η άποψή σας είναι να υιοθετήσουμε το ψήφισμα πέρα ως πέρα;

Α. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ: Η θέση μας είναι να το υιοθετήσουμε, και συγχρόνως να προσθέσουμε και αυτή την παράγραφο. Και θα είμεθα θετικοί σε οτιδήποτε άλλο προστεθεί, ως κάτι το νέο, που δυναμώνει ακόμα περισσότερο αυτό το ψήφισμα.

S. ΡΟΡΟΒ: Σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να δώσουμε τον λόγο στον επικεφαλής της Αντιπροσωπείας, ο οποίος θα εκτιμήσει τις προηγούμενες ομιλίες. Ο κ. Čotrić, έχει τον λόγο.

Α. ČOTRIĆ: Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα εκ μέρους της Αντιπροσωπείας μας να σας ευχαριστήσω για τα λόγια συμπαραστάσης που ακούσαμε από εσάς, σε ό,τι αφορά την χώρα μας, σε ό,τι αφορά την προσπάθεια να διαφυλάξουμε την εδαφική μας ακεραιότητα και την κυριαρχία στο Κόσσοβο και Μετόχι και να στηρίξετε τον επαπειλούμενο Σερβικό πληθυσμό, ο οποίος στον 21^ο αιώνα ζει σε συνθήκες στρατοπέδου συγκέντρωσης, επειδή όλη αυτή η περιοχή που πρέπει να προστατεύεται από την διεθνή κοινότητα, έχει μετατραπεί σε ένα μεγάλο στρατόπεδο συγκέντρωσης, που μας θυμίζει τα στρατόπεδα συγκέντρωσης που υπήρχαν κατά την διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, που είχαν ιδρυθεί από τους Γερμανούς ναζί.

Με την έλευση των διεθνών δυνάμεων στο Κόσσοβο και Μετόχι, από το 1999 μέχρι σήμερα, σκοτώθηκαν πάνω από 1.500 Σέρβοι, μερικές χιλιάδες εξαφανίστηκαν και όλοι τους ήταν άμαχοι. Ήταν πολίτες. Σκοτώθηκαν πάρα πολλά παιδιά, απελάθηκαν πάνω από 200.000 Σέρβοι και Μαυροβούνιοι, αθίγγανοι και εκπρόσωποι λοιπών λαών, που δεν είναι Αλβανοί, από το Κόσσοβο και Μετόχι. Καταστράφηκαν περίπου 40.000 σπίτια Σέρβων,

κατεδαφίστηκαν και καταστραφήκαν πάνω από 150 εκκλησίες και μονές που πολλές από αυτές είχαν χτιστεί τον Μεσαίωνα.

Ο λαός του Κοσσόβου και Μετοχίου, ζει στους επονομαζόμενους θύλακες, χωρίς το δικαίωμα μετακίνησης, χωρίς το δικαίωμα στην εργασία και τη μόρφωση. Μερικές οικογένειες στην Πρίστινα, μέσα σ' αυτά τα 10 χρόνια, ουσιαστικά δεν έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους, ουσιαστικά βρίσκονται φυλακισμένοι εδώ και 10 χρόνια, επειδή δεν τολμούν να πάνε ούτε στην αγορά, ούτε στα καταστήματα, δεν μπορούν να βγουν καν στο μπαλκόνι, επειδή κινδυνεύουν να σκοτωθούν. Και τώρα, στις 23/6 θα συμπληρωθούν δέκα χρόνια, από την δολοφονία των 14 Σέρβων αγροτών, οι οποίοι δούλευαν στα χωράφια, ζούσαν στο χωριό που ονομαζόταν Σταργκράτσκα, τους επιτέθηκαν, τους πυροβόλησαν από το δάσος, επαναλαμβάνω, σκοτώθηκαν 14 άτομα που δούλευαν στα χωράφια, μεταξύ των οποίων υπήρχαν μερικά παιδιά, σκοτώθηκαν και τα παιδιά.

Πριν από μερικά χρόνια, το καλοκαίρι, 8 μικρά παιδιά, αβοήθητα, κολυμπούσαν, ξεκουράζονταν στο ποτάμι, δολοφονήθηκαν και ποτέ δεν βρέθηκαν οι δολοφόνοι τους. Και υπάρχουν τέτοια παραδείγματα και σήμερα, οι Αλβανοί τρομοκράτες, οι Αλβανοί αυτονομιστές διαπράττουν τέτοια εγκλήματα, με την βοήθεια ορισμένων κύκλων. Γνωρίζουμε ποιοι είναι αυτοί οι κύκλοι. Δεν προστατεύονται τα δικαιώματα των Σέρβων, δεν προστατεύονται τα δικαιώματα του Σερβικού πληθυσμού, δεν προστατεύονται η πολιτιστική και η θρησκευτική κληρονομιά του Σερβικού λαού. Δεν προβλέπεται καμία προστασία αυτής της κληρονομιάς, σε ό,τι αφορά το Κόσσοβο και Μετόχι. Απαιτούμε την εγγύηση αυτονομίας για τους Σέρβους, την αυτονομία των Σερβικών θυλάκων και ειδικό καθεστώς για τις εκκλησίες και τις μονές του Κοσσόβου. Απαιτούμε οι Σερβικοί θύλακες που προανέφερα, στους οποίους ζουν οι Σέρβοι, να αποκτήσουν το καθεστώς αυτόνομων περιοχών, ούτως ώστε να μπορούν να συνδέονται οικονομικά με τις λοιπές περιοχές της Σερβίας.

Θα ήθελα επίσης να υπογραμμίσω ότι είμαστε διαλλακτικοί, στηρίζουμε τον συμβιβασμό και ο συμβιβασμός προβλέπει ότι δεν μπορεί μία χώρα να

χάσει τα πάντα και η άλλη να αποκτήσει τα πάντα. Είμαστε υπέρ του κοινού ευρωπαϊκού μέλλοντος, στο οποίο οι Σέρβοι και οι Αλβανοί στο Κόσσοβο θα είναι καλοί φίλοι και γείτονες. Στηρίζουμε το Κόσσοβο και Μετόχι, ως ανοιχτή ευρωπαϊκή περιοχή. Θεωρούμε ότι είναι ευρωπαϊκή γέφυρα συνεργασίας και όχι χώρος καταπάτησης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων του Σερβικού λαού.

Το Κόσσοβο και Μετόχι είναι μία σταθερή περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων και της Ευρώπης. Η Σερβία ποτέ, υπό καμία πίεση, δεν θα αναγνωρίσει την ανεξαρτησία του Κοσσόβου και Μετοχίου και θα κάνει το παν δυνατόν από διπλωματική και πολιτική άποψη, ούτως ώστε αυτό το κομμάτι της Σερβίας να επανέλθει, να υποταχθεί ξανά υπό την αιγίδα της Σερβίας και να ενταχθεί στο Συνταγματικό καθεστώς της Σερβίας.

S. ΡΟΡΟΒ: Αξιότιμοι συνάδελφοι, έχουν ομιλήσει ήδη 14 συνάδελφοι περί του ζητήματος του Κοσσόβου και Μετοχίου, υπάρχουν άλλοι που επιθυμούν να ομιλήσουν; Πριν σας δώσω τον λόγο, θα ήθελα να γνωρίζω, υπάρχουν άλλες θέσεις επί της αρχής, που διαφοροποιούνται ως προς το εν λόγω σχέδιο ψηφίσματος; Υπάρχει κάποιος ο οποίος έχει διαφωνίες αρχής; Φερ' ειπείν, διαφωνεί με την έγκριση ενός τέτοιου ψηφίσματος; Όχι!

Έχω λοιπόν την εξής πρόταση: θα θέσω το ζήτημα σε ψηφοφορία, περί της εγκρίσεως ως βάσης του σχεδίου ψηφίσματος, και στην συνέχεια παρακαλώ στην διάρκεια ενός λεπτού, τηλεγραφικώς, επί του κειμένου να έχουμε συγκεκριμένες διατυπώσεις. Συμφωνείτε με αυτή την πρόταση; Ναι. Έχω και εγώ να συμπληρώσω κάτι, θα εκφωνήσω τώρα την άποψή μου.

Θέτω λοιπόν σε ψηφοφορία το ζήτημα, ποιος είναι υπέρ της εγκρίσεως του σχεδίου; Ποιος είναι υπέρ του να ληφθεί κατ' αρχήν ως βάση για συζήτηση το κείμενο; Ευχαριστώ. Ποιος είναι εναντίον; Ποιος ψηφίζει λευκό;

Στο σημείο αυτό διεξάγεται ψηφοφορία με ανάταση

.....
S. ΡΟΡΟΒ: Εγκρίνεται ομοφώνως, αξιότιμοι φίλοι από την Σερβία, σας συγχαίρουμε.

Τώρα θα ήθελα, αν υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις επί του κειμένου. Ο κ. Žižić θέλει να πει κάτι.

Z. ŽIŽIĆ: Επιτρέψτε μου να σας χαιρετίσω όλους, να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση, τον κ. Krstaich, διότι ευρίσκομαι εδώ ως παρατηρητής από την Κραστάιτσα, στην Γ.Σ. της Δ.Σ.Ο. Το Μαυροβούνιο 12 χρόνια είναι παρατηρητής. Αυτό δυστυχώς, και οφείλω να το επισημάνω, είναι ενδεικτικό από την άποψη της μη ετοιμότητας επί του παρόντος του Κοινοβουλίου του Μαυροβουνίου, να ενταχθεί πιο ενεργά στην δραστηριότητα της Δ.Σ.Ο., διότι δεν εκφράζει την βούληση της πλειονότητας του Κοινοβουλίου και του πληθυσμού, των κατοίκων του Μαυροβουνίου. Είναι μία απόφαση της νυν κυβερνητικής πλειοψηφίας του Μαυροβουνίου. Δεν θέλω να το συζητήσω τώρα αυτό. Είμαι ευγνώμων για την πρόσκληση του κ. Krstaich.

Θα ήθελα να αναφέρω δυο λόγια επ' αυτού. Πράγματι, είναι εντελώς απαράδεκτο το γεγονός ότι το Κόσσοβο και Μετόχι διαμορφώνονται ως κράτος, ένα κράτος το οποίο αντιφάσκει του διεθνούς δικαίου, ολοσχερώς. Είναι ένα κράτος το οποίο έχει εγκαθιδρυθεί στην βάση της βίας, της ασκήσεως βίας, το οποίο εδράζεται στην πίεση επί της Σερβίας. Αναφέρονται για την καταπίεση επί των Αλβανών, αλλά στην πραγματικότητα υπάρχει το αντίστροφο. Οι Αλβανοί του Κοσσόβου και Μετοχίου, επί 10ετίες καταπιέζουν τους Σέρβους που διαβιούν εκεί. Από τον καιρό του Ασέμ Ισάνεβιτς, αυτό συμβαίνει μέχρι σήμερα, η πίεση αυτή είναι πασίγνωστη, Σέρβοι και Μαυροβούνιοι εξεδιόκοντο από το Κόσσοβο και αυτή είναι η τελευταία περίπτωση, μετά τους βομβαρδισμούς από το ΝΑΤΟ και υπό την πίεση των Αλβανών, γίνεται εθνοκάθαρση στο Κόσσοβο.

Ο διάλογος περί του πολυεθνικού Κοσσόβου, περί ισονομίας των Ορθοδόξων Σέρβων και των υπολοίπων, για την επάνοδο στις εστίες τους των εκδιωχθέντων, των προσφύγων Σέρβων, ηχεί ως μύθος, ως παραμύθι σήμερα. Το γεγονός ότι έχει κακές επιπτώσεις, είναι πασιφανές. Όλα αυτά συμβαίνουν όμως, την στιγμή που οι δυνάμεις του Ουόλεξ βρίσκονται στο Κόσσοβο. Θα ήθελα να πω ότι εδώ τίθεται το ερώτημα της προστασίας των Ορθοδόξων μονών και πολλών στοιχείων πνευματικής κληρονομιάς των Σέρβων στο

Κόσσοβο και Μετόχι, με τον πρακτικό διαχωρισμό του Κοσσόβου και Μετοχίου, νομικώς δεν θα μπορέσουμε ποτέ να αναγνωρίσουμε ένα τέτοιο ψευδοκράτος, το οποίο δημιουργείται δια της κατάφωρης παραβίασης του διεθνούς δικαίου.

Από την άλλη πλευρά, τα όσα συνέβησαν στο Μαυροβούνιο και ο διαχωρισμός του Μαυροβουνίου από το Ομοσπονδιακό κράτος, οδήγησε στο γεγονός ότι τα μεγαλύτερα πνευματικά κληροδοτήματα της ιστορίας των Σέρβων, έμειναν στην αλλοδαπή. Αυτό είναι πολύ σκληρό για τον Σερβικό λαό. Φρονώ λοιπόν, ότι η συνάντησή μας εδώ, η Ολομέλεια, θα πρέπει να το εντοπίσει εδώ, οφείλει να επισημάνει αφ' ενός μεν το απαράδεκτο της δήθεν ανεξαρτησίας αυτού του ψευδοκράτους, δεδομένου ότι το Κόσσοβο και Μετόχι είναι ψευδοκράτος. Οφείλουμε να επιβεβαιώσουμε ότι υποστηρίζουμε την ακεραιότητα και την ανεξαρτησία της Σερβίας. Επιπλέον, πρέπει να υποστηρίζουμε την προστασία των ιερών των Ορθοδόξων, όχι μόνο των Ορθοδόξων αλλά και του λοιπού Αλβανικού και μη Αλβανικού πληθυσμού, ανεξαρτήτως θρησκευματος, ούτως ώστε να διατηρηθούν αυτές οι αξίες. Και κατ' αυτόν τον τρόπο, οφείλουμε να υποστηρίξουμε την προσπάθεια να πειστεί η Διεθνής Κοινότητα, για την επάνοδο των εκδιωχθέντων, μη αλβανικών πληθυσμών στις εστίες τους, στο Κόσσοβο.

Θα πρέπει να υποδεικνύεται στο ψήφισμα, και μία πρόταση, όπου οι χώρες της τ. Γιουγκοσλαβίας, γειτονικές χώρες, οι οποίες μαζί με την Σερβία συναπάρτιζαν την Γιουγκοσλαβία, αυτό αφορά το Μαυροβούνιο, την Κροατία, την Βοσνία, να διασφαλίσουν τον πολυεθνικό χαρακτήρα του Κοσσόβου και Μετοχίου και την επάνοδο των προσφύγων στις εστίες τους. Νομίζω ότι αυτό θα είχε μεγάλη σημασία και ότι εμείς, σ' αυτή τη συνάντηση, θα μπορούσαμε να στείλουμε ένα θετικό μήνυμα, διότι αυτό προσδοκούν οι άνθρωποι, εναποθέτοντας ελπίδες σε εμάς, ότι μπορούμε πράγματι να πράξουμε κάτι τέτοιο. Να επιβεβαιώσουμε δηλαδή ότι το Κόσσοβο είναι ένα ψευδοκράτος, το οποίο επιχειρείται να συγκροτηθεί δια της παραβίασεως του διεθνούς δικαίου.

Χρειάζεται η ακεραιότητα της Σερβίας, το Κόσσοβο και Μετόχι, το Μετόχι ανήκε πάντοτε στο Μαυροβούνιο, ωστόσο η κυβέρνηση του

Μαυροβουνίου σήμερα, δεν κάνει λόγο καν περί αυτού. Αναγνώρισε λοιπόν το Κόσσοβο και Μετόχι η κυβέρνησή μας, εμείς στο Μαυροβούνιο θεωρούμε ότι αυτό το μέρος του Κοσσόβου και Μετοχίου, είναι και μέρος του Μαυροβουνίου, όχι μόνο μέρος της Σερβίας. Πρέπει να επισημάνουμε σε κάθε πρότασή μας θα πρέπει να λέμε, ότι το Κόσσοβο, η Σερβία και το Μαυροβούνιο, είναι ενιαία. Σας χαιρετίζω για άλλη μία φορά.

S. POPOV: Σας ευχαριστούμε για την στάση σας και ευελπιστούμε να έχουμε ως πλήρες μέλος το Μαυροβούνιο. Επαναλαμβάνω, σας ευχαριστούμε για την ομιλία σας και ευελπιστούμε σύντομα το Μαυροβούνιο να συμμετέχει ως πλήρες μέλος της Δ.Σ.Ο.

Z. ŽIŽIĆ: 12 χρόνια είναι πολλά, συμφωνώ απολύτως μαζί σας, και ελπίζω ότι αυτό θα συμβεί. Ο κ. Krstaich κι εγώ θα κάνουμε τα πάντα, ώστε να συμβεί αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ.

S. POPOV: Και τώρα, θα ήθελα να δώσω τον λόγο στον κ. Viktor Semionov.

V. SEMIONOV: Έχουν ειπωθεί ήδη αρκετά από την Ρωσική αντιπροσωπεία. Από πλευράς μου θα ήθελα να συμπληρώσω μόνο ένα πράγμα. Αυτός ο πόνος που συνδέεται με τα όσα συμβαίνουν σήμερα στο Κόσσοβο, πράγματι, βρίσκεται στις καρδιές του Ρωσικού λαού και ως παράδειγμα θα ήθελα να σας πω, έχω δύο φίλους συνθέτες, αρκετά γνωστούς στην Ρωσία, τον Anatoly Dorovskhi, και Alexandr Pliachenko. Έγραψαν λοιπόν ένα τραγούδι και τα λόγια στην σερβική γλώσσα, που είναι αφιερωμένο στα όσα γίνονται σήμερα την Σερβία και στο Κόσσοβο.

Το πιο ενδιαφέρον είναι ότι όταν κάλεσα τον Μιλόσεβιτς να ακούσει αν ορθώς έχουν διατυπωθεί τα λόγια, αυτός δεν έκανε την παραμικρή διόρθωση. Λέει, είναι μοναδική περίπτωση, δεν γνωρίζουν την Σερβική, αλλά σε επίπεδο διαίσθησης, στην βάση των κοινών σλαβικών ριζών της γλώσσας μας, κατάφεραν να γράψουν, να συνθέσουν τραγούδι, να στιχουργήσουν ορθά. Μερικές μικρές λεπτομέρειες στην προφορά διόρθωσαν.

Δυστυχώς, δεν πήρα αυτό το τραγούδι μαζί μου, αλλά μόλις βρω την δυνατότητα θα σας το διαβιβάσω, διότι υπάρχουν πολλά συναισθήματα εκεί. Θα ήθελα για άλλη μία φορά να υπογραμμίσω ότι όλα αυτά τα βιώνουμε όχι

μόνο δια της συνειδήσεως, όχι μόνο με τον νου μας, αλλά με πόνο στην καρδιά, και νομίζω ότι όλοι μαζί θα πρέπει να τα ξεπεράσουμε αυτά από κοινού και η αλήθεια και η δικαιοσύνη θα θριαμβεύσουν.

S. POPOV: Δίνω τον λόγο στον μεγάλο φίλο μας, στον Theodore Ssekikubo, Βουλευτή της Ουγκάντα, μέλος της Διεθνούς Γραμματείας.

T. SSEKIKUBO: Όσον αφορά το ψήφισμα, ως μέλη του Κοινοβουλίου δεν μπορούμε να αποφύγουμε το ιστορικό καθήκον μας, η ιστορία θα μας καταδικάσει, στην περίπτωση που δεν θα λάβουμε ισχυρή και ενεργό θέση επ' αυτού του ζητήματος, διότι είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι προτείνουμε αυτό το ψήφισμα και υποστηρίζουμε όλους τους ανθρώπους που στήριξαν την έγκριση αυτού του ψηφίσματος, διότι θα πρέπει να εγκριθεί οπωσδήποτε. Δεν υπάρχει τρόπος να μιλήσουμε για την Σερβία και το Μαυροβούνιο χωρίς το Κόσσοβο και Μετόχι. Διότι πρόκειται για επαρχίες οι οποίες δήθεν διακηρύσσονται ως ανεξάρτητο κράτος. Με αυτόν τον τρόπο αποκεφαλίζουμε την Σερβία, γεγονός που θα εξεγείρει τον Σερβικό λαό, ούτως ώστε να επιδιώκει δια των όπλων να επαναφέρει, αυτά που δια των όπλων αποσπάστηκαν από αυτόν τον λαό. Δεν μπορούν να διαρραγούν οι ιστορικοί δεσμοί μεταξύ των ανθρώπων, που έχουν τόσο μακροχρόνια ιστορία, απλώς δικτατορικά να δημιουργηθεί ένα κράτος, δεν γίνεται.

Η προοπτική της καταδίκης των πολεμικών εγκλημάτων που τα μέλη του Σερβικού Κοινοβουλίου μας είπαν, ανέφεραν διάφορους φόνους, πρόκειται για παραβιάσεις που πρέπει να καταδικαστούν. Έδιωξαν ανθρώπους από τα σπίτια τους, διέλυαν οικογένειες για να δημιουργήσουν ένα τεχνητό κράτος αλβανών. Στον 21^ο αιώνα πρέπει να αγωνιστούμε κατά αυτής της αδικίας. Για μένα είναι μία έκπληξη το γεγονός ότι η διεθνής κοινότητα επιτρέπει να γίνουν αυτά τα πράγματα. Η Διεθνής Επιτροπή αφ' ενός μεν δημιουργεί ταξινόμηση των δικαιωμάτων και από την άλλη αναγνωρίζει το Κόσσοβο. Μπορούμε να το κατανοήσουμε, αλλά δεν μπορούμε να σιωπούμε γι' αυτό.

Ως αποτέλεσμα αυτού του ψηφίσματος, θα τεθεί στην ημερήσια διάταξη και όλοι θα κατανοήσουμε ότι δεν μπορούμε να σιωπούμε επ' αυτού. Ο κόσμος δεν μπορεί να λησμονεί αυτά που γίνονται. Ειδ' άλλως, θα γίνουμε

ίδιοι με τους παραβάτες. Πρέπει να υψώσουμε την φωνή μας και να πούμε όχι. Μπορεί να πάρει χρόνο η επάνοδος των ανθρώπων στις εστίες τους, μέχρι οι άνθρωποι να μπορέσουν να προσευχηθούν στις μονές και στους ναούς τους. Όμως, αυτό θα πρέπει να τίθεται στην ημερήσια διάταξη, ώστε να γνωρίζουν ότι είναι θέμα χρόνου και ότι δεν μπορεί να διαιωνίζεται. Η ιστορία θα μας στηρίξει, οφείλουμε να αντλούμε διδάγματα από την Ιστορία. Οφείλουμε να υψώνουμε την φωνή μας σε όλα τα διεθνή φόρουμ. Όλοι θα πρέπει να ακούσουμε την φωνή της Σερβίας, την φωνή του Μαυροβουνίου, την φωνή των Ορθόδοξων Χριστιανών, ούτως ώστε να νικήσουμε στο τέλος. Σας ευχαριστώ όλους γι' αυτό το ψήφισμα.

S. POPOV: Υποσχέθηκα εδώ και αρκετή ώρα να δώσω τον λόγο στον κ. Mihajlovic, Βουλευτή του Κοινοβουλίου της Σερβίας.

O. MIHAJLOVIC: Ορθόδοξα αδέλφια, αδελφοί και αδελφές, χαίρω πολύ που σας βλέπω στην πρωτεύουσα της Ορθόδοξης Σερβίας. Χαίρω πάρα πολύ που ακόμη μία φορά έχουμε επιδείξει την ενότητά μας, υιοθετώντας ένα τέτοιο ψήφισμα. Στην πραγματικότητα, νομίζω ότι αυτό σημαίνει ότι αντιμετωπίζουμε όλοι μας τα ίδια προβλήματα, που είναι περισσότερο αισθητά σήμερα, στο Κόσσοβο και Μετόχι.

Ο αδελφός και φίλος μου από την Κύπρο, μας είπε, το ακούσαμε σήμερα, νομίζω ότι θα το γνωρίζουν όλοι, όπως γνώρισαν όλοι την σάλπιγγα της Ιεριχούς, που κατέστρεψε τεράστια τείχη. Ο αδελφός μας από την Κύπρο, είπε πρώτος αυτό που γνωρίζουμε όλοι. Δεν προσπάθησε να συγκαλύψει τα πράγματα, είπε τα πράγματα με το όνομά τους. Ανέφερε τους Μουσουλμάνους, είναι ένα πρόβλημα που μας απασχολεί όλους. Φυσικά, δεν μπορούμε να κατηγορούμε όλους τους Μουσουλμάνους, για τα όσα συνέβησαν στην Κύπρο. Για την κατάληψη ενός μεγάλου μέρους της επικράτειας της χώρας της Κύπρου, για την καταπάτηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, η οποία ξεπουλιέται σήμερα σε πάρα πολλές γωνιές του κόσμου.

Όλα αυτά σήμερα, δεν μπορούσαν να συμβούν στην Κύπρο, στο Κόσσοβο και Μετόχι και παλιότερα στην πρώην Βοσνία και Ερζεγοβίνη, η οποία δεν θα ήταν ποτέ ενιαία, αν δεν υπήρχαν κάποιες δυνάμεις που το

επέτρεψαν. Όπως μας είπε ο φίλος μας από την Κύπρο, τι τον απασχολεί, θα πω το όνομα εκείνου του σατανά, που δεν τολμούμε να το αρθρώσουμε. Ναι, αδέλφια, είναι οι Αμερικανοί, ακριβώς εκείνοι άνοιξαν το κουτί της Πανδώρας και απελευθέρωσαν τον διάβολο, επιτρέποντάς του να περιφέρεται ανοιχτά και ανεμπόδιστα στον πλανήτη μας.

Ναι, αδέλφια, πρέπει να κηρύξουμε την έναρξη του αγώνα μας για την ελευθερία. Για όλα όσα μας διδάσκει η πίστη μας. Εμάς τους Σέρβους, μας κατηγορούν για την εθνοκάθαρση στην Βοσνία και Ερζεγοβίνη. Ακόμα και τα παιδιά μας, που είναι 7-8 χρονών, ξέρουν αυτές τις λέξεις, εθνοκάθαρση, στα αγγλικά, επειδή τις ακούνε στην τηλεόραση. Αυτό δεν αφορά το Κόσσοβο και Μετόχι, όπου δεν έμεινε σχεδόν ούτε ένας Σέρβος. Σας ρωτώ: Πόσοι Σέρβοι έχουν μείνει στην Βοσνία και Ερζεγοβίνη, στην περιοχή που ελέγχεται από τους Μουσουλμάνους, από τις φονταμενταλιστικές αρχές; Η πολιτική τους συνίσταται στην εκδίωξη όλων των Σέρβων από εκεί.

Υπάρχουν δύο εκατ. Μουσουλμάνοι εκεί. Είμαστε το τελευταίο έρεισμα κατά των Μουσουλμάνων, ωστόσο δεν το αναγνωρίζει η Ευρώπη, οι Αλβανοί προσπάθησαν να εισχωρήσουν εδώ και μερικούς αιώνες στο Κόσσοβο, ωστόσο οι Σέρβοι υπερασπίζονταν τον εαυτό τους. Εμείς είμαστε ένας λαός σταυροφόρος, φέρουμε τον σταυρό, έτσι μας έλεγαν οι παππούδες και οι πατεράδες μας και δεν κατάφεραν να μας διώξουν από το Κόσσοβο, χωρίς την βοήθεια των Αμερικανών.

Ναι αδέλφια, δεν μας είχαν διώξει από το Κόσσοβο οι Αλβανοί. Ποτέ δεν είχαμε χάσει ούτε μία μάχη με τους Αλβανούς, μας έδιωξαν οι Αμερικάνοι και οι δορυφόροι, τα ηλεκτρονικά τους μέσα. Αυτή την απόφαση είχαν λάβει και αυτή την απόφαση είχαν υλοποιήσει. Ακόμα και ο Κλαρκ, ο στρατηγός που ήταν επικεφαλής αυτής της επιχείρησης, που την αποκάλεσαν ειρωνικά «Άγγελος ελεημοσύνης» παραδέχτηκε στο βιβλίο του ότι ποτέ δεν θα μπορούσε να νικήσει τους Σέρβους. Είμαστε ένας τολμηρός, ένας θαρραλέος λαός, που είναι ικανός να κάνει το παν, ούτως ώστε να υπερασπιστεί. Δεν ζητήσαμε βοήθεια, να βοηθήσετε τους δειλούς, ζητήσαμε την κατανόησή σας.

Η προπαγάνδα των Αμερικανών έκανε το εξής: Οι Σέρβοι στο εξωτερικό, φοβούνταν να πουν ότι είναι Σέρβοι, μας κοίταζαν αν έχουμε όπλα, αν οπλοφορούμε. Γι' αυτό φταίνε οι Αμερικανοί. Ξέρετε πώς ξεκίνησε η προπαγάνδα κατά των Σέρβων; Από την πρώτη μέρα του πολέμου στην πρώην Βοσνία – Ερζεγοβίνη, δημοσιεύτηκε μία φωτογραφία των Ορθόδοξων Χριστιανών, στα ΜΜΕ, ο πατέρας έθαβε το παιδί του που το είχαν σκοτώσει οι Μουσουλμάνοι, μπορούσε να διακρίνει κανείς Ορθοδόξους, και είπαν ότι είναι η κηδεία των Μουσουλμάνων, που είχαν σκοτωθεί από τους Σέρβους. Από αυτό ξεκίνησε.

Ελπίζω ότι μετά το ψήφισμά μας, μετά την συνάντησή μας και την συνέλευσή μας, θα διευκρινιστούν αρκετά πράγματα. Δεν μιλούσαμε πολύ μέχρι σήμερα. Ελπίζω ότι δεν θα τελειώσουν έτσι τα πράγματα. Σας ευχαριστώ πολύ.

S. POPOV: Συνάδελφοι, ακούσαμε τρεις τροποποιήσεις που προτείνονται. Δεν πρόκειται για τροποποίηση, πρόκειται για μία προσθήκη, υπάρχουν μερικές ανακρίβειες συντακτικής φύσης στο ρώσικο κείμενο. Η παράγραφος «υπογραμμίζοντας την σημασία του μεγάλου σεβασμού και της εφαρμογής του ψηφίσματος 1294 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ» στο ρώσικο κείμενο, του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ πρέπει να λέει και όχι των ΗΠΑ. Το καταλαβαίνω. Δεν μπορούμε να το αφήσουμε έτσι, επί της ουσίας είναι σωστό.

Το δεύτερο, σημείο 6: Παρακαλούμε τον ΟΗΕ και την UNESCO να εξασφαλίσουν την προστασία άνευ όρων, αλλά δεν είναι πολύ πετυχημένη η λέξη που χρησιμοποιείται στα Ρώσικα, θα γίνει μία διόρθωση του ύφους, αν μου επιτρέπετε κ. Alexeen και στην δεύτερη παράγραφο, εκεί που διορθώσαμε. Διαγράψαμε τις ΗΠΑ και βάλουμε του ΟΗΕ, πρέπει να διαγράψουμε, να απέχουμε από την αναγνώριση επειδή ορισμένες χώρες έχουν ήδη αναγνωρίσει το Κόσσοβο. Με επιφυλακτικότητα να αντιμετωπίζουμε το ζήτημα της αναγνώρισης, σε σχέση με τις χώρες που δεν έχουν προβεί σ' αυτή την πράξη. Να απέχουμε, αυτό αφορά σε όλες τις χώρες, αλλά γνωρίζουμε ότι περίπου το 1/3 των χωρών, από τις 180 χώρες – μέλη, έχουν ήδη αναγνωρίσει το

Κόσσοβο. Με επιφυλακτικότητα να αντιμετωπίζουν το θέμα της αναγνώρισης. Θα είναι ακριβέστερο, θα είναι και σωστό.

Στην παράγραφο 2 του κειμένου, «εφιστώντας την προσοχή στο ζήτημα της νομιμότητας, της μονομερούς αποκαλούμενης ανεξαρτησίας του Κοσσόβου, τα κράτη πρέπει να αντιμετωπίζουν με επιφυλακτικότητα το ζήτημα της αναγνώρισης της ανεξαρτησίας του Κοσσόβου. Θα σας το δείξω, να το κείμενο.

Θ. ΤΣΙΟΚΑΣ: Για την δεύτερη παρατήρησή σας, αυτό που αναφέρεται «τα κράτη παροτρύνονται να εξακολουθήσουν να απέχουν της αναγνώρισης του Κοσσόβου και Μετοχίου», η διατύπωση που κάνετε, έχω την γνώμη ότι όπως την τροποποιείτε τώρα δεν βελτιώνει, ή τουλάχιστον δεν αποδίδεται σωστά στην γλώσσα την δική μας, όπως το κατάλαβα εγώ. Εμείς πιστεύω ως Γ.Σ. πρέπει να πούμε καθαρά ότι δεν ενθαρρύνουμε, δηλαδή καλούμε τα κράτη να απέχουν από οποιαδήποτε αναγνώριση, διότι τελεσιδικώς θα γίνει από τους διεθνείς οργανισμούς και από την Χάγη, δεν μπορεί μονομερώς το κάθε κράτος. Άρα λοιπόν, καλή είναι η πρόταση όπως είναι εδώ στα ελληνικά, δεν ξέρω βέβαια αν στα ρώσικα έχει αποδοθεί σωστά.

S. ΡΟΡΟΒ: Ίσως δεν είναι πολύ ακριβής η μετάφραση, συμφωνώ. Αλλά το πιο βασικό είναι ότι εσείς το θεωρείτε σωστό. Δεν αλλάζει το νόημα. Σε ό,τι αφορά το σημείο 6, στην δεύτερη σελίδα, έχουμε διορθώσει εδώ «απεριόριστη προστασία», θα ήταν σωστό να τονιστεί, δεν γνωρίζω αν το ξέρουν οι συνάδελφοί μας, το ξέρουν οι συνάδελφοι από την Σερβία σίγουρα, υπάρχει πρόγραμμα της UNESCO που αφορά στην αποκατάσταση των μνημείων που καταστράφηκαν στο Κόσσοβο και Μετόχι. Και η UNESCO απευθύνθηκε στις χώρες της Ευρώπης, παρακαλώντας τις χώρες αυτές, απευθύνθηκε σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη, ούτως ώστε να καθορίσουν την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα της αποκατάστασης των μνημείων στο Κόσσοβο και Μετόχι.

Δηλαδή, η κάθε χώρα πρέπει να επιλέξει κάποια κατεστραμμένα μνημεία, πρέπει να προσδιορίσει το μέγεθος της χρηματικής της συμμετοχής στην αποκατάσταση των μνημείων. Η Ρωσία έχει αναλάβει 4 μνημεία, περιλαμβανομένων τριών μονών, για αποκατάσταση. Γνωρίζετε ποια μνημεία

έχουν αναλάβει οι χώρες σας; Στην Λετονία, στην Πολωνία, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, νομίζω ότι εξ ονόματος της Δ.Σ.Ο. πρέπει να απευθυνθούμε στα ηγετικά μας στελέχη, ούτως ώστε να λάβουν μέρος στο πρόγραμμα της UNESCO. Εδώ δεν πρόκειται για πολιτική, πρόκειται για ένα εγκεκριμένο και αναγνωρισμένο πρόγραμμα της UNESCO.

Ποια μνημεία αποκαθιστά η Ελλάδα στο Κόσσοβο και Μετόχι; Και η Ρωσία έχει αναλάβει την αποκατάσταση 4 μνημείων στο Κόσσοβο και Μετόχι. Πρόκειται για το επίσημο πρόγραμμα της UNESCO, οπότε έχει νόημα να απευθυνθούμε από δω, υπό το φως αυτού του προγράμματος, στις χώρες μας, ούτως ώστε να λάβουν μέρος σ' αυτό το πρόγραμμα. Καταλαβαίνετε τι εννοώ; Ούτως ώστε να αποκατασταθούν τα μνημεία. Μπορούμε να προστατέψουμε κάτι που έχει ήδη αποκατασταθεί, και πρέπει πρώτα να αποκατασταθούν τα μνημεία. Να η πρόταση που απευθύνω σε εσάς συνάδελφοι, θα ήθελα να σας προτείνω να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα της UNESCO για την αποκατάσταση των μνημείων. Αυτό είναι το νόημα.

Θ. ΤΣΙΟΚΑΣ: Η UNESCO αναλαμβάνει τέτοιες πρωτοβουλίες, η Ελλάδα έχει συμμετάσχει σε πάρα πολλές τέτοιες πρωτοβουλίες και στην Αίγυπτο και σε άλλες χώρες στο παρελθόν. Εγώ κρίνω ότι είναι σημαντικό το να μπου οι χώρες και να υιοθετήσουν μνημεία. Άρα λοιπόν, όλες οι χώρες που μπορούμε να τις επηρεάσουμε ή να δώσουμε μία κατεύθυνση με το ψήφισμά μας, πρέπει να τις ενεργοποιήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση.

Όμως, με αφορμή αυτό κρίνω ότι μπορούμε να το επεκτείνουμε και να το διευρύνουμε. Σ' αυτή την κατεύθυνση, υπάρχει κομμάτι και στην Ε.Ε., το οποίο ενεργοποιείται σε θέματα στήριξης πολιτισμού, πολυπολιτισμικότητας, που χρηματοδοτεί δράσεις για την στήριξη μνημείων και πολιτισμών. Δηλαδή το να ενεργοποιήσουμε τις χώρες και στον ΟΗΕ και στην UNESCO, αλλά και να πούμε στην Ε.Ε. και στο Συμβούλιο Εκκλησιών, ότι κοιτάζτε να δείτε, ενεργοποιήστε ένα κομμάτι για να υιοθετήσουμε αυτά τα οποία κατακρημνίζονται σήμερα στο Μετόχι και στο Κόσσοβο, είναι μία καλή πρόταση. Και εκτιμώ ότι με αφορμή αυτή την πρόταση, να το συμπληρώσουμε και να το κάνουμε συνολικά, ως κάλεσμα και ως ενεργοποίηση όλων.

Με αφορμή αυτό, και τις προτάσεις τις οποίες θεωρώ αξιόλογες, των συναδέλφων, θα ήθελα να πω το εξής: κατ' αρχήν, έχει σημασία ότι αυτά τα ψηφίσματα, πρέπει να ξέρουμε πέρα από το ότι εμείς εδώ λέμε με πάθος, πίστη και αρχές τις απόψεις μας, πρέπει να ξέρουμε ότι τα ψηφίσματα βρίσκουν αντίκρισμα όταν είναι ευέλικτα, μικρά και μηνυματικά. Όταν πλατειάζουν και μιλάνε για πολλά, στο τέλος δεν διαβάζονται.

Θα παρακαλούσα λοιπόν, χωρίς να αφαιρέσουμε κανένα κομμάτι από αυτό το κείμενο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, να υπάρξει ένα χτένισμα από την Γραμματεία, λεκτικό και φραστικό, προκειμένου να γίνει λίγο πιο σφιχτό το κείμενο.

Το δεύτερο που θα παρακαλούσα, είναι το εξής: πρέπει να κάνουμε και μερικές διακρίσεις. Ιστορικά, εγώ πιστεύω ότι γίνεται γενοκτονία, αλλά πνευματική γενοκτονία ως όρος, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει πνευματική γενοκτονία σε κανένα λεξικό, σε καμία επιστημονική σκέψη. Υπάρχει γενοκτονία και αφορά εκκαθάριση πληθυσμών. Σκέτο πνευματική γενοκτονία είναι μέρος, είναι μικρό, αδικεί.

Εμείς οι ορθόδοξοι και σε όλα τα ψηφίσματα και σε όλες τις Γενικές Συνελεύσεις, είμαστε σαφείς. Οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί ευνοούν την πολυπολιτισμικότητα. Τα Βαλκάνια είναι παράγοντας ειρήνης, πρέπει να γίνουν παράγοντας ειρήνης, φιλίας και ανάπτυξης της περιοχής, αυτό πρέπει να γίνει, αυτός πρέπει να είναι ο στόχος και πάνω σ' αυτό πρέπει να εγγυηθούμε. Πράγματι λοιπόν, ό,τι εκκαθαρίζει πολιτισμούς, έθνη και γένη, είναι απέναντι στην λογική και της οργάνωσής μας. Δεν συμφωνεί η Οργάνωσή μας σε ό,τι εκκαθαρίζει γένη, έθνη, με βία. Αυτό το καταδικάζουμε.

Εδώ λοιπόν, ή θα καταδικάσουμε ότι όντως γίνεται γενοκτονία...

S.ΠΟΡΟV: Με συγχωρείς, δείξε μου πού βρίσκεται αυτό μέσα στο κείμενο. Αναφέρθηκε στην πνευματική, στο ρωσικό δεν υπάρχει πνευματική, δεν υπάρχει η λέξη πνευματικός, υπάρχει η λέξη πολιτιστικός. Δεν υπάρχει η λέξη πνευματικός, ο λόγος γίνεται για την πολιτιστική γενοκτονία. Τι λέει το ελληνικό κείμενο;

A. NERANTZΗΣ: Υπάρχει η πολιτιστική καταστροφή, η γενοκτονία είναι όρος του διεθνούς δικαίου. Δεν είναι φράση καθομιλουμένης. Γενοκτονία, λέει η σύμβαση του ΟΗΕ του 1948, ότι είναι η εξαφάνιση πληθυσμιακών ομάδων με κριτήρια το έθνος, τη φυλή, τη γλώσσα, τη θρησκεία κλπ αυτών. Ότι δεν επάγεται απώλεια ζωής, δεν μπορεί να σημαίνει γενοκτονία από πλευράς ορολογίας. Μπορούμε τότε να μιλήσουμε για πολιτιστική καταστροφή, πολιτιστική ερήμωση, πολιτιστική επιδρομή αν θέλετε, αλλά όχι για γενοκτονία.

S.ΡΟΡΟΒ: Αξιότιμοι συνάδελφοι, τώρα μίλησε ένας πρωτοκλασάτος νομικός, ένας έγκριτος Έλληνας νομικός και με απόλυτη ακρίβεια μας επισήμανε ότι η λέξη γενοκτονία έχει νόημα μόνο σε ορισμένα συμφραζόμενα, δεν μπορεί κανείς να κάνει ελεύθερη χρήση της λέξης γενοκτονία και ως νομικός το υπογράμμισε. Όλοι μας κατανοούμε περί τίνος πρόκειται. Μας πρότεινε να διαγράψουμε την λέξη γενοκτονία, νομίζω ότι οι Σέρβοι συνάδελφοι δεν θα έχουν αντίρρηση, επειδή ο λόγος γίνεται ακριβώς για τον όρο γενοκτονία, ο οποίος όρος δεν έχει καμία θέση εδώ.

Ευχαριστώ τον Γενικό μας Γραμματέα ως νομικό. Ο λόγος γίνεται για την βάρβαρη καταστροφή. Είναι νομικά ακριβές και νομίζω ότι κανένας δεν θα φέρει αντιρρήσεις. Συνάδελφοι, στηρίζουμε τον Γενικό μας Γραμματέα; Εντάξει, τον στηρίζουμε. Τι άλλο μας έχει μείνει; Έχουμε άλλες παρατηρήσεις;

K. ΜΥΓΔΑΛΗΣ: Παρά την απουσία της, η Αλβανία είναι μέλος της Γενικής μας Συνέλευσης. Θα ήθελα λοιπόν στην προτελευταία παράγραφο από το τέλος, της πρώτης σελίδας, εκεί που λέει «καταδικάζει περαιτέρω τις προσπάθειες σφετερισμού της Σέρβικης κληρονομιάς από τις εθνοαλβανικές σχισματικές αρχές του Κοσσόβου», το εθνοαλβανικές νομίζω δεν χρειάζεται ο προσδιορισμός που θα δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα σε κάποιο άλλο μέλος της Γ.Σ., «από τις σχισματικές αρχές του Κοσσόβου».

V. ALEXEEV: Δεν αναφερόμαστε στην Αλβανία, αναφερόμαστε στο Κόσσοβο. Εδώ αναφερόμαστε όχι στην κρατική ηγεσία του κράτους της Αλβανίας, εδώ γίνεται λόγος περί της ηγεσίας των εθνικών Αλβανών του Κοσσόβου, τα έγγραφα έτσι τους επιβεβαιώνουν.

Κ. ΜΥΓΔΑΛΛΗΣ: Δεν πρέπει να εμπεριέχει την λέξη αλβανική. Για ποιο λόγο; Δηλαδή, εμείς ερχόμαστε σήμερα σε μία Συνέλευση, που δεν είναι η Αλβανία μέσα, που δεν είναι η Βουλγαρία η οποία λόγω εκλογών έχει αναγνωρίσει το Κόσσοβο. Αυτό όμως δεν σημαίνει τίποτα, πρέπει να είμαστε διακριτικοί απέναντι στην χρήση κάποιων όρων. Σκέτο εθνικοσχισματικές, δεν χρειάζεται αλβανικές.

S. ΡΟΡΟΒ: Κώστα, πες μας, προτείνεις να αλλαχθεί ο όρος της ηγεσίας του Κοσσόβου, χωρίς να αναφερόμαστε στην εθνική ονομασία; Πες το έτσι. Αφού είσαι ειδικός, μπορείς να το πεις ωραία αυτό.

V. ALEXEEV: Νομίζω ότι θα υποπέσουμε σε σφάλμα. Οι Σέρβοι φίλοι μας, μας αναφέρουν το πού απευθύνεται αυτός ο κίνδυνος. Δεν μπορούμε να συγκαλύπτουμε τα πράγματα, πίσω από μία πολιτική ορθότητα ψευδή, πρέπει να καταδείξουμε ποιος είναι ο ένοχος. Και ένοχος είναι η αλβανική μειονότητα του Κοσσόβου.

Θ. ΤΣΙΟΚΑΣ: Είναι αλήθεια ότι παίζεται ένα γεωστρατηγικό παιχνίδι υπερδυνάμεων, και χρησιμοποιούνται τοπικοί εθνικισμοί, προκειμένου να οξύνουν αυτές τις καταστάσεις και να διαμορφώνονται αυτά τα παράνομα μορφώματα κρατών που δεν έχουν ούτε προοπτική, ούτε μέλλον. Γι' αυτό και η Ελλάδα, όπως ξέρετε, διαχρονικά, στηρίζει με πάθος μόνο εθνικές και κρατικές οντότητες, που έχουν την νομιμότητα των διεθνών οργανισμών. Είμαστε απέναντι. Παρ' ό,τι ασκούνται ισχυρές πιέσεις από υπερδυνάμεις για αυτά τα κρατίδια, που αποτελούν γεφυρώματα παρεμβάσεων και αναταράξεων στην περιοχή.

Η Ελλάδα, επιπλέον, θέλω να ξέρετε, ότι ήταν από τις χώρες εκείνες που έδειξε τεράστια αλληλεγγύη στον πόλεμο, που έγινε στην Γιουγκοσλαβία, στην Σερβία, με αλληλεγγύη, με βοήθεια και με κοινωνική υποστήριξη. Επομένως, το θέμα μας δεν είναι να αδικήσουμε την Σερβία, που θέλουμε να την στηρίξουμε και γι' αυτόν τον λόγο εκφράζουμε αυτή την αλληλεγγύη. Το θέμα μας είναι όμως, ότι πρέπει να δούμε την προοπτική των Βαλκανίων. Και η προοπτική των Βαλκανίων είναι ότι πρέπει να μετεξελιχθούν από

πυριτιδαποθήκη σε παράγοντα ειρήνης, φιλίας και ανάπτυξης της περιοχής. Και η Ελλάδα θέλει να παίξει τον ρόλο αυτής της γέφυρας.

Γι' αυτό λοιπόν, εμείς αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν αλβανικοί εθνικισμοί ακραίοι, όμως αυτό δεν πρέπει να το ταυτίσουμε με όλο το αλβανικό έθνος, αυτός είναι ο κίνδυνος.

V. ALEXEEV: Υπάρχει μία πρόταση. Να κάνουμε χρήση ενός νέου όρου ο οποίος χρησιμοποιείται σε διεθνή έγγραφα, να τους αποκαλούμε Κοσσοβάρους. Συμφωνείτε;

A. ČOTRIĆ: Υπάρχουν μερικά πράγματα τα οποία δεν είναι λογικά. Στην αρχή εγκρίνουμε το ψήφισμα και στην συνέχεια αρχίζουμε να συζητούμε. Ωραία, εδώ είναι όλα σαφή και μονοσήμαντα. Εδώ γίνεται λόγος περί των οργάνων εξουσίας των εθνικών Αλβανών, δεν γίνεται λόγος περί ενός λαού εν τω συνόλω του. Γίνεται λόγος για τα ηγετικά όργανα των εθνοτικών Αλβανών και υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ των Αλβανών της Αλβανίας και αυτών. Νομίζω ότι αυτό καταδεικνύεται μονοσήμαντα. Ο όρος Κοσσοβάροι είναι τεχνητός, δεν σημαίνει τίποτα. Είναι μία προσπάθεια δημιουργίας ενός τεχνητού λαού, ο οποίος δεν υφίστατο ποτέ και δεν πρόκειται να υφίσταται.

Νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος να αλλάξουμε την διατύπωση αυτής της παραγράφου, διότι μονοσήμαντα καταδεικνύεται ότι εδώ δεν γίνεται λόγος περί των Αλβανών εν τω συνόλω τους.

S. POPOV: Και κατά την άποψη των συναδέλφων μας αυτό ηχεί λίγο διαφορετικά. Και η ιδιαιτερότητα έγκειται στο γεγονός ότι όταν εγκρίνουμε ένα κείμενο στην Ολομέλειά μας, επιδιώκουμε την μέγιστη δυνατή συναίνεση. Έχω δίκιο;

Ως εκ τούτου, εδώ έχει ιδιαίτερη σημασία η ακρίβεια των διατυπώσεων. Εάν τους συναδέλφους μας κάτι τους ενοχλεί, κάτι δεν τους βολεύει, οφείλουμε να αναζητήσουμε συμβιβασμό.

V. SEMIONOV: Αν χρησιμοποιήσω τον όρο Κοσσοβάροι, μήπως συμφωνούμε ότι συμβαίνει αυτό ντε φάκτο και είναι σαν να αναγνωρίζουμε ότι το Κόσσοβο είναι ξεχωριστός λαός;

Θ. ΤΣΙΟΚΑΣ: Κοσσοβάροι, εθνικιστές αλβανικής καταγωγής, θα μπορούσε να είναι μία συμβιβαστική διατύπωση. Δεν ξέρω βέβαια αν η υπόλοιπη αντιπροσωπεία συμφωνεί, αλλά πρέπει να κάνουμε την διάκριση έναντι του υπόλοιπου Αλβανικού έθνους. Κοσσοβάροι εθνικιστές αλβανικής καταγωγής.

S. ΡΟΡΟΝ: Κύριε Τσιόκα, να απευθυνθείτε στους Σέρβους, να καταλάβουν τι εννοείτε. Δεν σας καταλαβαίνουν και τόσο.

V. ALEXEEV: Νομίζω ότι θα πρέπει να υποστηρίξουμε την θέση του Προέδρου, από κοινού με την Σερβική Αντιπροσωπεία να το δούμε και να βρούμε μία αντικατάσταση της ορολογίας.

A. ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ: Αν πούμε Κοσσοβάροι, τότε σημαίνει ότι τους αναγνωρίζουμε, κάτι που η Σερβική πλευρά, με το δίκιο της, δεν το θέλει. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι δεν πρέπει να παρεμβληθεί η λέξη Κοσσοβάροι. Καλύτερα να αναφερθούμε – ακούστηκε η άποψη – στην καταγωγή αυτών οι οποίοι κάνουν τις κινήσεις, ότι είναι αλβανικής καταγωγής, να αποφύγουμε το Κοσσοβάροι, αλβανικής καταγωγής. Και έτσι γίνεται σαφής προσδιορισμός. Εμάς εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι ο σφετερισμός της Σερβικής κληρονομιάς και αυτό το αφήνουμε άθικτο, δεν το πειράζουμε καθόλου. Αυτό θέλουμε να προβάλλουμε εμείς σαν Δ.Σ.Ο. Τι θέλουμε να πούμε; Ότι η Σερβική κληρονομιά είναι αντικείμενο σφετερισμού. Και αυτό το αφήνουμε άθικτο.

Νομίζω λοιπόν ότι μπορεί, χωρίς να παρεμβάλουμε την λέξη Κοσσοβάρος, να πούμε ...

Θ. ΤΣΙΟΚΑΣ: Από κατοίκους του Κοσσόβου...

K. ΜΥΓΔΑΛΗΣ: Όχι από κατοίκους. Το διαβάζω λίγο: *«Καταδικάζει περαιτέρω τις προσπάθειες σφετερισμού της Σερβικής κληρονομιάς από τις εθνικές σχισματικές αρχές του Κοσσόβου, αλβανικής καταγωγής.»*

A. ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ: Όχι αρχές, δεν είναι αρχές αυτά. Δεν πρέπει να τους αναγνωρίζουμε ως αρχές.

A. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ: Από το καθεστώς.

A. ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ: Από δυνάμεις, γιατί και το καθεστώς ενέχει αναγνώριση. Να πούμε από δυνάμεις.

Λ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ: Όμως, μιας και πήρα τον λόγο, μία φράση. Για να είμαστε δίκαιοι. Αν δεν υπήρχαν πίσω τους αυτές οι αλβανικές καταστάσεις, είστε με την εντύπωση ότι θα μπορούσε να σταθεί με την μορφή που στέκεται αυτό;

A. ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ: Αν βάλουμε ποιος είναι πίσω από τον καθέναν, θα ονοματίσουμε πολλούς.

V. ALEXEEV: Ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουμε τον εξής όρο: Αλβανικές εθνικιστικές δυνάμεις, όχι; Βοηθήστε μας φίλοι μας, να βρούμε έναν όρο. Ψάχνουμε έναν όρο, πείτε μας, ναι ή όχι; Πείτε μας μία πρόταση, ξέρετε καλύτερα την κατάσταση.

O. MIHAJLOVIC: Βλέπω ότι η κατάσταση είναι δύσκολη. Όμως, ο όρος Κοσσοβάρτοι δεν υπάρχει και στα Σερβικά, στον σερβικό λαό δεν γνωρίζουν ότι υπάρχει. Τι σημαίνει εθνικισμός; Δεν είναι εξ ορισμού αρνητικό. Και εγώ είμαι Σέρβος εθνικιστής. Και λοιπόν; Σημαίνει κάτι κακό το ότι είμαι εθνικιστής;

S. KRSTAICH: Ενδεχομένως, να θέσουμε «Αλβανοί του Κοσσόβου», από αυτούς που ζουν στο Κόσσοβο. Ο όρος Κοσσοβάρτοι είναι ένας αλβανισμός, ο οποίος δεν χρησιμοποιείται πουθενά. Δεν κάνουμε λόγο περί Κοσσοβάρτων, τελείωσε!

Θα μπορούσαμε να πούμε, εσείς καλύτερα να γράψετε Αλβανοί του Κοσσόβου, το προτείνουν αυτό οι συνάδελφοι.

F. ΜΑΤΤΑ: Με κάποιον τρόπο θα πρέπει να επισημάνουμε ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι ήρθαν από την Αλβανία, κατέκτησαν το Κόσσοβο, ενώ πριν την ανεξαρτησία ήταν άνθρωποι οι οποίοι ήταν Σέρβοι; Ορθά κατανοώ; Δεν είμαι πεπεισμένος ότι το κατανοώ ορθά. Εάν γράψετε Αλβανοί, θα είναι σαν να λέτε ότι ήρθε κάποια ομάδα από την Αλβανία, και αποκαθιστά εξουσία στην επικράτειά μας. Αυτό δεν ξέρω αν το καταλαβαίνω σωστά, αλλά νομίζω ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την έκφραση «αρχές του παρανόμως αποσχισθέντος μορφώματος» κάτι με αυτή την ορολογία. Θα επανέλθω σε εκείνο το σχόλιο της 2^{ης} παραγράφου, μετά το σημείο στο οποίο αναφέρεται η παράνομη αναγνώριση, στο γεγονός ότι θα πρέπει οι χώρες να αρνηθούν την

αναγνώριση. Εάν εγκριθεί τέτοια απόφαση, τι θα γίνει; Θα τους δώσετε το πράσινο φως μετά από απόφαση δικαστηρίου να αναγνωρισθεί; Εδώ λέτε μέχρι να αποφασιστεί από τον ΟΗΕ και το Διεθνές Δικαστήριο. Εάν υπάρχουν αποφάσεις, δεν θα υπάρχει επιλογή πλέον. Καλύτερα να μην το αναφέρουμε αυτό καν. Οφείλω να ερωτήσω και τους συναδέλφους από το Κόσσοβο, να μου εξηγήσουν γιατί φτάσαμε εκεί, ώστε να εξεταστεί στο Διεθνές Δικαστήριο.

Ενδέχεται να υποστηρίξω την άλλη πλευρά. Αυτό είναι παρακινδυνευμένο και θα φέρετε ευθύνη γι' αυτό. Εάν γράψετε κάτι εδώ, τότε ανάβετε το πράσινο φως σε άλλα κράτη, τα οποία δεν αναγνώρισαν το Κόσσοβο, εάν το Διεθνές Δικαστήριο αίφνης αναγνωρίσει την ανεξαρτησία του Κοσσόβου, τότε τους ανάβετε το πράσινο φως να το αναγνωρίσουν. Ευχαριστώ.

V. VELMAN: Ξέρετε ότι η ιδιοσυγκρασία μου δεν με βοηθάει. Εν πάση περιπτώσει, προτείνω το εξής, δεν ξέρω πώς θα το βλέπατε, καταδικάζει περαιτέρω τις προσπάθειες του καθεστώτος μαριονέτας, αυτό ίσως να βάζαμε. Τι λέει ο βασικός μας νομικός;

A. NEPANTZHIS: Από το κακό στο χειρότερο. Έχω την εντύπωση να το διατυπώσουμε ως εξής: «καταδικάζει περαιτέρω τις προσπάθειες σφετερισμού της Σερβικής κληρονομίας από τις εθνικιστικές σχισματικές αρχές του Κοσσόβου, δυνάμεις του Κοσσόβου, εθνικιστικές σχισματικές δυνάμεις του Κοσσόβου. Ούτε αρχές, ούτε αλβανικές, εθνικιστικές σχισματικές δυνάμεις του Κοσσόβου και σταματάμε εκεί και βάζουμε μία τελεία και τα καλύπτουμε όλα, κατά την γνώμη μου. Τονίζουμε τον σφετερισμό της κληρονομίας της Σερβικής, τονίζουμε ότι αυτό το κάνουν εθνικιστές, τονίζουμε ότι αυτοί οι εθνικιστές είναι σχισματικές δυνάμεις του Κοσσόβου, επομένως **και** αυτούς περιγράφουμε κανονικά **και** την Σερβική κληρονομία **και** τον σφετερισμό της, αναφέρουμε. Δεν ξέρω αν η Σερβική πλευρά συμφωνεί.

O. MIHAJLOVIC: Αυτό κατ' ουσίαν θα μπορούσε να είναι αποδεκτό με μικρές αλλαγές. Δεν θεωρούμε ότι το εθνικιστικό είναι αρνητικό, ας γράψουμε σοβινιστικό. Εθνικιστής είναι αυτός που αγαπά τον λαό του, δεν απειλεί τους άλλους. Οι σοβινιστές θέτουν απειλές σε άλλους.

A. ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ: Σχισματικές δυνάμεις του Κοσσόβου. Τελεία! Και προχωράμε!

Θ. ΤΣΙΟΚΑΣ: Είναι σεβαστό αυτό και να μπει έτσι όπως είπαμε, όπως αποδέχτηκα. Αλλά ευρύτερα πάντως, στην πολιτική ορολογία, εθνικισμός και σοβινισμός είναι το ίδιο πράγμα.

A. ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ: Συμφωνούμε για τον σοβινισμό, δεν υπάρχει πρόβλημα.

S. ΡΟΡΟΒ: Θα ήθελα να ρωτήσω την ηγεσία της Αντιπροσωπείας της Σερβίας, είναι κατανοητό περί τίνος έγινε λόγος; Συμφωνούμε και εγκρίνουμε. Υπάρχουν άλλες παρατηρήσεις;

A. ΡΕΓΚΟΥΖΑΣ: Στην παράγραφο 7 που τελειώνει το ψήφισμα, νομίζω υπάρχει η λέξη Αλβανών. Ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Σέρβων και μη Αλβανών στο Κόσσοβο. Δηλαδή, δεν υπάρχουν Αλβανοί που δεν είναι κόντρα σ' αυτό που λέμε; Δεν υπάρχουν και καλοί αλβανικής καταγωγής εκεί; Τη λέξη Αλβανών να την βγάλουμε, αφού την βγάλαμε και στο μπροστινό τμήμα ...

S. ΡΟΡΟΒ: Και άλλων μειονοτήτων, τότε. Και άλλων μειονοτήτων, στην 7^η παράγραφο κοιτάξτε, είναι ατυχής η διατύπωση, νομικώς είναι ατυχής η διατύπωση, ανακριβής. Οι μη Αλβανοί, τι νομική υπόσταση έχει το μη αλβανοί; Είναι μία διάκριση, θα μπορούσε να μας κατηγορήσει κάποιος για διάκριση. Και τους δίνουμε κακό παράδειγμα. Εδώ είναι δίκικο το μαχαίρι. Οι συνάδελφοι πρότειναν άλλες μειονότητες.

A. ΒΟΤΣΗΣ: Όταν διαβάζατε, Πρόεδρε, προηγουμένως, το 6, στα Ρώσικα, η μετάφραση ήταν «παρακαλούμε τα Η.Ε.», εμάς το κείμενο γράφει «παροτρύνουμε», στο σημείο 6. Εισηγούμαι να γίνει «καλούμε», είναι πιο δυνατό και επειδή εδώ μιλάει για προστασία πολιτιστικών κλπ. να γίνει «καλούμε», που είναι πιο δυνατό και από το «παροτρύνουμε» και από το «παρακαλούμε» που έγραφε.

A. ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ: Άλλωστε, ο ΟΗΕ είναι μείζων οργανισμός. Το «καλούμε» είναι πιο σωστό, σωστά το λέτε.

S. ΡΟΡΟΒ: Εδώ οι συνάδελφοι το ενισχύουν, όχι να τους παρακαλέσουμε, αλλά να τους καλέσουμε. Τους καλούμε, ενισχύεται. Συνάδελφοι από την Σερβία, είναι κατανοητό;

O. MIHAJLOVIC: Ένα λεπτό, πρέπει να εγκρίνουμε το 7^ο σημείο. Γιατί ηδάτε από το ένα στο άλλο; Μιλάμε για το 6^ο σημείο, υπάρχουν στο 6^ο σημείο αντιρρήσεις; Στο 6^ο δεν έχουμε παρατηρήσεις. Στο 7^ο σημείο, μπορεί να έχω άδικο, έμεινε ο όρος λοιπές μειονότητες. Οι Σέρβοι εκεί δεν είναι μειονότητα. Τι μειονότητα είναι εκεί οι Σέρβοι;

V. ALEXEEV: Ορθά το θέτει. Αυτό υπονομεύει ότι οι Σέρβοι, άρα ενδεχομένως και η Σερβία, είναι μειονότητα. Και άλλοι λαοί. Καλύτερα έτσι, και άλλοι λαοί. Συμφωνείτε;

A. NEPANTZHΣ: Δεν υπάρχει μέγιστο επίπεδο προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τι θα πει μέγιστο επίπεδο; Θα πούμε την πλήρη προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η προστασία των δικαιωμάτων δεν είναι σε επίπεδα. Θα πούμε, στο 7, ότι θα απαιτήσουμε (αντί το μέγιστο επίπεδο προστασίας), την **πλήρη** προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ελπίζω να συμφωνείτε. Δεν είναι στρωματοποιημένη η προστασία των δικαιωμάτων.

S. POPOV: Ακούτε τι λέει ο νομικός;

V. ALEXEEV: Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Γ.Γ. διότι η συμβολή του ήταν πολύ αποδοτική στην τελική διατύπωση, στις συγκεκριμένες τελικές διατυπώσεις είχαμε πολύ καλό αποτέλεσμα. Ευχαριστούμε κ. Γενικό. Ως νομικός, ως πολιτικός, μας βοηθήσατε. Νομίζω ότι μας έχει διαφύγει κάτι. Όταν αναφερόμαστε στην σοβινιστική ηγεσία του Κοσσόβου, θα πρέπει να συμπληρώσουμε «αυτόκλητη ηγεσία», διότι ειδάλλως την νομιμοποιούμε. Μπορούμε να πούμε σοβινιστικό, εθνικιστικό και ό,τι άλλο μας καπνίσει, πρέπει όμως να πούμε ότι είναι αυτόκλητη. Προσδιορίζουμε και νομικώς την σχέση μας προς αυτές, τις λεγόμενες αρχές.

S. POPOV: Οι Σέρβοι όμως, δεν επιμένουν σ' αυτό. Αυτόκλητες αρχές, λοιπόν.

V. ALEXEEV: Στην παράγραφο εκείνη που μιλάμε για σοβινισμό. Συμφωνώ πλήρως με τον ορισμό. Με τη διαφορά ότι πρέπει να προσθέσουμε τη λέξη «αυτόκλητες».

A. ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ: Αυτόκλητες δυνάμεις δεν υπάρχουν. Δεν θέλουμε να πούμε αρχές, για να μην τις αναγνωρίσουμε, θα πούμε δυνάμεις, και επομένως δεν χρειάζεται να πούμε αυτόκλητες, πιστεύω συμφωνεί η Σερβική πλευρά.

S. ΡΟΡΟΒ: Κύριε Alexeen, οι συνάδελφοι από την Σερβία συμφώνησαν σ' αυτή την πρόταση. Γι' αυτό ας μην επανέλθουμε σ' αυτό που υπήρξε.

Αξιότιμοι συνάδελφοι, πριν ανακοινώσουμε το διάλειμμα, ένα λεπτό προσοχή. Από κοινού μαζί σας, κατ' αρχήν συζητήσαμε όλες τις τροπολογίες επί του κειμένου. Υπάρχουν κάποιες αντιρρήσεις επί αυτών των τροπολογιών; Έχω λοιπόν την πρόταση να εγκρίνουμε εν συνόλω μαζί με τις τροπολογίες που πραγματοποιήσαμε στο κείμενο. Υπάρχει καμία αντίρρηση; Ποιος είναι υπέρ; Ψηφίζουμε. Ποιοι είναι κατά; Λευκό; Δεν υπάρχει αντίρρηση.

Διεξάγεται ψηφοφορία με ανάταση

.....
Η Γενική Συνέλευση της Δ.Σ. Ο. εγκρίνει ομόφωνα το ψήφισμα που αφορά το Κόσσοβο και Μετόχι.

S. ΡΟΡΟΒ: Ένα μεγάλο ευχαριστώ, δουλέψαμε όμορφα. Τώρα έχουμε ένα διάλειμμα.

Κώστα, θερμή παράκληση, στον Semionov και στον Ταμιά, για πέντε λεπτά να συζητήσουν τον οικονομικό απολογισμό και να μας κάνουν την εισήγηση.

V. ALEXEEV: Από Σερβικής πλευράς, είχαμε την παράκληση αυτό το έγγραφο μόλις εγκριθεί και συνταχθεί, να αποσταλεί στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης.

S. ΡΟΡΟΒ: Καθίστε με τον Κώστα να το συντάξετε πρώτα, όλη τη νύχτα έχετε καιρό, δουλέψτε το, το πρωί να είναι έτοιμο. Αύριο το πρωί να το έχουμε το κείμενο. Δεν έχω αντίρρηση, να το συντάξουμε, να το δούμε στυλιστικά και να σταλεί επισήμως από την Γραμματεία των Αθηνών στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Υπάρχει μία τέτοια παράκληση.

Υπάρχουν αντιρρήσεις; Ευχαριστούμε! Διάλειμμα λοιπόν.

Διάλειμμα για καφέ

.....

S. ΡΟΡΟΝ: Επαναλαμβάνουμε τις εργασίες μας. Και τώρα περνούμε στο επόμενο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης. Κατόπιν παράκλησης της Διεθνούς Γραμματείας, προτείνεται να γίνει από κοινού η συζήτηση. Πρώτον, ο απολογισμός της Διεθνούς Γραμματείας για το παρελθόν έτος και η οικονομική κατάσταση. Χωρίς να χωρίσουμε αυτά τα δύο θέματα, αλλά να τα συζητήσουμε μαζί. Ο ταμίας είναι στην θέση του, μπορούμε να συνεχίσουμε. Τον λόγο για την ενημέρωση για την δουλειά της Διεθνούς Γραμματείας, για το παρελθόν έτος, έχει ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας κ. Τσιόκας.

Θ. ΤΣΙΟΚΑΣ: Πριν ξεκινήσω, να πω σύντομα και περιεκτικά και για τον απολογισμό και για τις δραστηριότητες που προτείνονται. Θα ήθελα να πω ότι πρέπει να ευχαριστήσουμε για την συμβολή όλων των αντιπροσωπειών στο ότι βγάλαμε ένα ψήφισμα το οποίο πιστεύω ότι χαρακτηρίζεται και από νεύρο και από αποφασιστικότητα και από προοπτική. Δεν κλείνει κανέναν δρόμο. Και νομίζω ότι σήμερα η Συνέλευσή μας έδειξε ότι έχει ωριμάσει και προχωρεί με πολύ πιο γρήγορα βήματα. Και δείχνει καθαρά, ότι η Συνέλευσή μας στηρίζει τους αντιπροσωπευτικούς θεσμούς, είναι απέναντι σε ό,τι διαιρεί τις μονομερείς πράξεις και δεν συμβαδίζει με το δίκαιο του ισχυρού, αλλά με την ισχύ του δικαίου.

Πάνω απ' όλα όμως, θέλω να ευχαριστήσω την Αντιπροσωπεία της Κύπρου, γιατί όντως το σχολίασε πριν, ότι συνέβαλε τα μέγιστα, προκειμένου να κατανοήσουμε και το πρόβλημα από μία άλλη οπτική γωνία και με τους αδελφούς Σέρβους να δούμε τα πράγματα ρεαλιστικά και με προοπτική.

Συμπληρώνουμε τον κύκλο ενός χρόνου δράσης της Οργάνωσής μας, ενός χρόνου που δείχνει καθαρά ότι η Οργάνωσή μας πλέον κάνει πιο γενναία βήματα γιατί τολμά να παρεμβαίνει σε προβλήματα που καίνε. Διοργανώνει κοινωνικές και πολιτικές εκδηλώσεις για θέματα επικαιρότητας και προσπαθεί να αντιστοιχηθεί με την κοινωνική ανάγκη και την κοινωνική αγωνία. Αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να το καταγράψουμε στα θετικά της όλης προσπάθειας, που έχει γίνει την χρονιά που διανύσαμε.

Βέβαια, εχθρός του καλού είναι το καλύτερο, ζητάμε να βελτιωθούμε και πρέπει να δούμε και δράσεις τις οποίες μέχρι τώρα αντιμετωπίσαμε πιο δειλά και η οργάνωση μας να διευρυνθεί σε όλη τη γη, με νέες συμμετοχές και με νέες αντιπροσωπεύσεις. Άρα λοιπόν, παράλληλα με την ενίσχυση των σχέσεών μας με τις εκκλησίες, πρέπει να δούμε έντονα την ενίσχυση των σχέσεών μας με τα κοινοβούλια, να τα αναβαθμίσουμε. Και πρέπει ταυτόχρονα να δούμε και πρωτοβουλίες οι οποίες άπτονται κοινωνικών θεμάτων, όπως αυτό που πρόσφατα έκανε η Επιτροπή Οικονομικών με τον κ. Zatulin στην Εύβοια, ή όπως σχεδιάζονται κάποια άλλα τα οποία πρέπει να δούμε.

Οι ρυθμοί λοιπόν της οργάνωσής μας, πρέπει να κινηθούν ακόμα πιο γρήγορα και να αντιστοιχηθούν ακόμα πιο καταλυτικά με τα γενικότερα πολιτικά και κοινωνικά πράγματα. Οι ρυθμοί της οργάνωσής μας πρέπει να κινούνται στα πλαίσια των ρυθμών των γενικότερων πολιτικών πραγμάτων. Πρέπει να είναι παρακολουθήματα των γενικότερων καταστάσεων. Οι κρίσεις μας λοιπόν πρέπει να σχετίζονται με τις κοινωνικές συγκρούσεις, να επηρεάζουν τον ρυθμό ανάπτυξης των δραστηριοτήτων μας και να αποτελούν στόχους, προκειμένου η δραστηριότητά μας να αναπτύσσεται.

Στον χρόνο που πέρασε, κληθήκαμε πολλές φορές να προσφέρουμε υπηρεσίες σε διάφορα θέματα. Και εγώ προσωπικά, στον καιρό κατά τον οποίο υπήρχαν και άλλες εξελίξεις, και δεν επέτρεπαν στον εκλεγμένο Γραμματέα να ανταποκριθεί, προσπάθησα να καλύψω μία σειρά από απαραίτητες δράσεις. Κάτω από αυτές τις εξελίξεις, σας παρουσιάζω τον απολογισμό της Διεθνούς Γραμματείας, ζητώντας από την Συνέλευσή μας να τον κρίνει με επιείκεια, αλλά αυστηρά. Αυστηρά ως προς την πρόθεση.

Κατορθώσαμε να καλύψουμε επιτυχώς τις υποχρεώσεις μας, οι οποίες πηγάζουν από τα καταστατικά μας κείμενα, και μάλιστα με τρόπο οργανωτικά άρτιο. Έτσι, πραγματοποιήθηκαν δύο συνεδριάσεις της Διεθνούς Γραμματείας. Η πρώτη, στην πρωτεύουσα της Βουλγαρίας, την Σόφια, στην οποία παλαιότερα η Οργάνωσή μας είχε αναπτύξει και άλλες δραστηριότητες, μεταξύ των οποίων και δύο Γ.Σ. Από την παρουσία μας στην Σόφια και με αφορμή τις εκδηλώσεις του Κύριλλου και Μεθόδιου, νομίζω ότι ενισχύσαμε περαιτέρω

την σχέση μας, και με το Κοινοβούλιο της Βουλγαρίας, αλλά και με τις θρησκευτικές και κοινωνικές οργανώσεις της χώρας.

Μας δόθηκε η ευκαιρία να τονίσουμε κατά την διάρκεια του συνεδρίου για τον Κύριλλο και τον Μεθόδιο, που ήταν οι φωτιστές των Σλάβων, την χρησιμότητα που δεν έχει να κάνει μόνο με την τιμή και την μνήμη των αγίων, η οποία τιμάται από όλο τον χριστιανικό κόσμο, ούτε για να επικυρώσει επιστημονικά νέα δεδομένα και νέες απόψεις. Αλλά για κάτι πιο απλό. Γιατί αναδείξαμε και τότε, και σήμερα, και αύριο, τις ιδέες της πολυπολιτισμικότητας και της ανοχής, της ενότητας μέσα από την διαφορετικότητα. Αυτό είναι που κατακτήσαμε στην συνεδρίαση της Σόφιας, και που νομίζω ότι αποτελεί παρακαταθήκη για το μέλλον.

Θέλω να χαιρετίσω όμως και την συμβολή σε όλα αυτά του Βουλγαρικού Κοινοβουλίου, όπως και των συναδέλφων που συμμετέχουν στη Συνέλευσή μας, η οποία υπήρξε καθοριστική και επιβεβαιώθηκε, άλλωστε, από την προσωπική παρουσία του ίδιου του Προέδρου του Βουλγαρικού Κοινοβουλίου.

Η δεύτερη συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στην Λευκωσία, πόλη η οποία στο παρελθόν δύο φορές έχει φιλοξενήσει ανάλογες συνεδριάσεις και εκεί ήταν περί τα 8 χρόνια εμφανής η απουσία της Οργάνωσής μας. Χάρη στην προσπάθεια των τριών εκλεκτών συναδέλφων που είναι σήμερα εδώ, αλλά και στις υπηρεσίες του Κοινοβουλίου της Κύπρου, η Οργάνωση υπήρξε οργανωτικά άρτια. Εξασφαλίστηκε ουσιαστική επαφή με όλη την πολιτική και εκκλησιαστική ηγεσία της Κύπρου, γεγονός το οποίο πρέπει να υπογραμμίσω, γιατί αυτό είναι που πρέπει να αξιοποιούμε, ότι δηλαδή οι πρωτοβουλίες μας πρέπει να συνάδουν και με πολιτικές συναντήσεις και με θρησκευτικές συναντήσεις και με κοινωνικές συναντήσεις.

Κατά τις συναντήσεις μας αυτές, εκτός του ότι ενημερωθήκαμε σε βάθος για τις εξελίξεις του Κυπριακού και το πρόβλημα αυτό, μας δόθηκε η ευκαιρία να παρουσιάσουμε στην πολιτική ηγεσία του κράτους της Κύπρου, τις δραστηριότητες μας και τα σχέδια για το μέλλον. Θέλω να τονίσω ότι και οι επιτροπές της Διεθνούς Γραμματείας, για πρώτη φορά άνοιξαν νέες

προοπτικές. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο το έχουμε ακόμα έντονα, διότι είναι μεν συγκροτημένες, αλλά δεν συνεδριάζουν. Συνεδρίασε λοιπόν φέτος, η Επιτροπή Διεθνούς Πολιτικής, με πρωτοβουλία του Προέδρου της, του συναδέλφου κ. Zatulin, στην Εύβοια, και πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση της Επιτροπής με την διοργάνωση ημερίδας, με θέμα «*Η Ορθόδοξη κοινότητα σε δοκιμασία από την παγκόσμια οικονομική κρίση*».

Η πρωτοβουλία υπήρξε απολύτως επιτυχής. Έλαβαν μέρος σημαντικές προσωπικότητες από όλο τον χώρο. Το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών καλύφθηκε από χορηγό Ρώσο, που ζει και αναπτύσσει δραστηριότητα στην Ελλάδα και ένα κομμάτι των δαπανών καλύφθηκε από την Οργάνωση μας. Η Διεθνής Γραμματεία κάλυψε περισσότερες υποχρεώσεις που είχε απέναντι σε διεθνείς οργανισμούς και οργανώσεις με αποστολή παρατηρητών, όπως και αναλόγων μηνυμάτων και συμμετοχές. Θα υπογραμμίσω αυτή την παρουσία που είχε ο κ. Alexeen, μαζί με τον κ. Παυλίδη, στην Παλαιστίνη, όπου και εκεί δείξαμε ότι αναπτύσσουμε περαιτέρω δραστηριότητες.

Πρωτοβουλία είχαμε και στην Ρουμανία πρόσφατα, όπου μαζί με τον κ. Semionov, επισκεφθήκαμε το Πατριαρχείο, προκειμένου και να απευθύνουμε πρόσκληση και να ανταλλάξουμε απόψεις, και να δούμε και να δυναμώσουμε τις σχέσεις αλληλεγγύης με το Πατριαρχείο της Ρουμανίας.

Τέλος, όπως κάθε χρόνο, δεν παραλείψαμε να εκδώσουμε το ετήσιο ενημερωτικό δελτίο, το οποίο έχετε στα χέρια σας.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η δραστηριότητα που αναπτύξαμε δεν θα μπορούσε να είναι επιτυχής, αν και περιορισμένη για τους λόγους που ανέφερα, χωρίς την στενή συνεργασία της Διεθνούς Γραμματείας με τον Πρόεδρο της Γ.Σ., κ. Popov, κλείνει πέντε χρόνια, και κάποια στιγμή πρέπει να μας κεράσει κιόλας. Κλείνει πέντε χρόνια στο αξίωμα, χρόνια επιτυχή, χρόνια τα οποία σφυρηλάτησαν δεσμούς αλληλεγγύης και φιλίας. Και αυτό μας βοηθάει στο να κατανοούμε ακόμα περισσότερο τις σχέσεις μας και να προχωράμε ακόμα πιο ενωμένοι.

Του ευχόμαστε ό,τι έχει στο μυαλό του να ευοδωθεί, χωρίς ποτέ να ξεχνάει την Οργάνωσή μας και το ότι είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο,

ανεξαρτήτως των σχέσεων του και των προοπτικών του στην Ρωσία και τις δυνατότητες που έχει και εκεί να αναπτύξει δράσεις.

Για το νέο έτος: Πρέπει να λάβουμε υπόψη τρία πράγματα και σ' αυτό επιμένω και νομίζω ότι πρέπει να τολμήσουμε το ποιοτικό μας άλμα. Το πρώτο είναι ότι δεν μπορεί η οργάνωσή μας να είναι μία στενά εκκλησιαστική οργάνωση, αντίθετα, πρέπει να εμπνέεται από την εκκλησία, αλλά πρέπει να αναπτύσσει διαρκώς πολιτικές και κοινωνικές δράσεις. Και αυτό δεν μπορεί να περνάει απαρατήρητο, χωρίς να συμβολίζεται με συνεδριάσεις που πρέπει να γίνονται στις χώρες και επαφές που πρέπει να γίνονται με τα Κοινοβούλια, με κορυφαίες κοινωνικές οργανώσεις, ιδιαίτερα οργανώσεις αλληλεγγύης, και τρίτον, με συναντήσεις με θρησκευτικές ηγεσίες.

Έτσι λοιπόν, θέλω να πω ότι έχουμε κάποια πρότυπα πάνω στα οποία δεσμευόμαστε ημερολογιακά, που πρέπει να είμαστε συνεπείς. Και από κει και πέρα, πρέπει να αναπτύξουμε και όποιες άλλες δράσεις θέλουμε. Το πρώτο πρότυπο είναι οι συνεδριάσεις της Διεθνούς Γραμματείας. Η Διεθνής Γραμματεία πρέπει να συνεδριάζει δύο φορές τον χρόνο υποχρεωτικά. Αυτό σημαίνει ότι η μία περίοδος μπορεί να είναι το φθινόπωρο, δηλαδή Οκτώβριος – Νοέμβριος περίπου, αφού έχει υπάρξει μια συνεννόηση, και μία τον Μάρτιο – Απρίλιο. Και βέβαια, αμέσως μετά, είναι η Γενική Συνέλευση. Αυτές είναι καθιερωμένες ημερομηνίες.

Αυτές λοιπόν οι Γραμματείες, τυπικά μπορούν να συγκαλούνται στην Έδρα, δηλαδή στην Αθήνα, ουσιαστικά όμως μπορούν να αποτελούν οι συνεδριάσεις της Διεθνούς Γραμματείας, γεγονότα κοινωνικά, πολιτικά και θρησκευτικά. Κατά την άποψή μας λοιπόν, είναι ευκαιρία να συνδυάζουμε τις συνεδριάσεις της Διεθνούς Γραμματείας με παρεμβάσεις σε χώρους που θέλουμε να αναπτύξουμε μία στρατηγική, με συναντήσεις πολιτικές και με κοινωνικά γεγονότα. Δηλαδή τις ημέρες που είναι να συνεδριάσει η Διεθνής Γραμματεία, ενδεχομένως κάποια Επιτροπή θα μπορούσε να αναπτύξει μία δραστηριότητα.

Υπάρχουν δύο ανοιχτά ζητήματα. Κατ' αρχήν, υπάρχει μία αξιολογημένη δράση του Πατριαρχείου της Αντιόχειας, στην οποία δεν είχαμε τον χρόνο

αυτή την περίοδο που πέρασε, να έχουμε μία συνάντηση μαζί του, για να συναντηθούμε και να ανταλλάξουμε απόψεις και να γνωρίσουμε τους Βουλευτές Αραβες, που ενεργοποιούνται σ' αυτό το Πατριαρχείο, και να αφουγκραστούμε τους κοινωνικούς και πολιτικούς προβληματισμούς.

Έχει αλλάξει ο Πατριάρχης της Αλεξάνδρειας, όπου και εκεί ενεργοποιείται ένα πολύ μεγάλο κομμάτι Χριστιανών Ορθοδόξων Βουλευτών, που πρέπει ταυτόχρονα να ισχυροποιήσουμε τους δεσμούς.

Προτείνω λοιπόν ένα εναλλακτικό σενάριο, το οποίο είναι να συνδυάσουμε την συνεδρίαση της Διεθνούς Γραμματείας, βέβαια με την κατάλληλη προετοιμασία, με το Πατριαρχείο Αντιόχειας – Πατριαρχείο Αλεξάνδρειας και την δημιουργία ενός πολιτικού γεγονότος, που θα το αναλάβει κάποια επιτροπή, με βάση την επικαιρότητα. Δηλαδή, ποια είναι τα τρέχοντα θέματα εκείνης της περιόδου. Και να περιλαμβάνει συναντήσεις με τα Κοινοβούλια, με τους Πατριάρχες και με κοινωνικούς εταίρους. Ένα σενάριο είναι αυτό.

Επιπλέον, έχουν αλλάξει οι Πατριάρχες. Στην Μόσχα, υπάρχει καινούργιος και δραστήριος Πατριάρχης, όπως και στην Ρουμανία. Εδώ θα μπορούσαμε να δούμε μία νέα ακτίνα δραστηριοτήτων, βέβαια με βάση και την ωριμότητα των τοπικών συναδέλφων και των αντιπροσωπειών που θα μπορούσαν να μας υποδείξουν.

Κάνω λοιπόν δύο εναλλακτικές προτάσεις, αλλά αυτές σύντομα πρέπει να τις αποφασίσουμε, διότι μέχρι τον Νοέμβρη πρέπει να προγραμματίσουμε και ποια εκδήλωση θέλουμε να κάνουμε και ποιες δραστηριότητες. Δηλαδή προτείνω, αν συμφωνήσουμε, ο κ. Alexeen με τον κ. Μυγδάλη, να τα δουν αυτά και στη συνέχεια το Προεδρείο να ασχοληθεί με τις λεπτομέρειες.

Συνεδριάσεις Επιτροπών της Διεθνούς Γραμματείας: Εδώ σας είπα και πριν, ότι παρουσιάζεται μία σοβαρή υστέρηση στις συναντήσεις των Επιτροπών, έχουμε τόσες ωραίες Επιτροπές, τις οποίες ακόμα δεν έχουμε δραστηριοποιήσει. Γι' αυτό λοιπόν, πρέπει να δούμε μία σειρά από δραστηριότητες που πρέπει να προγραμματιστούν στη χρονιά που έρχονται, να δώσουμε μια άλλη οντότητα. Υπάρχει ένα θέμα που καίει, που είναι επίκαιρο,

είναι η βιοηθική. Θα μπορούσαμε πάνω σ' αυτό να δούμε επιστημονικές, θεολογικές και κοινωνικές απόψεις, πάνω στα θέματα αυτά.

Προτείνω λοιπόν, με ανάλογη συμμετοχή της αρμόδιας Δ/σης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και όποιων άλλων διεθνών οργανώσεων, να οργανώσουμε μία τέτοια εκδήλωση, ενδεχόμενα όποια χώρα το ζητήσει και να πάμε εκεί. Αλλά μία πρόταση, γιατί στην Ελλάδα δραστηριοποιείται ένας πάρα πολύ καλός επιστήμονας, ο Μητροπολίτης Νικόλαος, που έχει σπουδάσει πάνω σ' αυτά τα αντικείμενα, αν τυχόν δεν υπάρχει άλλο, αυτό να γίνει ή στον Πειραιά ή στους Δελφούς, στην Ελλάδα, όπου υπάρχουν καλές προϋποθέσεις. Αλλά αν υπάρχει κάποια άλλη Επιτροπή που θα μπορούσε να πει κάτι άλλο, καλύτερο, θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε και να δούμε πού αλλού μπορεί να γίνει και ποια άλλη χώρα θέλει. Δεν είναι θέσφατο δηλαδή, η χώρα που πρότεινα. Δεν είναι δεδομένο.

Μιλάμε αυτές τις μέρες για την κρίση. Και θα βγάλουμε και ψήφισμα κλπ. Η κρίση έχει και μέτρα πολιτικής δράσης. Ένα από τα μέτρα πολιτικής δράσης, που νομίζω εύκολα, ανεξαρτήτως πολιτικού κόμματος ανήκουμε, που θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε, είναι ο εθελοντισμός. Η αλληλεγγύη δηλαδή. Ένα από τα μέτρα πολιτικής. Σ' αυτό έχουμε ήδη παγκόσμιες εμπειρίες, διεθνείς οργανώσεις αλληλεγγύης, έχουμε εγχώριες οργανώσεις αλληλεγγύης, έχουμε εκκλησιαστικές οργανώσεις αλληλεγγύης, έχουμε επιστημονικές έρευνες πάνω στα θέματα αλληλεγγύης. Εγώ θα πρότεινα να οργανώσουμε μία τέτοια εκδήλωση, την οποία βέβαια, εάν δεν υπάρχει άλλη πρόταση, θα την πρότεινα να γίνει στην πατρίδα μου, στην Θεσσαλονίκη. Αν δεν υπάρχει άλλη πρόταση, καλύτερη.

Λέω τώρα, ενδεικτικά. Θα μπορούσαμε να πούμε και για την παιδεία, γιατί σε μία περίοδο κρίσης, ο αποκλεισμός από την πρόσβαση της γνώσης είναι πάρα πολύ σημαντικός, και ξέρετε ότι η εκκλησία, η θεολογία, προτάσσει τον άνθρωπο. Άρα, και σ' αυτά θα μπορούσε κάποιος να υποβάλλει προτάσεις ώστε να δούμε τι δραστηριότητες θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε.

Άρα λοιπόν, δύο με τρεις συνεδριάσεις επιτροπών προτείνω ότι μπορούμε να τις κάνουμε και έχουμε την οικονομική και πολιτική δυνατότητα

να τις καλύψουμε, αρκεί βέβαια να μη φορτώνουμε σε λίγους ανθρώπους μια δουλειά. Να κάνουμε και μία κατανομή έργου, για τη διεκπεραίωση αυτής της διαδικασίας.

Τρίτον, σταθερή μας υποχρέωση είναι κάθε χρόνο να προγραμματίζουμε την επόμενη Γενική Συνέλευση. Φέτος την κάναμε με μεγάλη χαρά και με πολύ μεγάλη υπερηφάνεια στην Σερβία. Πρέπει από τώρα να δούμε που αλλού θα κάνουμε την επόμενη Γενική Συνέλευση. Μέχρι τώρα, δεν έχει κατατεθεί κάποια πρόταση, πιστεύω μόλις τελειώσω εγώ την ομιλία μου, αν υπάρχουν προτάσεις, να τις καταθέσετε.

Έχει κατατεθεί, υπάρχει μία μόνιμη πρόταση της Αντιπροσωπείας της Λευκορωσίας, για την διεξαγωγή, από παλιότερα, της Γενικής μας Συνέλευσης στο Μίνσκ. Υπάρχει η πρόταση της Ουγκάντα από την προηγούμενη περίοδο, δεν ξέρω αν θα την επαναλάβει τώρα, θα μας πει ο συνάδελφος, θα μας πει ο κ. Ssekikubo αν προτείνει. Θέλω να σας πω ότι υπάρχει και μία πρόταση η οποία βέβαια αξιολογείται, δεν σημαίνει ότι θα πάρουμε σήμερα καμία απόφαση, αυτό θα το δει η Διεθνής Γραμματεία όπως συνηθίζεται πάντα, αφού αξιολογήσει το σύνολο των προτάσεων, όμως την καταθέτω κι αυτή, μία πρόταση του Μητροπολίτη Γαλλίας, αυτός είναι του κλίματος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, για την διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης στις εγκαταστάσεις του Θεολογικού Ινστιτούτου του Αγίου Σεργίου, στο Παρίσι.

Αυτό να το αξιολογήσουμε, με ποια έννοια, εγώ τι πιστεύω δηλαδή: πιστεύω ότι κάποια στιγμή πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να κάνουμε μία Γενική Συνέλευση, δεν ξέρω αν θα είναι αυτή ή μετά από 2 χρόνια ή μετά από 3, κοντά στα θεσμικά όργανα της Ε.Ε., για να δημιουργήσουμε κάτι ηχηρό. Και παράλληλα, να έχουμε και παρεμβάσεις την περίοδο που θα κάνουμε την Συνέλευση, με συναντήσεις σε διάφορους οργανισμούς και όλο αυτό να εμπλουτίζεται από την Γ.Σ. Κάποια στιγμή είτε στη Γαλλία, είτε σε κάποια χώρα από τις πρωτεύουσες της Ε.Ε., πρέπει να το δούμε αυτό το θέμα, ως συμβολισμό για παρεμβάσεις σε διεθνή κέντρα. Δεν σημαίνει ότι θα είναι αυτή τη φορά, μπορεί να είναι κάποια άλλη. Αλλά έχω την γνώμη ότι πρέπει να έχουμε μία τέτοια παρέμβαση.

Συμμετοχές, επισκέψεις της Διεθνούς Γραμματείας και του Προέδρου της Γ.Σ. σε υποχρεώσεις: Στο Οικουμενικό Πατριαρχείο της Κων/πολης, έχει να πραγματοποιηθεί επίσημη επίσκεψη εδώ και 4 χρόνια. Υπάρχει σε εκκρεμότητα, έχει εκλεγεί καινούργιος Πατριάρχης Μόσχας, πρέπει να υπάρξει μία συνάντηση με τον Πατριάρχη για την γνωριμία, για τα διαπιστευτήρια και για την επαφή. Είπα για το Πατριαρχείο της Αντιόχειας, είπα για της Αλεξάνδρειας. Υπάρχει σε εκκρεμότητα το θέμα της συνάντησης με το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο. Δεν ξέρω αν λέγεται έτσι, που εδρεύει στο Γιοχάνεσμπουργκ και θα μπορούσαμε με τον πατέρα Ιωάννη, ο οποίος είναι και Αρχιμανδρίτης της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννουπόλεως και Πρετορίας, με έδρα το Γιοχάνεσμπουργκ, να συντονίσει και να δούμε μία συνεδρίαση εκεί, ή μία επίσκεψη της Διεθνούς Γραμματείας στο Γιοχάνεσμπουργκ, με στόχο την συνάντηση με το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο.

Υπάρχουν τέλος οι συμμετοχές μας σε μόνιμους οργανισμούς, οι οποίες πιστεύω ότι πρέπει να αναβαθμιστούν. Ένα παράδειγμα, αυτή που έγινε πρόσφατα στη Ρουμανία, με τις χώρες του ΟΣΕΠ, νομίζω είναι καλό που συμμετέχει η αντιπροσωπεία της Συνέλευσής μας. Είναι σε αδράνεια το θέμα της συνεργασίας με την Κοινοβουλευτική Ένωση του Οργανισμού των κρατών μελών της Ισλαμικής Συνδιάσκεψης (Κ.Ε.Ι.Σ.), μήπως πρέπει να δούμε κάποιες κινήσεις που πρέπει να κάνουμε; Το βάζω στην ατζέντα, να το συζητήσει η Διεθνής Γραμματεία, αν πρέπει να επανεργοποιήσουμε την διακοινοβουλευτική σχέση με την αντίστοιχη των Μουσουλμάνων. Υπάρχει σε εκκρεμότητα ένα πολύ μεγάλο θέμα, το είπατε κι εσείς αυτές τις μέρες, με την Λατινική Αμερική και την Αμερική γενικότερα.

Στην Λατινική Αμερική λέγεται ότι υπάρχουν πάνω από 8 Ορθόδοξοι Βουλευτές, οι οποίοι βέβαια μπορεί να είναι λιβανικής προέλευσης, μπορεί να είναι κόπτες, αλλά είναι Ορθόδοξοι. Εγώ έχω την γνώμη ότι πρέπει να οργανώσουμε μία αντιπροσωπεία. Να γιατί χρειάζεται όλοι αυτοί που πέρασαν από την Συνέλευσή μας, όταν κάποια στιγμή δεν μπορούν κάποιοι βουλευτές, να αξιοποιούμε αυτούς που πέρασαν και να τους στείλουμε μαζί με τους εκλεκτούς συνεργάτες, για να διερευνούν το κλίμα, να βρίσκουν δεδομένα και

να μας ενημερώνουν για το τι συμβαίνει σε περιοχές που δεν έχουμε ακόμα πρόσβαση και επαφή.

Φαντάζομαι να μη σας κούρασα. Αλλά έχω τη γνώμη ότι ήδη οι εργασίες αυτού του σώματος δείχνουν ότι έχουμε ακόμη πολύ δρόμο να διανύσουμε και υπάρχει κέφι, δεν έχουμε γεράσει, είμαστε ακόμα νέοι. Εννοώ πολιτικά, από άποψη όρεξης κλπ.

Γι' αυτόν τον λόγο, έκανα μία πρόταση, προκειμένου να πάμε σε μία αναβάθμιση των δραστηριοτήτων μας. Και με δεδομένη όπως είναι τώρα η σύνθεση του Προεδρείου μας, με τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα, και τις δυνατότητες που έχουν και τις επιρροές που έχουν, μπορούμε να τα δυναμώσουμε και να τα τρέξουμε. Ευχαριστώ.

S. ΡΟΡΟV: Νομίζω ότι πρέπει να ευχαριστήσουμε τον κ. Τσιόκα, τον Αναπληρωτή Γ.Γ. για τις πολύ περιεκτικές και λεπτομερείς πληροφορίες που μας έδωσε. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να προσθέσουμε και άλλα πράγματα. Ως ένα παράδειγμα, χθες μίλησε εδώ ο Γ.Γ. της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της ΚΑΚ, και μας πρότεινε τον Δεκέμβρη να συνάψουμε μία συμφωνία. Οπότε, έχουμε μεγαλώσει αρκετά, ούτως ώστε να συνεργαστούμε με πολλούς ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς, να συνάψουμε συμφωνίες μαζί τους. Νομίζω ότι είναι μία κατεύθυνση στη δουλειά μας, που έχει προοπτικές.

Έχω την εξής πρόταση κύριοι συνάδελφοι. Ο κ. Τσιόκας μας έχει δώσει πάρα πολλές πληροφορίες, τις λαμβάνουμε υπόψη μας αυτή τη στιγμή, δεν πρόκειται να υπεισέλθουμε στην συζήτηση των λεπτομερειών, θα το κάνουμε αύριο, τις προτάσεις, τις αιτήσεις σας κλπ. σκεφτείτε το, πρέπει να χωνέψετε αυτές τις πληροφορίες. Αύριο θα συζητήσουμε και το τελικό ψήφισμα. Και τώρα, δίνω τον λόγο στον αξιότιμο ταμία μας.

A. ΡΕΓΚΟΥΖΑΣ: 1/6/2008 – 31/5/2009, για να διευκολυνθείτε κι εσείς, η Γραμματεία έχει ετοιμάσει κάποια πινακάκια, τα οποία βρίσκονται μέσα στον φάκελό σας και συγκεκριμένα, έχουμε ετοιμάσει δύο πίνακες, έναν για τα έσοδα και έναν για τις δαπάνες. Θα ξεκινήσω από τα έσοδα, τα οποία μέσα στην διαχειριστική περίοδο που διανύσαμε ανέρχονται στα 435.579,28 ευρώ, από τις συμμετοχές των κρατών που δίνουν τις εισφορές.

Έχω να κάνω δύο παρατηρήσεις στα έσοδα. Το ποσόν των 200.000 της εισφοράς της ελληνικής πλευράς, έχει κατατεθεί μετά την 31/5/2009 και δεν συμπεριλαμβάνεται μέσα στα ποσά που είναι για τον απολογισμό. Δηλαδή, πρακτικά, το υπόλοιπο ταμείου την 31/5/2009 αντί 1.082.000 ουσιαστικά είναι 1.282.000, παρότι υπάρχουν και κάποιες μικρές δαπάνες. Αλλά οφείλω να το επισημάνω αυτό, γιατί καθυστέρησε η κατάθεση αυτής της εισφοράς, λόγω τυπικών διαδικασιών. Υπάρχει ένα υπόλοιπο της ρωσικής αντιπροσωπείας, το οποίο και αυτό οφείλεται σε τυπικές διαδικασίες, όπως εξήγησε η ρωσική αντιπροσωπεία, το οποίο θα κατατεθεί σε επόμενο χρονικό διάστημα. Και βέβαια, υπάρχει μονίμως ένα πρόβλημα με την εισφορά της Ουκρανίας, έχει ήδη κατατεθεί και της Ρωσικής πλευράς, όπως διαβεβαιώνει ο κ. Πρόεδρος.

Υπάρχει ένα πρόβλημα με την Ουκρανία, που υπάρχει αυτή η οφειλή, αλλά λόγω των προβλημάτων που όλοι γνωρίζουμε, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να κάνουμε κάτι περισσότερο. Αυτά σε ό,τι αφορά τα έσοδα.

Θα πρέπει επίσης στο σημείο αυτό να σας πω, ότι και τα έσοδα και οι δαπάνες ελέγχθηκαν από Ορκωτό Λογιστή, ο οποίος έχει καταθέσει την σχετική έκθεση, η οποία βρίσκεται στον φάκελό σας. Δεν διαπίστωσε ατασθαλίες, πολύ δε περισσότερο παρατυπίες. Αντίθετα, θεωρώ ότι ο προϋπολογισμός και ο απολογισμός πρέπει να διακρίνονται για την αξιοπιστία τους και αυτό υφίσταται και στο επίπεδο των εσόδων και των δαπανών. Εκπέμπει πολιτική συνετής διαχείρισης, δεν έχει χαθεί και δεν έχει ακυρωθεί ο διευρυντικός και ουσιαστικός στόχος της οργάνωσης. Και βέβαια, ο περιορισμός των δαπανών που θα σας αναφέρω στην συνέχεια, οφείλεται εν πολλοίς στην συμβολή και στην συνεισφορά των εθνικών κοινοβουλίων σε δαπάνες για διάφορες εκδηλώσεις, αλλά και στον περιορισμό άσκοπων δαπανών.

Και σ' αυτό το σημείο θα πρέπει να ευχαριστήσω όλους, γιατί βοήθησαν να δημιουργηθεί ένα αποθεματικό, το οποίο δεν μας ικανοποιεί ως Επιτροπή Οικονομικών, γιατί τα χρήματα της Οργάνωσης πρέπει να χρησιμοποιούνται για την διεύρυνση αλλά και την επίτευξη με τον καλύτερο τρόπο, των σκοπών της Οργάνωσης. Άρα λοιπόν, τα αποθέματα που έχουμε

δεν τα βλέπουμε μίξερα και μονεταριστικά, αλλά τα βλέπουμε ως ένα αποτέλεσμα μιας συνετής διαχείρισης.

Πριν σας πω για τις εισφορές, θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι μέσα στην διαχειριστική περίοδο, και ενώ υπήρχαν δύο λογαριασμοί στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, ο ένας λογαριασμός σε ευρώ και ο άλλος σε δολάρια Αμερικής, κάποια στιγμή που κρίθηκε σκόπιμο, λόγω της ισοτιμίας των δύο νομισμάτων, μετατράπηκαν τα δολάρια Αμερικής σε ευρώ, για να υπάρχει διαχείριση σε ενιαίο νόμισμα, αφ' ενός, και να τηρούνται και οι προϋποθέσεις πιο ισχυρής νομισματικής σταθερότητας.

Στα έσοδα που αναφέρονται μέσα στην έκθεση, υπάρχουν και 8.619.99 ευρώ τόκοι σε ευρώ και 3.739,17 σε δολάρια, πριν δηλαδή γίνει η μετατροπή σε ευρώ. Το συνολικό λοιπόν σήμερα υπόλοιπο του ταμείου είναι 1.281,209,29 με την παρατήρηση που σας έκανα για τις 200.000. Αν συνυπολογίσουμε και την εισφορά της Ρωσικής πλευράς, είναι μεγαλύτερο, μείον τις δαπάνες που έγιναν για την Επιτροπή του κ. Zatulin, που είναι 6.140.50 και οι δαπάνες αυτές είναι πολύ μικρές, γιατί συνέβαλε και η ρωσική πλευρά και ο κ. Zatulin, μέσω Ρώσου επιχειρηματία. Και θέλουμε να ευχαριστήσουμε σ' αυτό το σημείο, όλους, γι' αυτή την συνεισφορά.

Σε ό,τι αφορά τις δαπάνες, όπως θα δείτε στο πινακάκι, επελέγη – θα σας πω και για τον προϋπολογισμό τον επόμενο, γιατί νομίζω ότι δεν υπάρχουν μεγάλες διαφορές για συζήτηση, επιλέξαμε να κάνουμε 4 διαφορετικές στήλες. Η μία τα απολογιστικά στοιχεία, όπως έχουν διαμορφωθεί μέχρι 31/5/2009, δίπλα η άλλη στήλη είναι ο προϋπολογισμός που είχε γίνει και την βάλαμε αυτή τη στήλη για να μπορεί κανείς εύκολα να κάνει συγκρίσεις και να εξάγει αποτελέσματα. Η Τρίτη στήλη είναι οι διαφορές που υπάρχουν μεταξύ προϋπολογισθέντων και απολογιστικών μεγεθών και η τέταρτη στήλη είναι ο προϋπολογισμός για το 2009.

Μερικές παρατηρήσεις τώρα, για τα μεγέθη: Παρατηρούνται, αν προσέξει κανείς και συγκρίνει τις δύο πρώτες στήλες και δει τις διαφορές στην Τρίτη στήλη, βγάζει ορισμένα συμπεράσματα. Π.χ. στις δαπάνες της Διεθνούς Γραμματείας, υπάρχει μία οικονομία δαπανών 57.000, σε σχέση πάντα με τον

προϋπολογισμό. 57.717,98 ευρώ. Αυτό οφείλεται στη συμμετοχή των Κοινοβουλίων στις δαπάνες μετακίνησης ή παραμονής των συμμετεχόντων στις Γραμματείες και είναι στα θετικά της Οργάνωσης. Υπάρχουν 93.633,41 ευρώ της Γ.Σ. και αυτό οφείλεται πραγματικά και στον κ. Παυλίδη, ο οποίος συνέβαλε στο να σμικρύνουμε τα μεγέθη στην ιδιαίτερη πατρίδα του, την Ρόδο, που έγινε η προηγούμενη Γ.Σ.

Πηγαίνω στην δαπάνη υπ' αρ, 6 που είναι τα λειτουργικά έξοδα της Γραμματείας, που και εκεί έχουμε μία συνετή διαχείριση, μία εξοικονόμηση της τάξεως των 8.514 ευρώ που είναι και αυτό θετικό. Επίσης, στην διάθεση του Γ.Γ. και του Προέδρου, έγινε μία προσπάθεια εξοικονόμησης χρημάτων, γιατί η διαχειριστική λογική και των δύο, ήταν ιδιαίτερα επωφελής για την Οργάνωση. Και έτσι, πετύχαμε να έχουμε ένα ποσό των 28.222,03 ευρώ από αυτή την κατηγορία δαπανών.

Στις δραστηριότητες της Διεθνούς Γραμματείας, εδώ διαπιστώνει κανείς ότι η πρόβλεψη που είχαμε κάνει, δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία δαπάνη. Αυτό είναι και ένα μήνυμα κυρίες και κύριοι, ότι οι επισκέψεις και οι αποστολές παρατηρητών σε διάφορες οργανώσεις, όπως τις ανέφερε εν πολλοίς και ο κ. Τσιόκας, δεν έγιναν όσο θα έπρεπε να γίνει, όπως τις είχαμε υπολογίσει, αν μη τι άλλο, και αυτό ναι μεν καταγράφει ένα πλεόνασμα ταμειακό, αλλά καταγράφει και ένα έλλειμμα στην δραστηριότητά μας.

Επίσης, συναντήσεις – συνεδριάσεις επιτροπών. Και εδώ η πρόβλεψη ήταν 55.300 ευρώ, δεν έγινε καμία δαπάνη, πλην της δαπάνης που έκανε η Επιτροπή του κ. Zatulín, που είναι 6.140,50 οι οποίες 6.140 δεν συμπεριλαμβάνονται εδώ. Αλλά και εδώ βγαίνει ένα μήνυμα, οι Επιτροπές δεν δούλεψαν όσο θα έπρεπε να δουλέψουν. Ναι μεν καταγράφεται το ταμειακό πλεόνασμα, αλλά καταγράφεται και εδώ το έλλειμμα της ελλιπούς λειτουργίας των επιτροπών.

Και οι έκτακτες δαπάνες, που είναι μία δαπάνη η οποία είναι συνήθως στους προϋπολογισμούς, για αντιμετώπιση εκτάκτων δαπανών, που δεν είχαμε τέτοιες, ήταν πολύ μικρές οι έκτακτες δαπάνες, 548 ευρώ και μας δίνει την δυνατότητα να παρουσιάζουμε σήμερα στην Γ.Σ. ένα πλεόνασμα, το οποίο

πρέπει να μας προβληματίσει να το αξιοποιήσουμε, για να μεγιστοποιήσουμε τα αποτελέσματα της οργάνωσής μας.

Σε ό,τι αφορά τον προϋπολογισμό του επομένου έτους, θεωρώ κ. Πρόεδρε, ότι δεν πρέπει να μεταβληθούν τα στοιχεία του προϋπολογισμού της προηγούμενης χρονιάς, και αυτό κάναμε. Αφήσαμε τα ίδια, παρά το γεγονός ότι υπήρξαν ορισμένα πλεονάσματα, για λόγους τυπικούς. Γιατί όπως ξέρουμε όλοι μας, ο προϋπολογισμός είναι τυπικός πίνακας της έγκρισης των πληρωμών και των εσόδων της επόμενης χρονιάς. Και γι' αυτό θα πρέπει να παραμείνουν τα ίδια νούμερα, η μεταβολή που γίνεται, γίνεται μόνο σε ένα μέγεθος, στο υπ' αρ. 5 που έχει σχέση με τις δαπάνες για μισθούς προσωπικού, οι οποίες δαπάνες προσωπικού προϋπολογίστηκαν με ένα 8% για λόγους τυπικούς, χωρίς αυτό να δεσμεύει να ξεφύγει κανείς, είτε από την πολιτική μισθών που θα καθορίσει η Οργάνωση, ή να δημιουργήσει πρόσθετα έξοδα. Γιατί η προηγούμενη χρονιά, παρ' ό,τι είχε προϋπολογισθεί στις 65.000 ευρώ, τα απολογιστικά στοιχεία όπως τα βλέπετε στον πίνακα, είναι 46.958,15, υπήρξε δηλαδή και εδώ μία συγκράτηση και λόγω οικονομικής κρίσης και το πάγωμα των μισθών, συμπαρασύρει ακριβώς και αυτή τη λειτουργία μας ως Επιτροπή.

Εγώ δεν έχω πολλά πράγματα να πω, στην Επιτροπή που συζητήσαμε εκφράστηκαν δύο προβληματισμοί. Ένας προβληματισμός για το σκέλος των εσόδων και ένας προβληματισμός για το σκέλος των δαπανών. Θα σας το αναφέρει ο κ. Semionov ως προβληματισμό, για συζήτηση και βέβαια, εξουσιοδότηση της επιτροπής, να συζητήσει αυτό τον προβληματισμό στην πορεία της επόμενης περιόδου δραστηριότητάς μας.

Οι πίνακες που είναι συνημμένοι στον πίνακα των δαπανών, είναι οι πίνακες με το πώς έγινε ο προϋπολογισμός του προηγούμενου έτους και το πώς ουσιαστικά γίνεται και ο προϋπολογισμός του επομένου έτους. Αναλυτικές καταστάσεις που παρουσιάζουν πώς προϋπολογίζονται οι δαπάνες, για να μην υπάρχει το στοιχείο της αυθαιρεσίας.

Μ' αυτές τις σκέψεις και με την ελπίδα ότι η οργάνωσή μας θα έχει έσοδα και περισσότερα έσοδα τις επόμενες χρονιές, χωρίς να καταγράφει όμως

πλεονάσματα, γιατί τα πλεονάσματα πρέπει να διοχετεύονται σε δραστηριότητες. Γιατί δεν είμαστε κερδοσκοπικός οργανισμός, είμαστε μία οργάνωση με τη μορφή που δρούμε όλα αυτά τα χρόνια.

Εγώ θέλω να ευχαριστήσω και την Επιτροπή και τον Πρόεδρο και τον απερχόμενο Γενικό Γραμματέα, για την εμπιστοσύνη που έδειξαν αλλά και την συνεργασία που είχαμε, στην διαχείριση της προηγούμενη χρονιάς, και ελπίζω ότι αυτό θα συνεχιστεί και την επόμενη χρονιά.

Σημειώνω δε ότι όλα τα παραστατικά των δαπανών που υπάρχουν στην Οργάνωση, έχουν την προσωπική μου υπογραφή και του Γ.Γ., όπως προβλέπει ο κανονισμός και για λόγους τυπικής νομιμοποίησης. Ευχαριστώ πολύ κ. Πρόεδρε.

S. POPOV: Τον λόγο έχει ο κ. Semionov, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών.

V. SEMIONOV: Ευχαριστώ κ. Πρόεδρε. Αξιότιμοι συνάδελφοι, μόλις ακούσαμε τον απολογισμό του κ. Ταμιά, αρκούντως λεπτομερή, τον ακούσαμε και στην συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Θα επιθυμούσα μόνο να συμπληρώσω, ενδεχομένως επαναλαμβάνοντας, ότι η γνώμη της επιτροπής μας έγκειται στο εξής: φυσικά είναι θετικό το ότι έχουμε τέτοια διαφορά και τέτοια πλεονάσματα, αλλά καθήκον μας δεν είναι η συσσώρευση πόρων, αλλά πόροι ούτως ώστε να χρησιμοποιούνται προς ανάπτυξη της δραστηριότητός μας. Και φυσικά ως μέλος της Διεθνούς Γραμματείας, το θέτω και στον εαυτό μου αυτό το ζήτημα, πρέπει να σκεφτούμε με ποιο τρόπο αποδοτικά θα δαπανήσουμε αυτούς τους πόρους, συμπληρώνοντας επιπλέον, διευρύνοντας το περιεχόμενο των δραστηριοτήτων μας, όπως ανέφερε ο κ. Αναπληρωτής Γ.Γ.

Υπήρξε λοιπόν λεπτομερής απολογισμός, δεν θα ήθελα να συμπληρώσω τίποτα. Θα ήθελα μόνο να αναφέρω ότι με απόφασή μας σας καλούμε όλους να εγκρίνετε αυτόν τον απολογισμό και τον προϋπολογισμό. Σας ευχαριστώ.

S. POPOV: Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Αξιότιμοι συνάδελφοι, όσοι θυμούνται την ιστορία μας και παρευρέθησαν σε προηγούμενες συνεδρίες, πριν από 3 μόλις χρόνια, η αλήθεια είναι ότι έχει αλλάξει η σύνθεσή μας και ενδεχομένως να μη θυμούνται οι πιο πολλοί, όταν αναφερόμασταν στην κρίσιμη φάση των

οικονομικών μας, θυμόσαστε; Αναφέρομαι στην Ρουμανία, στην Πολωνία, θυμόσαστε τι συζητήσεις είχαμε, πώς θα επιβιώσουμε στο εξής με τέτοιους πόρους; Θέλω λοιπόν να σας πω, δυστυχώς δεν είναι εδώ ο κ. Παυλίδης, είναι δική του συνεισφορά το γεγονός ότι η οικονομική κατάσταση του Οργανισμού μας, ενισχύθηκε, σε συνθήκες παγκόσμιας κρίσης.

Υπάρχουν ερωτήσεις επί του οικονομικού απολογισμού και επί του σχεδίου προϋπολογισμού για το επόμενο έτος;

Αξιότιμοι συνάδελφοι, αν δεν έχετε, έχω μία πρόταση. Ελάτε στην αρχή να εγκρίνουμε, ελάτε να το κάνουμε μαζί, να εγκρίνουμε και τον απολογισμό για το παρελθόν έτος, και να εγκρίνουμε το σχέδιο προϋπολογισμού για το επόμενο έτος. Ποιοι είναι υπέρ; Παρακαλώ να ψηφίσουμε.

Διεξάγεται ψηφοφορία με ανάταση

.....
S. ΡΟΡΟΒ: Σας ευχαριστώ.

Με διορθώνουν ότι δεν εγκρίναμε τον απολογισμό της Διεθνούς Γραμματείας. Ποιος είναι υπέρ του απολογισμού της Διεθνούς Γραμματείας; Παρακαλώ, υπέρ.

Διεξάγεται ψηφοφορία με ανάταση

.....
S. ΡΟΡΟΒ: Αξιότιμοι συνάδελφοι, σήμερα δουλέψαμε πολύ, ήταν γόνιμη η δραστηριότητά μας. Ειλικρινά σας ευχαριστώ όλους για την σημερινή ημέρα. Έχουμε τρεις ανακοινώσεις.

Αύριο μία θερμή παράκληση, να δουλέψουμε επί του τελικού εγγράφου συμπερασμάτων, είναι το πρόσωπο μας, είναι η βάση του προγραμματικού χαρακτήρα της Ολομέλειάς μας. Γι' αυτό θα ήθελε μεγάλος αριθμός συναδέλφων, να συζητήσει το ψήφισμα, την απόφαση. Η δεύτερη πλευρά, που πρέπει οπωσδήποτε να συζητηθεί, οι προτάσεις εκείνες που αφορούν την προοπτική για την ανάπτυξη του Οργανισμού μας. Υπάρχουν πολλές ενδιαφέρουσες ιδέες και θα πρέπει συλλογικά να τα συζητήσουμε αυτά τα πράγματα. Συμφωνήσαμε;

Έτσι λοιπόν, δυστυχώς, αύριο νωρίς το πρωί πρέπει να επιστρέψω στην Μόσχα, υπάρχουν διάφορα σοβαρά πολιτικά ζητήματα που αύριο διευθετούνται στην Μόσχα, και δυστυχώς δεν θα μπορέσω αύριο να λάβω μέρος στις εργασίες μας. Καθώς επίσης και στην δεξίωση που γίνεται εξ ονόματός μου για τα μέλη της Ολομέλειας. Ζητώ συγνώμη γι' αυτό και θα σας παρακαλέσω όλους να λάβετε μέρος σ' αυτή τη δεξίωση. Πέρασαν 5 χρόνια που μου εμπιστευθήκατε την Προεδρία της Ολομελείας μας και αισθάνομαι ότι συγγενέψαμε όλοι τόσο πολύ. Έχουμε τόσο κοινά ενδιαφέροντα και απόψεις.

Πράγματι, ως βουλευτές προερχόμεθα από διάφορες χώρες, δείξαμε ότι είμαστε αλληλέγγυοι, ενιαίοι, και αυτό είναι ιδιαίτερα ευχάριστο. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για την συμμετοχή σας. Αύριο την Ολομέλεια θα διευθύνει ο νέος Γενικός Γραμματέας και ο κ. V. Semionov, και έχουμε ένα πολιτιστικό πρόγραμμα. Σήμερα ολοκληρώνουμε τις εργασίες μας και σας καλώ όλους στο δείπνο.

Σας ευχαριστώ. Όλοι πηγαίνουμε στο δείπνο απευθείας, καλή σας όρεξη!

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009

Προεδρεύει ο κ. V. SEMIONOV: Επιτρέψτε μας να συνεχίσουμε τις εργασίες μας. Έχει απομείνει η συζήτηση επί του κεντρικού θέματος, *«Η παγκόσμια οικονομική κρίση και οι επιπτώσεις της στην κοινωνική – πνευματική – πολιτιστική παράδοση της Ευρώπης. Ο ρόλος της Ορθοδοξίας»*.

Έτσι λοιπόν, οφείλουμε να συνεχίσουμε την συζήτηση, υπήρξαν δύο εισηγήσεις. Ποιος είναι έτοιμος να συνεχίσει από την πρωινή συνεδρία; Και εγώ με ιδιαίτερη χαρά, θα ήθελα να δώσω τον λόγο στην Elena Mizulina, μέλος της Ρωσικής Αντιπροσωπείας, όλοι την γνωρίζετε καλά, συμμετέχει ενεργά σε όλες τις Συνελεύσεις μας, και φρονώ ότι οπωσδήποτε θα έχει ενδιαφέρουσα εισήγηση.

E. MIZULINA: Αξιότιμε κ. Πρόεδρε, αξιότιμοι συνάδελφοι, λυπούμαι που δεν είχα την ευκαιρία να ακούσω την κεντρική εισήγηση, συνεπώς, στην σημερινή μου ομιλία θα στηρίζομαι στο σχέδιο αποφάσεως, στο σχέδιο ψηφίσματος, όπου βασικές θέσεις εικάζω, της εισηγήσεως, έχουν συμπεριληφθεί.

Σήμερα, στην Δούμα της Ρωσικής Ομοσπονδίας, υπάρχει μία σειρά πολύ σημαντικών νόμων που αφορούν τα παιδιά, και συγκεκριμένα προς αποτροπή της σεξουαλικής εκμετάλλευσης, της σεξουαλικής βίας κατά των παιδιών. Θα θέσω λοιπόν το θέμα της ομιλίας μου ως εξής: *«Ο ρόλος της Ορθοδοξίας και των Ορθοδόξων Βουλευτών στην ενίσχυση της οικογένειας και στην ικανότητα της να αντιπαρατεθεί στην κρίση»*.

Τρεις είναι οι βασικές πτυχές, οι βασικές θέσεις μου. Η πρώτη θέση έγκειται στο ότι η πνευματική ηθική κρίση συνιστά την βάση της παγκόσμιας χρηματοοικονομικής κρίσης.

Δεύτερον, η οικογένεια ως οικιακή εκκλησία, και τρίτον, η αλληλεπίδραση της Ορθοδόξου Εκκλησίας, των Βουλευτών επί ζητημάτων τελειοποίησης της νομοθεσίας, που αποσκοπεί στην πνευματική και ηθική

αναγέννηση της οικογένειας. Θα το έλεγα μάλιστα ως εξής: της ευημερούσας, της ισχυρής, της παραδοσιακής χριστιανικής οικογένειας, με τρία και παραπάνω παιδιά, ως δρόμος προς την πνευματική και ηθική αναγέννηση σε κάθε μία από τις χώρες μας, και στον κόσμο εν συνόλω, ως σημαντικότερη εγγύηση, που μας επιτρέπει να αντιπαρατεθούμε σε οποιαδήποτε κρίση.

Θα μπορούσα να πω ότι τέτοιου είδους παραδοσιακή Ορθόδοξη οικογένεια, δεν είναι κάτι άλλο από το πλέον σταθερό ως προς την κρίση φαινόμενο. Αναφορικός προς την πρώτη θέση μου, βάσει της οποίας η νυν χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση, έχει ως βάση την ηθική κρίση, θα ήθελα να επισύρω την προσοχή σας, αξιότιμοι συνάδελφοι, μόνο σε μερικές πτυχές, οι οποίες είναι αρκούντως επικίνδυνες και δυστυχώς, στο σχέδιο ψηφίσματος δεν επισημαίνονται και ίσως βάσει αυτού να προτείνω κάποιες τροπολογίες.

Πράγματι, δεν νομίζω να βρεθεί κάποιος, ο οποίος θα αρνηθεί ότι σήμερα τέτοιου είδους παραδοσιακές πνευματικές, ηθικές αξίες, όπως μία ισχυρή υγιής οικογένεια που εδράζεται στον σεβασμό των παιδιών προς τους γονείς, προς την θρησκεία, προς τα θεμέλια και τις πολιτισμικές βάσεις, παραδόσεις της χώρας στην οποία διαβιεί αυτή η οικογένεια. Αυτές οι αξίες όπως τα παιδιά και όσο περισσότερα παιδιά τόσο καλύτερα, αυτές οι αξίες έχουν απωλέσει την θέση τους και υποχωρούν μπροστά σε άλλες, όπως τον πλούτο, το χρήμα, την διασκέδαση. Υπάρχουν πολλές αποδείξεις, θα αναφέρω μερικά στοιχεία μόνο. Νομίζω ότι η Ρωσία δεν αποτελεί εξαίρεση.

Αύξουσα είναι η επιρροή των μη καταχωρημένων γάμων, που κάθε τρίτο παιδί γεννιέται σε οικογένεια εκτός επίσημου γάμου. Υπάρχουν πολλοί άντρες εδώ, νομίζω ότι δεν το έχετε σκεφθεί εσείς, αλλά η κάθε γυναίκα γνωρίζει πολύ καλά τι σημαίνει αυτό, γιατί στον έναν ή στον άλλο βαθμό έχει περάσει από αυτό το στάδιο και γνωρίζει ότι όταν οι σχέσεις δεν διευθετούνται θεσμικώς, είναι ασταθείς, ακόμα και αν είναι πολύ καλές οι σχέσεις μεταξύ των γονέων, μεταξύ του άνδρα και της γυναίκας, η εσωτερική ανησυχία και η αβεβαιότητα για το αύριο, στην κάθε γυναίκα, ενυπάρχει ακουσίως ή εκουσίως, λόγω γενετικών δεσμών μεταξύ μητέρας και παιδιού. Αυτή η

αστάθεια, αυτή η αμφιβολία, μεταβιβάζεται στο παιδί. Γι' αυτό μην εκπλήσσεσθε, γιατί πολύ συχνά εμφανίζονται παιδιά με μη εξισορροπημένο ψυχισμό, με πληθώρα συμπλεγμάτων, ιδιαίτερα στις οικογένειες τις μονογονεϊκές.

Η στατιστική της Ρωσίας είναι τέτοια που από αυτά τα 9 εκατ. παιδιά τα οποία μεγαλώνουν σε οικογένειες με ένα μόνο παιδί, το 95% έχει μόνο τη μάνα δίπλα του. Και αν είναι αγόρι, είναι μεγάλη συμφορά, διότι μπορεί να μην έχει πατρικό πρότυπο, μία ανδρική παρουσία στην οποία θα μπορούσε να απευθυνθεί προς βοήθεια. Και επίσης, όταν το κορίτσι μεγαλώνει μόνο με την μάνα και δεν έχει επαφή με τον πατέρα, εμφανίζονται πολλά συμπλέγματα και φοβίες έναντι των ανδρών.

Ένας από τους δείκτες, βάσει του οποίου μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η κρίση που βιώνει σήμερα ο κόσμος είναι πολύ σημαντική, είναι η απουσία προστασίας των παιδιών, η αύξουσα βία που ασκείται στα παιδιά. Κανείς δεν πρόκειται να αρνηθεί ότι υπάρχουν παιδιά εγκαταλελειμμένα, παιδιά τα οποία έχουν γίνει αντικείμενο σεξουαλικής βίας. Κατά κανόνα είναι αποτέλεσμα του γεγονότος ότι η οικογένεια δεν μπόρεσε να υπερασπιστεί το παιδί. Η οικογένεια έχει κάποια προβλήματα, οι γονείς ασχολούνται με κάτι άλλο, ενδεχομένως με την αναζήτηση του πλούτου. Ενδεχομένως να είναι αλκοολικοί, να είναι ναρκομανείς, να μην έχουν σταθερό εισόδημα.

Αυτή λοιπόν η προσπάθεια προστασίας των παιδιών, ή για την ακρίβεια η ατυχής συγκρότηση της οικογένειας και η απότομη, ραγδαία αύξηση κρουσμάτων, συμβάντων άσκησης βίας κατά των παιδιών, είναι παγκόσμια τάση. Ως προς την Ρωσία, θα μπορούσα να πω ότι η βία αυτή τα τελευταία δέκα χρόνια, αυξήθηκε τρεις φορές, η άσκηση σεξουαλικής βίας κατά των παιδιών. Εγκλήματα τα οποία γίνονται οικειοθελώς, με τη συμφωνία του παιδιού, και εδώ δεν πρόκειται μόνο περί εγκλημάτων με σεξουαλικές πράξεις με κορίτσια, αλλά και ομοφυλοφιλικές περιπτώσεις, 30 φορές αυξήθηκε στην Ρωσία ο αριθμός αυτών των εγκλημάτων σε μία δεκαετία. 17 φορές, όσον αφορά τα αγόρια!

Σύμφωνα με τα δεδομένα των Αμερικανών ειδικών, δυστυχώς, η κατάσταση είναι τέτοια που σήμερα υπάρχει ραγδαία αύξηση των εγκλημάτων που συνδέονται με την εξαφάνιση παιδιών, με την αρπαγή παιδιών. Και κατά κανόνα, στην βάση τέτοιου είδους γεγονότων βρίσκεται η σεξουαλική βία που ασκείται στα παιδιά, είτε άλλες μορφές εκμετάλλευσης των παιδιών. Το γεγονός ότι είναι ανυπεράσπιστα τα παιδιά, συνοδεύεται σήμερα και από το γεγονός ότι δυστυχώς, συχνά καθίστανται θύματα παιδεραστών που βιαιοπραγούν και ένας από τους δείκτες που δείχνει την απουσία οικονομικής ευημερίας είναι οι όλο και πιο νεανικές ηλικίες των θυμάτων.

Πριν από 5 χρόνια, σε όλο τον κόσμο, δεν υπήρχαν γεγονότα σεξουαλικής βίας επί βρεφών, κάτω του ενός έτους. Δυστυχώς, σήμερα, πρέπει να πω, ότι εάν εσείς ως Βουλευτές, ζητήσετε τέτοιου είδους πληροφορία, και φυσικά δεν πρέπει να διαδίδεται ευρέως, είναι φρικτά αυτά τα στοιχεία, τα όργανα της δικαιοσύνης θα σας παραθέσουν τέτοια στοιχεία βιαιοπραγιών έναντι βρεφών, εναντίον των οποίων χρησιμοποιείται πολλών ειδών σεξουαλική βία και με την χρήση διαφόρων μέσων. Θα σας δείξουν εικόνες τέτοιου είδους σεξουαλικής βίας επί των παιδιών.

Όλα τα όργανα της δικαιοσύνης αναφέρουν ότι πριν από 5 χρόνια δεν είχαμε τέτοια γεγονότα. Είχαμε περιπτώσεις 4-5 ετών κλπ. Αλλά με νεογνά και βρέφη, δεν είχαμε τέτοια δείγματα. Πρέπει να τα γνωρίζουμε, πρέπει να τα λαμβάνουμε υπόψη και πρέπει να προσπαθήσουμε να αντιληφθούμε, γιατί συμβαίνουν αυτά; Δυστυχώς, ένας από τους δείκτες του πνευματικού, ηθικού εκφυλισμού, είναι το υψηλό επίπεδο εκτρώσεων. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία σε όλες τις χώρες οργανώνει εκστρατείες, ούτως ώστε να πείσει, να εξηγήσει στους ανθρώπους ότι δεν πρέπει να γίνεται αυτό, διότι είναι μία μεθοριακή κατάσταση με την δολοφονία ενός εισέτι μη γεννηθέντος τέκνου.

Δυστυχώς, είναι μόνη της η Εκκλησία σ' αυτές τις ενέργειες, δεν ακούω τέτοιες ενέργειες εκ μέρους των Κοινοβουλευτικών. Αναφέρουν πολλοί ότι είναι παρωχημένη αυτή η πρακτική, έχει απελευθερωθεί η νυν νεολαία, γι' αυτό δεν υπάρχει λόγος να αντιπαρατιθέμεθα σε τέτοιου είδους ενέργειες.

Διότι στην αντίθετη περίπτωση θα αυξηθεί ο αριθμός των ορφανών παιδιών, μπορεί να αυξηθούν τα κρούσματα φόνων νεογνών κλπ. Δεν νομίζω να είναι έτσι τα πράγματα, ακόμα και εκείνα τα κέντρα αρωγής μητέρων, ακόμα και ανηλίκων, που δεν είναι δίπλα ο αγαπημένος, ο οποίος δεν είναι έτοιμος να μοιραστεί τις ευθύνες, αν δουλεύουν δίπλα σ' αυτές τις γυναίκες ειδικοί, το 20% αυτών των μητέρων είναι έτοιμες να απορρίψουν την ιδέα της τεχνητής διακοπής της κύησης.

Αναλογιστείτε τους αριθμούς. Στην Ρωσική Ομοσπονδία φερ' ειπείν, κατά το παρελθόν έτος, γεννήθηκαν 1.700.000 παιδιά και έγιναν 1.200.000 εκτρώσεις. Δηλαδή, έχουμε απωλέσει κατ' έτος περίπου 1 εκατ. δυνητικώς ορθόδοξων πολιτών. Και η Ρωσία, που προσανατολίζεται στην πίστη της Ορθοδοξίας, έχει αυτή την ευαισθησία. Φυσικά, οι ηθικές αξίες δεν αφορούν μόνο την εγκατάλειψη των παιδιών αλλά και την εγκατάλειψη των γονέων, γιατί τι σημαίνει ορθόδοξη παραδοσιακή χριστιανική οικογένεια; Δεν είναι μόνο ένα φρούριο, είναι και ένας σεβασμός προς τους γονείς, ένας σεβασμός προς τους γέροντες, είναι μία διαγενεακή οικογένεια. Ποτέ ο γιος και η κόρη που αγαπά, δεν θα εγκαταλείψει τους γονείς. Γι' αυτό οι εγκαταλελειμμένοι γονείς, οι εγκαταλελειμμένοι γέροντες, είναι επίσης συνέπεια της ηθικής πνευματικής κρίσης που βιώνει η χριστιανική οικογένεια.

Δεν αναφέρομαι τυχαία σ' αυτά τα γεγονότα, διότι αυτά είναι παλαιά όσο και ο κόσμος. Τι σημαίνει ορθόδοξη παραδοσιακή οικογένεια; Είναι μία κατ' οίκον εκκλησία, η οικογένεια και ο προορισμός της στην κοινωνία δεν είναι μόνο η πρωταρχική κοινωνικοποίηση του τέκνου, του παιδιού που διαπαιδαγωγείται, δεν είναι μόνο η σχέση σεβασμού που μεταδίδεται διαγενεακώς, μεταξύ του ατόμου και της κοινωνίας. Η οικογένεια ως κατ' οίκον εκκλησία, είναι μία προστασία από τον κατακερματισμό. Η έμφαση στην οικογένεια ως κατ' οίκον εκκλησία, είναι η βάση της υπέρβασης της πνευματικής και ηθικής κρίσεως, μία εγγύηση έναντι των επικείμενων χρηματοπιστωτικών, οικονομικών και λοιπών κρίσεων που μπορεί να ξεσπάσουν.

Τι συμβαίνει λοιπόν με την δημόσια, με την κρατική πολιτική; Δυστυχώς, δεν αντανακλώνται αυτές οι αξίες στο σχέδιο του ψηφίσματός μας, αυτή τη σχέση προς την οικογένεια δεν την θίγουμε, δεν αναζητούμε την πρωταρχική αιτία αυτής της κρίσης, που επιμένω, βρίσκεται στην πνευματική και ηθική κρίση της οικογένειας. Δυστυχώς, η κρατική πολιτική και στην Ρωσία δεν είναι εξαίρεση αυτού. Δεν προσανατολίζεται στην οικογένεια ως θεσμό, στην οικογένεια ως ολότητα, η οποία απαρτίζεται από γονείς, τέκνα, μεγαλύτερες, γηραιότερες γενεές, αλλά προσανατολίζεται σε επιμέρους μέλη της οικογένειας, στην μη ευνοημένη οικογένεια, την δυστυχούσα οικογένεια. Διότι ασχολούμαστε φερ' ειπείν με τα εγκαταλελειμμένα παιδιά.

Πώς μπορούμε να ασχοληθούμε με το εγκαταλελειμμένο παιδί, εκτός οικογένειας, το παιδί προκύπτει ακριβώς μέσω της οικογένειας, η έμφαση πρέπει να δοθεί στην οικογένεια, η οικονομική βοήθεια πρέπει να δοθεί στην οικογένεια, για την αρωγή των παιδιών. Η ενίσχυση της ευημερούσας οικογένειας με τρία και πάνω παιδιά, είναι η καλύτερη επένδυση. Διότι, αν ευημερεί η οικογένεια, εάν οι γονείς έχουν εργασία, δεν είναι ικανοί μόνο να υποστηρίξουν τους γέροντές τους, αλλά δεν πρόκειται να πικράνουν και τα παιδιά τους. Αδιαμφισβήτητα, η επένδυση στην οικογένεια είναι η σημαντικότερη επένδυση κεφαλαίου, η αποτελεσματικότερη και η πιο φέρελπις εγγύηση έναντι της κρίσεως.

Πρέπει να έχουμε ισχυρή, αγαπημένη, ευημερούσα οικογένεια, με τρία και πάνω παιδιά στις χώρες μας, ούτως ώστε αυτό να είναι το συμφέρον μας. Τι μπορούμε να προτείνουμε γι' αυτό; Προσφάτως, η επιτροπή μας – και είμαι επικεφαλής επιτροπής ζητημάτων της οικογένειας – διεξήγαγε διαπραγματεύσεις με το Ορθόδοξο Πανεπιστήμιο στην Μόσχα, για την διοργάνωση μιας στρογγυλής τραπέζης διαρκώς λειτουργούσας, για την τελειοποίηση της νομοθεσίας, που κατευθύνεται στην πνευματική και ηθική αναγέννηση των ρωσικών οικογενειών, για την διασφάλιση της αμοιβαίας εναρμόνισης των ενεργειών της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας και των νομοθετικών οργάνων, επί όλων των ζητημάτων τα οποία θίγουν την πνευματική και ηθική σφαίρα.

Νομίζω ότι αν το κάνουμε αυτό από κοινού, αν έχουμε τέτοιου είδους μορφές στρογγυλής τραπέζης συναθροίσεων, συνελεύσεων, θα είναι μία συσσώρευση δυνάμεων πολύ σοβαρή, για την αρωγή του παραδοσιακού θεσμού της οικογένειας, με μερικά παιδιά, τρία και άνω, όπως είπα, ανά οικογένεια. Είναι μία πολύ σοβαρή αρωγή στον θεσμό της οικογένειας, είναι μία προφύλαξη έναντι της πνευματικής ηθικής κρίσης.

Οι τροπολογίες που προτείνω προς το ψήφισμά μας, αποσκοπούν στο να εμφανιστούν αυτές οι αξίες της παραδοσιακής χριστιανικής οικογένειας, με τρία και άνω παιδιά, ως μία από τις προτάσεις στις αποφάσεις μας. Προτείνω λοιπόν να συμπληρώσουμε στην 2^η σελίδα, 2^η παράγραφο, μία πρόταση. Η παραδοσιακή χριστιανική οικογένεια με τρία και άνω παιδιά, δεν είναι μία από τις βασικές αξίες, είναι η 2^η σελίδα, 2^η παράγραφος. «Η παραδοσιακή χριστιανική οικογένεια με τρία και άνω παιδιά, δεν είναι ένας από τους βασικούς αξιακούς προσανατολισμούς της νεολαίας, όμως πρέπει να είναι».

Η 3^η παράγραφος, που αρχίζει, «εκτός αυτού, για τους πλούσιους ανθρώπους το χρήμα μετατράπηκε σε μέσο για όλο και περαιτέρω ανάγκες» να συμπληρώσουμε, «συμπεριλαμβανομένων και της προσέλκυσης παιδιών στην πορνεία και στην διακίνηση παιδικής πορνογραφίας». Ξέρετε τι στοιχεία υπάρχουν σήμερα για την παιδική πορνογραφία; Πάνω από 44.000 ιστοσελίδες παιδικής πορνογραφίας έχουν βρεθεί από τους διεθνείς ειδικούς, που ασχολούνται με την συλλογή πληροφοριών για αυτές τις ιστοσελίδες. Οι τρεις μέρες χρήσης αποφέρουν πάνω από 8.000 δολάρια στον κάτοχο αυτής της ιστοσελίδας.

Στην τρίτη σελίδα, 3^η παράγραφος, που αρχίζει με τα λόγια «ενώπιον της απειλής της πλήρους κατάπτωσης της κοινωνίας, οι θρησκείες οφείλουν να συλλάβουν τις αξιώσεις των καιρών και να ξεπεράσουν τους φραγμούς και τις αποκλίσεις, ούτως ώστε να συνεισφέρουν θετικά στην επίλυση των προβλημάτων των πολιτών. Είναι απαραίτητο εκ νέου να επεξεργαστούμε τον ρόλο του κράτους, για την ελευθερία και την αξιοπρέπεια του κάθε πολίτη. Θα πρέπει να ενισχύσουμε τον άνθρωπο ως κριτήριο της οικονομικής πρακτικής. Σήμερα λοιπόν, όσο ποτέ, είναι απαραίτητο να επεξεργαστούμε νέες

κοινωνικές αντιλήψεις, οι οποίες θα μετατρέψουν την σύγχρονη κοινωνία σε κοινωνία της αλληλεγγύης. «Μία από αυτές τις αντιλήψεις μπορεί να γίνει η οικογένεια της κοινωνικής αρωγής, της στήριξης της οικογένειας με μερικά παιδιά, που εδράζεται στις χριστιανικές αξίες». Σας ευχαριστώ.

V. SEMIONOV: Σας ευχαριστώ πολύ. Πολύ ενδιαφέρουσα και περιεκτική η ομιλία σας. Θα παρακαλούσα να εκτυπώσετε αυτές τις προτάσεις σας, και να μας τις δώσετε γραπτές, διότι μόνο προφορικά θα είναι δύσκολο. Θα θέλαμε στην ψηφοφορία να έχουμε το κείμενο των τροπολογιών σας. Σας ευχαριστώ πολύ.

K. ΜΥΓΛΑΛΗΣ: Θα πρέπει να υπερασπιστώ το κείμενο το οποίο ήρθε ενώπιόν σας. Και παρά τα όσα ενδιαφέροντα είπε η αξιότιμη Συνάδελφός σας, κα Mizulina, θέλω να τονίσω το εξής: πέρυσι, μιλήσαμε για την κρίση του παγκόσμιου αξιακού συστήματος, ως πρόκληση για την Χριστιανική Ορθοδοξία. Εκεί, της θυμίζω και της δίνω το αντίστοιχο κείμενο στα ρωσικά, είχαμε τονίσει ότι οι θεσμοί πάνω στους οποίους βασίστηκε ο πολιτισμός του ανθρώπου, όπως αυτός της οικογένειας, της θρησκείας, του πολιτισμού, αμφισβητούνται ή ανατρέπονται, με την ενεργό συμμετοχή και των ΜΜΕ. Αυτά λέγαμε πέρυσι.

Φέτος, μιλάμε για την παγκόσμια οικονομική κρίση και κυρίες και κύριοι βουλευτές. Παρά τα όσα γενικά και ατελείωτα μπορεί να πει κανείς γι' αυτή την παγκόσμια οικονομική κρίση, και βέβαια τις επιπτώσεις στην οικογένεια και πώς η οικογένεια μπορεί να αποτελέσει ένα καταφύγιο απέναντι στα όσα συμβαίνουν, νομίζω πως πρέπει να αποφύγουμε την πρόκληση του να μπούμε σε θέματα τα οποία άπτονται της περσινής Γ.Σ., δηλαδή που έχουν να κάνουν με την κρίση του παγκόσμιου αξιακού συστήματος, όπως αυτό με την κρίση της οικογένειας, και να μείνουμε σε έναν ρόλο κατηγορού, απέναντι στα όσα συμβαίνουν σήμερα σε οικονομικό επίπεδο, και τα οποία ταλαιπωρούν τον απλό άνθρωπο.

Ο δικός μου προβληματισμός, ως πρώτος συντάκτης αυτού του κειμένου, κινείται στην εξής κατεύθυνση. Εδώ σήμερα και πάντα, βρίσκονται βουλευτές από διάφορα Κοινοβούλια, βρίσκονται εκπρόσωποι διαφορετικών

πολιτικών δυνάμεων και διαφορετικών πολιτικών απόψεων, έτσι; πρέπει όμως να συμπέσουμε σε κάποιες γενικές διαπιστώσεις. Η προσπάθεια λοιπόν ήταν στο να συμπέσουμε σ' αυτές. Και ποιες είναι αυτές; Εάν κάποιος εξ ημών κύριοι Βουλευτές, είναι σοσιαλιστής ή φιλελεύθερος, έχει φιλελεύθερες ή σοσιαλιστικές απόψεις για την οικονομία, ένα παράδειγμα δεν μπορεί να παραγνωρίσει. Τον ρόλο του κράτους, το πόσο καθοριστικός πρέπει να είναι σε περιπτώσεις κρίσεων, υπέρ της προάσπισης των συμφερόντων των αδυνάτων. Και αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι μπορεί να αποτελέσει μία κοινή βάση.

Δεν μπορούμε τώρα, στο παρόν ψήφισμα, να μπούμε και να εμβαθύνουμε σε ζητήματα θεσμών όπως η οικογένεια, ή οτιδήποτε άλλο. Πρέπει να κάνουμε μία γενική περιγραφή της οικονομικής κρίσης, να δούμε ποιες είναι οι αιτίες που την προκαλούν, να καταγγείλουμε τους μηχανισμούς οι οποίοι ερήμην των κρατών και των Κοινοβουλίων ως εκφράσεις της λαϊκής βούλησης λειτούργησαν όλες αυτές οι δυνάμεις, και έφεραν τον κόσμο στο επίπεδο το οποίο σήμερα βλέπουμε.

Η κα Mizulina λέει επίσης για τα μέσα και για το Internet. Εκεί υπάρχει ένα ζήτημα, το οποίο το θέτουμε μέσα στο ψήφισμα, ότι οι νέες τεχνολογικές προοπτικές, οι προοπτικές που δημιουργούνται με βάση τις νέες τεχνολογίες, εκεί πρέπει να θεσπιστούν κανόνες. Δεν μπορεί δηλαδή, οι νέες τεχνολογίες ανεξέλεγκτα να είναι στα χέρια του ελεύθερου εμπορίου και να μη προστατεύεται ο πολίτης από αυτές. Και αυτό το επισημαίνουμε μέσα στο κείμενο.

Αλλά focus σε ειδικά ζητήματα, όπως π.χ. η οικογένεια, επιτρέψτε μου να πω ότι δεν είναι δυνατόν να κάνουμε.

Τελειώνω λέγοντας το εξής: το κείμενο θεωρήθηκε πάρα πολύ μεγάλο και ο κ. Τσιόκας έχει επεξεργαστεί ένα άλλο, το οποίο είναι πολύ πιο περιληπτικό από αυτό. Πρέπει και αυτό να το λάβουμε υπόψη μας. Εν πάση περιπτώσει, να αποφασίσουμε τι είδους κείμενο θέλουμε. Εάν θέλουμε ένα κείμενο που τα λέει όλα, μπορούμε να τα βάλουμε όλα. Έχουμε να πούμε και για την πορνεία, έχουμε να πούμε και για την οικογένεια, έχουμε να πούμε και για τα ναρκωτικά, έχουμε να πούμε για ό,τι θέλουμε να πούμε. Εάν όμως

θέλουμε ένα κείμενο, το οποίο να κάνει focus στην οικονομική κατάσταση, πρέπει να το προσέξουμε.

V. SEMIONOV: Ευχαριστώ Κώστα Μυγδάλη, ευχαριστώ την Elena Mizulina, θα ήθελε να πει μερικά λόγια, θα ήθελε να απαντήσει.

E. MIZULINA: Είμαι ευγνώμων για τα όσα είπατε σχετικά με τις προτάσεις μας, αλλά αξιότιμοι συνάδελφοι, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στο γεγονός ότι δεν είμαστε μία απλή κοινότητα. Η εκτίμηση της οικονομικής κρίσης, περιλαμβανομένης της χρηματικής της συνισταμένης, δίνεται από πάρα πολλές κοινότητες, δεν μπορούμε να επιδιώξουμε να κάνουμε μία καλύτερη ανάλυση. Ωστόσο, έχουμε μία ιδιαιτερότητα. Εκπροσωπούμε τα Ορθόδοξα Κοινοβούλια. Οι ηθικές και οι πνευματικές αξίες, όπως η παραδοσιακή οικογένεια, είναι μία από τις βασικότερες αξίες. Πρέπει να δώσουμε έμφαση στις πνευματικές αξίες και τις ηθικές αξίες, μεταξύ των οποίων είναι η οικογένεια. Δεν μπορούμε να μην χρησιμοποιήσουμε αυτές τις αξίες στα ψηφίσματά μας. Σ' αυτό διαφέρουμε από όλες τις λοιπές κοινότητες, που δίνουν τις εκτιμήσεις των αιτιών της οικονομικής κρίσης.

Δεν μπορούμε να είμαστε περιττοί, όταν δίνουμε έμφαση στις δικές μας αξίες. Και με αυτή την έννοια, αξιότιμοι συνάδελφοι, δεν μπορώ να συμφωνήσω μαζί σας.

V. SEMIONOV: Το λόγο έχει ο συνάδελφος από το Καζακστάν κ. Kotovich.

V. KOTOVICH: Αξιότιμοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να στηρίξω την συνάδελφό μου την κα Mizulina, σχετικά με το εξής θέμα: πιστεύω ότι δεν είναι σωστό ο κ. Σύμβουλος να διορθώνει ένα μέλος του Κοινοβουλίου, που έχει σταλεί από το Κοινοβούλιο της στη σημερινή Γ.Σ. και να διορθώνει τις ομιλίες μας. Και θα παρακαλούσα να συμπεριφέρεται πιο ευγενικά ο κ. Σύμβουλος.

Το δεύτερο, σε ό,τι αφορά το ίδιο θέμα, αξιότιμα μέλη της Γ.Σ., η παγκόσμια οικονομική κρίση που ξέσπασε πέρυσι, έθιξε τους πάντες και έδειξε ότι οι αιτίες των οικονομικών διαδικασιών είναι πολύ βαθύτερες απ' ό,τι πιστεύαμε. Και αντιμετωπίσαμε μία συστημική κρίση και όχι μία προσωρινή διακοπή του οικονομικού μηχανισμού. Η παγκόσμια οικονομική κρίση και οι

μεταγενέστερες αλλαγές στην παγκόσμια οικονομία επηρέασαν σημαντικά την κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη πολλών χωρών. Η οικονομική κρίση που έπληξε την παγκόσμια οικονομία, εξακολουθεί να μας δοκιμάζει. Η κρίση θα είναι παρατεταμένη και ο Πρόεδρός μας κ. Nazarbayev, στο σημερινό του μήνυμα, τόνισε μέσω της κρίσης τον δρόμο προς την ανανέωση και την ανάπτυξη.

Οι αρνητικές διαδικασίες που είναι συνέπεια της κρίσης και παρακολουθούνται σήμερα στην οικονομία, είναι αποτέλεσμα της πολυετούς, σκόπιμης και προσανατολισμένης πολιτικής. Εισήλθαμε σ' αυτή την κρίση αποδυναμωμένοι υλικά και πνευματικά. Επί πολλά έτη προσπαθούσαν να μας πείσουν ότι το βασικότερο στην οικονομία είναι το κεφάλαιο, τα μέσα παραγωγής. Ωστόσο, η παγκόσμια οικονομική κρίση ανέτρεψε αυτά τα αξιώματα, δείχνοντας ότι το βασικότερο στην οικονομία είναι ο άνθρωπος. Από την ψυχή του, από την ηθική του κατάσταση, εξαρτάται το παρόν και το μέλλον της παγκόσμιας οικονομίας.

Γι' αυτό, αυξάνεται κατά πολύ ο αριθμός των ανθρώπων που καταφεύγουν στην προσοχή, εκδίδονται πολλά απόκρυφα βιβλία, δεν είναι ασφαλείς όλοι οι δρόμοι και πολλοί άνθρωποι καταφεύγουν στα ναρκωτικά και το αλκοόλ. Όσο πιο πολύ δουλεύει ο άνθρωπος πάνω στον εαυτό του, τόσο πιο εύκολο θα είναι να ξεπεράσει τις συνέπειες της κρίσης. Η ψυχή όπως και το σώμα, πρέπει να είναι εξασκημένη και τότε δεν θα πάει σε μέντιουμ, δεν θα καταφύγει σε κάποια φάρμακα. Αυτό αφορά ιδιαίτερα την μελλοντική μας γενιά, τους νέους. Αν οι ενήλικες εκλαμβάνουν την κρίση ως απώλεια των όσων έχουν πετύχει, η νεολαία την εκλαμβάνει ως έλλειψη της δυνατότητας να εργαστεί, να βρει τον εαυτό της. Βιώνουμε μία από τις πιο δύσκολες περιόδους που έχει πλήξει όλο τον κόσμο. Είναι φανερό ότι ο δρόμος προς την υπέρβαση των προβλημάτων της οικονομίας περνάει από την άρνηση του εγωισμού, μόνο έτσι θα μπορέσουμε να διορθώσουμε την κατάσταση.

Από Ορθόδοξη άποψη, οποιοδήποτε φαινόμενο, περιλαμβανομένης της κρίσης, έχει επίσης και πνευματικές αιτίες. Η οικονομική κρίση είναι καρπός της πνευματικής κρίσης. Κυνηγώντας τα υλικά αγαθά, η ανθρωπότητα έχει

λησμονήσει την πίστη και την κουλτούρα. Τα κρισιακά φαινόμενα στην οικονομία, στην διαχείριση, οδηγούν στην διάλυση του πολιτισμού, της παιδείας και την έλλειψη πνευματικότητας στην κοινωνία.

Ωστόσο, ο πνευματικός τομέας διαθέτει κάποια αυτονομία και δεν καθορίζεται ευθέως από τις πολιτικές και οικονομικές διαδικασίες και εποχές, όταν γεννιούνται κάποια καινούργια πολιτιστικά φαινόμενα που συνέπιπταν πολύ συχνά με τις περιόδους της κρίσης. Η Εκκλησία πρέπει να δηλώσει την ανάγκη διόρθωσης των κοσμοθεωρητικών αντιλήψεων για τη ζωή του ανθρώπου. Αυτό δεν σημαίνει ότι η Εκκλησία πρέπει να επιβάλει στον οικονομικό τομέα κάποιους κανόνες συμπεριφοράς, αλλά να υπενθυμίσει ακόμα μία φορά στην ανθρωπότητα, την σχέση που έχει με τον Θεό και τον συνάνθρωπο.

Ως αποτέλεσμα της κρίσης, ο άνθρωπος αντιμετωπίζει την πικρή αλήθεια. Δεν υπάρχει καμία δύναμη στον κόσμο, που μπορεί να απαλλάξει τον άνθρωπο από τις ευθύνες του. Η σύγχρονη οικονομική κρίση προειδοποιεί τις χριστιανικές εκκλησίες, ότι οι παγκόσμιες οικονομίες έχουν διαλέξει έναν δρόμο που δεν έχει προοπτικές. Η αντιπολίτευση που θα ασκηθεί από την εκκλησία, θα επιτρέψει στον άνθρωπο να αποφύγει τις παγίδες. Επειδή η οικονομική κρίση έχει εξελιχθεί σε κρίση αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών της κοινωνίας στο σύνολό της, η σταθεροποίηση της παγκόσμιας οικονομίας δεν νοείται χωρίς την αποκατάσταση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Κανένα οικονομικό μοντέλο δεν μπορεί να επιτελέσει από μόνο του αυτό το καθήκον.

Αυτή τη στιγμή, η Ορθόδοξη Εκκλησία μπορεί να παίξει αποφασιστικό ρόλο προτείνοντας την επιστροφή στις πηγές της Χριστιανικής ζωής. Ο σύγχρονος άνθρωπος ζει σε έναν κατακερματισμένο κόσμο, ωστόσο μπορεί να αποκτήσει εσωτερική συνοχή μέσω της Εκκλησίας. Ο κάθε Χριστιανός μπορεί να πετύχει αυτή την εσωτερική συνοχή. Σ' αυτό μπορεί να συμβάλει η ενότητα των Ορθόδοξων λαών. Η σύμπραξη με βάση τις Ορθόδοξες αξίες και αρχές. Οι Ορθόδοξοι λαοί μπορούν να ξεπεράσουν τις εθνικές διαφορές και να ζήσουν σε έναν ενιαίο κόσμο, βάσει των Ορθόδοξων αξιών.

Οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί μοιράζονται με τους άλλους λαούς την ευθύνη για την σύγχρονη κρίση. Η Ορθόδοξη Εκκλησία ερμηνεύοντας την διδασκαλία του Αποστόλου των Εθνών, μπορεί και πρέπει να παρουσιάσει στον σύγχρονο κόσμο, την διδασκαλία για την αποκατάσταση της ενότητας όλου του ανθρωπίνου γένους, όπου ξεπερνιούνται όλες οι διχόνοιες, όλες οι διαφορές του κόσμου. Η αξιόπιστη μαρτυρία του σωτηρίου μηνύματός του, προϋποθέτει την ενότητα της Ορθόδοξης Εκκλησίας, την απαλλαγή της Εκκλησίας από τις εθνοφυλετικές εντάσεις. Επειδή μόνο κατ' αυτόν τον τρόπο ο λόγος της Ορθόδοξης πίστης θα βρει την δέουσα ανταπόκριση στον σύγχρονο κόσμο.

Η συνεχής μαρτυρία της Ορθοδοξίας για τα προβλήματα του ανθρώπου, γίνεται ολοένα και πιο επίκαιρη, ούτως ώστε να ξεπεραστούν και τα προβλήματα και οι επιπτώσεις τους. Αυξάνεται ραγδαία η άβυσσος μεταξύ των πλουσίων και των φτωχών, εξ αιτίας της κρίσης που αποτελεί αποτέλεσμα της οικονομικής δραστηριότητας που δεν εξυπηρετεί τις ανθρώπινες ανάγκες. Είναι βιώσιμη μόνο η οικονομία που συνδυάζει την αποτελεσματικότητα με την δικαιοσύνη και την κοινωνική αλληλεγγύη.

Ο θεσμός της οικογένειας και του γάμου, διέρχεται επίσης μία κρίση. Σ' αυτό αναφέρθηκε η κα Mizulina. Η Εκκλησία στις καινούργιες, σύνθετες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες πρέπει να ενισχύσει τις πολύτεχνες οικογένειες, τους νέους. Απευθυνόμαστε στους νέους και τους καλούμε να λάβουν ενεργό μέρος στην λειτουργική ζωή, στο ιεραποστολικό έργο της Εκκλησίας.

Ολοκληρώνοντας την ομιλία μου, θα ήθελα να επισημάνω ότι η θρησκεία πάντοτε αποτελούσε την ουσία της ανθρώπινης κοινωνίας, μία πνευματική δύναμη που βοηθάει τον άνθρωπο να αγωνιστεί για τα δικαιώματά του. Εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, είμαστε από διαφορετικά κράτη, ωστόσο πρέπει να ενωθούμε, προπαντός στις δύσκολες εποχές πρέπει να μοιραστούμε με τους άλλους ανθρώπους τις πεποιθήσεις μας. Αυτό αποτελεί χρέος των Ορθόδοξων Χριστιανών. Είμαι πεπεισμένος ότι η διεξαγωγή τέτοιων συνδιασκέψεων και σεμιναρίων, που μας βοηθούν να συνάψουμε συνεργασία

και ως αποτέλεσμα να σβήσουμε τους ανταγωνισμούς. Νομίζω ότι τέτοιου είδους επαφές θα συμβάλλουν στον κοινωνικό διάλογο, στην υπέρβαση της κρίσης και στην βελτίωση του οικονομικού κλίματος σε όλο τον κόσμο.

V. SEMIONOV: Σας ευχαριστώ κ. Κοτονιχ για την περιεκτική και εκτενή σας ομιλία. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να δώσω τον λόγο στον κ. Τσιόκα, για την συνέχιση της συζήτησής μας.

Θ. ΤΣΙΟΚΑΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι, παρακολουθώ με ενδιαφέρον τις εξαιρετικές προσεγγίσεις που κάνετε. Όμως, κάθε φορά ένα Σώμα για να είναι αποτελεσματικό, πρέπει να έχει στοχευμένες καταλήξεις. Και επομένως, επειδή σήμερα είναι η μέρα που συζητάμε τα ψηφίσματα στην ουσία και με τις παρεμβάσεις μας υποβοηθούμε στο να γίνουν τα ψηφίσματα πιο αποτελεσματικά και πιο μηνυματικά, έχω την γνώμη ότι πρέπει να συμφωνήσουμε ξανά, για να επικαιροποιήσουμε λίγο τους στόχους μας.

Ας ξεκινήσουμε από το απλό. Όλοι οι προκαθήμενοι των Ορθοδόξων Εκκλησιών, έχουν συμφωνήσει σε κοινή διακήρυξη, ότι η οικονομική κρίση που υπάρχει, οφείλεται στην απληστία του χρηματιστηριακού και τραπεζικού κεφαλαίου. Στην απληστία! Αυτό το λένε όλες οι διακηρύξεις, και τα χαιρετιστήρια μηνύματα που ακούσαμε προχθές και τα κείμενα των αποφάσεων των συναντήσεων που έκαναν οι προκαθήμενοι των Ορθοδόξων Εκκλησιών. Επομένως έχουμε μία βάση.

Δεύτερον, δεν υπάρχει πολιτικό κόμμα – ανεξαρτήτως αν το κόμμα που ανήκω εγώ είναι σοσιαλιστικό ή κάποιο άλλο είναι φιλελεύθερο ή κάποιο άλλο είναι εθνικιστικό – όλοι συμφωνούμε ότι αυτή η κρίση τι έκανε; Θυσίασε τον άνθρωπο στο όνομα του κέρδους. Αυτή είναι μία μεγάλη αλήθεια. Αυτό είναι βαθιά αντιχριστιανικό, είναι αντικοινωνικό, και ταυτόχρονα υπονομεύει και την κοινωνική συνοχή. Κοινωνική συνοχή σημαίνει οικογένεια, σημαίνει νέο παιδί, κοινωνική συνοχή σημαίνει τρόπος ζωής και αλληλεγγύη μεταξύ των ανθρώπων, κοινωνική συνοχή σημαίνει πάρα πολλά. Αν πούμε μόνο οικογένεια, τότε βγάζουμε απ' έξω τους άλλους που αδικούνται. Βγάζουμε απ' έξω άλλες περιοχές, άλλες φυλές. Η κοινωνική συνοχή τα περιλαμβάνει όλα.

Εμείς λοιπόν θέλουμε να υπενθυμίσουμε με το ψήφισμά μας, ότι θέλουμε ξανά η οικονομία να υπηρετήσει τον άνθρωπο, αυτό θέλουμε. Αυτός είναι ο πυρήνας της επιδίωξής μας. Θέλουμε ξανά η οικονομία να γίνει εργαλείο για τον άνθρωπο. Προκειμένου να βοηθήσει τον άνθρωπο. Αυτό θέλουμε να βγάλουμε από το ψήφισμά μας. Αφού θέλουμε λοιπόν να βγάλουμε αυτό από το ψήφισμά μας, πρέπει να ξεφύγουμε –και αυτό το τονίζω, το είπα και στην ημερίδα που οργάνωσε ο κ. Zatulín στην Εύβοια, γιατί προέκυψε ακριβώς το ίδιο θέμα και συμφωνήσαμε όλοι, - πρέπει να φύγουμε από τις ηθικοπλαστικές ανακοινώσεις που έκαναν παλιά οι εκκλησίες για να μην αγγίζουν το πρόβλημα. Έλεγαν ο Θεός θα βοηθήσει, μετέφεραν το πράγμα σε γενικολογίες.

Τώρα, αν θέλει η Συνέλευσή μας με βάση τις σκέψεις της Ορθοδοξίας και της Θεολογίας και του Χριστιανισμού, θα πρέπει να είναι σαφής. Φταίει λοιπόν σε όλο αυτό το πρόβλημα το γεγονός ότι σήμερα ο άνθρωπος δεν επηρεάζει τις εξελίξεις. Συνήθως, καλούνται να δώσουν λύσεις στο πρόβλημα, οι άνθρωποι οι οποίοι δημιούργησαν την κρίση. Μα μπορούν να δώσουν λύση οι άνθρωποι που δημιούργησαν την κρίση; Αυτοί που έκαναν τα παράγωγα στις τράπεζες, τα αεριτζιδικά παράγωγα και χρεοκόπησαν το τραπεζικό σύστημα, αυτοί θα δώσουν λύση στο πρόβλημα; Δεν μπορούν να δώσουν λύση.

Πρέπει να ξαναδούμε λοιπόν την έννοια του κράτους. Το κράτος πρέπει να παρεμβαίνει σ' αυτές τις εξελίξεις; Πρέπει να καλέσουμε μέσα από το ψήφισμά μας, το κράτος, να ξαναδεί την μορφή οργάνωσής του για να μπορεί ο άνθρωπος να εκφραστεί πιο αντιπροσωπευτικά και πιο δίκαια; Σήμερα ο άνθρωπος δεν επηρεάζει τις εξελίξεις, λίγοι άνθρωποι επηρεάζουν τις εξελίξεις και οι υπόλοιποι παθητικά τις δέχονται. Ε, λοιπόν, σε αυτό δεν ζητάμε να υπάρξει αλλαγή; Το πρώτο θέμα λοιπόν που λέει το ψήφισμά μας, είναι ότι πρέπει όλα τα κόμματα, όλες οι κυβερνήσεις, όλα τα κράτη, να ξαναδούν τους αντιπροσωπευτικούς θεσμούς. Το πρώτο θέμα.

Το δεύτερο θέμα είναι ότι πρέπει να ξαναθυμηθούμε γιατί υπάρχει εργασία. Κατά τον Χριστιανισμό, εργασία υπάρχει γιατί μέσα από αυτό

θέλουμε να ολοκληρώσουμε τον κόσμο και είναι αγαθό η εργασία, κατά την ορθόδοξη σκέψη. Εδώ όμως, η εργασία έχει γίνει μέσον για να πλουτίζουν λίγοι τα τελευταία χρόνια. Αυτό δεν πρέπει να το ξαναοριοθετήσουμε; Η εργασία έχει γίνει μέσον να πλουτίζουν λίγοι. Αυτό είναι το δεύτερο.

Το τρίτο είναι τα ΜΜΕ, οι τεχνολογίες. Αυτό που είπε η κα Συνάδελφος, αυτό που είπατε πάρα πολλοί, ότι σήμερα οι τεχνολογίες δεν υπηρετούν τον άνθρωπο. Πρόσβαση στις τεχνολογίες δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι. Έχουν μόνο οι δυνατοί πρόσβαση στις τεχνολογίες. Αφού έχουν πρόσβαση μόνο οι δυνατοί στις τεχνολογίες, στην πληροφορία και στην διαχείρισή της, τότε είναι φυσικό ότι όταν εμείς δεχόμαστε την πληροφορία, εγώ σήμερα από το πρωί βλέπω τον θάνατο του Michael Jackson, από το πρωί βλέπω στα κανάλια. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ξέρω αν είναι σύμβολο ή πρότυπο για την νεολαία, όμως αυτή η πληροφορία έρχεται από το πρωί. Έκανα γυμναστική λοιπόν και έβλεπα αυτό. Με ενοχλεί, υπάρχουν άλλα προβλήματα, υπάρχει κόσμος που δεν έχει να φάει, υπάρχει κόσμος ο οποίος δεν έχει την δυνατότητα να σπουδάσει, να μορφωθεί. Και εμείς πρέπει να βλέπουμε έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν το πρότυπο του καταναλωτισμού; Για ποιο λόγο;

Το τρίτο στοιχείο είναι η πρόσβαση στα ΜΜΕ και η δυνατότητα που πρέπει να έχει ο άνθρωπος να ελέγχει τα ΜΜΕ και τις τεχνολογίες.

Και το τελευταίο είναι μία νέα σχέση ανάμεσα στην ελευθερία και την συλλογικότητα και τη δημοκρατία. Τι είναι δημοκρατία; Να ψηφίζουμε κάθε 4 χρόνια; Και όσοι ψήφισαν; Η δημοκρατία είναι να έχουμε διαρκώς αντιπροσωπευτικούς θεσμούς για να δίνουμε λύση στα προβλήματα; διότι τώρα τι μας λένε με την κρίση; Με την κρίση μας λένε ότι αφού υπάρχει κρίση, πρέπει να κάνουμε όλοι θυσίες. Δηλαδή κάνουμε κομμουνιστικό σύστημα στις θυσίες, κρατικοποιούμε τις ζημιές και ιδιωτικοποιούμε τα κέρδη. Αυτό είναι το κόλπο; Κρατικοποιούμε τις ζημιές, δηλαδή πληρώνει όλος ο κόσμος για τις ζημιές που δημιούργησαν οι λίγοι και ιδιωτικοποιούμε τα κέρδη; Αυτή είναι η απάντηση της Ορθοδοξίας;

Δεν μπορεί να είναι αυτή. Άρα λοιπόν, πάει κι αυτό. Γι' αυτό τον λόγο θέλω να σας θυμίσω το εξής: ο Αρχιεπίσκοπος της χώρας μου, της Ελλάδας, στο χαιρετιστήριο μήνυμά του λέει το εξής: «Απαιτείται να παλεύουμε οι Ορθόδοξοι, με ό,τι ευτελίζει τον άνθρωπο – εικόνα του Θεού. Τον άνθρωπο εικόνα του Θεού», γι' αυτό πρέπει να αγωνιζόμαστε, και να παλεύουμε με ό,τι ευτελίζει τον άνθρωπο - εικόνα. «Εναντίον όσων εκμεταλλεύονται τον αδύνατο». Όσων εξουθενώνουν τον φτωχό, όσων υποθάλλουν την αδικία, και περιφρονούν την οδύνη του πάσχοντος συνανθρώπου. Εν τέλει, απαιτείται να παλεύουμε με όσους με έργο και με πράξεις και με λόγο διακηρύττουν τον θάνατο του Θεού», μ' αυτούς είμαστε αντίθετοι. «Δηλαδή, όσοι καταδικάζουν σε θάνατο πνευματικό ή σωματικό τον άνθρωπο».

Λοιπόν, η κρίση αυτή που δημιούργησαν οι λίγοι σε βάρος των πολλών, καταδικάζει σε πνευματικό ή σωματικό θάνατο τον άνθρωπο. Εμείς αυτή την κρίση θέλουμε να ανατρέψουμε.

Για όλους λοιπόν αυτούς τους λόγους, εγώ πιστεύω ότι έχουμε ένα κείμενο το οποίο μας κατατέθηκε ως πλαίσιο για ψήφισμα, που κι εγώ το θεωρώ μεγάλο. Ο κ. Γενικός Γραμματέας, μαζί με τον Προεδρεύοντα κ. Semionov, κάνουν μια προσπάθεια να το κάνουν λίγο πιο ευέλικτο, νευρικό, και οι δύο Σύμβουλοι που έτσι κι αλλιώς, πάντα συμβάλλουν καθοριστικά. Έκανα κι εγώ κάποιες προσθήκες- διορθώσεις κλπ. στα πλαίσια του κειμένου, συν τους προβληματισμούς, να κάνουμε ένα κείμενο που να μπορεί να πάει σε όλα τα Κοινοβούλια, σε όλες τις κυβερνήσεις, σε όλους τους Βουλευτές και να είναι μία συμβολή όχι διαιρετική, αλλά προσανατολιστική.

Πιστεύω λοιπόν ότι χωράνε όλες αυτές οι σκέψεις που αναπτύξατε, αρκεί όμως να μη φτιάξουμε ένα κείμενο με πολλές σελίδες, γιατί δεν θα το διαβάσει κανείς. Ευχαριστώ.

V. SEMIONOV: Ευχαριστούμε κ. Τσιόκα, γι' αυτή την φορτισμένη ομιλία σας. Συμφωνώ μαζί σας, δεν είναι μόνο τα λόγια, δεν είναι μόνο οι σκέψεις αλλά και οι πράξεις και το προσωπικό παράδειγμα, μπορούν να μας βοηθήσουν σήμερα στις ενέργειες που απαιτούνται σ' αυτή την κατεύθυνση. Συμπληρωματικώς θα ήθελα να πω, κατά την διάρκεια της συζήτησης θα

ήθελα να αντανακλάται, και ένα τέτοιο θέμα. Να σκεφτούμε συλλογικά πώς νομοθετικώς θα καταπαύσουμε την απροκάλυπτη προπαγάνδα όλων αυτών των πραγμάτων, τα οποία διαχέονται από τις οθόνες της τηλεψίας, από το ραδιόφωνο, από τις εφημερίδες, όπως οι παρελάσεις των γκέι και όλα αυτά τα πρότυπα, τα οποία διαλύουν, αποδομούν την οικογένεια και πρωτίστως επιδρούν στην νεολαία. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την ομιλία σας.

Λ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ: Θα πω ότι ως συμπεράσματα, αυτό το κείμενο που έχουμε ενώπιον μας, είναι εξαιρετικό. Δηλαδή, αυτό το κείμενο το 4σέλιδο, μπορούμε να το κρατήσουμε ως συμπεράσματα από ένα σοβαρό Συνέδριο – Συνέλευση, που έγινε γι’ αυτό το ζήτημα. Δηλαδή και ως επέκταση του Συνεδρίου που έκανε ο κ. Zatulin. Το απαύγασμα αυτής της προσπάθειας είναι όλα αυτά τα συμπεράσματα, τα οποία δεν μπορούν να είναι συντομολεκτικά. Δηλαδή, να μείνει ως συμπεράσματα μιας συνέχειας από το Συνέδριο του κ. Zatulin, μέχρι την Γ.Σ.

Το δε ψήφισμα να είναι κάτι διαφορετικό. Να είναι πολύ ευδιάκριτο, στοχευμένο και σύντομο. Να αναφέρεται σε τρία μόνο σημεία. Τα αίτια της οικονομικής κρίσης, που είναι όλα αυτά που ανέφερε ο αγαπητός συνάδελφος και όλοι εσείς που μιλήσατε, οι τρόποι αντιμετώπισης αυτής της κρίσης, όπου εκεί σε καμία περίπτωση, και εδώ πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, δεν πρέπει να ενοχοποιήσουμε την ελεύθερη οικονομία και την αγορά, που απέδειξε ότι κρατά στα πόδια της, αλλά τους θεσμούς που δεν λειτούργησαν και πρέπει να θέσουμε το ζήτημα αυστηρών εποπτικών αρχών και κανόνων. Και το τρίτο και βασικό, μέσα από αυτή την οικονομική κρίση, αποδείχτηκε ότι οι μεγάλες χώρες οικονομικά, όπως είναι οι ΗΠΑ, με μεγάλη άνεση βρήκαν τρισεκατομμύρια και στήριξαν επενδυτικές ή άλλες τράπεζες και με μεγάλη δυσκολία δεν βρίσκουν πενταροδεκάρες, δεν βρίσκουν ψίχουλα, για να στηρίξουν τους λαούς που πεθαίνουν από τη φτώχεια.

Δηλαδή, αν από τα τρις που έδωσαν, έδιναν το 1% στους φτωχούς στην Αφρική και σε άλλες χώρες, θα τους διασώζανε. Δηλαδή, να είναι ένα ψήφισμα τρίπτυχο. Πρώτο τα αίτια της κρίσης, τρόποι αντιμετώπισης όσο γίνεται πιο σύντομα, και τρίτον, να κακίζουμε την υπεροψία και την υποκρισία

όλων αυτών που βρήκαν τρισεκατομμύρια μέσα σε ελάχιστο χρόνο και έδωσαν στις τράπεζες, ενώ γίνεται τόση κατακραυγή για να στηρίξουμε χώρες που λιμοκτονούν ή κόσμο που λιμοκτονεί καθημερινά, και δεν βρίσκουν ούτε ένα δολάριο για να τις στηρίξουν.

Αυτή είναι η θέση μου άρα, να γίνουν δύο διαφορετικά, ένα σαν συμπεράσματα, που θα μπορεί κάποιος αναλυτής να ενδιατρίψει και οποιοσδήποτε να εμβαθύνει, και ένα άλλο σαν ψήφισμα που θα βγαίνει επικοινωνιακά πιο εύκολα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

V. SEMIONOV: Σας ευχαριστώ κ. Χριστοφόρου. Θα ήθελα να δώσω τον λόγο στον κ. Valery Alexeev.

V. ALEXEEV: Σας ευχαριστώ. Αξιότιμοι φίλοι και συνάδελφοι, έχω και εγώ την συμμετοχή μου σε αυτό το σχέδιο ψηφίσματος, αν και το βασικό έργο το έκανε ο φίλος μου, ο συνάδελφός μου κ. Μυγδάλης. Στην πορεία της συζήτησης βλέπω, αν και είχαμε προβλέψει αυτή την πτυχή, όσον αφορά την ηθική – θρησκευτική διάσταση της κρίσεως, βλέπω στην πορεία της συζήτησης ότι πράγματι χρειάζεται ενδεχομένως να μεταθέσουμε τις εμφάσεις μας σε αυτή την πλευρά, λαμβάνοντας υπόψη μας όλη την πορεία της συζήτησης που προηγήθηκε. Και εδώ πλήρως θα συμφωνούσα με την κα Mizulina.

Δεν έχει νόημα όμως, άλλη μία φορά να διαχέουμε αυτές τις προτάσεις αλλά να τις συγκεντρώνουμε, όπως πρότεινε ο κ. Semionov. Να λάβουμε υπόψη δηλαδή ότι θα πρέπει να συμπεριληφθούν όλα τα λεχθέντα για την αποδομητική επίδραση ορισμένων προτύπων ζωής, ιδιαίτερα στην νεολαία, κραυγαλέες μορφές αντιανθρωπιστικής συμπεριφοράς που ανέφερε η κα Mizulina. Θα ήθελα να επισημάνω μία πτυχή. Όλοι εμείς εδώ, είμαστε συνεργάτες, είμαστε φίλοι και συνάδελφοι. Ας έχουμε λοιπόν μία σχέση μεγαλύτερου σεβασμού μεταξύ μας, και προς τον κ. Μυγδάλη, ο οποίος βρίσκεται εξ αρχής σ' αυτή την οργάνωση και έχει εκλεγεί από την Ολομέλειά μας, έχει αρμοδιότητες και του έχουν ανατεθεί συγκεκριμένα καθήκοντα και αυτό έγινε και στην Ρόδο την τελευταία φορά, και γίνεται επί 15 χρόνια. Σας ευχαριστώ.

V. SEMIONOV: Σας ευχαριστώ κύριε Alexeev. Θα ήθελα να δώσω τον λόγο στον εκπρόσωπο της Ρουμανικής Αντιπροσωπείας, κ. Dumitrescu.

C. DUMITRESCU: Ευχαριστώ πολύ κ. Πρόεδρε. Πρωτίστως, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συμμετέχοντες στην διαμόρφωση αυτού του σχεδίου, του τελικού εγγράφου, για το τι αντιπροσωπεύει αυτή η παγκόσμια κρίση στην κάθε μία από τις χώρες μας, για τα πιο επείγοντα προβλήματα που επίκειται η λύση τους αυτή την περίοδο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να δώσουμε λύσεις εδώ, είναι απαραίτητο αυτή την περίοδο για τον κόσμο μας. Νομίζω ότι θα ήταν απαραίτητο να θέσουμε ορισμένους στόχους, διότι υπέχουν διαφορετικές προσεγγίσεις, διαφορετικοί παίκτες στην κοινωνία.

Γίνεται λόγος για την Εκκλησία και κυρίως για την Ορθοδοξία. Γι' αυτόν τον λόγο, ξέρουμε ιδιαιτέρως το γεγονός ότι θα απαιτούμε από τις κυβερνήσεις να αναβαθμίσουν τον ρόλο μας, για την επίλυση αυτών των προβλημάτων, ούτως ώστε να βοηθήσουμε εκείνους που υποφέρουν περισσότερο από όλους τους άλλους, να βοηθήσουμε τους ανθρώπους. Πρέπει να απευθυνθούμε στους ανθρώπους που έχουν αρκετούς πόρους για να βγουν από την κρίση, και ταυτοχρόνως, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, τα κράτη κατ' αρχήν δεν είναι εις θέση να συνεχίσουν την νυν πολιτική που ασκούν, διότι η κρίση είναι αποτέλεσμα ακριβώς αυτής της πολιτικής. Είναι το τέλος μιας περιόδου, στην διάρκεια της οποίας η αγορά και η οικονομία προέβαλαν ως ύψιστες αξίες. Τώρα βλέπουμε ότι πολλές χώρες όπως και οι ΗΠΑ, και οι χώρες της Ε.Ε., στρέφονται προς βοήθεια σε άλλες χώρες, για να λύσουν τα προβλήματά τους, που συνδέονται με την παγκόσμια κρίση.

Ταυτοχρόνως, απαιτούμε –και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό– απαιτούμε αλλαγή της πολιτικής, ώστε η πολιτική των δημοκρατιών να αλλάξει υπό το πρίσμα της στήριξης διαφόρων προσεγγίσεων γενικότερων λύσεων, όχι μόνο οικονομικών, ούτως ώστε να μην αλλάξουν μόνο τα οικονομικά προγράμματα και οι διαδικασίες, αλλά να αλλάξει συνολικά η οικονομία, ώστε νέες δημοσιονομικές πολιτικές και πολιτικές συνεργασίας να εισαχθούν. Απαιτείται νέα νομοθεσία και τελικά δεν θα είναι τόσο εύκολη η επίλυση αυτών των προβλημάτων.

Βρισκόμαστε σε μία στιγμή, στην οποία όλη η παγκόσμια πολιτική μπορεί να αλλάξει, και μπορώ να πω ότι όλοι οι πολιτικοί σε όλες τις δημοκρατίες με σεβασμό προς την δημοκρατία, θα πρέπει να δουν αυτές τις λύσεις. Και συμφωνώ με όλες τις ιδέες που ακούστηκαν σ' αυτή τη συνάντηση, που προτείνουν ρεαλιστικές λύσεις στα προβλήματά μας. Ταυτοχρόνως, εμείς, στα πλαίσια της Δ.Σ.Ο, οφείλουμε αυτή την περίοδο, σε τέτοιου είδους περιόδους της ιστορίας, να έχουμε περισσότερες ενέργειες εκ μέρους της Εκκλησίας, και ιδιαίτερα της Ορθοδοξίας. Διότι, η Ορθόδοξη Εκκλησία οφείλει να βοηθά τους ανθρώπους αυτή την περίοδο. Πρωτίστως να απευθυνθούμε στις κυβερνήσεις, διότι οι αρχές κάθε χώρας είναι απαραίτητες. Πρέπει λοιπόν να παροτρύνουμε την πολιτεία, την κυβέρνηση, να είναι πιο προσεκτική κατά την άσκηση της πολιτικής και ταυτοχρόνως να στρέψει αυτή την πολιτική προς τους φτωχούς, και να διαθέσει περισσότερους πόρους προς αρωγή των ανθρώπων, ιδιαίτερα των φτωχών, για να ξεπεράσουν αυτή την κρίση.

Αυτό πρέπει να είναι το πνεύμα του ψηφίσματός μας, και νομίζω ότι θα είναι απαραίτητο, αυτά τα έγγραφα να παρουσιαστούν, ει δυνατόν στις κυβερνήσεις μας, και γενικότερα στην κοινή γνώμη. Σας ευχαριστώ.

V. SEMIONOV: Σας ευχαριστώ κ. Dumitrescu. Νομίζω όμως ότι έχουν ήδη διατυπωθεί, έχουν διαμορφωθεί οι απόψεις, η συζήτησή μας τίθεται σε κάποια πλαίσια που το ψήφισμα εκ των πραγμάτων γίνεται δεκτό από όλους τους ομιλούντες ως βάση. Ως εκ τούτου, ίσως θα πρέπει να θέσουμε κάποια όρια σ' αυτή τη συζήτηση. Υπάρχουν άλλοι που επιθυμούν να ομιλήσουν στην κοινή συζήτηση;

K. ΜΥΓΔΑΛΛΗΣ: Ο κ. Γενικός Γραμματέας έχει στα χέρια του και επεξεργάζεται με βάση αυτό το ψήφισμα, ένα άλλο ψήφισμα το οποίο είναι πιο συμπυκνωμένο και το οποίο ετοίμασε ο κ. Τσιόκας. Το κοιτάζει μία τελευταία ματιά, σύντομα θα είναι στην διάθεσή σας να διαβαστεί. Είναι δηλαδή πιο λιτό, πιο περιορισμένο, είναι πάντα με βάση αυτό, αλλά σε μικρότερη μορφή. Αν σας ενδιαφέρει, σε λίγο θα μας το φέρει.

Θ. ΤΣΙΟΚΑΣ: Να κάνουμε ένα διάλειμμα τώρα, αν δεν υπάρχει άλλος να μιλήσει και όποιος έχει να μιλήσει, ας πάρει το λόγο και μετά ένα διάλειμμα για μία μικρή διαβούλευση.

Κ. ΜΥΓΔΑΛΛΗΣ: Με συγχωρείτε που πάλι παρεμβαίνω, θα ήθελα να πω κάτι κ. Πρόεδρε, και λάβετε το υπόψη σας. Τελειώνοντας έχουμε μία υποχρέωση από χθες, να ακούσουμε αν υπάρχουν προτάσεις για την Γ.Σ., να κατατεθούν, πρέπει στο τέλος να το πούμε κι αυτό.

Αν λοιπόν υπάρχει κάποιος χρόνος διαθέσιμος, μπορούμε να πούμε αυτό το θέμα των προτάσεων για την Γ.Σ. και να επανέλθουμε, μέχρι να είναι έτοιμο το κείμενο.

V. SEMIONOV: Δεν υπάρχουν αντιρρήσεις; Νομίζω ότι η ίδια η πορεία της συζήτησης και ο τρόπος της συζήτησης, προϋποθέτει ότι θα υιοθετήσουμε τα συμπεράσματα, που θα επεξεργαστεί ο κ. Τσιόκας. Και προτού κηρύξω το διάλειμμα, γνωρίζω ότι υπάρχουν μερικοί συνάδελφοι που έχουν ετοιμαστεί να μιλήσουν επί του θέματος και έχουν έρθει από μακριά. Ένας από αυτούς είναι ο κ. T. Ssekikubo που θα ήθελε να ομιλήσει επί του κεντρικού θέματος, έτσι δεν είναι;

T. SSEKIKUBO: Σας ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα σχολιάσω τα θέματα της οικονομικής κρίσης και της επίδρασης της κρίσης στην ευρωπαϊκή παράδοση. Θα μιλήσω από την άποψη της αφρικανικής παράδοσης, λαμβάνοντας υπόψη και την ευρωπαϊκή παράδοση την οποία γνωρίζω. Είμαι πεπεισμένος ότι η κρίση αυτή είναι παγκόσμια, δεν μπορούμε να αντιμετωπίζουμε την κρίση μόνο από την άποψη της Ευρώπης.

Όταν αναφερόμαστε στην Ορθοδοξία, πρέπει να έχουμε υπόψη μας την επίδραση που έχει η κρίση σε ολόκληρο τον κόσμο και όχι μόνο στους Ορθόδοξους Χριστιανούς. Η κρίση επηρεάζει τους πάντες, τους Αφρικανούς, τους Ευρωπαίους, η κρίση επισημαίνει τα προτερήματα και τα ελλείμματα του συστήματος οικονομικής διαχείρισης. Κατά την διάρκεια του κομμουνισμού, του σοσιαλισμού, πίστευαν ότι τα συστήματα αυτά έχουν ορισμένες ατέλειες. Σήμερα όμως, βλέπουμε ότι στο σύστημα που επικρατεί, στον καπιταλισμό, η κρίση επηρεάζει όλες τις πλευρές της ζωής μας.

Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει τέλειο σύστημα και σήμερα η κρίση έχει επισημάνει όλες τις αρνητικές πλευρές του καπιταλιστικού συστήματος. Η αιτία αυτής της κρίσης, την οποία μελετούμε ως Ορθόδοξοι, μας δείχνει ότι στην ιστορία υπήρξαν διάφορες οικονομικές κρίσεις, μερικές από τις οποίες ανέτρεψαν την πορεία ανάπτυξης του κόσμου. Ας θυμηθούμε την ιστορία του 20^{ου} αιώνα. Οι κρίσεις αυτές οδήγησαν στην επικράτηση του ναζισμού στην Γερμανία και του φασισμού στην Ιταλία. Στην πραγματικότητα, η κρίση οδήγησε στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Αγαπητοί Ορθόδοξοι, πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί, πρέπει να κατανοήσουμε σε τι μπορεί να οδηγήσει η σημερινή κρίση. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα με κριτικό πνεύμα, καθώς το κάθε γεγονός έχει ορισμένες επιπτώσεις. Γνωρίζετε ότι πολλές κυβερνήσεις μπορούν να χρησιμοποιήσουν την κρίση ούτως ώστε να προβούν σε διάφορες πράξεις. Για παράδειγμα, ακούμε πολλές δημαγωγικές ομιλίες, η κρίση μπορεί να μειώσει τον ρόλο του κράτους. Το κράτος δεν θα εκτελεί τα καθήκοντά του απέναντι στον λαό, θα εκμεταλλευτεί την κρίση, ούτως ώστε να μην προσφέρει βοήθεια στους πάσχοντες. Υπάρχουν ορισμένα στρώματα του πληθυσμού που απειλούνται από την κρίση.

Αγαπητοί Ορθόδοξοι, πρέπει να θέσουμε το ερώτημα στις κυβερνήσεις μας, και να απαιτήσουμε να εξετάσουν τις ανάγκες των φτωχότερων. Το κράτος χρησιμοποιεί διάφορες αφορμές για να μην εκτελεί τα καθήκοντά του. Στην Ουγκάντα, μπορώ να αναφέρω ένα παράδειγμα, λάβαμε την έκθεση του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία έκθεση αντανάκλα τις συνέπειες της κρίσης. Οι ΗΠΑ 500 εκατ. δολάρια έστειλαν στην Ουγκάντα κατά την διάρκεια της κρίσης.

Θα ήθελα να πω ότι η παγκόσμια κρίση αποτελεί πρόκληση για όλους μας. Υπάρχει μία τάση επιδείνωσης της θέσης των φτωχότερων, καθώς τα κράτη δεν εκτελούν τα καθήκοντά τους, σε ό,τι αφορά την παροχή βοήθειας και ως Χριστιανοί Ορθόδοξοι πρέπει να επιμένουμε και να πιέζουμε το κράτος. Τα κράτη πρέπει να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους, να βοηθούν τους φτωχότερους, πρέπει πάντα να υπάρχουν πόροι γι' αυτό το σκοπό. Πρέπει να

ασκούμε αντιπολίτευση, πρέπει να τονίζουμε ότι οι ανάγκες των ανθρώπων αποτελούν το πιο σημαντικό ζήτημα, ανεξάρτητα από το συγκεκριμένο σύστημα, πρέπει να είναι προτεραιότητα πάντα. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.

V. SEMIONOV: Σας ευχαριστώ πολύ. Αξιότιμοι συνάδελφοι, ας συσκεφθούμε τι θα κάνουμε. Τώρα κάναμε διαβουλεύσεις, είναι αδύνατο να αλλάξουμε σήμερα το βασικό κείμενο ψηφίσματος. Θα προκύψουν αναπόφευκτα προβλήματα μετάφρασης και ίσως θα θέλαμε να κρατήσουμε το ψήφισμα που κρατάμε ανά χείρας, να το προτείνουμε ως βάση. Αλλά κάποιος θέλουν να μιλήσουν.

T. KHOURY: Χθες κατέθεσα μία πρόταση, να επισκεφθούν οι Βουλευτές την λωρίδα της Γάζας. Δεν γνωρίζω πότε πρέπει να ληφθεί μία απόφαση επί του θέματος.

V. SEMIONOV: Αναφέρεστε στο σημερινό ψήφισμα;

Θ. ΤΣΙΟΚΑΣ: Ο συνάδελφός μας έχει δίκιο. Αναφέρεται στο πρόγραμμα δράσης που θα το συζητήσουμε έτσι κι αλλιώς, μόλις τελειώσουμε το ψήφισμα. Το πρόγραμμα δράσης της επόμενης περιόδου.

V. SEMIONOV: Ας επικεντρωθούμε τώρα στο ψήφισμα, ας επεξεργαστούμε αυτό το ζήτημα και στη συνέχεια θα περάσουμε σε άλλα ζητήματα.

A. ΒΟΤΣΗΣ: Νομίζω ότι από την στιγμή που δεν τίθεται θέμα να υπάρξει ένα πιο μικρό ψήφισμα και αφού προηγουμένως ρωτήσατε και συμφωνήσαμε σχεδόν όλοι ότι αυτό το ψήφισμα είναι ένα ψήφισμα που καλύπτει όλους μας, νομίζω ότι διαδικαστικά πρέπει τώρα να προχωρήσουμε, εάν δεν υπάρχει άλλος συνάδελφος που θέλει να τοποθετηθεί, στην έγκριση αυτού του ψηφίσματος, ας προχωρήσουμε στο να δούμε πού θα γίνει η επόμενη Γ.Σ., να υιοθετήσουμε την σκέψη του αγαπητού συναδέλφου, την οποία θα επεξεργαστεί η Γραμματεία και όχι εμείς τώρα, και να προχωρήσουμε στο τέλος της Συνεδρίασης.

V. SEMIONOV: Σας ευχαριστώ συνάδελφε, είμαι ευγνώμων στην βοήθεια που μου παρέχετε στον συντονισμό των εργασιών μας.

A. ΠΕΓΚΟΥΖΑΣ: Επειδή ακριβώς αυτή τη στιγμή ο Γενικός Γραμματέας επεξεργάζεται ένα κείμενο ψηφίσματος, το ίδιο, για να του δώσουμε χρόνο, μη τυχόν μας κάνει κάποιες επισημάνσεις, να προχωρήσουμε στο επόμενο θέμα συζήτησης και στη συνέχεια να αφήσουμε χρόνο να εγκρίνουμε το τελικό ψήφισμα.

Με την ευκαιρία όμως που πήρα τον λόγο, θα ήθελα να επισημάνω κι εγώ δύο πράγματα που θα πρέπει να έχει ως κατεύθυνση το ψήφισμα. Η οικονομική κρίση όλοι γνωρίζουμε από πού προήλθε. Δεν είναι κρίση ούτε του καπιταλισμού, ούτε νίκη του σοσιαλισμού. Εκείνο που είναι καθαρό είναι ότι η κρίση προήλθε από υπερβάσεις που έγιναν στην οικονομική διαχείριση κάποιων μεγάλων οικονομικών δυνάμεων. Και ταυτόχρονα, η κρίση αυτή επεκτείνεται και στην πραγματική οικονομία όλων των χωρών.

Οι κατευθύνσεις λοιπόν που πρέπει να έχουμε, είναι δύο κατά την γνώμη μου. Η μία είναι διακηρυκτικά να αναφέρουμε ότι οι οικονομικά ισχυροί θα πρέπει να συνεχίσουν τις μεγάλες προσπάθειες, ξεκλειδώνοντας το πουγκί των συσσωρευμένων θησαυρών, για να ενισχύσουν την λεγόμενη ρευστότητα. Και το δεύτερο είναι να ενισχύσουν τις αδύναμες κοινωνικά ομάδες των πληθυσμών των κρατών, που είναι μία ιδιαίτερη προτεραιότητα των κυβερνήσεων ή ακόμη και των οικονομικών οργανισμών των κρατών που έχουν δημιουργηθεί σε όλο τον κόσμο.

Η οικονομική κρίση είναι υπόθεση όλου του κόσμου και ταυτόχρονα η κρίση αυτή θα πρέπει να αποτελέσει ευκαιρία για να μην ξαναντιμετωπίσει ο πλανήτης μας τέτοια φαινόμενα. Οι δύο λοιπόν κατευθύνσεις, η μία είναι η νουθεσία, η διακήρυξη προς τις μεγάλες οικονομικές δυνάμεις, να συνεισφέρουν τα μέγιστα στην αντιμετώπιση της μειωμένης ρευστότητας που προήλθε από αλόγιστες πιστωτικές επεκτάσεις. Και ταυτόχρονα, διακηρυκτικά και πάλι, η δεύτερη αρχή, τα κράτη αλλά και εμείς μέσα από τις αρχές της Ορθοδοξίας, να δείξουμε το ενδιαφέρον μας, ακριβώς για τις ομάδες του πληθυσμού εκείνες που έχουν την μεγαλύτερη ανάγκη, και που βιώνουν αυτή την κρίση.

Με αυτές τις σκέψεις ευχαριστώ κ. Πρόεδρε, και επανέρχομαι στο προηγούμενο που είπα, αν είναι δυνατόν να προχωρήσουμε στο πρόγραμμα δράσης και να περιμένουμε ενδεχομένως κάποιες παρατηρήσεις από τον Γ.Γ. που επεξεργάζεται το κείμενο. Ευχαριστώ.

V. SEMIONOV: Σας ευχαριστώ κ. Ρεγκούζα, θα ήθελα τώρα να παρακαλέσω τον κ. Γενικό Γραμματέα.

A. NEPANTZHΣ: Το αρχικό κείμενο που σας είχε διανεμηθεί, το είχε επιμεληθεί ο κ. Μυγδάλης, μας φάνηκε ότι ήταν - ενώ είναι πολύ σωστό και καλά διατυπωμένο – μας φάνηκε ότι ήταν πολύ μεγάλο σε έκταση, ήταν μακρύ και ανέλαβε ο κ. Τσιόκας να το συντομεύσει λιγάκι, χωρίς να αλλοιώνεται καθόλου το νόημα αυτού του κειμένου που έχετε στα χέρια σας. Αυτό λοιπόν, το διορθωμένο από τον κ. Τσιόκα κείμενο, το οποίο και εγώ στην συνέχεια περαιτέρω επεξεργάστηκα, νομίζω ότι θα μπορεί να είναι το τελικό κείμενο. Επειδή όμως δεν έχει προλάβει να διανεμηθεί σε σας, καλό είναι πράγματι να πάρουμε μία απόφαση, να εγκριθεί το αρχικό κείμενο που έχετε στα χέρια σας και να εξουσιοδοτηθεί η Διεθνής Γραμματεία να προβεί στις αναγκαίες φραστικές και νοηματικές (αλλά σύντομες) βελτιώσεις, ούτως ώστε το κείμενο να είναι και γραμματικά και νοηματικά πιο άψογο. Παρακαλώ να το θέσετε σε ψηφοφορία, δηλαδή αν δεχόμαστε το αρχικό κείμενο, με εντολή προς την Διεθνή Γραμματεία να το βελτιώσει.

V. SEMIONOV: Αξιότιμοι συνάδελφοι, ίσως τώρα θα μπορούσαμε να αρχίσουμε την εποικοδομητική μας δουλειά, σε ό,τι αφορά την έγκριση του κειμένου που έχουμε μπροστά μας. Ας κάνουμε το εξής: Ας ψηφίσουμε για την έγκριση αυτού του κειμένου που έχει ο καθένας στους φακέλους του ως βάση. Υπέρ, κατά, λευκό;

Διεξάγεται ψηφοφορία με ανάταση

.....
V. SEMIONOV: Ευχαριστώ, το κείμενο έχει εγκριθεί ως βάση ομοφώνως.

Κύριε Γ.Γ., θα ήθελα να εκφράσετε ακόμα μία φορά την πρότασή μας, σε ό,τι αφορά την συνέχιση των εργασιών μας. Προτείνετε η Διεθνή Γραμματεία να ολοκληρώσει το κείμενο; Ή θα το ολοκληρώσουμε όλοι μαζί τώρα;

A. NERANTZHIS: Είναι δύσκολο να το ολοκληρώσουμε όλοι μαζί τώρα, διότι εδώ έχει ένα πλήθος παρατηρήσεων, οι οποίες δεν είναι εύκολο να βγουν από όλους μας, αν δεν έχουν τεθεί. Εγώ νομίζω, ήδη είναι έτοιμο το κείμενο με τις παρατηρήσεις, αλλά επειδή δεν έχει προλάβει να διανεμηθεί, νομίζω ότι προτιμότερο θα ήταν αφού αποδεχθήκαμε το αρχικό κείμενο, κατ' αρχήν και κατά βάση, να εξουσιοδοτηθεί η Γραμματεία να επιφέρει τις αναγκαίες μεταβολές οι οποίες θα το καταστήσουν πιο καλό στην εμφάνισή του.

V. SEMIONOV: Ευχαριστώ πολύ. Αξιότιμοι συνάδελφοι, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι στην πορεία της συζήτησης του κειμένου δεν υπήρξαν διαφορές, υπήρξαν μόνο επιθυμίες να γίνουν κάποιες προσθήκες και κάπου να γίνουν ορισμένες συντομεύσεις, νομίζω ότι θα μπορούσαμε να αναθέσουμε αυτή τη δουλειά στην Γραμματεία, η οποία θα το ολοκληρώσει, λαμβάνοντας υπόψη την συζήτηση που έγινε και στο πνεύμα της συζήτησης που έγινε. Δεν υπάρχουν αντιρρήσεις. Οπότε θέτω σε ψηφοφορία το ζήτημα της ανάθεσης της ολοκλήρωσης του κειμένου στην Γραμματεία. Υπέρ; Κατά; Λευκό; Ευχαριστώ. Το ψήφισμα εγκρίθηκε ομοφώνως. Ευχαριστώ.

Έχουν μείνει ορισμένα μικρά ζητήματα. Δεν είναι μικρά, είναι σημαντικά, αλλά σε ό,τι αφορά την συζήτηση, δεν πρέπει να κρατήσουν πολύ. Είναι το θέμα της διοργάνωσης κοινής μας συνεδρίασης, της Γ.Σ. Υπάρχουν κάποιες προτάσεις επί του θέματος; Παρακαλώ, ο Κώστας Μυγδάλης.

K. ΜΥΓΔΑΛΗΣ: Υπάρχουν νομίζω δύο προτάσεις οι οποίες έχουν κατατεθεί, αλλά επιπλέον κ. Πρόεδρε, θα ήθελα να παρακαλέσω, κατά προτροπή της Διεθνούς Γραμματείας ο π. Ιωάννης, ο οποίος είναι από το Γιοχάνεσμπουργκ, έχει κάνει μία επαφή με το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο. Ο π. Ιωάννης, ο οποίος ανήκει στο Πατριαρχείο Αλεξανδρείας και βρίσκεται στο Γιοχάνεσμπουργκ, κατά παράκληση της Διεθνούς Γραμματείας έχει κάνει μία επαφή με το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο, το οποίο εδρεύει στο Γιοχάνεσμπουργκ και με το οποίο δυστυχώς, πριν 3-4 χρόνια που είχαμε πάει εκεί δεν είχαμε κατορθώσει να κάνουμε επαφή, για λόγους πέρα από την θέλησή μας. Πέρα από το θέμα της Γ.Σ., αν θέλετε κ. Πρόεδρε, ας μας ενημερώσει με δυο κουβέντες, για το αποτέλεσμα.

V. SEMIONOV: Νομίζω ότι θα είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για μας.

Αρχιμανδρίτης π. Ι. ΤΣΑΦΤΑΡΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Γενικό Γραμματέα, πριν αρχίσω θα ήθελα να σας μεταφέρω τις ευχές και τις ευλογίες του Μακαριωτάτου Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ. Θεοδώρου ΙΙ για την ευόδωση των εργασιών της 16^{ης} Γ.Σ. της Δ.Σ.Ο.

Πριν 10 χρόνια η Γραμματεία με όρισε σύνδεσμο για τους Αφρικανούς Βουλευτές. Κάναμε μία έρευνα, βρήκαμε ότι υπάρχουν 8 βουλευτές τώρα, γιατί και στην Μοζαμβίκη βγήκε κάποιος δικός μας, στο Κόνγκο και στα άλλα κράτη, στη Ζιμπάμπουε. Έγινε μία συνάντηση της Διεθνούς Γραμματείας το 2005 και ένα Συνέδριο στο Πανεπιστήμιο του Γιοχάνεσμπουργκ, με την συμμετοχή των μονοθεϊστικών θρησκειών. Ήταν Ισλαμιστές, ήταν Εβραίοι, ήταν μία συνάντηση που ακόμα συζητιέται στους πανεπιστημιακούς κύκλους στη Ν. Αφρική. Ήταν για την καταπολέμηση της φτώχειας.

Η Γραμματεία εκεί πήρε απόφαση και εν συνεχεία στην Γ.Σ. της Βενετίας αποφασίσθηκε να ιδρυθεί Γραφείο Ενημέρωσης. Στην Ν. Αφρική υπάρχουν 9 Ορθόδοξες Κοινότητες, όπως είναι η Ρωσική κοινότητα που είχα υπηρετήσει κι εγώ, στη Ζάμπια, η Ουκρανική κοινότητα, η Σέρβικη κοινότητα, και άλλες κοινότητες που έχουν ιερείς. Με τους ιερείς αυτούς συζητάμε και λύνουμε καθημερινά θέματα και ζητήματα της παροικίας μας.

Το Γραφείο λοιπόν αυτό, λειτουργεί, ήρθαν οι Βουλευτές και η Γραμματεία και το εγκαινίασε το 2006 τον Απρίλιο και από τότε έως σήμερα, όλες οι εκδηλώσεις και οι δραστηριότητες της Δ.Σ.Ο, που μας στέλνει η Γραμματεία, ενημερώνουμε όλες τις Ορθόδοξες κοινότητες, δημοσιεύονται τα κείμενα και υπάρχει μία συνεργασία.

Είχε έρθει ο πρώην Αναπλ. Γραμματέας, κ. Νικολόπουλος και είχε ετοιμάσει ένα σχέδιο δραστηριότητας της Δ.Σ.Ο στη Αφρική. Αυτό το σχέδιο τα τελευταία 2 χρόνια δεν υλοποιήθηκε. Το Γραφείο λοιπόν υπάρχει! Μέσα στο σχέδιο υπήρχε και η επικοινωνία με το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο, με τον κ. Μοάλε τον Αντιπρόεδρο, είχαμε συνάντηση και μου είπε, όταν επιστρέψω πίσω, μαζί με τον κ. Γεώργιο Μπίζο, ο οποίος είναι ο δικηγόρος του μεγάλου ηγέτη Νέλσον Μαντέλα, να έχουμε συνάντηση.

Αυτά ως προς την ενημέρωση. Μη ξεχνάτε την Αφρική. Είναι ωραίο να κάνουμε διάλογο για την Ορθοδοξία σε σαλόνια, αλλά η Ορθοδοξία είναι τρόπος ζωής. Και από εσάς, τους εκπροσώπους των Κοινοβουλίων, οι Αφρικανοί αδελφοί μας περιμένουν πολλά.

Σας ευχαριστώ πολύ και πιστεύω, μιας και είναι εδώ και ο εξαιρετος εκπρόσωπος της Βουλής της Ουγκάντα, κ. Theodore Ssekikubo, με τον οποίο έχουμε συνεργασία, θα ήθελα να στηρίξετε αυτά τα οποία ο κ. Βουλευτής σας είπε πριν. Σας ευχαριστώ και καλή δύναμη στο έργο σας.

V. SEMIONOV: Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Είναι ιδιαίτερα ευχάριστο που ακούμε τον λόγο της μακρινής Αφρικής, τα καλά λόγια σας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

Παρακαλώ, τι προτάσεις υπάρχουν επί της ημερησίας διατάξεως; Για άλλη μία φορά υπενθυμίζω, η συζήτηση του τόπου διεξαγωγής της 17^{ης} Ολομελείας της Δ.Σ.Ο. το 2010. Υπάρχουν προτάσεις;

A. NERANTZHIS: Κύριε Πρόεδρε, μόνο προτάσεις δεχόμαστε σήμερα, δεν κάνουμε συζήτηση περί του ποιος είναι ο τόπος που θα επιλέξουμε, αυτό είναι αρμοδιότητα άλλη. Σήμερα λοιπόν, το Προεδρείο θα δεχθεί προτάσεις για τον τόπο που θα διεξαχθεί η νέα Γ.Σ. του 2010. Η Διεθνής Γραμματεία αποφασίζει. Προτάσεις λοιπόν ακούμε!

V. SEMIONOV: Σας ευχαριστώ κ. Γενικέ για την διόρθωση, ακριβώς αυτό θέλουμε σήμερα. Προκαταρκτική συζήτηση με κάποιες προτάσεις – αιτήσεις.

T. SSEKIKUBO: Σας ευχαριστώ πολύ, κ. Πρόεδρε. Προτείνω το 2010 να διεξαχθεί στην Ουγκάντα η Ολομέλεια μας. Και όπως θυμάστε, και πέρυσι πρότεινα την Ουγκάντα. Στη συνέχεια επικοινωνήσα με τον Πρόεδρο της Ουγκάντα και ο ίδιος θα ήθελε να σας ενημερώσει ότι έχουμε την σύμφωνη γνώμη του. Έτσι λοιπόν, τυπικώς έχω εξουσιοδοτηθεί από την Προεδρία της χώρας μας, ότι μπορούμε να είμαστε η φιλοξενούσα χώρα. Από εμένα ζήτησαν να προτείνουμε να είναι και το τρέχον έτος η χώρα μου η φιλοξενούσα χώρα, αλλά προτιμήσατε την Σερβία.

Προτείνω λοιπόν να λάβετε υπόψη την Ουγκάντα, ως πιθανό τόπο διεξαγωγής της Ολομελείας κατά το 2010. Κατά το παρελθόν έτος, η

Ουγκάντα επιτυχώς διοργάνωσε υψηλή διεθνή συνάντηση. Έχουμε τεχνικές δυνατότητες στο πνεύμα της Ορθοδοξίας, να διοργανώσουμε αυτή τη συνάντηση, ούτως ώστε να συμμετάσχει σε αυτό και η Αφρική.

Ευχαριστώ τον πατέρα Ιωάννη για τις θαυμάσιες παρατηρήσεις του και για την στήριξη του. Προτείνω λοιπόν να επιλέξετε την Ουγκάντα για τον επόμενο χρόνο.

V. SEMIONOV: Σας ευχαριστούμε, αξιότιμε συνάδελφε Θεόδωρε. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η πρότασή σας. Νομίζω ότι η Γραμματεία έχει υλικό προβληματισμού, νομίζω ότι αντιληφθήκατε πως σήμερα έχουμε στην Σερβία αυτή την Ολομέλεια. Δεν είναι τυχαίο το έτος αυτό, διότι συνδέεται με μία θλιβερή επέτειο, και η λέξη επέτειος εδώ δεν σου έρχεται στο στόμα. Με μία θλιβερή ημερομηνία θα έλεγα. Επιθυμούσαμε όλοι να συγκεντρωθούμε εδώ, να υποστηρίξουμε τα αδέλφια μας, τους Σέρβους, αδέλφια μας ως προς την πίστη, με την ευρεία έννοια του λόγου. Στην Ελλάδα υπάρχει μία πληθώρα μεταφράσεων των αντιστοίχων όρων, ελπίζω να γίνει σωστή η διερμηνεία. Μπορώ να εκφράσω εξ ονόματός μου και εξ ονόματος της Διεθνούς Γραμματείας, την ευγνωμοσύνη μας στον συνάδελφο Theodore Ssekikubo για την πρότασή του. Και είμαι πεπεισμένος ότι θα εξετάσουμε προσεκτικά την πρόταση αυτή.

Φρονώ λοιπόν, ότι με αυτή τη νότα μπορούμε να τελειώσουμε, αν δεν υπάρχουν άλλες προτάσεις. Από άλλες χώρες δεν έχουμε προτάσεις επί του παρόντος.

V. ALEXEEV: Μετά την χθεσινή εισήγηση και την πρόταση από την Ουγκάντα και την πρόταση που έγινε για την Παλαιστίνη για την επίσκεψη στην Γάζα, αυτά όλα ενσωματώνονται και η Γραμματεία μπορεί στην πρώτη συνεδρίαση να τα εξετάσει και να τα ιεραρχήσει, προκειμένου να υλοποιηθούν. Εξουσιοδοτούμε την Γραμματεία.

A. NEPANTZHIS: Να κάνω στον συνάδελφό μας μία ερώτηση, για να έχει η Γραμματεία πλήρη τα στοιχεία. Ποια μεγάλη διοργάνωση ανέλαβε η Ουγκάντα πρόσφατα, για την οποία μιλήσατε;

T. SSEKIKUBO: Σας ευχαριστώ. Η Ουγκάντα φιλοξένησε την συνάντηση κορυφής Common Delta. Το επόμενο έτος η Ουγκάντα θα φιλοξενήσει τις χώρες του Ισλαμικού Συμβουλίου. Ευελπιστούμε ότι γι' αυτόν τον λόγο, η Ουγκάντα αποδεικνύει ότι μπορεί να είναι και φιλοξενούσα χώρα της 17^{ης} Ολομέλειας της Δ.Σ.Ο.

V. SEMIONOV: Σας ευχαριστούμε. Άλλες ερωτήσεις, συμπληρωματικές προτάσεις; Εάν δεν υπάρχουν, θα ήθελα να ευχαριστήσω για άλλη μία φορά τον συνάδελφο Theodore Ssekikubo για την πρότασή του. Χωρίς να προτρέχω βέβαια των εξελίξεων, θα ήθελα να πω όπως σε αυτή την Ολομέλεια υποστηρίξαμε την Σερβία, θα ήταν ορθό να υποστηρίξουμε και τους Ορθοδόξους στην Αφρική, διεξάγοντας μία ολομέλεια και στην Αφρική, διότι αυτό θα ήταν εκ μέρους μας μία σοβαρή χειρονομία οργανωτικού χαρακτήρα.

Εάν δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις, τότε επ' αυτού του ζητήματος θα δώσω το λόγο στον κ. Khoury.

T. KHOURY: Νομίζω ότι μπορούμε να συζητήσουμε την πρότασή μου τώρα. Ωστόσο μπορούμε να διατυπώσουμε, να φιλοξενήσουμε μία Επιτροπή και παρακαλώ να λάβετε απόφαση.

V. SEMIONOV: Συγκεντρώνουμε τις προτάσεις και απόφαση θα λάβει η Γραμματεία, μετά την μελέτη όλων των διαθέσιμων προτάσεων.

A. NEPANTZHIS: Τι είναι ακριβώς η πρότασή σας; Να συνέλθει η Διεθνής Γραμματεία ή να κάνουμε Γ.Σ.; Επίσκεψη απλώς;

T. KHOURY: Έχουμε πολλούς Ορθοδόξους στην Γάζα, έχουμε πάρα πολλούς Ορθοδόξους στην Γάζα που δεν έχουν ούτε τροφή ούτε φάρμακα. Γι' αυτό λοιπόν θα προτιμούσα να συσταθεί επιτροπή από Κοινοβουλευτικούς, να συγκεντρωθούν πόροι για τρόφιμα, φάρμακα, να στείλουμε στην Γάζα. Αυτή είναι η πρότασή μου.

Θ. ΤΣΙΟΚΑΣ: Έτσι κι αλλιώς μπαίνει πλέον στον προγραμματισμό μας. Θα τον ιεραρχήσει η Γραμματεία. Κατ' αρχήν, το αντιμετωπίζουμε θετικά, δεν υπάρχει καμία αντίρρηση. Τον χρόνο θα τον διευκρινίσουμε σε επαφή που θα έχουμε μαζί σας και σε συνάρτηση με τον σχεδιασμό της Διεθνούς Γραμματείας, πολύ σύντομα.

V. SEMIONOV: Ωραία, θα θέλατε να πείτε κάτι άλλο; Παρακαλώ.

R. HADDAD: Αυτό που ζητάει ο συνάδελφος είναι να γίνει αυτό το πράγμα σύντομα, όχι του χρόνου. Γιατί έχει ανάγκη να λάβει βοήθεια αυτό το μέρος. Ευχαριστώ.

A. ΒΟΤΣΗΣ: Είμαστε σε διάφορες ομάδες που έχουν διάφορα προβλήματα. Αυτή ήταν η φιλοσοφία της ομιλίας. Συμφωνούμε όλοι ότι πρέπει να γίνει αυτό, η Γραμματεία σύντομα θα πρέπει να το δει και να αποφασίσει συγκεκριμένη δράση. Δεν μπορεί η Συνέλευση εδώ να συζητήσει την πρακτική εφαρμογή του θέματος.

K. ΜΥΓΔΑΛΗΣ: Υπάρχει και κάτι ακόμη, το οποίο θα ήθελα να παρακαλέσω τους κυρίους Βουλευτές της Ιορδανίας, να μας έχουν κάποιες πληροφορίες. Θυμάμαι από την εμπειρία μου, όταν κάναμε τις ίδιες αποστολές στην Σερβία. Πρέπει να μας πουν συγκεκριμένα τι είδους φάρμακα, συγκεκριμένα, δεν το βάζω τώρα, λέω απλά τι είδους φάρμακα και τι είδους τρόφιμα, για να μπορέσουμε να κάνουμε μία προσπάθεια να τα εξασφαλίσουμε αυτά.

A. ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ: Πάντως, δεν είναι της παρούσης, καταγράφεται νομίζω η πρόταση του συναδέλφου μας, υπάρχει ένα ευνοϊκό κλίμα αποδοχής της. Τις λεπτομέρειες και τον χρόνο θα τον αποφασίσει η Διεθνής Γραμματεία, συνεκτιμώντας όλα αυτά τα στοιχεία.

T. KHOURY: Νομίζω ότι είναι εύκολο να προσδιοριστούν οι ανάγκες. Σύμφωνα με την δική μου σύσταση, όλα αυτά θα πρέπει να γίνουν στην διάρκεια 15-20 ημερών και αυτό το διάστημα θα μπορέσω να έχω την άδεια εκ μέρους των Αιγυπτιακών αρχών, για να περάσετε την μεθόριο, να μπορέσετε να εισέλθετε στην Γάζα. Τα φάρμακα είναι πιο εύκολο ζήτημα. Θα πρέπει να οργανώσουμε την επίσκεψη, το οποίο γίνεται εύκολα. Και το δεύτερο είναι όλα τα πρώτης ανάγκης ζητήματα που πρέπει να επιλυθούν.

V. SEMIONOV: Ας διαχωρίσουμε τα ζητήματα, όσον αφορά την 17^η Ολομέλεια, δεν έχουμε άλλες προτάσεις, ακούσαμε την πρόταση της Ουγκάντα. Όσον αφορά την δική σας πρόταση, θα επιθυμούσαμε να τη συγκεκριμενοποιήσουμε, να συγκεκριμενοποιήσουμε επίσης και τις προθεσμίες και τα ζητούμενα, τις ανάγκες και τον όγκο αυτών των αναγκών

της αρωγής που απαιτείται. Και η Διεθνής Γραμματεία θα διευθετήσει αυτό το ζήτημα το συντομότερο δυνατόν, θα λάβει απόφαση για το τι μπορεί και με τι τρόπο η Ολομέλεια θα μπορέσει να ενταχθεί σ' αυτό το έργο.

Το θέμα είναι ότι εδώ έχουμε μία θετική απόφαση, γι' αυτό όλα θα εξαρτηθούν από σας. Πόσο σύντομα θα μας δώσετε μία κατάσταση με εκείνα τα αντικείμενα, τα οποία είναι απαραίτητα, τα πρώτης ανάγκης, και τις προθεσμίες, πότε πρέπει να γίνει αυτό. Αυτό παρακαλούμε να γίνει γραπτώς, όσο γίνεται συντομότερα, στην Γραμματεία. Ευχαριστώ.

Θ. ΤΣΙΟΚΑΣ: Ζήτησαν οι συνάδελφοι να κάνουν μία διευκρίνιση. Η πρόταση προς την Διεθνή Γραμματεία μέχρι στιγμής, και ό,τι άλλο προκύψει βέβαια στην πορεία, για την επόμενη Γενική Συνέλευση, με βάση και την πρόταση του κ. Ssekikubo, συνοψίζεται ως εξής: υπάρχει η πρόταση του κ. Ssekikubo για την Ουγκάντα, υπάρχει η πρόταση της αντιπροσωπείας της Λευκορωσίας για το Μίνσκ. Υπάρχει τέλος η πρόταση του Μητροπολίτη Γαλλίας, να γίνει η Συνέλευση στο Παρίσι, στο Θεολογικό Ινστιτούτο του Αγίου Σεργίου. Αυτές οι τρεις προτάσεις υπάρχουν μέχρι στιγμής.

V. SEMIONOV: Ο εκπρόσωπος της Λευκορωσίας δεν έχει υπόψη του αυτή την πρόταση, ήρθε με άλλο τρόπο μάλλον. Η αντιπροσωπεία της Λευκορωσίας δεν έχει τέτοια πληροφορία.

Θ. ΤΣΙΟΚΑΣ: Γι' αυτό την ανέφερα, πέρυσι την είχαν καταθέσει. Αν δεν υπάρχει τώρα, καλώς.

A. PADALYAK: Θα ήθελα να πω ότι ενδεχομένως να μην γνωρίζω αυτή την απόφαση. Έχω άμεση δυνατότητα τηλεφωνικώς να το διακριβώσω.

V. SEMIONOV: Σε εργασιακό καθεστώς θα το διευθετήσουμε αυτό και θα εξετάσουμε όλες τις προτάσεις. Επιτρέψτε μου λοιπόν, αυτό το ζήτημα της αποφάσεως για τον τόπο διεξαγωγής της 17^{ης} Ολομελείας, να το ολοκληρώσουμε. Υπάρχουν αντιρρήσεις; Ευχαριστώ. Για άλλη μία φορά, επαναλαμβάνω, στην αντιπροσωπεία της Ιορδανίας, το συντομότερο δυνατόν να συγκεκριμενοποιηθεί η πρότασή σας, ούτως ώστε η Διεθνής Γραμματεία να έχει τον μέγιστο διαθέσιμο χρόνο για την λήψη των απαραίτητων.

Εξ όσων κατανοώ, ολοκληρώνουμε την ημερήσια διάταξη. Ολοκληρώσαμε. Εξαντλήσαμε όλη την ημερήσια διάταξη. Ενδεχομένως κάποιος να έχει κάποιες παρατηρήσεις, συμπληρωματικές προτάσεις για το μελλοντικό έργο της Ολομελείας μας, ίσως κριτικές παρατηρήσεις, όλα είναι ευπρόσδεκτα. Μας χαροποιεί, δεν έχουμε λοιπόν κριτική;

Εξ ονόματος της Διεθνούς Γραμματείας, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ενεργό συμμετοχή σας στην 16^η Ολομέλεια της Δ.Σ.Ο και να ευχηθώ ό,τι καλύτερο σε όλους σας. Στο επανειδείν στις επόμενες εκδηλώσεις.

Σε 40' σε αυτό το κτίριο, θα διεξαχθεί συνέντευξη τύπου για τους ανταποκριτές των Σερβικών ΜΜΕ και αλλοδαπών, που ενδιαφέρονται για την Ολομέλειά μας. Σ' αυτή την εκδήλωση θα λάβουν μέρος η Διεθνής Γραμματεία και οι επικεφαλής των Αντιπροσωπειών και όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος σ' αυτή την συνέντευξη τύπου. Μετά από την συνέντευξη τύπου, θα έχουμε γεύμα εδώ, σ' αυτό το κτίριο.

Αρχιμανδρίτης π. Ι. ΤΣΑΦΤΑΡΙΔΗΣ: Τον Οκτώβριο γίνεται στην Αφρική, σε συνεργασία με το φοιτητικό κίνημα, δηλαδή με παιδιά δικά μας Ορθόδοξα, από την Ρωσική κοινότητα, την Ελληνική, ένα συνέδριο με θέμα «Ο λόγος της Εκκλησίας και ο ρόλος της επιστήμης στην βιοηθική». Πριν 3 χρόνια που είχαμε κάνει μια παρόμοια συνάντηση, η Γραμματεία μας είχε στείλει το εγχειρίδιο που είχε εκδώσει για την βιοηθική. Σας ενημερώνω ότι αυτό το εγχειρίδιο έχει δοθεί στα πανεπιστήμια και σε διάφορους φορείς επιστημονικούς και το χρησιμοποιούν. Θα θέλαμε, αν γίνεται, να υπάρχει μία συνεργασία ή να τεθεί υπό την αιγίδα σας, διότι υπάρχει υλικό για την βιοηθική στην Γραμματεία, να μπορέσουμε να έχουμε κάποια συνεργασία, για την καλύτερη οργάνωση αυτής της εκδήλωσης.

Και κλείνω μ' αυτό. Το 2010, όπως ξέρετε όλες και όλοι, διεξάγεται στην Νότιο Αφρική το Παγκόσμιο Κύπελλο. Σας καλώ όλους να έρθετε, να απολαύσετε μία ελληνική φιλοξενία. Όποιος θέλει μπορούμε να τον φιλοξενήσουμε, τα στοιχεία μας τα έχει η Γραμματεία. Σας περιμένουμε όλους να έρθετε να απολαύσετε μία ελληνική φιλοξενία. Ευχαριστώ.

V. SEMIONOV: Σας ευχαριστώ. Έχουμε ελεύθερο χρόνο, θα παρακαλέσουμε να το επιταχύνουν λίγο το γεύμα, να ξεκινήσουμε λίγο πιο νωρίς, για να μεταφέρουμε επίσης και την συνέντευξη τύπου. Σας ευχαριστώ πολύ, δεν θα χαιρετηθούμε.

ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ

ΨΗΦΙΣΜΑ- ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

«Η παγκόσμια οικονομική κρίση και οι επιπτώσεις της στην κοινωνική – πνευματική – πολιτιστική παράδοση της Ευρώπης. Ο ρόλος της Ορθοδοξίας»

Η Γενική Συνέλευση της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας (Δ.Σ.Ο.), στην οποία συμμετέχουν περί τα 25 κοινοβούλια και ομάδες βουλευτών από όλο τον κόσμο, αφού άκουσε με προσοχή τις εισηγήσεις των ειδικών εισηγητών και τις τοποθετήσεις των μελών της και αφού ενημερώθηκε για τα αποτελέσματα του διεθνούς συνεδρίου που διοργάνωσε η Επιτροπή Διεθνούς Πολιτικής της Δ.Σ.Ο., το οποίο συνήλθε στις 28 Μαΐου στην Εύβοια, στην Ελλάδα, με θέμα: «Η Ορθόδοξη κοινότητα σε δοκιμασία από την παγκόσμια οικονομική κρίση», κατέληξε στα παρακάτω συμπεράσματα:

Το παγκοσμιοποιημένο εμπόριο και η παγκόσμια οικονομία περνούν μια βαθιά κρίση, τη μεγαλύτερη των τελευταίων 80 ετών, η διάρκεια και η ένταση της οποίας δεν μπορούν ακόμη να εκτιμηθούν.

Η κρίση αυτή συνυπάρχει με την γενικότερη κρίση της κοινωνίας και την κρίση του αξιακού της συστήματος, με την οποία εκτεταμένα ασχολήθηκε η Γ.Σ της Δ.Σ.Ο του παρελθόντος έτους. Αυτή, βέβαια, αποτελεί και την «ηθική» βάση της οικονομικής κρίσης.

Κοινή άλλωστε είναι η διαπίστωση, ότι οι δομές της κοινωνίας, όπως όμως και αυτές της οικονομίας κατά τα τελευταία χρόνια των μεγάλων τεχνολογικών επιτευγμάτων έχουν αλλοιωθεί και δεν εγγυώνται πλέον μια μακροπρόθεσμη ισορροπία.

Παράλληλα η οικονομική κρίση βοήθησε στο να αναδειχθούν παθογένειες και στρεβλώσεις, όπως η όλο και μεγαλύτερη, καθοριστική εν τέλει, επιρροή των τραπεζών και του διεθνούς κεφαλαίου στην άσκηση της πολιτικής εξουσίας.

Η επικράτηση για παράδειγμα στην αγορά των ολιγοπωλιακών επιχειρήσεων, η οποία, αντί να οδηγήσει στην μείωση των τιμών των προϊόντων, επέφερε την αύξησή τους, μεγεθύνοντας παράλληλα και τα περιθώρια κερδών.

Οι πολυεθνικές, εξάλλου, το μόνο το οποίο φαίνεται να συμπιέζουν είναι το κόστος εργασίας, η υπερβολική συμπίεση του οποίου δημιούργησε στρεβλώσεις στις αγορές, με αποτέλεσμα την μείωση της κατανάλωσης και την έντονη αναδιανομή εισοδήματος και πλούτου.

Κάνουμε λόγο για μια κρίση που από οικονομική σύντομα μετατράπηκε σε κρίση εμπιστοσύνης προς αυτούς τους ίδιους «αξιόπιστους» αξιολογητές της, που επιβιώνουν όμως επί σειρά ετών.

Είναι ακριβώς αυτοί, που σε συνεργασία με «αξιόπιστα» μέσα ενημέρωσης, πολλές φορές διασπείρουν κινδυνολογες αξιολογήσεις εναντίον κρατών και στήνουν καλά οργανωμένες επιχειρήσεις κερδοσκοπίας.

Η νεολαία, οι εργαζόμενοι, ο κόσμος ολόκληρος έκπληκτος παρακολούθησε αμύθητα ποσά να αλλάζουν από την μια στιγμή στην άλλη χέρια, μετοχές να εξανεμίζονται, ενώ οι ακριβοπληρωμένοι μάνατζερ και οικονομικοί διευθυντές των τραπεζών πουλούσαν ο ένας στον άλλο (αλλά και σε ιδιώτες) απλές κόλλες Α4 με πολύπλοκους μαθηματικούς τύπους, η αξιοπιστία και το αντίκρισμα των οποίων στηρίζονται σε έναν και μόνο παράγοντα, στην αξιοπιστία τελικά του απλού δανειζόμενου, την οποία οι ίδιοι, σκοπίμως, είχαν εξαρχής υπερεκτιμήσει.

Όλα αυτά συμβαίνουν, ενώ ο απλός πολίτης διαπιστώνει ότι η έννοια της εργασίας, ως θεία εντολή και μετοχή στην συνδημιουργία και πρόνοια για ολόκληρη την κτίση, έχει αλλοιωθεί, μια και αποτελεί για τους κρατούντες μέσο παράνομου και ανήθικου πλουτισμού.

Επί πλέον η εργασία, έχει μεταβληθεί σε άγχος για την εξασφάλιση αλυσίδας αναγκών, που, όταν ικανοποιηθούν, δίνουν τη σειρά τους σε νέες άλλες ανάγκες.

Όλα αυτά εξελίσσονται, ενώ το «κράτος» και οι φυσικοί φορείς εξουσίας αμήχανα τρέχουν πίσω από τις εξελίξεις, αδύναμοι έστω και τώρα, να

θεσπίσουν διαχειριστικούς κανόνες της οικονομικής ανάπτυξης αλλά και της επωφελούς χρήσης των νέων τεχνολογικών μέσων.

Όλα αυτά λαμβάνουν χώρα, ενώ ο απλός πολίτης καλείται να αντιμετωπίσει την αδυσώπητη καθημερινότητα, εκτεθειμένος στις ορέξεις κερδοσκόπων και με το «κράτος» να έχει κρατήσει για τον εαυτό του τον ρόλο του σχολιαστή της πραγματικότητας.

Όλα αυτά, τέλος, διαδραματίζονται, ενώ τα θεσμικά όργανα αποφάσεων μεταβάλλονται όλο και συχνότερα σε μηχανισμούς «νομιμοποίησης» αποφάσεων που λαμβάνουν εξωθεσμικά κέντρα.

Ιδού το αποκρουστικό πρόσωπο της κοινωνίας μας, αυτής της παγκοσμιοποίησης του εμπορίου και των νέων τεχνολογιών.

Οι οικονομικές πολιτικές των χωρών σχεδιάζονται, επιβάλλονται και υλοποιούνται από εξωθεσμικά κέντρα της οικονομίας και της παραοικονομίας

Σήμερα, οι ίδιοι άνθρωποι, άλλοτε ως «αξιολογητές» και άλλοτε ως κυβερνητικοί παράγοντες, αναζητούν τη «λύση» ακριβώς στους λόγους και τους παράγοντες που κυοφόρησαν το πρόβλημα και οδήγησαν τους λαούς της γης στο σημερινό τοπίο αβεβαιότητας και μετεωρισμού.

Και πώς θα μπορούσε να είναι διαφορετικά, όταν οι οικονομικοί αναλυτές και οι κυβερνήσεις, ενώ λαμβάνουν αποφάσεις και μέτρα για την υπέρβαση της κρίσης, το πράττουν με μεθόδους συντήρησης και διαίωνισης των παραγόντων που την προξένησαν, κατοχυρώνοντας μόνο την αδυσώπητη διαπίστωση, ότι η κρίση όπως και η ασυγκράτητη κερδοσκοπία θα είναι πάντα παρούσες.

Είναι αναγκαίο σήμερα, ίσως όσο ποτέ, και αποκτά ιδιαίτερη αξία στην εποχή μας να επαναβεβαιώσουμε τον ρόλο του κράτους, οριοθετώντας τον, με βάση τα ανθρώπινα δικαιώματα και την υποχρέωσή του να διασφαλίζει την ανθρώπινη ελευθερία, σε σχέση με τις βλέψεις ομάδων και συμφερόντων που επιδιώκουν να χειραγωγήσουν τον άνθρωπο.

Τα προβλήματα σήμερα διευρύνονται και δεν γνωρίζουν σύνορα. Ο κόσμος έχει γίνει ένα παγκόσμιο χωριό. Η απλή κριτική ή και καταδίκη ακόμη των ανθρώπινων ενεργειών που προκαλούν τα προβλήματα δεν αρκεί.

Και ενώ τα θρησκευτικά και κοινωνικά κινήματα προβάλλουν την αναγκαιότητα της ανάπτυξης μια αλληλέγγυας κοινωνίας στην εποχή μας, κάποιοι, χωρίς να τιμωρούνται, καταστρέφουν τον κοινωνικό ιστό στο όνομα του προσωπικού τους πλουτισμού.

Είναι απαραίτητο να προβληματιστούμε σχετικά με τα ζητήματα της κοινωνίας μας και τις ανάγκες των μελών της. Δεν μπορεί να συνεχίσει το ενδιαφέρον μας να κινείται μόνο προς όφελος των δυνατών και επιτήδειων κερδοσκόπων.

Οι κοινωνικές και ηθικές δυνάμεις πρέπει να προσπαθήσουν να επανακαθορίσουν τα όρια ανάμεσα στην ελευθερία και τη δικαιοσύνη, με τρόπο που δεν θα θίγονται τα δικαιώματα των αδυνάτων.

Είναι απαραίτητο σήμερα, όσο ποτέ άλλοτε, να επανακαθορίσουμε τον ρόλο του κράτους, τουλάχιστον ως εγγυητή της ελευθερίας και της αξιοπρέπειας κάθε πολίτη.

Πρέπει να καταστήσουμε τον άνθρωπο κριτήριο της οικονομικής πρακτικής.

Είναι απαραίτητο, σήμερα όσο ποτέ, να αναπτύξουμε νέες κοινωνικές αντιλήψεις που θα καταστήσουν τη σύγχρονη κοινωνία αλληλέγγυα.

Μπροστά στον κίνδυνο της απόλυτης κοινωνικής έκπτωσης, οι θρησκείες ως δυνάμεις διαμόρφωσης του αξιακού συστήματος, καλούνται να αντιληφθούν το αίτημα των καιρών και να υπερβούν εμπόδια και αγκυλώσεις, ώστε να συμβάλουν θετικά στην λύση των προβλημάτων των πολιτών.

Ως εκ τούτου αποκτά ιδιαίτερη αξία στις μέρες μας το μήνυμα που εξαπέλυσαν από την Κωνσταντινούπολη, στις 12/10/2008, οι προκαθήμενοι των Ορθόδοξων Εκκλησιών, όπου ορθά διαπιστώνουν ότι το χάσμα των πλουσίων και φτωχών διευρύνεται δραματικά εξ' αιτίας της οικονομικής κρίσης «...η οποία είναι συνήθως αποτέλεσμα μανιακής κερδοσκοπίας εκ μέρους οικονομικών παραγόντων και στρεβλής οικονομικής δραστηριότητας η οποία, στερουμένη ανθρωπολογικής διαστάσεως και ευαισθησίας, δέν εξυπηρετεί, τελικώς, τας πραγματικές ανάγκας της ανθρωπότητας. Βιώσιμος

οικονομία είναι εκείνη, η οποία συνδυάζει την αποτελεσματικότητα με την δικαιοσύνη και την κοινωνική αλληλεγγύη....».

Ο Χριστιανισμός και ειδικότερα η Ορθοδοξία πρέπει ενεργητικά να βρεθεί στο πλευρό των πασχόντων και οικονομικά αδυνάτων, υπερασπιζόμενη το συμφέρον των πολλών.

Η ανάπτυξη του εθελοντισμού, μέσα στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων των Εκκλησιών, μπορεί να αποτελέσει μία πρώτη απάντηση σε μια κοινωνία που έπαυσε να είναι αλληλέγγυα.

Σήμερα είναι αναγκαίο, όσο ποτέ άλλοτε, ο πολιτικός κόσμος να ανταποκριθεί στην κλήση να κατανοήσει την ανάγκη της ριζικής ανατροπής αυτού του τοπίου, προκειμένου η έννοια της Δημοκρατίας αλλά και της χρηστής Πολιτείας να επανέλθει στο προσκήνιο των πολιτικών πραγμάτων.

Τα κοινοβούλια, θεσμικά όργανα της Δημοκρατίας, πρέπει με πολιτικά κριτήρια και μόνο να λαμβάνουν αποφάσεις υπέρ του συμφέροντος των πολλών, προστατεύοντας τους αδύναμους.

Ο κάθε εκπρόσωπος του λαού καλείται να κατανοήσει την ανάγκη ανάληψης των αναγκαίων πρωτοβουλιών που θα ανατρέψουν την παρούσα κατάσταση, επαναφέροντας την πολιτική στο προσκήνιο των πραγμάτων.

Οικονομικές επιχειρήσεις, μέσα μαζικής επικοινωνίας, καθώς και τα λόμπυ των πάσης φύσεως συμφερόντων, πρέπει να περιορίσουν τον ρόλο τους, στο πλαίσιο του δημοκρατικού πολιτεύματος .

Τέλος, η Γενική Συνέλευση καλεί τον κάθε βουλευτή να αναλάβει δυναμικές πρωτοβουλίες, μέσα στο πλαίσιο του πολιτικού κόμματος στο οποίο ανήκει, ώστε να ληφθούν οι αναγκαίες αποφάσεις και να αναληφθούν οι απαραίτητες πρωτοβουλίες, που θα επαναφέρουν την έννοια της Δημοκρατίας στο προσκήνιο, επιβεβαιώνοντας το λειτούργημα του βουλευτή ως εκφραστή του λαϊκού συμφέροντος και μόνο.

Δεν αρκούν οι απλές διαπιστώσεις. Δεν αρκούν οι απλές διακηρύξεις.

Οι καιροί απαιτούν την λήψη δυναμικών μέτρων που θα διασφαλίζουν το δημόσιο συμφέρον.

Η Δ.Σ.Ο θα συνεχίσει να εργάζεται πάνω στο θέμα αυτό, επιχειρώντας σύντομα να συμβάλει περαιτέρω, με τις δυνάμεις που διαθέτει, ώστε να προκληθούν οι αναγκαίες πολιτικές πρωτοβουλίες που θα οδηγήσουν τον κόσμο σε μια ανάπτυξη με ανθρώπινο πρόσωπο και με οικολογική συνείδηση.

ΨΗΦΙΣΜΑ

Οι προκλήσεις ενόπιον των Ορθόδοξων Χριστιανών στο Κόσσοβο και Μετόχι

Η Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας, η οποία συνεδρίασε στο Βελιγράδι, από 24 Ιουνίου έως 28 Ιουνίου 2009:

Συζήτησε τα παρόντα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ορθόδοξη κοινότητα σήμερα στην αυτόνομη επαρχία του Κοσσόβου και Μετοχίου της Δημοκρατίας της Σερβίας,

Επιβεβαιώνοντας σχετικά ψηφίσματα της Δ.Σ.Ο, ιδιαίτερα

- “Ψήφισμα της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης ορθοδοξίας για τα γεγονότα στο Κόσσοβο και Μετόχι“ (Κίεβο, 2004)·
- “Ψήφισμα της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας για τη συμβολή του Ορθόδοξου πολιτισμού στην οικοδόμηση της νέας Ευρώπης” (Βενετία, 2006)·
- “Ψήφισμα της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας για την κρίση του παγκοσμίου αξιακού συστήματος ως πρόκληση για την Χριστιανική ορθοδοξία” (Ρόδος, 2008)·

Τονίζει τη σημασία του πλήρους σεβασμού και εφαρμογής του ψηφίσματος 1244 (1999) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και της εδαφικής ακεραιότητας και κυριαρχίας της Δημοκρατίας της Σερβίας,

Υπενθυμίζει ότι, σχετικά με τη νομιμότητα της μονομερώς αποκαλούμενης ανεξαρτησίας του Κοσσόβου, δεν έχει ακόμα εκφραστεί η γνώμη του διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης και, συνεπώς, τα κράτη παροτρύνονται να εξακολουθήσουν να απέχουν της αναγνώρισης του Κοσσόβου και Μετοχίου,

Ανησυχεί ιδιαίτερα για την τύχη της κοινωνικής, πνευματικής και πολιτιστικής παράδοσης και της θρησκευτικής, ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, στη σερβική επαρχία του Κοσσόβου και Μετοχίου,

Καταδικάζει τις διακρίσεις, κατά του χριστιανικού ορθόδοξου πληθυσμού, για θρησκευτικούς λόγους, στο Κόσσοβο και Μετόχι, παρά την, επισήμως ανακοινωθείσα, πολιτική,

Καταδικάζει περαιτέρω τις προσπάθειες σφετερισμού της Σερβικής κληρονομιάς, από τις σοβινιστικές σχισματικές δυνάμεις του Κοσσόβου,

Διακηρύσσει ότι πρέπει να παρέχονται ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης, προστασία της προσωπικής ιδιοκτησίας, ελεύθερης έκφρασης των πολιτικών, θρησκευτικών, πολιτιστικών και άλλων προσωπικών πεποιθήσεων, δίκαιο και αποτελεσματικό δικαστικό σύστημα, δικαίωμα επιστροφής και λειτουργίας των δημοσίων θεσμών,

Υπογραμμίζει ότι τα μοναστήρια, τα μνημεία, οι θρησκευτικοί και πολιτιστικοί θησαυροί, η πολιτιστική και θρησκευτική κληρονομιά στο Κόσσοβο και Μετόχι που ανήκουν στη Δημοκρατία της Σερβίας, στη Σερβική Ορθόδοξη Εκκλησία και το Σερβικό Έθνος, αντιπροσωπεύουν ένα μέρος της ευρωπαϊκής και παγκόσμιας κληρονομιάς και, επομένως, πρέπει να διατηρηθούν και να προστατευθούν,

Έντονα προτρέπει την ενίσχυση της συλλογικής ασφάλειας και σταθερότητας στην περιοχή,

Δια του παρόντος συμφωνεί να:

1. *Εκφράσει την ανησυχία της για τη συνεχή αδιαλλαξία και διάκριση, κατά των χριστιανών ορθόδοξων στο Κόσσοβο και Μετόχι,*

2. Υποστηρίζει τις προσπάθειες των ορθόδοξων Χριστιανών στο Κόσσοβο και το Μετόχι να υπερασπίσουν τα δικαιώματά τους, και επιβεβαιώσει την βούληση προστασίας και προώθησης των αστικών, πολιτικών, οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων και ελευθεριών των ορθόδοξων και άλλων λαών, των εκκλησιών τους, των θρησκευτικών μνημείων και των αρχών τους,
3. Καλέσει όλα τα κράτη-μέλη της Δ.Σ.Ο. να καταδικάσουν τις πράξεις βίας και την πολιτιστική καταστροφή των ορθόδοξων εκκλησιών, μοναστηριών, νεκροταφείων, και άλλων ιερών χώρων,
4. Ζητήσει από τη διεθνή κοινότητα και όλα τα αντίστοιχα Κοινοβούλια να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια έκφρασης της δέσμευσής των να μετάσχουν σε διεθνή συνεργασία και να συμβάλουν στην παγκόσμια ειρήνη και σταθερότητα, με πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου, ιδιαίτερα στους τομείς προώθησης και προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την επιστροφή των εκτοπισμένων προσώπων,
5. Προτείνει σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη για το Κόσσοβο και Μετόχι να λάβουν θετικά μέτρα, και να συμμετέχουν στην ενίσχυση του διαπολιτισμικού διαλόγου, της αμοιβαίας κατανόησης, της ειρηνικής συνύπαρξης, βάσει των χριστιανικών κοινωνικο-ηθικών αξιών,
6. Καλέσει τα Ηνωμένα Έθνη, την ΟΥΝΕΣΚΟ, τον Οργανισμό για την Ασφάλεια και Συνεργασία στην Ευρώπη, το Συμβούλιο Ευρώπης, την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους διεθνείς οργανισμούς, οι οποίοι είναι αρμόδιοι για την ειρήνη και την ασφάλεια στο Κόσσοβο και Μετόχι, να παρέχουν πλήρη και απεριόριστη προστασία των εθνικών κοινοτήτων και αυτών που καλύπτουν τη σερβική ιστορική, πολιτιστική και θρησκευτική κληρονομιά στο Κόσσοβο και Μετόχι,

7. *Απαιτήσει* την πλήρη προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων των Σέρβων και άλλων λαών στο Κόσσοβο και Μετόχι,

8. *Καταδικάσει* *απερίφραστα* τις συνεχιζόμενες βιαιότητες και διώξεις, σε βάρος του Σερβικού πληθυσμού, στην επαρχία Κοσσόβου και Μετοχίου που προσλαμβάνουν μορφή εθνοκάθαρσης, καθώς και την απαράδεκτη συστηματική προσπάθεια, που καταβάλλεται, για να διαγραφεί και να αλλοιωθεί η Σερβική ταυτότητα, η ιστορία, ο χαρακτήρας και ο Σερβοχριστιανικός πολιτισμός της επαρχίας του Κοσσόβου και Μετοχίου.