



Σάββατο 15 Δεκεμβρίου 2018

Ανδρέας Μιχαηλίδης : Η φυγή των χριστιανών από τη Μέση Ανατολή συνεχίζεται

Άρθρο και συνέντευξη στο δημοσιογράφο Σταύρο Τζίμα όπως έχει δημοσιευθεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ΑΕ.

Καθώς ο ανά την υφήλιο χριστιανισμός εισέρχεται στον αστερισμό της Γέννησης του Θεανθρώπου, το αστέρι της Βηθλεέμ δεν θα λάμψει ούτε και φέτος στον ουρανό πάνω από τη Μέση Ανατολή για να αναγγείλει την έλευση του Θείου Βρέφους και να οδηγήσει τους Τρεις Μάγους στη φάτνη. Μπορεί κάποιοι πόλεμοι να τελειώσαν (Ιράκ) και τα όπλα στη Συρία να σίγησαν, το δράμα όμως των χριστιανών σε αυτές τις περιοχές, αλλά και σε άλλες που πλήττονται από την τρομοκρατία, όπως η Αίγυπτος και η Νιγηρία στην Αφρική, συνεχίζεται.

Όχι μόνο δεν επιστρέφουν στις πατρογονικές τους εστίες τις οποίες εγκατέλειψαν για να γλιτώσουν αλλά φεύγουν και από χώρες που δεν εμπλέκονται σε πολεμικές συρράξεις, εξαιτίας της τρομοκρατίας που ασκεί ο ισλαμιστικός φονταμενταλισμός.

Οι προβολείς της δημοσιότητας έχουν πάψει να φωτίζουν τους συνεχιζόμενους διωγμούς που απειλούν με αφανισμό έναν ολόκληρο πολιτισμό, τον χριστιανικό, από τον τόπο όπου γεννήθηκε και εξαπλώθηκε στον πλανήτη.

Και μόνο όταν σημειωθεί κάποιο τρομοκρατικό χτύπημα, όπως αυτό εναντίον χριστιανών Κοπτών, με επτά νεκρούς, τελευταία στο μοναστήρι του Αγίου Σαμουήλ κοντά στο Κάιρο, ο κόσμος πληροφορείται για τη συνεχιζόμενη “σταύρωση” του χριστιανικού στοιχείου στους τόπους τη Βίβλου.

Υπάρχουν ωστόσο, “μάτια”, που επιμένουν να παρακολουθούν τον “Γολγοθά” και στο μέτρο των δυνατοτήτων τους να προσπαθούν να κρατήσουν ζωνφόρο το ενδιαφέρον της ανθρωπότητας για τις δοκιμασίες των χριστιανών.

Όπως, για παράδειγμα, η Διακοινοβουλευτική Οργάνωση Ορθοδοξίας (ΔΣΟ) που απαρτίζεται από ορθόδοξους χριστιανούς βουλευτές τριάντα πέντε χωρών, ο Γενικός Γραμματέας της οποίας, βουλευτής (ΣΥΡΙΖΑ) Ανδρέας Μιχαηλίδης “ακτινογραφεί” εν όψει των Χριστουγέννων, μιλώντας στο ΑΠΕ ΜΠΕ, την “μεταπολεμική” εικόνα των χριστιανών. Συμπέρασμα; όχι μόνο δεν επιστρέφουν στον τόπο τους, αλλά φεύγουν και από όμορες χώρες στις οποίες δεν γίνονται συγκρούσεις.

Μεταξύ των προτεραιοτήτων της ΔΣΟ, όπως τονίζει στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ο κ. Μιχαηλίδης, είναι εκτός από την ανάδειξη του δράματος των χριστιανικών πληθυσμών στις υψηλής επικινδυνότητας αυτές περιοχές, η παρέμβαση, στο μέτρο των δυνατοτήτων της, σε κοινοβούλια κρατών, διεθνή φόρα, άλλα και προσωπικότητες παγκοσμίου κύρους, υπέρ των δικαιωμάτων των διωκόμενων ομοθρήσκων.

Προς τον σκοπό αυτό η γραμματεία της συνεδρίασε στη Βηρυτό του Λιβάνου και στο Κάιρο, όπου αφουγκράστηκε την αγωνία για το μέλλον του χριστιανισμού στα «χώματα της Βίβλου», όπως την μετέφεραν ιερωμένοι και κοινοβουλευτικοί που βίωσαν και βιώνουν τον κατατρεγμό του.



Το πολύπλευρο έργο της ΔΣΟ που φέτος κλείνει είκοσι πέντε χρόνια αρμονικής λειτουργίας, γενικότερα, αποτυπώνει στην εφ' όλης της ύλης συνέντευξη στο ΑΠΕ -ΜΠΕ ο Γενικός Γραμματέας της Διακοινοβουλευτικής (σς: ο πρόεδρος είναι Ρώσος).

Αναφέρεται ο κ. Μιχαηλίδης στη συνάντηση με τον Πάπα Φραγκίσκο, το ταξίδι στην Τεχεράνη και την εκεί συνάντηση με χριστιανούς, τις σφαγές των Κοπτών χριστιανών στην Αίγυπτο, αλλά και τη διαμάχη για την αυτοκεφαλία στην Εκκλησία της Ουκρανίας.

Ολόκληρη η συνέντευξη του ΓΓ της Διακοινοβουλευτικής Ανδρέα Μιχαηλίδη στο ΑΠΕ-ΜΠΕ και τον δημοσιογράφο Σταύρο Τζίμα έχει ως ακολούθως:

Ποια εικόνα έχετε σχηματίσει από τις συναντήσεις και επαφές που είχατε στον Λίβανο, την Αίγυπτο, την Τεχεράνη, για την κατάσταση στο χριστιανικό στοιχείο στις εμπόλεμες περιοχές και αυτές που πλήττονται από την τρομοκρατία;

Οι χριστιανικοί πληθυσμοί της Μέση Ανατολή διώκονται ανηλεώς από τον τόπο τους και δέχονται βίαιη επίθεση σε όλα τα επίπεδα.

Για μας είναι πολύ σημαντικό να υποστηρίξουμε αυτούς τους πληθυσμούς και πρόσφατα στο συνέδριο που οργανώσαμε στον Λίβανο με την ευκαιρία της συνόδου εκεί της Διεθνούς Γραμματείας η Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας είχε προσκαλέσει τους προκαθημένους των τοπικών εκκλησιών και από τη μεριά του Ισλάμ αλλά και από την πλευρά των χριστιανών. Έγινε εκεί ένας πολύ ουσιαστικός διάλογος και ένα μεγάλο συνέδριο στο περιθώριο της συνόδου με αντικείμενο την ειρηνική συνύπαρξη χριστιανών και μουσουλμάνων στην περιοχή. Είχαμε την ευκαιρία να διατυπώσουμε, με όσο πιο ηχηρό τρόπο, την αντίθεση μας στη δίωξη των χριστιανών σ' αυτή την περιοχή.

Η Συνέλευσή σας παρεμβαίνει στα κοινοβούλια για θέματα χριστιανών;

Η Διακοινοβουλευτική απολαμβάνει ενός status εκτίμησης πραγματικά από πολλά κοινοβούλια και οι συζητήσεις γίνονται σε πολύ υψηλό επίπεδο, με προέδρους των κοινοβουλίων. Στον Λίβανο μάλιστα συναντήσαμε τον πρόεδρο και τον πρωθυπουργό του Λιβάνου, με πολύ θετική διάθεση. Η παρέμβαση ενός κοινοβουλευτικού θεσμού, όπως η ΔΣΟ, είναι θεσμική. Διατυπώνει απόψεις και υπερασπίζεται σθεναρά θέματα που αφορούν στους χριστιανούς.

Τι μηνύματα πήρατε στη συνεδρίαση στο Λίβανο, γυρίζουν οι χριστιανοί;

Δυστυχώς, η διαπίστωση είναι ότι οι χριστιανοί διώκονται και όχι μόνο στις εμπόλεμες περιοχές αλλά και σε γειτονικές χώρες που δεν εμπλέκονται άμεσα σε πολεμικές συρράξεις.

Για παράδειγμα στον Λίβανο υπάρχει μεγάλη αγωνία για τους χριστιανούς, είτε είναι ορθόδοξοι είτε μαρωνίτες, καθώς παρατηρείται μια φθίνουσα πορεία τους. Θεωρούσαμε ότι ο Λίβανος βρισκόταν στο μισό μισό από άποψη συσχετισμών με το μουσουλμανικό στοιχείο. Η ισορροπία όμως έχει ανατραπεί πλέον και έχει ελαχιστοποιηθεί κατά πολύ ο αριθμός των εκεί χριστιανών.

Πού το αποδίδετε αυτό;

Καλλιεργείται, και δεν αναφέρομαι στις εμπόλεμες περιοχές όπου είναι γνωστό τι γίνεται αλλά για τις γύρω περιοχές, ένα κλίμα τρομοκρατίας. Υπάρχει βαθύτατος προβληματισμός, δημιουργείται δυσμενές περιβάλλον συνολικά. Η δραστηριότητα της τρομοκρατίας των φονταμενταλιστών διαμορφώνει μια ατμόσφαιρα η οποία σε καμία περίπτωση δεν ευνοεί την παραμονή των χριστιανών που βέβαια προτιμούν ένα ασφαλέστερο περιβάλλον και εάν έχουν τη δυνατότητα να φύγουν, το κάνουν.



Έχουμε και στην Ιορδανία παρόμοια προβλήματα;

Ακριβώς.

Στο Κατάρ;

Γι αυτές τις χώρες δεν έχουμε ευκρινή εικόνα, αλλά για εκείνες που συμμετέχουν στην Διακοινοβουλευτική, η εικόνα είναι αυτή της διαρκούς συρρίκνωσης.

Τώρα που σταμάτησε ο πόλεμος στο Ιράκ και μειώθηκε η έντασή του στην Συρία, έχουμε επιστροφές χριστιανών;

Δεν υπάρχουν τέτοια φαινόμενα. Ορατά στοιχεία επανάκαμψης γι αυτές τις περιοχές δεν έχουμε .

Προφανώς δημιουργείται ένα περιβάλλον που δεν έχει την ίδια αγριότητα που είχε το προηγούμενο διάστημα. Ίσως έχουν μαλακώσει λίγο τα πράγματα, αλλά ενδείξεις ανάκαμψης δεν υπάρχουν.

Πολύ περισσότερο, κύμα επιστροφής.

Ελπίζουμε με την εξομάλυνση της κατάστασης, ότι οι άνθρωποι αυτοί, που αγαπούνε τον τόπο τους, έχουν δεθεί με αυτόν, θέλουν να γυρίσουν στα χώματα που έζησαν οι ίδιοι και οι προγονοί τους, θα επιστρέψουν. Όμως σε συνθήκες τέτοιες καταλαβαίνετε ότι είναι δύσκολο να το τολμήσουν.

Τι κατάσταση επικρατεί στους χριστιανικούς πληθυσμούς της Αφρικής; έχουν και εκεί δυσκολίες;.

Εδώ πρέπει να επισημάνουμε την τεράστια συμβολή του πατριαρχείου Αλεξανδρείας, των κατά τόπους μητροπόλεων για το έργο τους, κοινωνικό κυρίως, στην κατεύθυνση της στήριξης των τοπικών κοινωνιών στο επίπεδο της υγείας, που είναι σε πολλές περιοχές ανύπαρκτη, της εκπαίδευσης κλπ. Εκεί οφείλουμε να πούμε ότι γίνεται αξιόλογο έργο, με την παρουσία της τοπικής εκκλησίας.

Η εικόνα που έχουμε για την Αφρική είναι ότι το τελευταίο διάστημα τα άγρια φαινόμενα των επιθέσεων, κυρίως από οργανώσεις όπως η Μπόκο Χαραμ, δείχνουν να έχουν υποχωρήσει κάπως, τουλάχιστον αυτά τα φρικτά κρούσματα.

Δυστυχώς εκεί που υπάρχει ακόμα έντονο το φαινόμενο και μάλιστα με την πρόσφατη επίθεση στην μονή του Αγίου Σαμουήλ είναι στην Αίγυπτο, όπου, δυστυχώς, φαίνεται ότι χειμάζεται και επικρατεί ένα κλίμα πολύ βαρύ για τους χριστιανούς.

Εμείς είδαμε και τον Κόπτη πατριάρχη για να του δηλώσουμε τη συμπαράστασή μας σ' αυτή τη δύσκολη περίοδο που διανύει η Κοπτική εκκλησία και ο κοπτικός χριστιανισμός.

Υπάρχει αρμονική συνεργασία των ορθόδοξων με του Κόπτες;

Τον πατριάρχη των Κοπτών τον είδαμε δυο φορές, τη μια στη συνεδρίαση της Γραμματείας μας στην Αθήνα όπου παρέστη και μάλιστα απηύθυνε χαιρετισμό και την άλλη τώρα στο Κάιρο και ανταλλάξαμε απόψεις.

Θεωρούμε ότι είναι ένας ηγέτης που στέκεται με σύνεση και αποφασιστικότητα απέναντι στην τρομοκρατία που αντιμετωπίζει η εκκλησία του. Καλλιεργούμε και θα καλλιεργούμε ακόμα περισσότερο τις σχέσεις μας και κυρίως μέσω της συμμετοχής Κοπτών ορθόδοξων βουλευτών στην ΔΣΟ με ακόμα πιο έντονη δραστηριότητα. Πάντως είναι ένα κομμάτι που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και το οποίο θα στηρίζουμε με κάθε τρόπο.

Να υποθέσω ότι ρίχνετε μεγάλο βάρος στα προβλήματα των χριστιανών σ' αυτές τις κοινωνίες;.

Μέχρι πρότινος είχαμε προωθήσει, και πραγματικά πιστεύω ότι το πετύχαμε, την εγκαθίδρυση διαλόγου και συνεργασίας με τον καθολικό κόσμο σε συναντήσεις ακόμα και με τον Πάπα, όπου μας είχε προσκαλέσει στη θρονική εορτή στη Ρώμη πριν από έναν χρόνο.



Συναντηθήκαμε με τους καθολικούς νομοθέτες, γενικότερα με τον καθολικό κόσμο έχουμε αναπτύξει καλλιεργήσει σχέσεις ως οργάνωση.

Στις δύσκολες περιοχές όπως η Μέση Ανατολή, η Αφρική, το Ιράν αυτό το κλίμα συνεργασίας πώς μεταφράζεται;

Ανοίγοντας δρόμους προς όλες τις κατευθύνσεις, προς τον καθολικό κόσμο και τώρα, βάζοντας ψηλά στην ατζέντα τον διάλογο με τους μουσουλμάνους. Αυτά ξέρετε διαχέονται. Φέρνουμε κατά τη γνώμη μας, στο μέτρο των δυνατοτήτων μας, κοντά όλα τα δόγματα.

Έχετε σημάδια ανταπόκρισης σ' αυτά τα καλέσματα για συνεργασία, από τους μουσουλμάνους; Επισκεφθήκατε ως ΔΣΟ και την Τεχεράνη, τι κλίμα υπάρχει εκεί για τους χριστιανούς;

Πράγματι πρόσφατα πήγαμε στην Τεχεράνη με αφορμή τη συνάντηση με τον γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Διάσκεψης των Ισλαμικών Κρατών, με την οποία είχαμε μονογράψει πριν από χρόνια ένα προσύμφωνο συνεργασίας, αλλά, δυστυχώς, επειδή Γενικός Γραμματέας επί σειρά ετών ήταν Τούρκος επικεφαλής δεν προχωρούσε αυτή η συνεργασία. Με την αλλαγή του Γενικού Γραμματέα η συνεργασία αυτή επανενεργοποιήθηκε και είμαστε βέβαιοι ότι πολύ σύντομα θα υπογράψουμε και πλήρες σύμφωνο συνεργασίας με κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους ισλαμικών κρατών. Στο Ιράν συναντηθήκαμε με τον αρχιεπίσκοπο των Κοπτών της Τεχεράνης, οι οποίοι θεωρούν ότι είναι η σημαντικότερη από τα μειονοτικά θρησκευόμενα στο Ιράν. Μας διαβεβαίωσε ότι τα τελευταία χρόνια έχει ομαλοποιηθεί η κατάσταση από πλευράς αντιμετώπισης του καθεστώτος των χριστιανικών πληθυσμών. Ο Αρχιεπίσκοπος των Αρμενίων της Τεχεράνης, επίσης, μας δήλωσε ότι απολαμβάνουν θρησκευτικής ελευθερίας.

Συναντήσαμε και δυο χριστιανούς Ιρανούς βουλευτές, αρμενικής καταγωγής στην έδρα του ιρανικού κοινοβουλίου. Η συνάντηση έγινε στο κοινοβούλιο παρουσία μάλιστα του αντιπροέδρου του.

Πέρα από την συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Ισλαμικής Διάσκεψης των μουσουλμανικών κρατών στο Ιράν είδαμε τον πρόεδρο του Ινστιτούτου Ισλαμικής Κουλτούρας και Διαλόγου.

Ένα πραγματικά εξαιρετικό άνθρωπο, διανοούμενο, ο οποίος ηγείται του ινστιτούτου που έχει εξαιρετικά σημαντική δραστηριότητα και κύρος στον μουσουλμανικό κόσμο.

Να ξέρετε ότι η συνάντηση ήταν σ' ένα πολύ εγκάρδιο κλίμα, είχαμε έναν ειλικρινή διάλογο, μιλήσαμε για πράγματα που θα μπορούσαν να ενώσουν και φύγαμε από εκεί με μια εξαιρετικά θετική καταγραφή και αποτύπωση σχέσεων και σκέψεων και θέσεων.

Και να σας πω και κάτι, γιατί καμιά φορά έχουμε παρεξηγημένες εικόνες για χώρες και θεσμούς των χωρών: Στη συνάντηση αυτή παρίσταντο δυο μουσουλμάνες, στενές συνεργάτιδες του, που η μια ήταν εντεταλμένη για τις σχέσεις με του ορθοδόξους και η άλλη με του καθολικούς. Τους έδωσε μάλιστα τον λόγο, μίλησαν σε κλίμα συνεννόησης. Η όλη δε συζήτηση έγινε σε κλίμα κατανόησης και συνεννόησης.

Το θέμα του Ισλαμικού εξτρεμισμού πώς το προσέγγισαν στις μεταξύ σας συζητήσεις οι Ιρανοί; Τον καταδίκασαν, φυσικά. Ήταν το πρώτο που μας είπαν. Το Ισλάμ δεν είναι ένα ενιαίο. Υπάρχει το μετριοπαθές Ισλάμ αλλά και το ακραίο, όπως είναι γνωστό. Ήταν απόλυτα καταδικαστικό. Κύριε Μιχαηλίδη, κλείνουν είκοσι πέντε χρόνια από την ίδρυση της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας. Γιατί φτιάχτηκε αυτή η πρωτοβουλία, ποιο είναι το έργο της μέχρι τώρα;



Η πρωτοβουλία αναλήφθηκε από ελληνικής πλευράς. Ως σκοπούς η διακοινοβουλευτική έθεσε την κατανόηση μεταξύ ανθρώπων διαφορετικών πολιτισμών, διαφορετικών θρησκευτικών πεποιθήσεων με συνεκτικό κρίκο την ορθοδοξία.

Πολύ ορθά, κατά τη γνώμη μου, οι σκοποί αυτοί προχώρησαν μέσω της κοινοβουλευτικής οδού στην πραγμάτωσή τους, διότι είναι η μόνη διαδικασία η οποία μπορεί ακηδεμόνευτα να διασφαλίσει την πορεία αυτή των 25 χρόνων.

Στη συνέχεια προστέθηκαν και εξακολουθούν να προστίθενται, κάθε χρόνο, καινούργια κοινοβούλια με επίσημους εκπροσώπους και φτάσαμε σήμερα να εκπροσωπούνται στην ΔΣΟ τριάντα πέντε κοινοβούλια, τα είκοσι πέντε με αποφάσεις τους και τα άλλα με μεμονωμένους βουλευτές.

Οι βουλευτές προέρχονται από χώρες όπου η κυρίαρχη θρησκεία είναι η ορθοδοξία; Όχι απαραίτητα. Η Αίγυπτος είναι χαρακτηριστική περίπτωση. Συμμετέχει στην ΔΣΟ και μάλιστα ένας λόγος που η διεθνής γραμματεία συνήλθε τελευταία στο Κάιρο ήταν για να ενδυναμώσουμε αυτή τη σχέση και να αναδιατυπώσουμε το αίτημα οι Αιγύπτιοι βουλευτές που συμμετέχουν ήδη στη Συνέλευση ως μεμονωμένοι χριστιανοί να μετάρχουν ως επίσημοι πλέον εκπρόσωποι της χώρας τους.

Πρέπει να σας πω ότι συμμετέχουν ήδη οι Παλαιστίνιοι, ο Λίβανος, η Ιορδανία, η Συρία η οποία στη συνεδρίαση που κάναμε στη Βηρυτό είχε μια δυναμική παρουσία. Η παρουσία της Συρίας ήταν ιδιαίτερα δραστήρια και αποδοτική.

Θέλω να σας πω ότι έχουμε προωθήσει επίσης και βρίσκεται σε καλό επίπεδο η συνεργασία της ΔΣΟ με το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο όπου ομοίως μετέχουν οι αφρικανικές χώρες από τις οποίες καμία δεν είναι καθ' υπερβολή ορθόδοξη χώρα.

Πώς ισορροπείτε στη συνέλευση όπου φαντάζομαι έρχονται και ακανθώδη ζητήματα; Έχετε βρει έναν κοινό βηματισμό;

Κατ' αρχήν πρέπει να σας πω ότι δεν φοβόμαστε τις διαφορετικές απόψεις. Άλλωστε η διαφορετικότητα και η ετερότητα είναι οι αρχές που υποστηρίζουμε.

Στην ΔΣΟ εκφράζονται πάρα πολλές διαφορετικές απόψεις, αρκετές φορές επιχειρείται να τεθούν εθνικές στρατηγικές, να διαμορφωθούν αντιλήψεις και θέσεις στους κόλπους της. Με τον διάλογο και με τον σεβασμό στις απόψεις των άλλων, όμως, έχουμε καταφέρει ποτέ να μην σημειώνονται ρήξεις στο εσωτερικό της, παρόλο που υπήρξαν δύσκολες στιγμές. Κυρίως με τον διάλογο και το πνεύμα του κοινοβουλευτισμού, γιατί εμείς είμαστε κοινοβουλευτικοί και οφείλουμε να προσεγγίζουμε τα πράγματα μ' ένα διαφορετικό τρόπο απ' ο,τι οι κυβερνήσεις μας.

Μια πορεία τριάντα πέντε κοινοβουλιών μέσα σε είκοσι πέντε χρόνια εμπεριέχει και συμβιβασμούς, πάντα στο πνεύμα του διαλόγου και της κατανόησης.

Να υποθέσω ότι μια από τις δύσκολες στιγμές ήταν και το θέμα της χορήγησης από το Φανάρι αυτοκεφαλίας στην Εκκλησία της Ουκρανίας;

Βεβαίως, δεν μπορούμε να το αρνηθούμε. Ήταν ένα ζήτημα που απασχόλησε και θα απασχολήσει και στο μέλλον την ΔΣΟ. Εμείς καταλήγουμε σε δυο βασικά σημεία. Πρώτον, ότι ως κοινοβουλευτικοί οφείλουμε να διαφυλάξουμε, πάνω απ' όλα, την ενότητα της οργάνωσής μας και δεύτερον, ότι τα εκκλησιαστικά πράγματα αντιμετωπίζονται με διάλογο ένθεν κι ένθεν, σε πνεύμα κατανόησης εντός της εκκλησίας με σεβασμό και κατανόηση στην παράδοση, στις αρχές τις οποίες υπηρετεί η Εκκλησία. Και υπάρχουν ζητήματα που ως Διακοινοβουλευτικοί εμείς δεν μπορεί να παίρνουμε τη μια ή την άλλη πλευρά.



Η στάση μας είναι και πρέπει να είναι πάντα, στάση κατανόησης και διαλόγου. Εμείς κάναμε γνωστό σε κάθε κατεύθυνση ότι βρίσκονται και οι καλές μας υπηρεσίες στην διάθεση και των δυο πλευρών.

Έχετε βολιδοσκοπήσει εν προκειμένω, τις δυο πλευρές αν είναι έτοιμες για κάτι τέτοιο;

Δεν μπορούμε να μιλάμε αυτή τη στιγμή για κάτι τέτοιο, σημασία όμως έχει να κρατιούνται οι διάλογοι επικοινωνίας ανοιχτοί, ζωντανοί και κυρίως να υπάρχουν αξιόπιστοι θεσμοί που θα βρίσκονται στη διάθεση των ενδιαφερομένων για ένα αυριανό διάλογο και προσέγγιση.

Η συνάντησή σας με τον Πάπα πώς πήγε, τι εικόνα σχηματίσατε για τον ηγέτη των Καθολικών; Κοιτάζετε, είχαμε μια ολιγόλεπτη συνάντηση. Μας εντυπωσίασε η απλότητα και αμεσότητά του.

Ήταν πολύ καλά ενημερωμένος για τις δραστηριότητες της ΔΣΟ, μας είπε ότι παρακολουθεί τις δραστηριότητες της οργάνωσής, τις ευλογεί και θεωρεί ότι προσφέρουμε ένα σημαντικό έργο, όχι μόνο στους ορθοδόξους αλλά γενικότερα στον χριστιανικό κόσμο. Το μήνυμα που παίρνεις από αυτόν τον ηγέτη είναι έντονο και εμείς το πήραμε. Η εικόνα που αποκομίσαμε είναι ότι πρόκειται για έναν πολύ απλό άνθρωπο, που μιλάει πάντα επί της ουσίας και πολύ λίγο επί των τύπων.

Εξέπεμψε το μήνυμα του απλού ηγέτη που μιλάει επί της ουσίας.

Ποια θεωρείτε ως επιτεύγματα της ΔΣΟ σ' αυτά τα είκοσι πέντε χρόνια ζωής και δράσης της;

Πρώτα- πρώτα η επικοινωνία μας στο ευρωκοινοβούλιο και τους προέδρους των εκεί επιτροπών, που ήταν η ευκαιρία να αναδείξουμε όλα αυτά τα ζητήματα. Επίσης, η υποδοχή που μας έγινε πριν από δυο χρόνια στο Γιοχάνεσμπουργκ από το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο, όπου ακούστηκαν από βήματος του Κοινοβουλίου οι απόψεις μας και αισθανθήκαμε ότι υπήρχαν ευήκοα ώτα, ήταν μια κορυφαία στιγμή.

Και βεβαίως οι πανηγυρικές εκδηλώσεις των είκοσι πέντε χρόνων στην Αθήνα όπου μας τίμησε με την παρουσία του και απηύθυνε χαιρετισμό με εγκαρδιότητα στην γενική μας συνέλευση ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και η όλη διοργάνωση στο βυζαντινό μουσείο.

Ήταν νομίζω από τις κορυφαίες στιγμές και σε κάνουν να αισθάνεσαι ότι αυτά για τα οποία εργάζεσαι και προσπαθεί να πραγματοποιήσει η ΔΣΟ τυγχάνουν μιας αναγνώρισης από ανθρώπους οι οποίοι πέρα από τον θεσμό που υπηρετούν, έχουν αντίληψη και άποψη για τα πράγματα και επομένως η αποδοχή από αυτά τα πρόσωπα είναι τιμητική και εξαιρετική. Και βεβαίως είχαμε, πριν λίγες μέρες, τη συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο, με αφορμή τη θρονική εορτή.

Και οι άμεσοι στόχοι σας;

Φέτος με αφορμή τα είκοσι πέντε χρόνια έγινε μια μεγάλη εκδήλωση στην Αθήνα ως όφειλε μια και η έδρα της ΔΣΟ είναι το ελληνικό κοινοβούλιο. Θα γίνει μια πάρα πολύ μεγάλη εκδήλωση στη Μόσχα τον Ιανουάριο του 2019. Οι Ρώσοι ως γνωστόν είναι βασικοί παράγοντες στη ΔΣΟ.

Πρόκειται να έχουμε και συνάντηση με τον πατριάρχη Ρουμανίας.

Βγαίνει, αλήθεια, κάτι από αυτές τις συναντήσεις; δεν φαντάζουν λίγο τυπικές, βαρετές;

Διαμορφώνεται μια αντίληψη για τα πράγματα ο κόσμος προχωράει με αργά βήματα βάζουμε ένα λιθαράκι να οικοδομήσουμε την αντίληψη, θέλει πολύ δουλειά και κόπο.

ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
МЕЖПАРЛАМЕНТСКАЯ
АССАМБЛЕЯ ПРАВОСЛАВИЯ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕКРЕТАРИАТ



INTERPARLIAMENTARY
ASSEMBLY ON ORTHODOXY
INTERNATIONAL SECRETERIAT
ASSEMBLÉE INTERPARLEMENTAIRE
DE L'ORTHODOXIE
SECRETARIAT INTERNATIONAL

Στη σύνοδο της Μόσχας θα έρθει και ο Πούτιν, τι πληροφορίες έχετε;
Θα είναι ο Κύριλλος, ο πρόεδρος της κρατικής Δούμα, όσο για τον πρόεδρο Πούτιν το θέμα
βολιδοσκοπείται, θα δούμε.