

ΙΣΤΟΡΙΑ

Η Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας (Δ.Σ.Ο.) είναι διακοινοβουλευτικό όργανο που δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία της Βουλής των Ελλήνων.

Ακολουθεί πληροφοριακό δελτίο με στοιχεία που αφορούν την φυσιογνωμία της Δ.Σ.Ο. Τα σχετικά στοιχεία είναι: η φιλοσοφία, οι στόχοι, ο κανονισμός λειτουργίας και το σημείο καμπής του οργανισμού.

Η δημιουργία της Δ.Σ.Ο.

Η φιλοσοφία της Δ.Σ.Ο. εκφράζεται από τη Διακήρυξη των μελών του Συνεδρίου που συγκάλυσε η Βουλή των Ελλήνων στην Χαλκιδική, με θέμα: «Η Ορθοδοξία στην Νέα Ευρωπαϊκή Πραγματικότητα». Σύμφωνα με τη σχετική Διακήρυξη, η Ορθοδοξία, με την κοινωνική, ιστορική και πνευματική σημασία της αποτελεί κοινή ιστορική πολιτιστική παράδοση και θρησκευτική έκφραση για το μισό περίπου του πληθυσμού της Ευρώπης.

Σε ένα πλαίσιο ιστορικών αλλαγών που ήταν σε εξέλιξη σε όλη την Ευρώπη (πτώση των κομμουνιστικών καθεστώτων στην Κεντρική-Ανατολική Ευρώπη, συνθήκη του Μάαστριχτ στη Δυτική Ευρώπη), προσωπικότητες από όλη την Ευρώπη που συμμετείχαν το 1993 σε συνέδριο που συγκάλυσε η Βουλή των Ελλήνων, διαπίστωσαν την ανάγκη παρουσίας της Ορθοδοξίας ως κοινής πολιτισμικής έκφρασης μεγάλου αριθμού Ευρωπαίων πολιτών στην διαμόρφωση της σύγχρονης Ευρώπης. Ως εκ τούτου, η κοινή πολιτιστική αναφορά της Ορθοδοξίας αναζητήθηκε μέσω της Δ.Σ.Ο., στην οποία συμμετέχουν σήμερα Ορθόδοξοι κατά το θρήσκευμα βουλευτές από: Αλβανία, Αρμενία, Βουλγαρία, Γεωργία, Ελλάδα, Εσθονία, Κύπρος, Καζακστάν, Λετονία, Λευκορωσία, Λιθουανία, Μολδαβία, Πολωνία, Ρουμανία, Ρωσική Ομοσπονδία, Σερβία, Μαυροβούνιο, Σλοβακία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Ουκρανία και Φινλανδία καθώς και ομάδες βουλευτών από: Αυστραλία, Η.Π.Α., Ασία και Αφρική.

Σημείο Καμπής

Η διαπίστωση πως η πλειοψηφία των πολιτικών και κοινωνικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή ήπειρος είναι στην πραγματικότητα προβλήματα όλης της υφής, η ανάγκη όπως αναζητηθούν ερμηνείες και απαντήσεις που στηρίζονται στην κοινή πολιτιστική παράδοση των λαών, η εμφάνιση των νέων τεχνολογιών αλλά και των φαινομένων παγκοσμιοποίησης της οικονομίας οδηγούν την Δ.Σ.Ο. στην απόφαση να υπερβεί τα σύνορα της Ευρωπαϊκής ηπείρου και να επικοινωνήσει με κοινοβουλευτικούς από όλο τον κόσμο, Χριστιανούς Ορθόδοξους στην πίστη, με στόχο την κοινή μας πολιτισμική έκφραση μέσω της θρησκείας ως κοινής βάσης για τη συμμετοχή στη διαμόρφωση της σύγχρονης πολυσύνθετης πραγματικότητας.

Προς τον σκοπό αυτό, και βάσει του άρθρου 2, παρ. β' της Ιδρυτικής Πράξης, δύνανται να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση κοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες ή κοινοβουλευτικές ομάδες και από άλλα Ευρωπαϊκά κοινοβούλια ή αντίστοιχα από κοινοβούλια άλλων ηπείρων. Στη Γενική Συνέλευση του 2001 στην οποία συμμετείχαν ομάδες βουλευτών από την Αυστραλία, Ασία, Αφρική και Η.Π.Α. αποφασίσθηκε η οργάνωση από Ευρωπαϊκή Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας (Ε.Δ.Σ.Ο.) να αποκαλείται Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας (Δ.Σ.Ο.).

Στην Γενική Συνέλευση της Δ.Σ.Ο. στο Κίεβο της Ουκρανίας τον Ιούνιο του 2004 αποφασίσθηκε να αναζητηθούν τρόποι συνεργασίας με την Κοινοβουλευτική Ένωση των Κρατών-Μελών του Οργανισμού της Ισλαμικής Συνδιάσκεψης (Κ.Ε.Ι.Σ.).

Μετά από επιστολές που αντηλλάγησαν, στις 22 Μαρτίου του 2005 μονογραφήθηκε στην Αθήνα από τους Γενικούς Γραμματείς τους, σχέδιο συμφώνου συνεργασίας μεταξύ των δύο κοινοβουλευτικών οργανώσεων.